

Först och främst vill jag tacka för det förtroende som årsmötet i februari visade då jag blev vald till föreningens ordförande! Jag ska göra mitt bästa för att på ett positivt sätt bidra till styrelsens arbete och föreningens utveckling under det här året.

Norra Skåne med barrskog och klövvilt är min nya hembygd. Jag har bara bott här sedan 2005, så i jämförelse med många här i bygden är jag i princip nyinflyttad. Ursprungligen kommer jag från Klippan, där jag blev uppfödd på "jazz och ogräs". Det är mer rapsfält och bokskog än hemma, men det går ju fint att lyssna på Siljabloo och stuva mälla även här, ett stenkast från länsgränsen.

Karriären har varit långt ifrån spikrak, men jag har å andra sidan fått uppleva mycket och möta många intressanta människor. Jag inledde med att utbilda mig till möbeltapetsare med bevarandeariktning, något jag sedan arbetade som ett par år. Därefter studerade jag humaniora och knöt ihop säcken med informationsvetenskap. Efter arbete på bibliotek gjorde jag ett lappkast och arbetade med miljö och därefter tog det gröna över. Trädgårdsjobbet höll i några år, men sedan lockade biblioteksvärlden igen och där är jag kvar - i alla fall just nu. Sedan 2019 har jag min tjänst på Vittsjö bibliotek.

För tillfället delas min föreningstid mellan Båstad Bjäre musikkår och Wittsjö hembygdsförening. Jag engagerar mig gärna i det ideella arbetet och jag vill uppmuntra dig att göra detsamma. Besök föreningens arrangemang, kom med förslag och tankar, bli medlem eller ge bort ett medlemskap i gåva. Bygden är allas vår att lära om och njuta av och det är vi tillsammans som är föreningen!

Välkommen hem!