

Årsmötet den 11 februari 2023

Ett 70-tal personer kom för att delta i årsmötet, som i år var förlagt i Medborgarhusets teaterlokal. Ordförande Crister Albinsson hälsade alla välkomna och då förstås även föreningens Sånggrupp, som fick starta sammankomsten med att sjunga Vårt Göingeland. Nästa sång kunde alla som ville sjunga med i, nämligen Sjung och le. Sedan följde Hasse Anderssons Frälsningssoldaten samt Adress Rosenhill.

Därefter förrättade Claes Ruderstam presentation över nio medlemmar som avlidit under året, och de hedrades med en tyst minut.

Crister öppnade så själva årsmötet. Till mötesordförande valdes Lars Henningsson och till sekreterare Inge Johannesson. Verksamhetsberättelse, räkenskaper och bokslut för 2022 redovisades och godkändes, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Till ny ordförande valdes Kire Malmberg Sagergrim. Även tre andra styrelseledamöter valdes, nämligen Marita Gutrad fyllnadsval 1 år, Pernilla Svensson nyval och Lars Ivansson omval, vardera på 2 år. Kvarstående är Inge Johannesson. Till nya suppleanter valdes Bill Sagergrim och Marianne Larsson.

Föreningen har ett stort antal kommittéer. Valberedningen har haft ett svårt jobb med att få folk till de olika grupperna men till alla utom Valborgsfirandet valdes ledamöter in. Styrelsen får jobba vidare för att ev få till ett sådant.

Medlemsavgiften höjdes till 150 kr för år 2024. Då föreningen arbetar för att få yngre medlemmar är tanken att eventuellt införa ett familjemedlemskap.

Det framkom synpunkter på de reviderade stadgarna, och årsmötet valde att återremittera dessa till nya styrelsen.

De personer som avgick från styrelsen avtackades med var sin Vittsjösouvenir i tenn, och därmed var själva årsmötet avslutat.

Nu intog sånggruppen åter scenen och framförde Den lilla fågeln, ett potpurri där alla kunde stämma in i, Månstrålar klara glimma och till sist förstås Vittsjöminnen, en melodi av Gunnar Olofsson och text av Inger Bergwall. Publiken tackade med en riktigt varm applåd!

Under tiden dukades kaffe med utsökt goda kakor fram! Med ny energi var det så dags för åhörarna att lyssna till Vittsjösonen Albin Tingsvall, nu boende i Malmö. Han berättade engagerande om sin uppväxt i Vittsjö, om sin tid som elithandbollsspelare men också om vad som ledde honom att bryta detta liv, trots att han var uttagen till EM med landslaget, och i stället bli psykolog. Som sådan är han också ute och föreläser i skolor och idrottsklubbar och ger tips och råd hur man kan bedriva en god verksamhet inom idrotten. Han har också skrivit boken Allt jag förlorade genom att vinna. Efter att ha fått besvara några frågor tackade man Albin med en stor, varm applåd och även han fick en Vittsjösouvenir.

Så var det dags att ge sig hem efter en, som vi hoppas, trivsam lördagseftermiddag.