

Söndagen den 5 september 2021 kom ca 25 personer till Hembygdsstugan i Emmaljunga. Det var strålande sol och vackert höstväder. Karin Persson välkomnade och var glad att så många hörsammat inbjudan med så kort varsel. Karin inledde med att berätta om Skomagar-Peren, som var född 1838 och som växte upp i Ubbalt. Efter giftermål med Pernilla Johannesdotter, köpte de en gård i Emmaljunga, den som ligger mitt emot hembygdsstugan. Här föddes deras fem barn, och det var under en tid med torka och missväxt (1867-69) men även epidemier. Flera av barnen emigrerar till Amerika men återvänder. En sådan var Josef, som tagit sig namnet Svanström. Han köpte gården och då flyttade de upp till undantaget, alltså detta huset. Efter att Pernilla dött, gifter Per om sig med en annan Pernilla, kallad Palla. Efter det att Per dör 1925, bor Palla kvar där men den sista tiden är hon bosatt på försörjningshemmet Kristenstorp. På 50-talet behövde scouterna en samlingslokal och huset renoverades, men i mitten på 1960-talet lades verksamheten ner, och 1977 fick Wittsjö hembygdsförening motta huset som gåva. I sommar har huset rödfärgats och fönstren målats, och det är en förhoppning att pandemin ska upphöra så att fler aktiviteter kan hållas här.

Nu var det hög tid att plocka fram medhavda fikakorgar. Efter prat och trevlig samvaro, var det dags för lite allsång. Vi väntade på att lilla Nilla, 10 år, skulle komma från DM i orientering i Växjö. Tänk, hon hade t o m vunnit! Hennes keyboard plockades fram, och hon sjöng och spelade några sommarsånger.

Många besökare var ju lite äldre och mindes läseböcker som de haft i skolan. Karin hade tagit med sig några men även gamla räkne- och skrivböcker, vilka man alltså kunde beskåda och minnas tillbaka till.

Karin avslutade familjeträffen, och det var dags att bege sig hemåt, men många dröjde sig kvar och ville knappt gå hem denna underbara eftermiddag!