



INFORMATIONSBLAD

Nummer 3 2020 Waggeryds Museiförening

100 ÅR MED WAGGERYDS IK

VÄLKOMMEN ATT KÖPA
MUSEIFÖRENINGENS NYA BOK
LÖRDAGEN 29 AUGUSTI KL. 10.00 – 14.00
I MAGNISA STUGA

Ingen Hemvändardag

Coronapandemin hindrar oss från att genomföra årets hemvändardag. Vi hade planer på att erbjuda en utställning om WIK genom att presentera upptryckta sidor ur boken som Kåre skrivit. Vi tvingas också ställa in Jan-Allan Perssons framträdande med sin blåsensamble.

Men vi har glädjen att erbjuda boken 100 ÅR MED WAGGERYDS IK till försäljning. Vi kommer att resa två partytält i Järnvägsparken vilket gör att vi kan hantera all försäljning och alla möten med besökare utomhus. Det blir också möjligt att köpa enkel ”påsfika” i trädgården.

Veckorna 34 och 35 presenteras boken och delar av affischutställningen i före detta Coop:s skyltfönster på Järnväggsgatan. Under hösten säljer vi boken i kiosken på lördagar mellan kl 10.30 – 12.00.

Höstens verksamhet är svår att planera. Tills vidare gör vi uppehåll med vårt lördagscafé och vårt måndagsarbete. Stugan är bemannad måndagar – torsdagar mellan kl 9.00 – 14.00 då Camilla Appelqvist, anställd av Hembygdsrådet, jobbar. Våra och hembygdsföreningarnas böcker finns att köpa i Magnisa stuga.

100 ÅR MED
WAGGERYDS IK



Kåre Boberg

Waggeryds Museiförening

Kåre berättar på Bäckalyckan

IOGT/NTO och Museiföreningen inbjuder till föreläsning. Onsdagen 19 augusti kl 15.00 och 18.00 berättar Kåre Boberg om WIK:s 100 år. Det blir två samlingar på Bäckalyckan. På grund av smittoriskerna begränsar vi deltagarantalet till 30 vid varje tillfälle. Anmälan till Thore Ohlsson tel. 0393-10660 eller thore.ohlsson@navnet.se

Att göra en bok

Boken om WIK blir Museiföreningens sjätte bok. Det kändes naturligt och rätt att bejaka Kåre Bobergs önskan och medverka i en utgivning när bokfrågan fördes på tal. Vi har goda erfarenheter från tidigare bokprojekt och i föreningen finns den kompetens, kunnighet och tekniska utrustning som krävs. Och med en före detta A-lagsspelare i WIK som initierad och engagerad författare startade vi med goda förhoppningar arbetet på försommaren 2019. En redaktionskommittén utsågs, bestående av Camilla Appelqvist, Thomas Bergquist, Kåre Boberg, Lars-Evert Eskilsson, Lars Erik Joakimson, Sven-Bertil Karlsson och Thore Ohlsson.

Vi bestämde oss för att dela in boken i åtta kapitel med två tunga kapitel om fotboll och bandy. WIK:s historia i tioårsintervaller, Idrottsplatsen, friidrotten, damfotbollen, ungdomsverksamheten och föreningar som lämnat WIK beskrivs var för sig i egna kapitel. Utöver Rune Claessons gedigna arkivmaterial har Kåre genom åren samlat artiklar, intervjuer, foton och dokument om den förening han tillhört sedan 1964 då han som 12-åring gjorde mål på straff i debutmatchen mot Tord – seger med 4-2.

Under 2019 fram till 1 februari 2002 levererade Kåre regelbundet textavsnitt som i omgångar noggrant granskades och justerades av Thomas, Lars Erik och Lars-Evert. Sven-Bertil har lagt ner mycket arbete i sökandet efter passande bilder till Kåres texter. Han har också framgångsrikt samordnat arbetet med våra sponsorkontakter. Thore har fungerat som ”senior adviser”. Med sin långa WIK-erfarenhet har han kunnat bidra till bokens innehåll och utformning.

När texterna var färdigbehandlade och bilderna började komma på plats satte Camilla igång slutarbetet med redigering, layout och bildbearbetning. Det blev fyra arbetsintensiva månader för henne med tätt återkommande samråd med Kåre, Sven-Bertil och Lars Erik. Under sista delen av maj fick korrekturläsarna rycka in för en sista genomgång innan manus lämnades till Tabergs Tryckeri i början av juni.



Magnisa stuga i april, redaktionskommittén i intensivt arbete. Foto Camilla Appelqvist.

Ett löfte blir uppfyllt

I ett och ett halvt års tid var det skrivarmödan - nu är det spänningen som har slagit klorna i mig. När detta skrivs återstår blott en månad tills Waggeryds Museiförening lämnar boken om Waggeryds IK:s hundra år till försäljning. Det sker i Magnisa stuga den sista lördagen i augusti.

Drivkrafterna i boken har varit två: dels utgör boken en del i Museiföreningens 25-åriga ambition att skildra Vaggeryds historia, dels handlar det om att uppfylla ett löfte till en sedan mer än tio år bortgången WIK-ledare – Rune Claesson.

Inför WIK:s 50-årsjubileum 1970 gav föreningen ut en jubileumsskrift där Rune svarade för statistiken och min far Natan skrev historiken. För mer än tio år sedan tyckte Rune att tiden var inne att skriva en ny WIK-historik. Varför inte till 90-årsjubileet 2010? Tillsammans började vi under åren 2007-2008 så smått att skissa på en bok. Men tidens gång ville ha ett ord med i laget.

En sommardag 2009 ringde Rune från lasarettet i Värnamo. Han underströk hur viktigt projektet var och lovade avsätta 50 000 kronor av egna medel när han kom hem från sjukhuset mot löftet att jag skrev WIK-boken. Jag lovade men en vecka senare gick Rune Claesson ur tiden vid 94-års ålder utan att ha återvänt hem till sitt kära Vaggeryd.

Nu är löftet till Rune uppfyllt och i mitt stilla sinne undrar jag vad han skulle ha tyckt om boken. Det är nämligen ingen traditionell jubileumsskrift på det sätt som Rune Claesson kanske skulle ha önskat. I stället är det ett kåseri där den bärande delen utgörs av WIK:s storhetstid mellan 1942 och 1967 och de händelser och människor som satte sin prägel på detta makalösa kvartssekel. Det är denna epok som nu räddas undan glömskan.

Några exempel: Under höstsäsongen 1956 sågs WIK:s seriematcher i div. II Västra Götaland av i snitt 6 500 personer, ett publiksnitt som flera allsvenska klubbar inte uppnådde under fjolåret. Vid A-landskampen mot Danmark på Råsunda i oktober 1956 hade det svenska laget, i årets viktigaste fotbollsmatch, tre spelare från Waggeryds IK. Det var lika många som regerande svenska mästarna IFK Norrköping och en mer än Malmö FF.

I boken väver jag också in samhällets utveckling och förändring under de 100 åren.

På väg till ett redaktionsmöte med Rune sommaren 2008 mötte jag vid Idrottsplatsen en välkänd WIK:are som sågade idén om en WIK-historik.

- Vem skulle vara intresserad av en sådan bok, undrade han.

Svaret får vi under hösten 2020.

Kåre Boberg



Kåre intervjuar Sivan Börjesson och Eva Eliasson.



Camilla pustar ut efter att ha skickat boken till tryck.

Tre av bokens 335 bilder



Tommy Sandberg var en av nyckelspelarna i mitten på 1970-talet. Här ses han till höger som en av målskyttarna när Huskvarna Södra bortabesegrades med 3-0 i juni 1975. De två övriga målskyttarna på bilden är Morgan Ljung och Kåre Boberg.



Charkuteristen Bengt Weidman leder hejarklack vid en hemmamatch 1987.



Den bättre begagnade ismaskinen har levererats till Idrottsplatsen. Mottagningskommittén bestod av från vänster Björn Börjes-son, ordförande i stiftelsen Vaggeryds Idrottsplats, Björn Fejde, Lennart Karlsson, Kjell Abrahamsson, Ann-Marie Berglund och Christina Johansson.