

## Vrena växelstation



Den första växeln som fanns i Vrena låg vid huset Lindesberg, Strandvägen 1. Därefter flyttades stationen till Almby 2. Almby 2 ligger mitt emot stationshuset men på andra sidan järnvägen.

På fotot syns Linnea Andersson, född Kjellberg, född 1905. Hon var mor till Siv Johansson. Siv har tecknat ned vad hon minns från sin barndom och hur det var att växa upp med en växelstation i huset.

Mor Linnea kom till Vrena som telefonbiträde år 1920. Hon var då blott 15 år. När så föreståndaren efter tre år gifte sig och slutade sin anställning fick Linnea ta över ansvaret, vilket hon sedan hade ända fram till automatiseringen år 1955.

Växeln blev rätt dominerande. Den skulle alltid passas – förutom på natten, om man inte hade över 100 abonnenter och så var det inte de första årtiondena som det fanns en växelstation i Vrena.

Dottern Siv lärde sig siffrorna redan i tidig ålder, abonnenternas nummer och hur man kopplade ihop samtal.

1938 byggdes huset Solliden, Fabriksvägen 1. Det fungerade så att Telegrafverket hyrde lokaler för växeln och bostad för växelföreståndaren på ett rum och kök, övrigt utrymme fick man stå för själv. Familjen fick en stor standardhöjning och ett mycket centralt läge. Abonnentantalet i Vrena steg vartefter och nu fanns ett rum med egen ingång och samtalshytt för allmänheten, för i samhället hade inte så många egen telefon. Siv minns att man fick ringa ett lokalsamtal hur långt som helst för 20 öre. Rikssamtalen höll ordinarie taxa. På den tiden skickades också härifrån en del telegram för meddelanden och som uppvaktning liksom man vid växeln tog emot telegram, vilka skrevs och delades ut. Den uppgiften blev tidigt Sivs om de inte var alltför

långt bort att levereras. Ibland var det roligt då hon blev bjuden på glass hos Vrenas egen mest anlitade kokerska, Maja Persson, men inte så roligt då hon kom till skällande hundar.

Siv minns också en julafton när det kom telegram till gården Århammar som ligger vid andra sidan Långhalsen. Man var ålad att leverera telegram inom en radie av 2 km från växeln (fågelvägen) oavsett om det blev mycket längre att nå platsen vägledes. Sivs pappa begav sig över isen på sjön med telegrammet, inte så roligt för vare sig honom eller familjen kan man tänka men det kan man i alla fall kalla god service!