

Virserums hembygdsblad 7/23

KW-Fasader

Virserums köping arbetade intensivt för att locka fler företag till Virserum. Ett av dessa industrier som flyttade sina bopålar till Virserum var KW-Fasader. Företaget var först verksamt i Göteborg och hette då AB Stål- & Aluminiumfasader. Från den 1 augusti 1963 fanns man dock i Virserum. Redan från början sysselsatte man ca 20 man. Själva fabriksbyggnaden hade uppförts av köpingen som sedan hyrde ut den till företaget.

Företaget hade en skiftande tillverkning bestående av entrépartier, butiksfasader, metallfönster, portar för industrier, hissinnanklädnader och mycket annat. Tillverkningsmaterialet var stål, aluminium, rostfritt och koppar. Ett av de första jobben var till lasarettet i Vetlanda. Andra beställningar kom från Kisa högstadieskola, kopparfasad till tunnelbanestationen Liljeholmen i Stockholm samt Centrallasarettet i Västerås och Lunds lasarett.

Verksamheten fortsatte att utvecklas och den ursprungliga fabriksbyggnaden fick utökas vid flera tillfällen. I början av 1970-talet var antalet anställda ca 70, omsättningen då uppgick till ca 8 miljoner kr. En mindre filial hade också öppnats i Sjunken utanför Vetlanda. Senare började man samarbeta med företaget SAPA i Vetlanda. I dag finns inte KW-Fasader kvar i Virserum.



Carl Peterssons speceriaffär

Det här var en av de klassiska speceriaffärerna, belägen på Storgatan 45 mitt i backen upp mot Nya Torget. Att Carl Petersson var en välkänd man framgår också av att den nämnda backen i folkmun kom att kallas "Calle P-backen".

Carl Petersson föddes i Stenbergas socken. Under ungdomsåren var han föräldrarna behjälplig i deras lantbruk. Han tog senare anställning vid Jönköpings regemente. Men hans håg låg inte åt det militära så efter sex år begärde han avsked. Han stannade dock kvar i Jönköping och blev kontorist hos en egendomsfirma. Därefter fick han anställning på kontoret vid Ädelfors gruva innan det blev några år som polisman i Oskarshamn. Nästa yrke blev affärsbiträde i Stockholm där han var verksam några år innan han 1896 kom till Virserum och övertog en affär som Karl Hedin hade öppnat några år tidigare. Det var möbelfabrikören C O Petersson – en bror till Carl – som hade övertalat honom att ta över affären i Virserum.

Den här affären på Storgatan kom att bli en av de mest välkända i Virserum. På den tiden hade affären karaktären av en riktig lanthandel med sockertoppar hängande i taket och då fläsk och skor såldes över samma disk.

Hälften av Er årsinkomst

går till hushållsutgifter. Var för den skull noga med inköpskälla. En i alla avseenden välsorterad speceriaffär med kurant lager är

Carl Petersons Speceriaffär,
Virserum.

Annons i Virserums Tidning den 14 december 1934. Tidningen utkom endast med ett nummer innan den blev nedlagd.

Men Carl Petersson var inte bara affärsman. En period var han medlem i kommunalfullmäktige. Men hans längsta uppdrag var som huvudman i Virserums sparbank åren 1907-1938, han tillhörde också sparbankens styrelse i 22 år. När han avgick tilldelades han Patriotiska sällskapets guldmedalj för sina insatser i sparbanken. Carl Petersson var också verksam i Röda Korset och Virserums föreläsningförening.

Carl Petersson överlämnade sin affär 1935 till sin son Yngve Petersson. Han fortsatte att driva affären på samma sätt och bibehöll känslan av en gammal lanthandel. Affären var den enda som hade tillstånd att sälja dynamit. Tändhattarna fanns i affären men dynamitgubbarna förvarades i ett låst skåp någonstans i skogen.

Affären upphörde 1974 då Yngve Petersson, 71 år, tyckte det var dags för pension.

Virserums folkdanslag

Det var en trivsamt Skåne från Örskelljunga som 1953 inspirerade sina arbetskamrater att börja dansa folkdans. Han var i Virserum för att bygga bron vid Storgatan som gick över Virserumsån. Tyvärr känner vi inte till hans namn men han blev ledare för det första folkdanslaget. Efter att han flyttat vidare var det Ingvar Nilsson som fortsatte som ledare.

Nu var det inte helt enkelt att lära sig dansa folkdans i Virserum. Några spelmän i hembygden fanns inte att tillgå, så är man övade varje tisdagskväll blev det vevgrammofon som gällde. Så repertoaren styrdes av tillgången på grammofonskivor. När folkdanslaget hade uppvisningar fick man anlita spelmän från Kalmar eller Vimmerby. Varje år kom en instruktör från Kalmar till Virserum en lördag/söndag och lärde då ut 4-5 nya danser. Kadriljerna var lättast att lära sig men även polskor och schottis var populära att dansa.

Folkdanslaget uppträdde i olika sammanhang och då alltid i Aspelandsdräkten. Midsommarfirandet tillhörde de traditionella framträdanden. Men man uppträdde också i andra sammanhang, exempelvis för personerna på Målilla sanatorium eller vid invigningen av Misterhults idrottsplan. Men 1962 var det slutdansat, framför allt beroende på att många av medlemmarna hade flyttat från Virserum.



Folkdanslagets medlemmar 1958 var Inger Andersson-Bertil Johansson; Lilian Andersson-Arne Johansson; Thea Svensson-Nils Lindström; Ingeborg Ekenram-Eje Karlsson; Gunilla Samuelsson-Reinhardt-Kohlus; Gulli Andersson-Sten Jakobsson samt Siv Good-Ingvar Nilsson.

GES UT AV VIRSERUMS HEMBYGDSFÖRENING

Bli medlem genom att betala in 150 kr på bg 5241-0263.