

Virserums hembygdsblad 6/23

VSGF:s bandylag 1946

Tillgången till Virserumssjön har gjort att olika issporter sedan lång tid tillbaka har varit en populär fritidssysselsättning. Att åka skridskor – oavsett om man var aktiv idrottsutövare eller inte – var populärt liksom skridskosegling.

Men så småningom började man spela bandy under mer ordnade former. Och 1929 återfanns även bandyn på VSGF:s program. Den första matchen gick mot Fågelfors och vanns med 3-2. Bandyn kom sedan att bli en av de stora sporterna i Virserum, som massor av grabbar ägnade sig åt. Allra bäst gick det 1946 då Virserum kom på andra plats i div. II, passerat av IFK Nässjö.

Hemmamatcherna spelades alltid på Virserumssjön och under oberäkneliga och snörika vintra kunde det vara nog så besvärligt att ordna platser. Och 1963 upphörde VSGF med bandyn för att istället satsa på ishockeyn. Sedan den konstfrusna banan kommit till har väl Virserumssjön upphört att locka till idrottsutbyte. Men fortfarande kan man ibland se en eller annan pimpelfiskare njuta av stillheten på sjön.



På bilden ser vi det framgångsrika bandylaget från 1946. Stående fr v lagledaren Arnold Edvardsson, Bengt Priem, Hugo Albrechtsson, Sven Nygren, John Albrechtsson, Stig Gunnar, Lennart Sjosten och biträdande lagledaren Karl Nygren. Knästående ses Egon Gunnar, Geron Nilsson, Lennart Neij, Gästa Nilsson, Nils Blomkvist samt materialförvaltaren Titus Lundh.

Karl Hedins diversehandel

Karl Hedin, f. 1858, från Ösjögle var en mångfacetterad man. Han hade lärt till målare i Vetlanda, men förutom målare var han också byggmästare, murare och handlare. Sin första affär byggde han 1891 på Storgatan 45. När han fick ekonomiska problem sålde han den till Carl Petersson, som sedan framgångsrikt drev sin lanthandel där.

Istället började han 1898 uppföra en ny fastighet på Storgatan 68. När det stod klart något år senare öppnade han där sin nya diversehandel. Karl Hedin hade gift sig 1898 med Matilda Björk från Ösjögle och kommer att överta hennes föräldragård. Tydligen gick verksamheten inte så bra för hösten 1909 blev det konkurs.

Men redan i början av 1911 öppnar Karl Hedins hustru Mathilda en handelsrörelse med firmanamnet M. Hedin. I anmälan till handelsregistret skriver Mathilda att hon önskar i sin handelslokal i Ösjögle även försälja eldfarliga oljor av andra klassen. Det är oklart om hon verkligen hade sin affär i Ösjögle eller om hon fortsatte rörelsen i huset på Storgatan. Trots ordalydelsen i sin anmälan torde Mathilda ha bedrivit sin verksamheten i fastigheten på Storgatan 68.



Huset på fotot ligger på Storgatan bredvid Ordenshuset (numera Kulturhuset).

I de handlingar som Mathildalämna in till handelsregistret finns bl.a. ett frejdebetyg (personbevis) av vilket det framgår att hon var född 1872 samt gift med arrendatorn och f.d. handlanden Karl Hedin. Dessutom fanns ett yttrande från mannen att han tillåter sin fru att bedriva handelsrörelse och att han samtidigt "iklädde sig ansvarigheten för de förbindelser som hon i och för rörelsen kan komma att ingå". På den tiden kunde en gift kvinna inte öppna en affär utan mannens medgivande.

Karl Hedin kom att helt ägna sig åt sitt arbete som målare. Det blev inredningar, möbler, åkvagnar med både ådringar och guldförgyllning på herrgårdar och i kyrkor. Tyvärr är denna verksamhet dåligt dokumenterad.

Verksamheten på Storgatan övertogs av fjärdingsmannen Emil Ericsson. Han gör en anmälan härom till handelsregistret i början av 1919. Och efter honom kom det sedan flera innehavare fram till 1996 då affären definitivt stängdes.

Handelsförbindelserna med Vetlanda

Vetlanda var tidigt en lockande handelsplats för Virserumsborna men även handlare i Vetlanda såg Virserum som en intressant handelsplats. Välkända är de fotografer, med Vetlanda som bas, som besökte Virserum. Här kan nämnas Nanny Elström (som hade sin fotoateljé i Virserum), E. Lundgren och Emma Lundgren.

Men även andra företag hade sin bakgrund i Vetlanda. Det framgår av flera anmälningar till handelsregister. Särskilt kring förra sekelskiftet 1800/1900 verkar det som om handelsutbytet mellan Virserum och Vetlanda var vanligt förekommande.



Ny firma. Hos landskansliets handelsregister har anmälts, att Ida Maria Ekström i Hvetlanda ämnar idka mode- och tapetseriehandel i Virserum med filialer i Målilla och Hvena.

I en anmälan den 8 mars 1894 till handelsregistret meddelar modisten Ida Ekström (f. 1864) att hon skulle idka modehandel i Virserum med filialer i Målilla och Vena. Senare öppnade hon även en filial i Hultsfred. Hon verkar inte ha haft en permanent lokal utan kom till Virserum lite då och då och hyrde in sig på gästgiveriet dessa dagar. Försäljningen bestod av dam- och barnhattar samt korta varor, såsom snörliv, men även tyger passande till blusliv och färdigsydda förkläden.. Hösten 1901 meddelar Ida att hon upphört med verksamheten.

Men det fanns flera handlare med bakgrund i Vetlanda. Arbetaren Alfred Fogis, född 1871 i Floda (Södermanlands län) kom via Tannerfors (utanför Linköping) till Vetlanda. År 1896 anmälde han till handelsregistret att han i Virserum skulle "hålla varor till salu ur öppen bod". Av en annons 1899 sägs att ett ny-inkommet stort sorterat lager av yllefilar säljs till samma pris som föregående år, trots den stora prisstegringen på yllevaror. Däremot framgår inte av annonsen var försäljningen ägde rum.

Även David Kindahl, som startade manufakturaffären som var föregångare till Edwards-sons, kom ursprungligen från Vetlanda och förestod här en filial till Vetlanda ullspinneri.

GES UT AV VIRSERUMS HEMBYGDSFÖRENING

Bli medlem genom att betala in 150 kr på bg 5241-0263.