

# Virserums hembygdsblad **2/23**

## Kyrkogatan 7

På den här adressen har funnits både Bergströms åkeri och en speceriaffär. Åkeriet har en lång historia. Det hade startats 1926 av Einar Bergström och hans bror. Företaget var sedan kvar i familjen Bergströms ägo till 1987 då det såldes till Lastbilscentralen i Vimmerby. Men även efter försäljningen fortsatte Edgar Bergström att köra lastbilarna åt de nya ägarna.

Den första affären på Kyrkogatan 7 var den järnhandel som Viktor Habbe öppnade kring förra sekelskiftet. Senare flyttade Habbe sin affär till det 1912 uppförda huset på Kyrkogatan 1 (där Nya Järnboden numera finns).

Nästa innehavare efter Habbe var Gunnar Johansson, som övertog affären 1915. Han stannade där några år innan han flyttade till Vetlanda. Helge Westring blev näste innehavare från 1922. Han stannade kvar till 1936 då han flyttade till Hultsfred där han öppnade en kiosk.

Men den som många i dag förknippar med affären på Kyrkogatan 7 var Karl Larsson. Han utökade sortimentet och förutom specerier av alla slag såldes här även ett stort urval av glas och porslin.



**För Julen**

finnes lämpliga **PRESENT-RTIKLAR** i glas, porslin och .eramik i stort urval. — Extra gott **JULKAFFE** samt **FRUKTER, KONFEKTYRER** och **JULGOTTER**. — Välkommen och julhandla hos

**Karl Larssons Speceri- och Diverseaffär**  
VIRSERUM. **TEL. 80.**

Karl Larsson kom från Långlöt på Öland och innan han flyttade till Virserum hade han arbetat i olika affärer i bl.a. Borgholm, Målerås och Torsås. Efter att han avlidit 1953 fortsatte hans fru Anna Larsson att driva affären till någon gång på 70-talet. Därefter har någon affär inte funnits i huset, som senare byggdes om för bostadsändamål.

## Palmqvists smedja

Smedmästaren Otto Palmqvist, som kom från Nottebäck, anlade 1895 en liten smedja vid Tregvindarna, där Storgatan tar slut och fortsätter i Rödmosavägen och Öskölevägen. Han drev sin välkända rörelse under hela sitt liv med tonvikt på lantbrukssmide och skoning av hästar. I takt med möbelindustrins utveckling i samhället ändrades så småningom verksamheten till att även omfatta möbelbeslag.



Den ursprungliga smedjan vid Tregvindarna.

I samband med breddningen av Storgatan i början av 1950-talet flyttades smedjan till Rödmosavägen. Sonen Gunnar Palmqvist var också verksam i smedjan och efter flyttningen till Rödmosavägen utvecklade han rörelsen till en liten mekanisk verkstad med större sortiment. Han samarbetade också en period med KW-Fasader.

**GES UT AV VIRSERUMS HEMBYGDSFÖRENING**

Bli medlem genom att betala in 150 kr på bg 5241-0263.