

Virserums hembygdsblad 6/22

Ella Peterssons modeaffär

En av de mer välkända modeaffärerna i Virserum var Ella Peterssons. Den hade grundats 1919 av Ella Petersson. I en handelskalender 1941 sägs att affären "för ett rikhaltigt lager av alla till branschen hörande varor, såväl dam- som barnhattar och barnmössor och utför alla inom yrket förekommande arbeten såsom monteringar".

Ella Petersson var dotter till J. W: Gustavsson och hans hustru Anna (f. Hellkvist). När Anna Hellkvist vid 20 års ålder flyttade från Skirö till Virserum fick hon anställning i en speceriaffär. Sedan ägaren avlidit tog hon steget att i unga år öppna en egen speceriaffär. Ella Pettersson utbildade sig till modist och fem år efter att hon öppnat sin affär gifte hon sig med Axel Petersson, stationsskrivaren vid järnvägen i Virserum.

I april 1961 flyttade Ella Petersson sin affär till det av KLS nyuppförda huset på Storgatan (samma byggnad där Dackebygdens Kött nu disponerar).



I en tidningsartikel beskrivs den nya lokalen så här: Den moderna och rymliga affärslokalen återfinnes i fastighetens andra plan med ett stort skyltfönster mot torget. Lokalen, som har en yta om ca 35 kvm, är målad i grön och vit färgnyans, golvet är belagt med gummiplattor och belysningen utgöres av lysrör. Lokalen har en praktisk inredning, där hattar och mössor kan exponeras på ett tilltalande och överskådligt sätt.

Ella Petersson fortsatte att driva sin affär fram till pensioneringen då hon överlät den till andra. Hon avled 1985 i en ålder av 95 år.

Bussen till Eksjö

I dag är det inte många som minns att det funnits en busslinje mellan Virserum och Eksjö. Det var en av de första busslinjer som öppnades från Virserum till omvärlden.

Linjen har sitt ursprung från 1925 då linjen mellan Karlstorp (gränsande till Järnforsen) och Eksjö öppnades och fem år senare utökades till Virserum. Bussen startades av Johan Carlsson i Karlstorp men 1942 övertogs den av Linjebuss i Eksjö. År 1966 övertog H. Danielssons Busstrafik i Näshult linjen Eksjö-Karlstorp-Virserum med fortsättning till Fagerhult.

Under många år gick det dagliga turer mellan Virserum och Eksjö, men när busslinjen upphörde sommaren 1974 hade turantalet minskat och de sista åren gick bussen endast under skoltid. När skolan hade lov kunde man åka mellan Virserum och Eksjö tre dagar i veckan.

En av busslinjens trotjänare var Arthur Nilsson som hade kört sträckan under tre decennier oavsett vilket bolag som ägde busslinjen. Från början bodde han i Eksjö men flyttade senare till Karlstorp och slutligen Virserum.

John Svenssons smedja

På Målillavägen mellan Rydhs Fabriker och Esso bensinmack fanns under många år en liten smidesverkstad. Den hade uppförts 1922 av smidesmästaren John Svensson. Han var född i Klavreström där han far var smidesmästare vid Klavreströms Bruk. Efter fullgjord militärtjänst hamnade han i Virserum där han var anställd vid Palmqvists Mekaniska Verkstad vid Tregvindarna. Han arbetade senare på olika platser. Efter att på årsanställning vid Rosenfors Bruk återvände han till Virserum och startade där sin egen smidesverkstad..

I början av sin tid i Virserum dominerade skoning av hästar arbetet. Det kunde ibland handla om ett 20-tal hästar som skulle få nya hästskor. Innan det fanns fabrikstillverkade hästskor fick John Svensson själv tillverka dem.

När verksamheten 1972 övertogs av svärsonen Gösta Lindström var det istället byggnadssmede och reparationer av jordbruksredskap som dominerade.

GES UT AV VIRSERUMS HEMBYGDSFÖRENING

Bli medlem genom att betala in 150 kr på bg 5241-0263.