

# Virserums hembygdsblad 5/22

## Jordbrukskassan

Virserum hade som mest tre banker. Den äldsta är Virserums sparbank som fortfarande finns kvar. Handelsbankens konto försvann nyligen. Den tredje banken var Jordbrukskassan, som senare blev Föreningsbanken innan den övertogs av sparbanken.

Jordbrukskassan har inte en lika lång historia som de övriga bankerna. Vid ett möte i sockenstugan i början av november 1944 beslutade man att bilda Virserums jordbrukskreditkassa med anslutning till centralkassan i Linköping. En tid innan mötet hade man sonderat förutsättningarna för bankens bildande och ett 50-tal jordbrukare hade tecknat sig för medlemskap. Till ordförande i styrelsen valdes Rudolf Axelsson i Vensjögle. Kassör och föreståndare blev Alrik Fransson.

Den nyvalda styrelsens första uppgift blev att ordna med lokal för verksamheten och andra praktiska frågor. Lördagen den 24 februari 1945 kunde så Jordbrukskassan öppna sin verksamhet, som till en början var förlagd till Nya Järnboden. Ett praktiskt arrangemang då föreståndare även ägde Nya Järnboden. Av en tidningsannons framgick att banken tar emot insättningar och beviljar lån.

I december 1953 flyttade banken till nya lokaler men det framgår inte till vilken adress. Samtidigt anställdes Hilding Hagström som ny kamrer. Våren 1961 var det sedan dags att flytta igen då man kunde hyra en lokal i den fastighet som hade uppförts av Kalmar Läns Livsmedel (nuvarande Dackebygdens Kött). I lokaltidningarna kunde man läsa följande: "De nya lokalerna är praktiska och trevligt inredda och har en sammanlagd golvyta på c:a 65 kvm, uppdelade på expeditjonslokal, sammanträdesrum, kassavalv, pentry, klädrum och toalett. Lokalerna har ett mycket centralt läge vid Storgatan mitt för gamla Torget. Den yttre fasaden upptar ett stort skyltfönster med skylthylla och över fönstret lyser neon-skylden Jordbrukskassan i svart på vit botten."



Invigningsdagen var det många besökare och de bjöds på kaffe på Lennarts konditori. Nya insättningar renderade också en gåva på 5 kr under förutsättning att man satt in 100 kr på sitt sparkonto. Den här första dagen öppnades 105 nya konton och dessutom satte kunderna in sammanlagt 35.000 kr på sina konton. Under 1964 tillträdde Åke Ottosson som ny kamrer och samma år fick banken öppet varje vardag. Senare tjänstgjorde även Bengt Rosander och Stig Rosander som kamrer.

Hösten 1981 beslutade banken, som 1974 hade bytt namn från Jordbrukskassan till Föreningsbanken, att bygga egna lokaler för verksamheten. Anledningen var att banken blivit uppsagd från de hyrda lokalerna men också att behovet av större lokaler hade gjort sig gällande. De nya lokalerna togs i bruk i maj 1982 och förutom bankens lokaler inrymde fastigheten även lokaler för apoteket.

## **Fagerströmsstugan**

Nyligen har en omfattande upprustning av Fagerströmsstugan i hembygdsparen avslutats. Taket har fått nytt lertegel samtidigt som alla detaljer på huset bevarats. Det är hembygdsföreningen som med hjälp av enskildas gåvor har genomfört reoveringen. Så nu kan Fagerströmsstugan fortsätta att berätta om en viktig epok i Virserums historia.



Fagerströmsstugan är troligen från 1700-talets slut och var fram till 1918 huvudbyggnad på Emil Fagerströms gård i Misterhults by. Den flyttades 1942 till den då nya hembygdsparken. Det blev den första byggnad som flyttades hit. Tvåvåningsbyggnaden, byggd av kraftigt timmer, är en för socknen typisk sort. I bottenvåningen finns en förstuga, bakom denna ett kök. Till höger finns det stora rummet som domineras av den väldiga spismuren av gråsten. Övervåningen har två rum som innehåller föreningens samling, bl.a. minnen från olika klockmakare i socknen.

**GES UT AV VIRSERUMS HEMBYGDSFÖRENING**

Bli medlem genom att betala in 150 kr på bg 5241-0263.