

Virserums hembygdsblad **6/21**

Plåtslagare Einar Carlsson

Einar Carlsson – mer känd som "Eje Plåtar'n" föddes i Åseda där han också lärde sig yrket som plåtslagare. Han kom till Virserum 1928 då han hade fått anställnings hos den välkända plåtslagarmästaren Hjalmar Paulsson. Den rörelsen kunde han överta 1956 tillsammans med kollegan Bengt Nilsson.

I början av sin yrkeskarriären fick han i stor utsträckning tillverka olika husgeråd för hand. Men senare kom mycket att koncentreras till tillverkning och montering av takrännor, stuprör och annat med anknytning till den då livliga byggnadsverksamheten.

Ett vanligt uppdrag var läggning av plåttak, såväl på fabriker som ladugårdar och andra fastigheter. Under moderniseringen av träindustrin var det mycket arbete med bland annat tillverkning och installation av utsugningsanordningar. Ett speciellt uppdrag var de återkommande uppdragen att stryka om kyrktaket. Einar Carlsson gick i pension i början av 1976 och hade då varit aktiv som plåtslagare i 41 år.



Men Einar Carlsson hade också ett starkt samhällsengagemang. Han var bl.a. med i Virserums brandkår, där hans stora civila yrkesvana kom väl till pass. Som medlem i NTO

var han både biografvaktmästare och sommarhemsstyrelsen. Han tillhörde också folkdanslaget.

Danielssons & Carlssons stol- och möbelfabrik

Många av Virserums möbelfabriker är idag bortglömda. En av dessa är Danielssons & Carlssons stol- och möbelfabrik, som hade sin fabrik på Jakobsgatan. Fabriken hade startats 1935 av Henrik Danielsson och Elias Carlsson. Den sistnämnde var född och uppvuxen i Slagdala där han bl.a. arbetade som byggmästare. I början av 1920-talet flyttade han in till Virserums samhälle men då det efter några år blev dåligt med arbete inom byggnadsbranschen började han istället arbeta hos Bröderna Johanssons stolfabrik. Han ville så småningom starta eget, vilket han gjorde tillsammans med Henrik Danielsson. Carlsson sålde 1947 sin del av företaget till Henrik Danielsson och startade istället en trävarurörelse.

Efter försäljningen fortsatte Henrik Danielsson som ensam ägare att driva företaget vidare. Fabriken sysselsatte ca 10 antällda. I samband med att Bröderna Johanssons stolfabrik 1974 såldes till Folke Pettersson i Nässjö införlivades även Danielssons fabrik med Bröderna Johanssons. Verksamheten på Jakobsgatan kom successivt att överföras till Bröderna Johanssons fabrik varefter fabriksbyggnaden revs 1975.

Ekwalls möbelfabrik

På Jakobsgatan fanns även Ekwalls möbelfabrik. Den startades 1935 av fabrikör Valfrid Ekvall, som redan 1902 var med om att starta Virserums Nya Möbelfabrik i Hultarp. Lokalerna vid Jakobsgatan 6 hade uppförts för annat ändamål men inköptes av Valfrid Ekvall och ändrades om för möbeltillverkningen. Genom åren tillverkades där såväl hela möblemang som en del kompletteringsmöbler. Som mest sysselsattes drygt ett 15-tal anställda.

Efter Valfrid Ekwalls död 1944 övertog sönerna Fritz och Eric fabriksrörelsen och drev den fram till 1974. Sedan verksamheten avvecklats köptes fastigheten året därpå av kommunen som rev den.

Gamla missionskyrkan

Virserums missförsamling bildades 1868. De första åren hade församlingen ingen egen lokal utan man firade gudstjänst hemma hos medlemmarna. Ägaren till Holmens gård (Strömsholmen) var N. P. Larsson och 1878 skänkte han en tomt till ett blivande bönehus. Ungefär samtidigt hade det blivit bestämt att Virserums gamla kyrka från 1300-talet skulle rivas och ersättas av en ny kyrkobyggnad. Den gamla kyrkan revs i april 1880. Virket från den rivna sockenkyrkan hade då utlovats till det blivande bönehuset och missionsförsamlingen fick överta detta till ett pris av 100 kr.

Genom ett stort frivilligt arbete kunde sedan det första missionshuset invigas. Det kom flitigt till användning och med tiden blev det nedslitet. Missionsförsamlingen beslutade

därför 1922 att uppföra en ny kyrka. Ritningarna hade utarbetats av arkitekten Henning Nilsson, Kalmar och byggmästare Gunnar Jonsson svarade för själva arbetet. Det gamla missionshuset revs i mars 1923 och i november samma år kunde den nya kyrkan invigas.



Virserums radioklubb

I en artikel i Oskarshamns Nyheter år 1929 med rubriken "Virserum är ett föreningarnas förlovade land" fanns en redovisning av de 15-tal föreningar som då fanns i Virserum. Bland dessa fanns även Virserums radioklubb.

Radioklubben hade bildats 1925 och hade ett 20-tal medlemmar. Ordförande var fotografen Karl Holmér och sekreterare folkskollärare Einar Johansson (Bresäter), Åsshult. Klubben spred radioteknisk information och arbetade för minskning av störningar, både från återkopplare och elektriska apparater. En av telegrafverkets radiokonsulenter besökte klubben under tre dagar 1927 och lämnade råd mot störningar samt utförde radiopejling inom samhället.

Radioklubben hade byggt en 4-rörs radioapparat och skänkt den till ålderdomshemmet. Den hade bekostats genom insamlingslistor men också genom ett bidrag från Virserums Sparbank. Under 1929 var radioklubben dessutom aktiv i den namninsamling som pågick för den stora Ludvikapetitionen mot radiostörningar, en petition som skulle överlämnas till Konungen.

Föreningens efterlämnade handlingar finns numera förvarade i Kommunarkivet.

GES UT AV VIRSERUMS HEMBYGDSFÖRENING
Bli medlem genom att betala in 150 kr på bg 5241-0263.