

Virserums hembygdsblad **8/20**

Julhälsning



God Jul och Gott Nytt År

En vinturig bild från Virserum en gång för längesen. Fotot är taget från Strömholmen mot Bergs charkuteriaffär i mitten. Bron över Virserumsån syns inte så tydligt men det torde vara den gamla bron som revs 1953 och ersattes av den bro som finns kvar i dag.

Ny bok från Virserum

I dagarna har en ny bok om Virserum levererats från tryckeriet. Det är Anita Svensson som har publicerat en bok med titeln "Från herrgårdsliv till fattighus. Min farmor Elsas historia". I presentationen av boken står följande:

"Min farmor Elsa dog innan jag föddes och ändå har hon präglat en stor del av mitt liv. Hon föddes i Oskarshamn i en s.k. fin familj med en rik far och en adlig mor. På väggen hemma hos oss hängde bilden på Elsa med sin fina rävboa om halsen. Hennes far ägde några gårdar där hon bodde under flera r och levde ett bekymmersfritt herrgårdsliv. Men kärleken till Rickard från Virserum ledde hennes liv i en annan riktning. När hon blivit änka och min fars bror insjuknade i tuberkulos fick hon under sin sista tid i livet hjälp från Fattigvården. Hon hade gjort en klassresa nedåt. Det kunde min far aldrig

glömma, vilket blev hans drivkraft i livet. Detta ä min berättelse om min farmor Elsas historia och hennes släkt.”

Det kan nämnas att Anita är dotter till Lennart Svensson som drev Lennarts konditori i Virserum och senare i Eksjö.

Vill du köpa boken kostar den 170 kr. Vill du ha den per post blir priset 245 kr. Maila i så fall till
svensson.anita@gmail.com.

VSGF:s isbana invigd

Virserums Sport- och Gymnastikförening (VSGF) bildades den 13 december 1909. Den idrottsverksamhet som då förekom – fotboll och friidrott – var förlagd till Kärringryggen, en inte alltför modern anläggning (som det hette i ett gammalt programhäfte). Men verksamheten utvecklades ändå bland stubbar och stenar.

Till en början arrenderades marken på Kärringryggen som då utgjordes av en igenlagd åker. Marken ägdes av familjen Gunnarsson som i hyra för idrottsplatsen fick 25 kr och för festplatsen, allt per år. Plus fritt inträde för markägaren och dennes tjänstefolk.

Att ställa i ordning området innebar förstås väldigt mycket arbete men sammanhålningen och entusiasmen var stor. Bl.a. berättas, att föreningen skaffade ett par skidor till en av eldsjälarna i sammanhanget, ”Masen Larsson”, så att han skulle kunna ta sig ner från Tönshult, där han var skogsarbetare. Men 1924 köpte VSGF marken och kunde då rusta upp området och förbättra spelplanen, men den ansågs ändå vara mycket primitiv.

En stor händelse var invigningen den 16 juni 1946 få Virumsvallen kunde invigas efter oräkneliga timmars frivilligt arbete. Öppningsdagen firades bl.a. med nationella friidrottstävlingar. Utöver friidrotten och fotbollen kom bandyn att inta en stor plats hos VSGF. Man spelade både på Virserumssjöns isar men även andra mindre sjöar, bl.a. Lysegöl.

Men 1957 fick föreningen äntligen både kommunala och statliga bidrag för att kunna inköpa ett landområde i anslutning till Virumsvallen med avsikten att där uppföra en landisbana. Besvärliga markförhållanden och dåliga vintrar försenade bygget samtidigt som intresset för bandyn hade minskat.

År 1964 var det dags att lätta ned bandyn inom VSGF för att i stället satsa på ishockey. Idrottsföreningen inköpte för ansevärda penningssummor ishockeysarg, belysning och ishockeyutrustning till ett ishockeylag. Sargen uppsattes på den nu insådda landisbanan som sommartid användes som träningsplan för fotbollsspelarna. En ny entré byggdes samtidigt som löparbanor och sarg rivs upp för att ersättas med nya.

Den 29 juli 1965 publicerades de första uppgifterna i pressen om de planer som VSGFs styrelse hade beträffande en konstfrusen isbana och omklädningsrum med finesser. Efter kompletterande förarbeten med olika studiebesök var man under vintern 1966 klar att lägga fram förslag till byggnation och finansiering m.m.

Under sommaren 1967 sattes spaden i jorden och på hösten färdigställdes ett hypermodern omklädningsrum och en konstfrusen ishockeybana. Den 1 december förra året blev alltså den andra stora högtidsdagen för virserumsidrotten och efter sex decenniers strävanden har VSGF medlemmar lyckats skapa ett modernt sportcentrum för orten.



Sedan invigningen 1968 har ishockeyn haft en framträdande plats inom VSGF och är i dag den dominerande idrotten även om fotboll fortfarande är en populär idrott i Virserum.

GES UT AV VIRSERUMS HEMBYGDSFÖRENING

Bli medlem genom att betala in 100 kr på bg 5241-0263.