

Virserums hembygdsblad *5/20*

Nya Järnbodens historik

Ursprunget till Nya Järnboden är den affär som Victor Habbe i slutet av 1880-talet öppnade i Virserum. Habbe var född i Virserum men i unga år började han arbeta i olika affärer i Timmernabben, Kalmar och Stockholm. I Mariannelund startade han kuvertfabrik och 1888 kom han så tillbaka till Virserum. Här köpte han huset på Kyrkogatan 7 och öppnade där en omfattande kortvaru- och bosättningsaffär. Successivt utökades sortimentet och tonvikten kom att ligga på järnhandelssortimentet.

Uppenbarligen gick affärer bra för 1912 kunde hans nya affär på Kyrkogatan 1 (hörnet Storgatan) invigas. Den var en av de större fastigheterna i samhället utsmyckad med tinnar och torn.



Habbe sålde sin järnhandel till Mildrik Pettersson, som fortsatte att driva järnhandeln fram till 1923. Sedan kom ett par andra ägare innan Alrik Fransson övertog järnhandeln 1944 som då fick namnet Nya Järnboden.

En större om- och tillbyggnad av fastigheten gjordes 1955 då den fick det utseende som den i stort sett har ännu idag. Alrik drev järnhandeln, med hjälp av sina söner Sven och Stig, fram till 1970 då sönerna tog över. Sedan Stig "Kigge" gått bort i december 2019 har affären varit stängd och är nu ute till försäljning.

Systrarna Hellqvists manufaktur

Det har funnits många klädaffärer i Virserum. Den mest välkända var förmodligen Westrings, men det har funnits många fler. En av de äldsta var systrarna Hellqvist manufakturaffär. De båda systrarna – Anna och Ida – föddes i Sjöarp i Skirö socken, där fadern hade ett garveri. Systrarna växte upp tillsammans med tio syskon.

I ungdomen arbetade Anna i olika affärer och vistades en period i Stockholm. Hennes syster Ida stannade dock kvar i Sjöarp. Men 1919 flyttade de båda systrarna till Virserum där de öppnade sin affär.

Systrarna Hellquist
VIRSERUM.
MANUFAKTUR- & VITVARU-
AFFÄR.
Lager av:
Klädnings- & Blustyger, Flanneler,
Vita vävnader, Bomullstyger, Gar-
diner, Yllekoftor, Västar, Trika-
underkläder, Väskor, Portmonnäer
Manicuretui, Vantar, Strumpor,
Näsdukar m. m., m. m.
Goda varor. Billiga priser.

Annons 1923

Systrarna Hellqvist drev sin affär under en lång följd av år men hösten 1962 sålde rörelsen till Birgit Brolin. Affärens sortiment förändrades med tiden och koncentrerades till tyger och sybehör. Brolins manufaktur fortsatte att hålla öppet till 1990 då rörelsen avvecklades. Men tre år senare öppnades affären igen av Katarina Franzén, dotterdotter till Birgit Brolin. Sortimentet var till stora delar detsamma som tidigare men utökades nu med barnkläder. Efter några år stängdes dock affären.

Virserums manskör

Under många decennier var det självklart att Virserums manskör skulle medverka vid alla solenna tillfällen. Det gällde när Virserums firade sina köpingsrättigheter och vid Dackestatyns invigning. En ett valborgsmässofirande utan manskörens framträdande vid Sockenstugans trappa var otänkbart. Men manskören gav också regelbundet egna konserter.

Den första manskören i Virserum bildades på våren 1929 och hade då 15 medlemmar. Förste dirigent var musiksergeanten Hjalmar Hedin från Ösjögle och som andre dirigent

fungerade montören Hjalmar Olsson. Manskören var verksam några år men upphörde sedan Hjalmar Hedin hade flyttat från Virserum.

En ny manskör såg dagens ljus vid Luciatiden 1936 då ett förberedande möte beslutade att starta verksamheten på nytt. Till sångledare, som det då hette, valde Gösta Gustafsson och han kom sedan att leda manskören under en lång följd av år. Han var under sitt yrkesverksamma liv kamrer vid Klackfabriken men ägnade också sitt liv åt musiken. Vid 50 års ålder avlade han kantorsexamen i Lund och vikarierade därefter vid behov som kantor och organist både i Virserums och Järeda församlingar. En period medverkade han också i Wiggos orkester.

Den första styrelsen kom att bestå av Hjalmar Ohlsson (ordf), bildhuggare Axel Köhler (vice ordf.), snickare Folke Jonsson (sekr) och Kurt Berg (kassör). Sångledaren Gösta Gustafsson var givetvis självskriven i styrelsen.

Under 1937 ägnades i huvudsak åt att bygga upp verksamheten men dagarna före jul var det dags för det första offentliga framträdandet. Den ägde rum i Haga bygdegård och behållningen tillföll manskörens kassa. Aktiviteterna växte och 1939 arrangerade manskören den första sångarfesten med deltagare för ett tiotal andra manskörer i trakterna. Den hölls i Idrottsparken (dvs. Kärringryggen) och återkom under många år. Vid sångarfesten 1945 deltog manskörerna från Vena, Hultsfred, Silverdalen, Mörlunda och Stenberga.

Krigsåren innebar en stor påfrestning för kören då många medlemmar var inkallade. Men tack vare energi och aldrig sviktande intresse från dirigentens och de hemmavarande medlemmarnas sida kunde dock kören fortsätta. Manskören beslutade också att på något sätt uppmuntra de som blev inkallade genom ett ekonomiskt bidrag. Detta bidrag finansierades genom olika fester och konserter. Även om det inte kunde handla om några större summor utdelades över 700 kr till körmedlemmarna.



Men intresset för manskören minskade med tiden och nu är det längesen kören fanns.

GES UT AV VIRSERUMS HEMBYGDSFÖRENING

Bli medlem genom att betala in 100 kr på bg 5241-0263.