

# Virserums hembygdsblad **1/20**

## Prästgårdens loftbod

Bredvid prästgården finns också en gammal loftbod. Det är oklart hur gammal den är men den härstammar troligen från 1700-talet och är därmed en av de äldsta bevarade byggnaderna i samhället. Från början stod den på Prästgårdens marker där man odlade säd och andra produkter för hushållningen. Loftboden flyttades någon gång på 1840-talet till sin nuvarande plats vid Prästgården. I samband med flytten tillkom också en större utbyggnad som fungerade som stall. Den del av marken där stallet var beläget gick en bit ut på Storgatan och revs omkring år 1940.

Loftboden var en s.k. tiondelada, dvs. boden som arrenderade marken skulle varje år leverera en tiondel av den spannmål som skördats. På loftboden finns en liten "klockstapel" med en vällingklocka. Förr i tiden kallade klocka prästgårdens arbetare till dagsverken, måltid och vila.



I dag är Prästgården en privatbostad och det var länge sedan som bonden levererade något spannmål till tiondeladan.

## Schekan

I början av 1900-talet uppförde lantbrukaren Ludvig Jonsson en fastighet på Kyrkogatan 29. Det sägs att tanken var att det skulle bli ett hotell eftersom det fanns planer på att en ny järnväg från Virserum till Fagerhult skulle passera här. Men någon järnväg blev det aldrig och istället kom huset att inrymma sju lägenheter. De flesta av dessa hyrdes av anställda vid Bolaget, som låg mitt emot huset. Under en period fanns här också en matservering inrymd. Många av de nya arbetarna vid Bolaget var ungar och de utgjorde en stadig kundkrets.

I folkmun kom huset att kallas för Schekan, men det finns ingen förklaring till hur det namnet uppstod.

När huset uppfördes var Kyrkogatan en smal gata och huset låg en bit in från gatan. Men sedan Kyrkogatan breddats kom huset att ligga alldeles bredvid gatan. Eftersom huset var cirkelformat uppstod här en kurva som ur trafiksäkerhetssynpunkt var farlig. Huset kom så småningom att förfalla och i slutet på 1960-talrt var det endast en hyresgäst kvar. Köpingen köpte därför fastigheten som saneringsobjekt och på våren 1969 revs byggnaden.



Huset till höger på ovanstående bild har också rivits. Fastigheten uppfördes i slutet av 1800-talet och var då en bysmedja, som senare byggdes till med en bostadslägenhet. Från 1922 hade smedmästare John Johansson flyttat sin verksamhet från Skirö till Virserum och i den gamla smedjan på Kyrkogatan 27 tillverkade han beslag och andra tillbehör till träindustrin. En av smedmästarens söner var Wahlfred Demander Johansson, som

1933 startade sitt eget företag. Sedan smedmästaren avlidit omändrades lokalerna 1954 av Lennart Karlsson till en tapetserarverkstad. Denna verksamhet flyttades till Svalliden utanför Oskarshamn har huset endast fungerat som lagerlokal för hans verksamhet. Huset förstördes av en brand 1975.

## Realskolan

När det 1842 blev obligatoriskt för socknarna att ordna skolundervisning tillkom så småningom de första skolorna i Virserum. Till en början var skolorna ambulerande och kvalitén var möjligen inte den allra bäst. Men sedan den nya sockenstugan uppförts 1858 kom undervisningen att förläggas dit. I takt med att undervisningen utökades blev lokalerna för små och 1910 var det dags att bygga ett särskilt skolhus, som kom att kallas för Mellanskolan (några år senare tillkom Södra skolan och Norra skolan).

Men tanken på att ordna en högre utbildning fanns också och 1937 gjordes ett försök att starta en högre folkskola, men de planerna kunde inte realiseras då endast åtta elever hade anmält sitt intresse. Men med landsfiskalen Rich. Gustring i spetsen fortsatte arbetet. Landsfiskalen tillsammans med folkskolläraren Einar Bresäter företog en mängd uppvaktningar både av Skolöverstyrelsen och undervisningsråd i Ecklesiastikdepartementet. Under en paus i en riksdagsdebatt 1944 fick man också ett sammanträffande med självaste ecklesiastikministern Gösta Bagge. Och det gav resultat för Kungl. Maj:t beviljade att en Högre folkskola fick starta i Virserum och redan från höstterminen samma år kom undervisningen i gång. De första åren hade skolan inga examensrättigheter utan eleverna fick fram till 1949 åka till Vetlanda. Och 1969 utexaminerades de sista eleverna. Själva byggnaden revs 1977 för att lämna plats för Strandskolan.



**GES UT AV VIRSERUMS HEMBYGDSFÖRENING**

Bli medlem genom att betala in 100 kr på bg 5241-0263.