

Virserums hembygdsblad **8/19**

Ett gammalt vykort

De flesta Virserumsbor känner nog till fotografen Karl Holmér. Han har ju dokumenterat många gamla vyer från Virserum men han reste också runt i Småland och fotograferade både hus och landskap. Många av dessa fotografier blev senare ett uppskattat vykort.



När vykortet ovan är fotograferat framgår inte, däremot har det poststämplat i Virserum sommaren 1911.

Ekelundsgatans historia

Behovet av gatuadresser i Virserums samhälle var länge inte så stort. I stället angavs namnet på fastigheten. Sa någon att han bodde i Alphyddan eller Brolund så visste alla vilket hus som menades. Men i takt med att samhället växte blev både husen och gatorna fler och därför beslutade municipalfullmäktige 1924 att namnge gatorna i samhället. Det var då som Storgatan, Kyrkogatan och 15 andra gator fick sina namn. I beslutet motive-rades dessa med att man ville ”söka åstadkomma någon lättnad samt ordning i fråga om återfinnandet af resp. fastighet och deras belägenhet inom samhället”.

En av de gator som då fick namn var Ekelundsgatan. Ingemar Ekenram,, som hela sitt liv har bott på Ekelundsgatan har i en liten skrift berättat om alla som fanns på gatan under 1930-talet. Då sträckte sig gatan från Storgatan och fram mot Västra Nygatan.

På höger sida, räknat från Storgatan, låg först Ekelundska gården. Här fanns två hus och en ladugård. Ägorna bestod av ett litet område på Dansö, Hagen, Maden samt några åkrar nedåt sjön. I huset ute vid gatan bodde familjen Oskar Ekelund, men han förvärvade på 1920-talet Strömsholmen. Då övertogs gården av Minna och hennes man. De hade två barn – Adina och Josef – och det var de som skötte gården. Här kunde grannarna köpa mjölk för 12 öre litern. Adina gifte sig med Alrik Fransson, en välkänd profil i Virserum.

Efter familjen Karlsson flyttade O. G. Axemo med familj in någon gång på 1940-talet. O. G. som han kallades, var samhällets första Konsumföreståndare. Han var oerhört stark och det sägs att han utan vidare bar en hundrakilos säck under vardera armen. Men O.G. var också kommunalt aktiv (S) och mångårig landstingsman.

Under många år därefter bodde Oskar Karlsson med familj. Oskar ägde en tid affären Claesson & Karlsson. När den hade gått i konkurs övergick Oskar till att vara handelsresande. Hustrun Linnea hade i huset en skolbispisning för skolbarnen från byarna runt Virserum, som här fick äta sin lunch.

I mitten av gatan uppfördes på 1930-talet samhällets första badhus. Här kunde man bada bastu. I källaren fanns det två badkar för de som ville bada på det sättet. På tre håll runt huset var björkar planterade. Badhuset revs i början av 1960-talet sedan det nya badhuset i Klubban hade invigts.



Efter badhuset, på höger sida, låg sedan det sista huset innan åkrarna tog vid. Där bodde Alfred och Hanna Schiller. Alfred hade en gång i tiden varit husar men lärde sig sedermera till skomakare. En smal trappa ledde upp till andra våningen där skomakeriet var beläget. Arbetsbänken stod framme vid fönstret och var belamrat med diverse verktyg. På golvet var det fullt med både trasiga och lagade skor. I ett hörn stod en zinkbalja med vatten, där han kunde blöta lädret. Lästerna förvarades på ett par hyllor. En speciell doft av läder och beck fyllde rummet. Numera kan hans skomakeriverktyg beskådas i Hembygdsparken.

Ströms tillverkning av likkistor

I Ingemar Ekenrams berättelse om Ekelundsgatan återges också uppgifter om den tillverkning av likkistor som förekom på Ekelundsgatan 5. Här bodde Oskar och Tilda Ström. Oskar hade arbetat på Bolaget men på äldre dar köpte han en timrad stuga i Muggebo, som han flyttade till Ekelundsgatan. Här startade han 1923 tillverkning av likkistor. Hustrun Tilda hjälpte till vid kalas men var också den som svepte liken när Oskar hade sålt en kista. Nere vid vägen hade han en försäljningsbod. Denna köptes sedermera av Wennbergs handelsträdgård och flyttades till Storgatan. Oskar sålde kistorna billigt för att konkurrera ut Iris blomsterhandel, men till slut gick det inte ihop. Han började istället att ta upp beställningar från en katalog.



Annons i 1927 års almanacka för Virserum

Det kan nämnas att i 1927 års almanacka så fanns även en annons från M. K. Nylén & Co. De utförde alla slags måleriarbeten, men i annonsens informerar man även om att man säljer alla slags begravningsartiklar, exempelvis likkistor.

GES UT AV VIRSERUMS HEMBYGDSFÖRENING

Bli medlem genom att betala in 100 kr på bg 5241-0263.