

Virserums hembygdsblad 7/19

Det första bryggeriet i Virserum

Många förknippar nog bryggeriet med den verksamhet som Johan Petersson startade 1906. Men det fanns även dessförinnan ett annat bryggeri. Snickarna Frans Viktor Vincén och Johan Emil Johansson startade nämligen redan 1898 ett bryggeri för tillverkning av läskedrycker. Det lär ha funnits på tomten Storgatan 66. Till en början drevs verksamheten under firmanamnet Vincén & Johansson men bara efter några månader blev Emil Johansson ensam ägare.



Det är oklart hur länge bryggeriet existerade men ovanstående etikett har i alla fall prytt bryggeriet glasflaskor.

Nils Peterssons färghandel

En på sin tid välkänd affär var färghandel på Kyrkogatan, mitt emot Sockenstugan. Ursprungligen var det bokbindare Efraim Johansson som hade startat en bok- och pappershandel i huset och denna övertogs 1911 av Emil Petersson. Först saluförde den nye handlanden mest pappersvaror och tobak. Men efterhand gled sortimentet mera över till färger och kemikalier. Verksamheten växte och redan 1915 utökades affärsytan nästan till det dubbla. I början hade man inga anställda men 1919 anställdes Gösta Gustafsson som kontorist, han kom att ansvara för affärens bokföring och andra sysslor i över 27 år.

Sonen Nils övertog rörelsen 1951 tillsammans med sin maka Inga. Året därpå skedde en ytterligare utökning av lokalerna och 1969 införlivades grannlokalerna sedan Norrmans Järnhandel hade lagts ned. Inga Petersson utvecklade successivt sortimentet med en särskild parfymavdelning.

Nils Peterssons Färghandel

Virserum _____



Försäljning av
Färger, Tekn. artiklar,
Papper, Tobaksvaror, m. m.
Tel. 27, Bost. 292, Postg. 46 66 19

Virserum den 31/12 1960

Röda Korset, Virserum

DEBET

24 nov.	10 ask tändstickor à -:55 per 10% rabatt	5:50 -:55
	S:a Kronor	4:95

BETALT
Virserum den 1/2 1961
NILS PETERSSON
Tel. 27 VIRSERUM

Efter Nils Peterssons död 1969 övertogs affärsrörelsen av sonen Sven-Olof. Han drev rörelsen vidare men 1997 blev det konkurs. Verksamheten övertogs då av Anncristin Jacobson som sedan 1968 hade varit anställd i affären. Namnet blev nu Butik Kyrkbacken och sortimentet förändrades delvis. Och hösten 2015 var det så dags att slå igen butiken för gott.

Den allra första industrin i Virserum

Även om många förknippar Virserum med tillverkning av möbler så handlade den första industriella anläggningen om helt annan tillverkning. Den hade startats av Gustaf Gabriel Sjögren. Han föddes 1802 i Mörlunda socken och flyttade 1825 till Virserum. Han övertog då ett oljeslageri av organisten Fredrikssons änka. Oljeslageriet, som hade uppförts kort tid innan organisten avlidit, tillverkade linolja ur linfrön.

De första åren i Virserum titulerar sig Sjögren för handlade och han hade då en snus-handel i Virserum. Det var först 1846 som handeln utanför städerna underlättades varför Sjögren skaffade sig borgarrättigheter i Vimmerby och därför kunde han som borgare utöka sitt varusortiment.

Den stora förändringen för Sjögren började dock den 23 december 1831 då han av ägarerna till Mellangården arrendera Strömsholmen med tillhörande vatten, vattenfall och ålfiske. Året därpå anlade Sjögren ett engelskt lädergarveri och 1838 tillkommer ett pottaskebruk. Pottaska tillverkades av träaska och användes bland annat vid tillverkning av glas och såpa.

År 1835 erhöjll Sjögren privilegium för uppförande av ett pappersbruk, men det skulle dröja till 1840 innan pappersbruket blev uppfört. Den förste pappersmästaren var J. P. Westelius, som var gift med Sjögrens syster. Skrivpapper som tillverkades av Sjögren hade vattenstämpel med texten STRÖMSHOLM och Sjögrens initialer GGS. Sådant papper finns bland annat i ett par av de kyrkböcker som togs i bruk vid den här tiden.

Sedan tillkom flera andra industrianläggningar. En terpentin- och lackfabrik uppfördes 1842 och en såg anlades 1841. Vidare tillkom ett färgeri 1844 och en vadmalstamp 1845. Sjögren inköpte 1844 Qvills pappersbruk i Ökna socken. Han hade dessutom erhållit privilegium för uppförande av spiksmedja. Men denna kom aldrig att bli förverkligad då Sjögren avled 1846.

Utöver industrianläggningarna drev Sjögren även jordbruk, till en början i Dansås och senare på Mellangården. En av de som bodde på Sjögrens gård i Dansås var härads-snickaren Gustaf Book. Genom äktenskap blev Book släkt med sedermera matematik-professorn i Lund C. J. Hill (far till konstnären Carl Fredrik Hill).

Sedan Sjögren avlidit övertog hans hustru anläggningarna och efter hennes död 1850 övertogs driften av industrierna av mågen C. A. Hellman. Försäljningen av industrierna blev komplicerad på grund av osämja mellan arvingarna. De förvärvades så småningom av Nils Peter Larsson. I början av 1880-talet förvärvade Carl Johan Ekelund vattenrät-tigheterna och uppförde en snickerifabrik. Den blev inledningen till en ny epok i Virserums industriella historia.

Elis Wahlström

En av de mer välkända och inflytelserika kommunalpolitikerna var Elis Wahlström (S). Han var son till C. H. Wahlström på Dansö. Elis gick i faderns fotspår både när det gällde yrkesvalet (möbelsnickare) och det kommunala engagemanget. Elis kom att bli en "allt i allo" för många Virserumsbor, inte minst under deklARATIONstider. Men han var alltid beredd att hjälpa den som behövde råd i olika angelägenheter.

Under många år var Elis ordförande i municipalfullmäktige och taxeringsnämnd men han hade också många andra kommunala uppdrag och syntes ofta i lokaltidningarnas rapportering. Han var även en betrodd nämndeman. Han "huserade" i kommunalrummet i sockenstuga och där sågs han alltid komma med sin lilla bruna portfölj.

Att vara kommunalt engagerad innebar på Wahlströms tid att man avsatte en betydande tid för oavlönat arbete. Det är åtskilliga protokoll i kommunarkivet som bär hans handstil, protokoll som säkerligen skrevs sena kvällar efter arbetets slut och sedan det kommunala mötet hade avslutats.

GES UT AV VIRSERUMS HEMBYGDSFÖRENING

Bli medlem genom att betala in 100 kr på bg 5241-0263.