

Virserums hembygdsblad **8/18**

OK Hjortens bastu

OK Hjorten uppförde redan 1945 en bastu, som dock var liten och primitiv. I takt med att bastun blev populärare blev den för trång varför föreningen på hösten 1942 beslutade att en ny och tidsenlig bastu skulle uppföras. Efter diverse utredningar och bidragsansökningar kunde det första spadtaget tas den 31 maj 1954. Bastun, som uppfördes vid Kaffeberget, invigdes i februari året därpå. Då hade medlemmarna lagt ner ett stort arbete på byggandet för att minimera kostnaderna.

Invigningsdagen bjöd på provbad och kaffedrickning kunde lokalpressen förtälja. Dagen till ära hade ett en vak huggits upp ett tiotal meter från bastun ” där de hetaste badarna kunde svalka av sig i det friska och iskalla vattnet”. Huga Albrechtsson kröp t.o.m. i ybå gånger utan att hacka tänderna.



Bastun i storleken 8 x 5 m, hade entré (tillika pannrum), pannrum, omklädningsrum, tvätt- och duschrum samt naturligtvis en bastu. Entréavgiften uppgick till 50 öre som de badande själva fick lägga i en sparbössa vid entrén.

Verksamheten i Orienteringsklubben Hjorten kom successivt att förändras och därmed också bastubadarnas antal. I dag är det Bastuföreningen Kaffeberget som har övertagit bastun och som svarar för att hålla igång verksamheten.

Konsum

En av de äldsta affärerna i dagens Virserum är den som numera kallas för Coop. Från början användes dock namnet Kooperativa och de första lokalerna från starten 1919 var på Brogatan och därefter Kyrkogatan 1. Men redan 1903 hade den första affären öppnats, även om den då inte blev så långlivad.

Och 1939 var det så dags för Konsum att slå upp sina portar till en helt nybyggd fastighet på Storgatan 32. Fastigheten innehöll butikslokaler i bottenvåningen och i de två övre våningarna fanns ett par bostadslägenheter. I butikslokalen inrymdes bl.a. en utökad speceriavdelning men också kylrum och olika lagerrum. I en annan etapp 1947 tillkom bl.a. en fiskavdelning men även manufaktur- och husgerådsavdelningar. En ytterligare utbyggnad blev klar 1962 och då kallades butiken för "Konsumhallen".



När den nya fastigheten invigdes 1939 tillkom också en annan nyhet. Då ändrades namnet från Virserums Kooperativa till Konsum, en förändring som särskilt noterades i lo-

kalpressen. När affären 1989 flyttade till den nuvarande platsen på Målillavägen (fd Holms fabriker) användes namnet Servus och nu heter det alltså Coop.

Det kan nämnas att Konsum under åren 1942-1954 hade en filial på Tvetavägen (Dansö). Den byggnaden finns kvar än i dag om än i dåligt skick. Affären i Dansö har haft andra ägare både före och efter Konsum-tiden. När Konsum avvecklade sin affär i Dansö ersattes den av en varubil som besökte Dansö ett par dagar i veckan. Konsum hade också från 1936 och ett par år en filial i Hultarp. Den förestods av Arnold Andersson, son till Virserums föreståndare O. G. Andersson (senare med efternamnet Axemo). Konsum i Åseda hade en filial i Triabo stationssamhälle från järnvägens öppnande 1912 och ca tio år framåt.

Brogatan

En av de äldsta gatorna i Virserum är Brogatan. Före 1924 saknade gatorna namn, då använde man endast fastigheternas namn. "Alla" visste ju var fastigheten Frideborg, Alphyddan och Brohult låg. När gatunamnen infördes 1924 fanns Brogatan med bland muncipalsamhällets förteckning.



Bron på fotot ovan byggdes om 1944/45 som "nödhjälpsarbete". Från bron kunde möllaren vid kvarnen reglera vattenflödet så att han kunde utnyttja vattenkraften maximalt för att driva kvarnhjulet. Omkring 1910 uppfördes en fabriksbyggnad på andra sidan av bron. Det var en tvillingbyggnad som inrymde både Strömbergs och Karl Gustavssons möbelfabrik. Vid en förödande brand 1949 förstördes båda fabrikerna samt ett bostadshus. Flera år efter branden stod dock fabrikernas vattenhjul kvar. Och långt in på 80-talet påminde ett par mossbelupna betongfundament mitt i ån om fabriksverksamheten.

GES UT AV VIRSERUMS HEMBYGDSFÖRENING

Bli medlem genom att betala in 100 kr på bg 5241-0263.