

# Virserums hembygdsblad **5/18**

## Ålderdomshemmet

Virserums första ålderdomshem tillkom 1911. Dessförinnan hade socknen varit indelad i särskilda fattigrotlar som hade att ansvara för underhåll "af husrum och vedbrand". I och med tillkomsten av ålderdomshemmet avskaffades också de fattigstugor med inhysehjon som hade funnits i bl a Dansö och Aggatorp.

Byggmästaren Fabian Johansson i Ramsebo svarade för uppförandet och inredningen av ålderdomshemmet för ett pris av 2.025 kronor. Men då fick kommunen själv tillhandahålla alla materialet fritt på byggnadsplatsen. Kommunen löste detta på så sätt att materialet från Sockenmagasinet vid Torget, som skulle rivas, återanvändes till ålderdomshemmets uppförande. Totalt kostade bygget 11.000 kr.



Sommaren 1911 var ålderdomshemmet klart för inflyttning och inför denna visades hemmet upp för pressen. Oskarshamns-Tidningen kunde efter denna visning berätta följande.

Den är byggd i 1600-talets herrgårdsstil och ger ett tilltalande och vackert intryck, där den står, inramad av lövskog, i närheten av Björkmossavägen,

järnvägen och Virserumssjön, i sanning ett vackert och i alla avseenden utmärkt läge. Byggnaden innehåller 13 stora och ljusa rum, förutom matsal, kök och skaffer i de två övre våningarna, och i källarvåningen badrum, tvättstuga, likrum och dårhuscell. Dessutom är det påtänkt att där inrätta även en desinfektionsugn.

Den första föreståndaren för ålderdomshemmet var sjuksyster Ida Lövdahl. Hon var allmänt uppskattad av allmänheten och känd som en god och hjälpsam person. Under de första åren i Virserum saknade orten en egen läkare och syster Ida fick därför i mångt och mycket även "plåstra om" virserumsborna även om de inte bodde på ålderdomshemmet.

Ålderdomshemmet utökades med tiden och en större renovering genomfördes 1949. Men 1953 konstaterade de kommunala myndigheterna att ålderdomshemmets platser inte räckte till och började därför planera för en större ombyggnad. Denna var klar i november 1955. Före ombyggnad hade ålderdomshemmet 21 platser och därefter uppgick antalet till 40 platser (varav 28 enkelrum). Dessutom fanns speciella sjukrum med ändamålsenlig utrustning. I samband med invigningen av ålderdomshemmet fick det namnet Ekliden, ett namn som hemmet fortfarande har.

Den gamla byggnaden från 1911 ombyggdes till kök och serveringsutrymmen samt bostads- och personalutrymmen. Vårdplatserna inrymdes i en nybyggnad av sten i två plan. Nedre planet inrymde den manliga avdelningen och på den övre våningen den kvinnliga. Båda avdelningarna hade hemtrevliga dagrum och dessutom fanns altaner och balkonger. Ombyggnaden var kostnadsberäknad till ca 720.000 kr.

Nästa större förändring blev klar eftersommaren 1977. Då hade den äldsta byggnaden från 1911 rivits och förpassats till soptippen. Istället uppfördes en helt ny byggnad för kök och matsal och de tidigare rumme från 1955 års tillbyggnad moderniserades och fick toalett på rummen. En helt ny flygelbyggnad uppfördes som inrymde ett 30-tal pensionärsbostäder. Kostnaden för ombyggnaden uppgick till ca 9 miljoner kr.

Den senaste större ombyggnaden av ålderdomshemmet slutfördes 2015 och hade då dragit en kostnad av ca 9 miljoner kr.

## **Badbryggorna vid Kaffeberget**

Kaffeberget har sedan länge varit en populär badplats för Virserumsborna. Även om det är oklart när badplatsen första gången iordningsställdes kan konstateras att det redan på 1930-talet ordnades kaffeservering under den varma årstiden. Det var olika konditorier i Virserum som då skötte serveringen.

Successivt förbättrades standarden vid badet och våren 1958 anlades de två bryggor som fortfarande finns kvar. Det var byggmästare Holger Reneskog som svarade för arbetet. I Vetlanda-Posten var man dock lite orolig över risken för olyckor. Djupet utanför den längsta bryggan var 4 m och därför menade tidningen att all lek på bryggan måste strängeligen förbjudas och anslag om detta sättas upp per omgående.

## Kalle Larssons speceri- och diversehandel

Redan 1890 öppnade Victor Habbe en, som det hette i tidningsartiklar, ”rätt omfattande kortvaru- och bosättningsaffär och utförde samtidigt smärre trycksaker”. Habbe hade dessförinnan haft liknande affärer i Mariannelund och Nässjö. Den här affären låg på Kyrkogatan 7 och drevs av Habbe fram till 1912 då han flyttade till sitt nyuppförda affärshus på Kyrkogatan 1 och där drev en järnhandel (föregångaren till dagens Nya Järnboden).

Efter Habbe fortsattes affären på Kyrkogatan 7 av Gunnar Johansson från Bösebo och han innehade affären till 1922 då Helge Westring blev ny ägare. Under hans tid utökades sortimentet successivt och i butikens reklam framhölls särskilt det goda kaffet som han rostade själv. Westring sålde rörelsen 1936 till Karl Larsson, som under lång tid kom att förknippas med affären på Kyrkogatan.

Karl Larsson var född på Öland och under en resa till sin hembygd segnade han ned och avled 1953, endast 57 år gammal. Efter hans död fortsatte hans maka Anna att driva affären under många år. Sortimentet bestod till största delen av bosättningsartiklar och förpackade specerier. I en rapport från länsveterinären 1961 konstaterades att i affären förekom endast begränsat sortiment av livsmedel nämligen smör och rökta charkuterier utöver det övriga sortimentet. När Anna avvecklade rörelsen flyttade hon till Kalmar och någon ytterligare affärsverksamhet har därefter inte bedrivits i lokalerna. Fastigheten hade sedan länge ägts av Einar Bergström och det av honom bedrivna åkeriet.



GES UT AV VIRSERUMS HEMBYGDSFÖRENING

Bli medlem genom att betala in 100 kr på bg 5241-0263.