

Virserums hembygdsblad **3/18**

Sockenstugan

Sockenstugan i Virserum har den senaste tiden hamnat i focus då Aspelands pastorat vill sälja byggnaden för att sanera sin dåliga ekonomi. Det kan därför vara av intresse att något beröra Sockenstugans historia. Byggnaden är nämligen en av de äldsta bevarade i kyrkbyn (endast gamla posthuset och prästgården är äldre).

Den nuvarande sockenstugan uppfördes 1858 sedan en äldre hade rivits året dessförinnan. Orsaken till nybyggnationen var att socknen behövde en fast lokal för skolundervisningen. Den den här tiden var skolväsendet en kyrklig angelägenhet. I sockenstugan inrymdes till en början även bostäder för skolläraren och barnmorskan, senare kom Virserums sparbank att husera i Sockenstugans bottenvåning innan sparbanken kunde flytta in i egna lokaler på Storgatan. I Sockenstugan samlades man också till alla viktiga kommunala och kyrkliga sammanträden (sockenstämmor m.m.).



Sockenstugan före ombyggnaden 1948 då bl.a. verandan togs bort. Innan Trafikkioskens tillkomst fungerade verandan som "väntsal" för resenärerna med de olika bussarna som utgick från torget.

I takt med att den kyrkliga verksamheten växte fanns behov av ytterligare lokaler. Vid ett sammanträde den 26 februari 1950 bilades därför Stiftelsen Virserums församlingshem med kyrkoherde Karl Törngård som ordförande. Stiftelsen skulle arbeta för tillkomsten av ett församlingshem och till en församlingshemsfond anslog 4.000 kr. Även om det juridiskt var en fristående stiftelse var den nära förbunden med kyrkan då det var kyrkorådet som i praktiken utsåg styrelse. Stiftelsen erbjöd också enskilda församlingsmedlemmar att bli medlemmar i stiftelsen genom att erlægga en viss avgift.

Sedan stiftelsen arbetat ett par år bestämde man dock att istället för nybygge omändra Sockenstugan till församlingshem. Sedan några år hade andra våningen inte använts regelbundet. Vid ett sammanträde med kyrkorådet den 19 december 1954 beslutades att överlåta Sockenstuga och marken till Stiftelsen Virserums församlingshem, som därigenom kunde bygga om Sockenstugan. I september 1954 kunde biskop Torsten Ysander förklara den till församlingshem ombyggda sockenstugan för invigd.

Nästa större förändring skedde sedan 1982 då pastorsexpeditionen flyttade till Sockenstugan. Expeditionen hade då varit inrymd i en separat byggnad bredvid prästgården.

Einar Bresäter

År 1920 flyttade Einar Johansson från Västergötland till Virserum för att bli folkskollärare här. Han tog sig senare efternamnet Bresäter.



Redan från början blev Einar Bresäter engagerad i bygdens liv och den kommunala verksamheten. Så t.ex. kom han att bli en av hembygdsföreningens tillskyndare och under några år även medlem i styrelsen.

I det kommunala arbetet har haft en nästan ofattbar mängd uppdrag. Bland alla dessa kan nämnas att han sedan början av 1930-talet var medlem i byggnadsnämnden (ca 20 år som dess ordförande). Han var ordförande i den särskilda realskolestyrelsen från

1940-talet och var tillsammans med landsfiskal Richard Gustring den som hårdast arbetade för att få en realskola till Virserum. En annan viktig insats gjorde Einar Bresäter när det gällde vägarnas förbättring och då särskilt vägen förbi Triabo till Massamåla. Det är otaliga möten och uppvaktningar under många år som har krävts innan Vägverket satsade på denna förbindelselänk, trots motstånd från landshövdingen i Kronobergs län. Vid tillkomsten av de kommunala byggnaderna i kv. Klubban spelade Einar Bresäter en viktig roll.

Einar Bresäter har varit överförmyndare, municipalfullmäktiges vice ordförande under 16 år och ordförande i kommunalfullmäktige 15 år. Han lämnade de flesta kommunala uppdrag med utgången av 1966.

Mest förknippas nog Einar Bresäter med tillkomsten av Virserums stugbyn. Vid ett tillfälle semestrade han och hustru Mimmi på Oknö semesterby. Det var så idén föddes att det borde gå att göra något liknande vid den vackra Virserumssjön. Det var många olyckskorpar som menade att det var en galen idé att satsa på en semesterby vid en insjö, de kunde bara vara attraktiva vid havet. Men Einar Bresäter kämpade på och 1961 beslutade kommunalfullmäktige att börja bygga en semesterby (man kunde då påräkna förmånliga statsbidrag). Året därpå stod 10 stugor klara och i en andra etapp byggdes ytterligare 19 stugor. Det visade sig vara en lyckad satsning och under många år blev kommunalkontoret nerringt i februari varje år när man började bokningarna för sommarens säsong.

Det är en imponerande insats som Einar Bresäter svarat för, särskilt med hänsyn till att det mesta arbetet utfördes på "ledig" tid efter det ordinarie lärararbetets slut.

Industrispåret i Virserum

När järnvägen byggdes ut från Åseda till Virserum tillkom även ett industrispår till Bola-get och dess snickerifabrik. Trafikerades till 1960-talet.



GES UT AV VIRSERUMS HEMBYGDSFÖRENING
Bli medlem genom att betala in 100 kr på bg 5241-0263.