

# Virserums hembygdsblad **1/18**

## Några riksdagsledamöter från Virserum

Sedan tvåkammarriksdagen infördes 1865 har endast två riksdagsledamöter kommit från och varit bosatta i Virserum. Det finns dock ytterligare några ledamöter med ursprung i Virserum men som kom in i riksdagen när de inte längre bodde i Virserum.

Den förste riksdagsledamoten från Virserum var lantbrukaren Peter Magnus Gunnarsson i Björkmossa (1828-1879). Han tillhörde andra kammaren åren 1870-1875 där han representerade lantmannapartiet. I Virserum var han bl.a. nämndeman, ledamot av kommunalnämnden och landstingsman.



Sedan Gunnarsson blev invald i riksdagen tillhörde han bevillningsutskottet 1871-1875, först som suppleant och senare som ordinarie ledamot. Under sina år i riksdagen lämnade han in fem motioner, främst om olika konstitutionella detaljfrågor. En motion handlade om att förbjuda lanthandlare att sälja vin.

Nästa riksdagsledamot var också en lantbrukare, nämligen Carl Johan Petersson i Eksebo (1850-1928). Han representerade nya lantmannapartiet i andra kammaren under åren 1884-1890. Han hade flera kommunala uppdrag i hemsoken, bl.a. nämndeman, landstingsman och ledamot av kommunalnämnden. Men härutöver var han vissa år ordförande för Aspelands sparbank och medlem i styrelsen för Norra Kalmar läns folkhögskola samt direktionen för Kalmar läns mellersta brandstodsbolag.



I riksdagen var Petersson suppleant i bevillningsutskottet och statsutskottet samt valman vid JO-valet 1885. Han lämnade in sammanlagt tretton motioner under sin riksdagstid. Dessa handlade om vitt skilda ämnen som minskning av vapenövningsanslagen och upphävande av Konungens rätt att utlysa nyval till riksdagen.

## **Jönssons hotell**

Hotellet har både kallats för Virserums hotell och Jönssons hotell (efter ägaren B M Jönsson). Det låg i den byggnad som senare inrymde Westrings herrekipering och där Bayassi affär finns idag (korsningen Målillavägen-Södra Järnvägsgatan).

Huset hade uppförts 1888 av Jonas Petter Jonsson på Fräsegården och under de kommande åren fanns det flera ägare. År 1899 hette ägaren E. Hesse-Tiberg och han övertog det året Virserums gästgiveri, som förlades till fastigheten. Gästgiveriet hade 1880 flyttats från Björkmossa till Virserum. Gästgiveriet var skyldigt att tillhandahålla tre hästar för skjuts till nästa gästgiveri (två hästar inom en timme och en häst inom två timmar). På baksidan av gästgiveriet fanns då ett stall där gästerna kunde inhysa sina hästar under uppehållet i Virserum.

Bengt Magnus Jönsson övertog gästgiveriet 1911 och då förändrades verksamheten till hotell. B M Jönsson överlät hotellverksamheten år 1940 till sin son Bengt. Sedan denne avlidit såldes byggnaden hösten 1949 till Arthur Westring som lät bygga om fastigheten. Den fick nu en tredje våning och glasverandan som tidigare funnits försvann. I bottenvåningen inrättade Westring sin herr- och gossekipering och senare tillkom även en avdelning för damkläder.

Ett läkemedelsförråd hade 1937 inrättats i hotellet. I samband med hotellets avveckling 1949 flyttades läkemedelsförrådet till Berns Guldsmedsaffär. Läkemedelsförrådet lydde under apoteket i Målilla och fanns kvar till 1965 då ett filialapotek tillkom i Virserum.



Till höger i bottenvåningen fanns till en början en järnaffär Karlsson & Gustafsson. Sedan denna hade upphört tillkom istället en garnaffär, filial till Vetlanda Ullspinneri.

## **Hellkvists speceri- och diversehandel**

Det har funnits många speceriaffärer i Virserum. En av dem drevs av Anna Hellkvist. Hon var född 1862 och dotter till garvaren Hellkvist i Skirö. Redan 1882 flyttade hon till Virserum och började som handelsbiträde i Ahlbergs specerihandel på Storgatan 30. Efter Ahlbergs död 1890 såldes hans lager på auktion och Anna Hellkvist köpte då en del utrustning (bl.a. en våg) för att själv starta en handelsbod.

Till en början hyrde Hellkvist lokaler i den närliggande Lagerkvistska fastigheten på Storgatan 26. Affären var tydligen lönsam för 1895 köper hon en egen fastighet vid Torget (Storgatan 18) med utrymme för både affär och bostad. Kostnaden uppgick till 4.000 kr och möjliggjordes genom ett lån med hennes far som borgenär.

Säkerligen var det en vågad satsning av den unga damen att starta handelsbod och bygga ett större hus. Men det skulle visa sig att hon hade gott omdöme i affärer och en enastående energi. Hon utvecklade handeln till att omfatta alla slags varor som efterfrågades och hade goda förbindelser med olika grossister som reste omkring. Affären upphörde omkring 1919.

**GES UT AV VIRSERUMS HEMBYGDSFÖRENING**

Bli medlem genom att betala in 100 kr på bg 5241-0263.