

Virestads Hembygdsförening

Aktiviteter 2022



Summering av föreningens aktiviteter 2022!

2022 blev det återstart av aktiviteter efter pandemiåren. Äntligen var till exempel midsommarfirandet tillbaka, dessutom med rekordstor publik. Det var blandade arrangemang under året och flera i samarbete med andra organisationer.

Alla aktiviteter har varit öppna både för medlemmar och andra intresserade. Vid flera tillfällen har vi passat på att kika på föremål från hembygdsarkivet eller tillsammans gjort en insats med underhåll av våra historiska platser och byggnader.

Oavsett tema för våra aktiviteter bjuds det alltid på trevligt sällskap med många skratt och god fika!

Hoppas vi ses på något av våra kommande arrangemang. Håll ögonen på vår hemsida för uppdateringar under året. Eller ännu bättre, meddela oss din e-postadress så får du pling i brevlådan med nyhetsuppdateringar från oss.

Hälsningar från styrelsen

Vår e-post: hembygd.virestad@gmail.com



Årsmöte i Bråthult 15/5

Den 15 maj höll vi årsmöte i Bråthults Bygdegård

Vi brukar avhålla vårt årsmöte i början på mars men precis som med det mesta annat påverkades även detta av pandemin. För att vara lite mer på säkra sidan med smittspridning hade vi lagt mötet längre fram under våren.

Ett 40-tal medlemmar mötte upp och förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöds på ett intressant föredrag om soldatliv av Jörgen Sjöblom från Soldatregistret och Kronobergs Genealogiska Förening.

Kringelbordet var dukat med 13 olika sorter – lika roligt och gott som vid varje årsmöte!



Gökotta i Övraön 29/5

Gökotta vid Pehr Hörbergs födelseplats i Övraön

Ett glatt gäng inledde mors-dags-firandet med en träff i det gröna. Virestads (och Sveriges) store konstnär Pehr Hörberg föddes i ett soldattorp i Övraön 1746.

Platsen underhålls av markägare och grannar i samarbete med hembygdsföreningen och vi passade på att besöka den tillsammans för att fira gökotta i maj. Vi fick höra om Pehr Hörbergs verk och levnad, som vanligt hade också Siv med lite bonusmaterial i form av fotografier och historier från trakten.

När vi ändå var på plats byttes de gamla bänkarna och bordet ut så att det nu finns rejäla sittplatser för den som kommer på besök.



Midommfirande 23 & 24/6

Äntligen blev det ordentligt midsommarfirande i hembygdsparken igen!

Vi inledde med att klä midsommarstången kvällen före aftonen, som vanligt bjöds det på lite sill och nypotatis när stången kommit på plats.

På midsommaraftonen fylldes parken vid det traditionsenliga firandet med musik, dans runt stången, lotteri med mera. Virestads folkdanslag och lokala spelmän var på plats.

Uppslutningen var stor med uppskattningsvis en bra bit över 300 besökare - det blev 4 ringar i dansen runt stången och 500 lotter gick åt som smör i solskenet.



Gästspel från Sagobygden & Scensommar

Berättarkväll vid Galghallarna 6/7

Per Gustavsson och Agneta Granemalm från Sagobygdens berättarnätverk i Ljungby bjöd på medeltida berättelser om både Galghallarna och annat spännande.

Föreställningen Volter & Ampere kom till Virestad på sommarens varmaste dag den 21/7

Det var Scensommar i Kronoberg som arrangerade teater för barn i alla åldrar.

Trots hettan (eller kanske med hjälp av den) fick vi en rolig och tänkvärd föreställning om energi – det var full fart och glad musik. Vi bjöd sedan på saft och bullar till alla fikasugna.



Våffelcafé med allsång i hembygdsparken 10/7

Mitt i sommaren bjöd hembygdsföreningen tillsammans med kyrkan på våffelcafé med allsång

Cirka 50 besökare avnjöt kaffe med våfflor och underhållning från lokala musiker som bjöd på ett gediget program med härlig musik och allsång.

Hembygdsföreningen körde våffeljärnen så de glödde i sommarvärmen!



Sommarcafé i Haghult 31/7

Öppet hus, kaffe och gudstjänst hos Lille-Peter-Johan i Haghult

Ett drygt 30-tal besökare passade på att kika in i hans stuga som ser ut precis som när han lämnade den 1948. Den lilla stugan är inredd för att passa Peter-Johans längd på bara 130cm och här hittar vi både tidstypiska husgeråd och hans skomakarverktyg.

Arrangemanget genomfördes i samarbete med kyrkan som bjöd på friluftsgudstjänst. Hembygdsföreningen stod för kaffe och hembakat.



Smedjans dag 17/9

Full fart i smedjan i Arnanäs!

Vi tände upp i smedjan och smeden Ingvar visade hur smidesarbete gick till förr i tiden. Det var också utställning av blandade föremål från föreningens samling, försäljning av närodjade grönsaker med mera.

Inne i smedjan tillagades ässjefläsk över elden och för de fikasugna var det full fart i kaffeserveringen.

Det var som vanligt god uppslutning och en trevlig eftermiddag vid detta återkommande arrangemang.



Julförberedelser i Hembygdsparken 19/11

Helgen före julstugan var det full fart med julförberedelser i hembygdsparken.

De nya ljusslingorna hängdes upp, julgranen kom på plats och bodarna till julstugan skruvades ihop.

I kyrkstallet var det julbockstillverkning och såklart en god julfika. Det blev både skinksmörgåsar, gröt och pepparkakor och glögg. En riktig rivstart på julsäsongen med andra ord.



Julstuga i Hembygdsparken 27/11

Julstuga med extra allt!

Söndagen första advent var det full fart i hembygdsparken med vår julstuga. Det var fullt med besökare i de olika stugorna och stånden där det bland annat bjöds på:

- Tomte som tog emot önskelistor och delade ut paket till alla barn
- Lotteri med bland annat julbockar på vinsthyllan
- Polkagrisar med Virestads folkdanslag
- Bakning av kolbullar över öppen eld utomhus och gorån inne i stugan.
- Kyrkans glögg utomhus och hembygdsföreningens café med gröt och skinksmörgås i stallet.
- Försäljning av stenugnsbakat bröd, julpynt, julkort, julgranar, hembakat, julkransar, brända mandlar med mera. Bland annat var Virestads Friskola och 4H på plats med fyllda bord.

Vi invigde också vår nya energisnåla LED-belysning i parken som lyste upp i mörkret och gav extra stämning.



Höstsäsong med blandade aktiviteter

Lördag 1/10 var det dags för kyrkogårdsvandring i samarbete med kyrkan. Bo Håkansson lotsade ett 50-tal deltagare på kyrkogården och berättade om personer och händelser med anknytning till olika gravstenar och minnesmärken. Efter avslutad vandring värmde vi oss med hembygdsföreningens våffelcafé i Sockenstugan.

Söndag 9/10 deltog delar av styrelsen hembygdsföreningarnas höstfest på Ormakullagården. Det är en tradition som varit pausad på grund av covid men som nu återupptagits. Representanter för de olika hembygdsföreningarna i Älmhults kommun samt våra närmaste grannar i Loshult träffas då för att utbyta erfarenheter, tipsa varandra om nyheter, aktiviteter, bidragsmöjligheter och annat matnyttigt. Denna gång fick vi också ett intressant föredrag om Ormakullagårdens historia.

Den 7/11 lotsade Harry Eriksson oss igenom det händelserika 1800-talet med historiska fakta om utvecklingen i Sverige och världen - kryddat med lokala berättelser från virestadstrakten. Som vanligt serverade Siv kaffe och kringlor.

Den 14/12 fick vi en trevlig kväll tillsammans med Mats Lindström som bjöd på berättelser med jultema. Som vanligt i årets sista träff var det julpyntat och extra julgod stämning.



Stort tack till alla
som deltagit i våra
aktiviteter 2022!