

# Virestads Hembyggsförening

## Aktiviteter 2021

Samlade nyhetsuppdateringar från föreningens aktiviteter under året.

2021 blev åter ett år präglad av Covid-19 och restriktioner. Det var mycket planering, omplanering och även en del avbokningar.

Tyvärr tvingades vi igen ställa in midsommarfirandet och årsmötet fick flyttas flera gånger innan det till slut kunde genomföras i juli månad.

Trots detta genomfördes ändå flera aktiviteter under covidssäkra former, framförallt under sommarperioden när vi kunde ses utomhus.

# Nationaldag hos Ingeborg i Mjärhult

## Nationaldagsfirande och "återinvigning" av Ingeborgs i Mjärhult

Efter ett större röjningsarbete vid platsen i Mjärhult där den kloka kvinnan Ingeborg en gång bodde och verkade var det åter möjligt att se spåren av husgrunder och odlingsterrasser.

Vi fick celebret besök av självaste Carl von Linné (någon tyckte sig ana Anton Härder under peruken). Linné var samtida med Ingeborg och skrev om henne vid flera tillfällen. Han bjöd i Mjärhult på flera anekdoter och funderingar kring hur livet var då och hur det ter sig idag. Sagobygden bjöd på berättelser om Ingeborg och vi fick ett spännande föredrag om växternas kraft av Marianna Agetorp.

Musikalisk underhållning stod Vidar och Max för. De kom förbi med fiol och nyckelharpa och spelade både besökarna och sig själva varma i sommarhettan.



# Årsmöte i hembygdsparken 11/7

## Äntligen årsmöte!

Efter flera omplaneringar på grund av covid-restriktioner lyckades vi hålla det uppskjutna årsmötet den 11/7 i hembygdsparken i Virestad.

Efter alla ändringar och kort varsel blev det inget kringelkalas vid årsmötet som traditionen annars bjuder.

Det blev i stället våffelcafé och friluftsgudstjänst i parken. Vi tackar alla som mötte upp för en trevlig eftermiddag tillsammans!

På grund av covid-restriktionerna under 2021 och 2022 har styrelseåret blivit något förskjutet. Styrelsen som valdes för 2020 satt kvar till det försenade årsmötet 11/7 2021. Styrelsen för 2021 kvarstår till årsmötet 2022 som planeras hållas under maj månad, då med kringlor till kaffet!





# Sommarcafé i Haghult 25/7

## Öppet hus, kaffe och gudstjänst hos Lille-Peter-Johan i Haghult

Ett 30-tal besökare passade på att kika in i hans stuga som ser ut precis som när han lämnade den 1948. Den lilla stugan är inredd för att passa Peter-Johans längd på bara 130cm och här hittar vi både tidstypiska husgeråd och hans skomakarverktyg.

Arrangemanget genomfördes i samarbete med kyrkan som bjöd på friluftsgudstjänst.



# Våffelcafé med slätter i hembygdsparken 15/8

## Träff i parken med slätter, våffelcafé samt besök från Sagobygden

Liar och räfsor var framme för att göra fint i parken och inne i kyrkstallet var det laddat med våffeljärn. Gräsklippargänget och solen hade jobbat på under sommaren så det var inte mycket slätter att ta tag i denna gång. Våfflorna var dock mäkta populära och järnen gick varma.

Författaren Pelle Olsson var på plats och berättade om sin nya roman och om vandan att skriva om den plats man bor på. Under rubriken "Kärlek, jävlar i helvete" fick vi höra både sanningar och påhitt om en by i Småland. Hans besök var en del av Sagobygdens berättarfestival som genomfördes på flera platser i trakten under samma helg.





# Slåtter vid Kronogårds kvarn 28/8

## Traditionsenlig slåtter vid Kronogårds kvarn

Ett gäng med slipade liar, räfsor och glatt humör samlades i regnet vid Kronogårds kvarn i slutet på augusti för att ta tag i slåtterängarna runt kvarnen.

Till stor glädje dök det också upp musikanter som bjöd på fiolspel till arbetet.

Kvarnen är en av de byggnader som föreningen äger medan marken närmast runt kvarnen arrenderas av oss. Vi står därmed också för arbetet med att hålla ängen öppen så det passade utmärkt att ta hjälp av dagens besökare med slåttern.

Med hjälp av goda grannar har vi sedan också gjort en mer rejäl röjning av sly som slagit upp senaste åren. Vi hoppas nu kunna hålla ängen igång och återkomma med slåtter 2022!



# Smedjans dag 19/9

## Full fart i smedjan i Arnanäs!

Vi tände upp i smedjan och smeden Ingvar visade hur smidesarbete gick till förr i tiden. Det var också utställning av blandade föremål från föreningens samling, försäljning av närodlade grönsaker med mera.

Inne i smedjan tillagades ässjefläsk över elden och för de fikasugna var det full fart i kaffeserveringen.

Det var som vanligt god uppslutning och en trevlig eftermiddag vid detta återkommande arrangemang.









# Julstuga i Hembygdsparken 28/11

## Återkomst för den traditionella julstugan!

Söndagen första advent var det full fart i hembygdsparken med vår julstuga. Det var fullt med besökare i de olika stugorna och stånden där det bland annat bjöds på:

- Tomte som tog emot önskelistor och delade ut paket till alla barn
- Lotteri med bland annat julbockar på vinsthyllan
- Polkagrisar med Virestads folkdanslag
- Bakning av kolbullar över öppen eld utomhus och gorån inne i stugan.
- Kyrkans glögg utomhus och hembygdsföreningens café med gröt och skinksmörgås i stallet.
- Försäljning av stenugnsbakat bröd, julpynt, julkort, julgranar, hembakat, julkransar, brända mandlar med mera. Bland annat var Virestads Friskola och 4H på plats med fyllda bord.

**Tack till alla besökare och till alla "knallar" som deltog.**



# Släktforskarstuga 7/12

## Decemberträff med tema Spånghult och Garanshult

Siv och Ylva hade till mötet förberett ett gediget material kring Spånghult och Garanshult.

Vi fick en spännande genomgång av Spånghults historia och dessutom möta ett rikt persongalleri från trakten. För den extra intresserade fanns det pärmar med bland annat brev och räkenskaper från Spånghult. Stort tack till Anders Granrot som tagit till vara på dessa och vänligen donerat dem till Hembygdsföreningen.

Eftersom det var så snubblande nära jul passade vi också på med en utställning av julkort från jular för länge sedan. Siv hade dessutom bakat struvor till kaffet så julstämningen infann sig verkligen i Sockenstugan.

### Spånghults säteri

#### ÄGARLÄNGD Spånghults säteri

(utgått ur Smp 19720224, reviderad YS 20211204)

1400-talet till ca 1580	Riddare Arvid Trolle, Bergkvara hans ättlingar (Erik, Ture m fl)
1609-32	Bengt Sparre
1632-79	Johan Bengtsson Sparre o h Emerentia Stake
1679-1720	Länsmän Lars Ingemarsson
1720-95	Prost Magnus resp Olof resp Daniel Stålhös
1795-1810	Löjtnant Axel Fredrik Söderhielm
1810-53	Patron Johan Fomander
1853-62	G Bergholtz
1862-70	Drätselkamrerare Anders Alfred Ahlgren
1870-77	Friherre Ernst Wrede
1878-1909	Åke Lyberg
1909-12	Kristian Lyberg
1912-15	Källarmästare J E Peper, Liatorp
1915-20	Olika ägare
1920-28	Rektor Yngve Melander, Ölmostad
1928-42	Riksdagsman, grosshandlare Nils Winkler, Malmö
1942-2010	Märta Winkler

