

# Virestads Hembygdsförening

## Aktiviteter 2020

Samlade nyhetsuppdateringar från våra aktiviteter under året.

2020 var året då vi lärde känna det nya covid-viruset, ständigt spritade händerna och vande oss vid inställda aktiviteter och ombytliga restriktioner.

I hembygdsföreningen hann vi precis hålla vårt årsmöte och 95-årsjubileum innan samhället började stänga ner. Flera av våra arrangemang fick ställas in, tyvärr gällde det både midsommarfirande och julstuga.

Glädjande nog kunde vi trots allt genomföra en hel del av våra utomhusaktiviteter under sommaren.

# Årsmöte och öppet hus 8/3

## 95-årsfirande med extra allt

Vår jubilerande förening bjöd in till en heldag i Sockenstugan med öppet arkiv. Både stort och smått ur gömmorna visades fram – kläder från olika tider, verktyg, instrument och hantverk i olika former. Från dokumentarkiven hämtades kassaböcker, sammanställningar över byar, händelser och människor samt en mängd tidningsklipp som framkallade många minnen och historier!

En gemensam lunch med värmande soppa hanns också med innan årsmötet och efterföljande kringelkalas.

I samband med årsmötet utsåg föreningen Siv och Ingvar Johansson till hedersledamöter med motiveringen "För att de på särskilt framstående sätt främjat föreningens syftemål och strävanden. Genom sitt enastående engagemang och sina insatser för föreningen och bygden har de bidragit till kunskap och gemenskap för flera generationer boende och besökare i Virestad."



# Gökotta i Boön 17/5

## På vandring i Boöns backar

Ca 35 morgonpigga deltagare mötte upp för gökotta i Boön och vandring mellan torplämningar och jättastenar.

Peter och Kenart bjöd på berättelser om människor som bott i Boön och visade var den gamla vägen mellan Boön och Eteryda fanns. Flera deltagare passade på att klättra upp och doppa fingrarna i Jättastenarnas vatten som sägs vara botemedel mot allehanda problem, inte minst kan det få vårtor att försvinna!

Vi hann också med en fikapaus i backen där Nyatorp (Rumpen) en gång låg innan vi avslutade vid Lilla Boön som tidigare varit soldattorp för sista soldaten i Boön, Karl Sand. Före honom kan vi spåra en lång lista av soldater för roten.

Gott värväder och gott sällskap!



# Sommar i Sagobygden 25/6 + 22/7

## Berättelser i sommarkvällen

Berättarnätet i Kronoberg arrangerade under sommaren ett antal berättarkvällar under rubriken "Sommar i Sagobygden".  
Två av dessa tillfällen skedde i samarbete med oss i Virestads Hembygdsförening.

Strax efter efter midsommar den 25/6 var det dags för första berättarkvällen vid Lille Peter Johans stuga i Haghult.  
Nästa tillfälle var den 22/7 vid Brudgummehallen i Fanhult.

Vi fick höra olika spännande historier förmedlade av de duktiga berättarna från Sagobygden.

Besökarna hade kaffekorgar med sig och det blev trevliga fikastunder dessutom.



# Våffelcafé 12/7 + 19/7

## Två våffelsöndagar i hembygdsparken

I år har vi bjudit in till café hos hembygdsföreningen under sommaren. Första tillfället bjöd på ett något kylslaget sommarväder men lockade trots det ett glatt gäng besökare. Kyrkan var på plats med gudstjänst och vacker musik.

Söndagen efter var desto varmare och igen med en hel del besökare. Denna gång var det våra lokala musiker som stod för underhållningen.



# Slätter i parken 10/8

## Slättergröt och dans i stallet

I slutet på sommaren samlades vi för den årliga slättern i hembygdsparken. Vädret var inte riktigt med oss - det var en ganska kylslagen och regnig augustikväll. Efter en snabb (och litet pliktskyldig runda med lien) dukade Siv upp slättergröten i kyrkstallet. Några av besökarna hade instrument med sig och bjöd upp till dans.



# Smedjans dag 19/9

## Favorit i repris i smedjan

Inte ens covid kunde stoppa vårt årliga arrangemang i smedjan i Arnanäs. Som vanligt var det många besökare och full fart i smedjan. Smeden Ingvar var på plats, vi hade en liten utställning från föreningsarkivet och Ricard dukade upp egenodlade grönsaker till försäljning. Vevgrammofonen stod för musiken.



# Nytt tak över huvudet

## Årets stora projekt för hembygdsföreningen

Under 2020 genomfördes ett stort renoveringsprojekt och vi har nya fina tak på Framnäsladugården och Kyrkstallet i hembygdsparken.

Det har varit ett långt projekt med antikvariska utlåtanden, materialval, bidragsansökningar, offerter och till sist genomförande av själva renoveringarna.

Taket på Framnäsladugården, som är en särskilt bevaringsvärdig byggnad på grund av sin ansevliga ålder, byttes av Folkes Bygg med material- och konstruktionsval som är i överensstämmelse med byggnaden i sig.

Christer från PC Bygg har lagt om taket på Kyrkstallet, satt upp nya fina hängrännor i trä och ordnat en del andra detaljer. Ett gäng från styrelsen passade på att förbättra dräneringen och ge byggnaden en omgång rödfärg också så stallet är i skick som nygammalt.

**Stort tack till alla som medverkat i arbetet under året, inte minst till Harry som gjort projektledarjobbet med den äran.**

**Extra tack till stiftelserna i Sparbanken Eken, Skatelöv/Grimslöv respektive Delary, som beviljade oss generösa bidrag till arbetet.**

Utan dessa bidrag hade hembygdsföreningen inte haft möjlighet att genomföra takrenoveringarna.

