

Virestads Hembyggsförening

Aktiviteter 2019

Samlade nyhetsuppdateringar från
våra aktiviteter under året

Släktforskarstuga med filmvisning 4/2

Måndag 4 februari slogs publikrekord i "Släktforskarstugan" när närmare 100 personer kom på filmvisning.

Bo Franzén besökte oss och visade sin fina film om Östen Nilsson - flygare, grisbonde och präst. Det bjöds på många spännande berättelser och en hel del skratt. Efteråt serverades kaffe och kringlor till alla.

Östen föddes i Femlinghult och vi hakar på temat med denna intressanta by till nästa träff när vi tittar närmare på bygden och personerna där. Vi återkommer med datum för det.

Om du har material och historier om Femlingehult får du gärna höra av dig så tar vi med det i förberedelserna.

Bo Franzén tar också tacksamt emot bilder och annat som rör Östen för att komplettera sitt material.



Årsmöte 10/3

Ännu ett välbesökt årsmöte hölls i Sockenstugan 10/3!

Efter de sedvanliga mötesförhandlingarna serverades kaffe och 11 olika sorters kringlor.

Efter kaffet gjorde besökarna tillsammans med särskilt inbjudna gästen och historikern Olle Larsson en tidsresa tillbaka till 1600-talet. Olle bjöd på en spännande historia om människors liv i den tiden och om vilka stora skeenden som påverkat oss genom seklen fram till de vi är idag. Det var ett mycket intressant och uppskattat föredrag!

Nu kör föreningen snart igång programmet för 2019, exakta aktiviteter och datum kommer att publiceras här på hemsidan och i Viljanbladet efter hand som de spikas men några saker att se fram emot redan nu är:

- Släktforskarstuga (nästa gång 25/3 och sedan återkommande under året)
- Vårstädning i hembygdsparken (början på maj)
- Gökotta och vandring på Vakö myr (19/5)
- Traditionellt midsommarfirande (20-21/6)
- Aktivitetshelg i parken och smedjan (30/8-1/9)



Släktforskarstuga 25/3

Vi träffades den **25/3 18.00** i **Sockenstugan** och pratade släkt och hembygd.

Denna gång var temat byn **Femlingehult** och människor som bott där.

Siv lotsade oss med hjälp av kvällens besökare genom vägarna, husen och människorna i Femlingehult under 1800-1900-talen.

Som vanligt serverades kaffe och kringlor.



Full fart i styrelsen!

Under våren har det som vanligt varit full fart i styrelsen med förberedelser inför kommande aktiviteter och underhållsarbete i hembygdsparken.

De stora nyheterna hittills i år är att vi fått en hel del stora och gamla träd fällda vilket ger en ljusare park och även säkrare då en del grenar var farligt nära våra stugor. Nästa projekt som vi förbereder är takbyte på några av våra byggnader.

Genom ett samarbete med Samhällsföreningen och bidrag från Älmhult Kommun har vi nu också fått en flaggstång på plats i parken.

Ni kommer väl och ser flaggan hissad den 6 juni när det bjuds till nationaldagsfirande i parken!

I slutet på april gjorde styrelsen dessutom en studieresa och besökte [Moheda Hembygdsgård](#), [Nykulla Utsiktstorn](#) och [Elin Wägners hem Lilla Björka i Berg](#). Alla 3 drivs av hembygdsföreningar och kan varmt rekommenderas som utflyktsmål!



Sjösänkning i Släktforskarstugan 13/5

Den 13/5 träffades ett 50-tal personer i Sockenstugan och pratade sjösänkning, bygdens stora projekt för 90 år sedan.

Med hjälp av arkivmaterial, gamla fotoalbum och andra sparade papper berättade Siv den långa och för många som deltog i företaget när det begav sig krångliga resan fram till den 2 december 1929 när dammfästet i Degersnäs sprängdes och vattnet strömmade ur Virestadsjöarna. Arbetet och de ekonomiska efterverkningarna pågick sedan i många år efter detta.

Som vanligt fanns det kaffe och kringlor och en extra krydda i form av allsång under ledning av Margareta Björnsson. Det var självaste Sjösänkningssvisan från 1932 som letats fram och vi tog oss igenom alla 11 verserna!



Gökotta på Vakö 19/5

Söndag 19/5 bjöd hembygdsföreningen in till gökotta med vandring ut på Vakö myr!

Ett 20-tal personer mötte upp i Låkan redan klockan 8 på morgonen och vi gick sedan tillsammans genom skogen och över myrens spångar ut till utsiktsplatsen Berget där man kan överblicka stora delar av myren. En mäktig och ovanlig upplevelse här i våra trakter.

På vägen passerade vi de gamla ruinerna efter torpen där vi samstämmigt förundrades över hur familjer under 1700- och 1800-talen kunde klara sig på en sådan plats i sådana tider, ödsligt måste det i varje fall ha känts där ute på Flatön.

Väl ute på Berget tog vi fram kaffekorgarna och Inge Johansson från Hökön bjöd på historier från nästan nutid - när den stora branden härjade myren och dess omgivningar 1992.

Solen passade minsann också på att bryta igenom och vi fick en fin promenad tillbaka!

Lästips om man vill veta mer om branden är den bok som Hököns intresseförening skrivit - besök Hököns marknad den 7/7 och skaffa dig ett exemplar: <http://www.hokon.se/>



Nu klär vi midsommarstången 20/6!

Dagen innan midsommar samlades ett gäng på närmare 40 personer i hembygdsparken för att klä stången och provsmaka årets nypotatis och sill.

Det gick åt en mängd blommor och ekblad till påklädningen och sedan en del precision för att få den plats.

Visst blev den fin!



Äntligen midsommarafton 21/6!

Precis som vanligt bjöd vi in till midsommarfirande på traditionellt sätt i hembygdsparken.

Närmare 400 personer mötte upp i det fina vädret och såg uppvisning av folkdanslaget med medföljande spelmän, därefter var det dans runt stängen för alla sugna barn och vuxna.

Dessutom bjöds det på lotteri, polkagris- och bokförsäljning, fiskdamm, säckhoppning, hästskokastning och såklart de egna kaffekorgarna!



Sommarcafé 28/7!

Mitt i sommaren öppnade vi upp stugorna i hembygdsparken och bjöd in till sommarcafé med kaffe och hembakat.

Vädrets makter var inte riktigt med oss och ett skyfall bröt ut precis när vi dukat fram. Ett gäng fikasugna besökare trotsade regnet och vi hade en trevlig eftermiddag i kyrkstallet.

Gästerna fastnade tyvärr inte på bild.



Så här fint var det 5 minuter innan öppning...



...och så här såg det ut 5 minuter efter öppning.

Aktivitetshelg 31/8-1/9!

I år medverkade Hembygdsföreningen i Älmhults konstrunda och bjöd på aktiviteter under helgen!

Under lördagen var det full fart i Hembygdsparken med konstutställning där vi förutom vår besökande utställare bjöd på vackert hantverk ur vår egen samling. I Kölvestugan togs vi med på en resa i kaffets historia med guidning av Siv och våra vackra väggbonader visades upp. Folkdanslaget var också på plats och kokade polkagrisar med smakprov till alla. Många fikasugna passade på att njuta av en våffla med sylt i det vackra sensommarvädret.

Söndagen bjöd på hetta i smedjan i Arnanäs där smeden Ingvar Eriksson var på plats och visade traditionellt smidesarbete och de vackra föremål han tillverkar. Besökare fick ta del av smedjans historia med fotografier, berättelser och inte minst alla verktyg och andra föremål som fortfarande finns kvar från tiden när smedjan var i drift. Vår egen Ingvar Johansson stekte delikat "ässjefläsk" över glöderna och serverade detta med en bit av Elisabeths goda hembakta bröd. Precis som under lördagen hade vi utställare i konstrundan på plats och dessutom bjöds på möjlighet till utmaning i hästskokastning och en fikastund med hembakta kringlor.



Byavandring 28/9!

BYAVANDRING I KISTIGA, BOATÅNGEN OCH BOÖN

Lördagen den 28 september samlades ett drygt trettiotal deltagare för att tillsammans utforska de tre byarna och deras historia.

Vi startade i Kistiga där Siv bland annat bjöd på en del skolhistorik och en tillbakablick runt komministerbostället för att sedan bege oss till Boatången där Kennart berättade om sin egen och andra släkter i byn. Här hittade vi förutom dagens bebyggelse också resterna av det gamla Boatången i form av hus- och torpgrunder. Vidare till Boön där vi bland annat följde historien och vägen tillbaka till soldattorpet i Lilla Boön.

Eftermiddagen avslutades hemma hos Evelin där kaffe och kringlor var framdukade och där Marie berättade en del ur sin omfattande släktforskning kring sina anor i trakten. Som vanligt dök det upp fotografier och minnen från deltagarna och det blev livliga samtal runt borden.

Tack till alla som var med för en trevlig och intressant eftermiddag!



Höstmiddag 27/10!

Den traditionsenliga höstmiddagen för våra lokala hembygdsföreningar gick av stapeln i Bråthults Bygdegård söndagen den 27 oktober.

Det var vi i Bråthult som stod för arrangemanget i år och bjöd på hemlagad kålpudding med tillbehör och sedan äppelkaka till kaffet. Eva basade i köket, Ricard trollade fram vackra bordsdekorationer med material från trädgården medan vi andra ryckte in där det behövdes: potatisskalning, dukning, diskning och allt annat som ska till när ett 40-tal gäster kommer på middag.

Styrelserna från föreningarna i Härlunda, Stenbrohult, Älmhult, Göteryd, Pjätteryd, Hallaryd och Loshult var representerade och vi fick en uppdatering från var och en om vad som hänt senaste året. Spännande att höra om hur många aktiviteter som pågår i bygderna och vilket engagemang som finns!

Underhållning stod våra lokala musiker Magnus och Karl-Henrik för. De bjöd på ett härligt knippe blandade sånger med höstkänsla!

Tack till alla gäster för en trevlig eftermiddag och till musikerna för underhållningen. Vi lämnade (bokstavligen) över stafettpinnen till Älmhults Hembygdsförening som står på tur att arrangera middagen nästa år.



Julmarknad i Hembygdsparken 1/12!

Hembygdsföreningen öppnade precis som vanligt upp stugorna vid första advent och bjöd in till julmys.

Det var polkagriskokning med Folkdanslaget, glöggservering från kyrkan, skinkmackor med julgröt och annat gott. För den köpsugne fanns Klass 6 på plats med kransar och hemlagade godsaker, det var försäljning av bröd, hästtillbehör med mera.

Tomten hade också hittat dit och tog emot önskelistor till tonerna av klassisk julmusik på sin medhavda resegrammofon.



Boktema i Släktforskarstugan 9/12

Måndag den 9 december var det samling i släktforskarstugan där ett drygt 30-tal deltagare hade en trevlig kväll tillsammans.

Staffan Lutterdal presenterade sin nyutkomna sammanställning om människor som levt i 13 olika byar i Virestads församling. Det är ett gediget arbete bakom detta och för den som vill låna verket och själv studera det finns ett exemplar i Sockenstugan, vänligen skänkt till Hembygdsföreningen av Staffan.

Inger Bromihn presenterade sedan boken om Såganäs som sammanställts av boende och intresserade i och kring Såganäs. Det är en bok som beskriver livet och miljön i byn och dess närområde och som bjuder på en mängd vackra bilder. Även denna ingår i Hembygdsföreningens bibliotek och finns också att köpa - varför inte som julklapp! Kontakta gärna Inger Bromihn för mer information.

Hembygdsföreningen mottog denna kväll också en vacker gåva i form av en ytterst välgjord och välbevarad bjällerkrans med ursprung i Sedinghult. Stort tack till Alice Ahlqvist för den fina kransen som vi kommer att ta väl hand om!

Siv hade som alltid dukat upp till kaffe, denna gång med både kringlor och en av julens delikatesser - hembakta struvor. På bordet fick vi också beundra Sivs vackra julduk broderad av Jenny Sjöqvist i Nyvermanshult i slutet på 1800-talet.

