

Kulturarv Vikingstad

fortsätter på Internet - <http://kulturarv-vikingstad.com>

Medlemstidning för Vikingstads Hembygdsförening

Nr 1 2003

Ordföranden har ordet:

Ny redaktör.

Tyvärr har mitt upprop i föregående nummer av Kulturarv Vikingstad om en efterträdare till undertecknad som redaktör för denna lilla skrift inte givit något resultat. Vi försöker i styrelsen med förenade krafter att utkomma med 4 nummer i år mot tidigare 6 nr per år.

Östgotadagarna

Sedan årsprogrammet trycktes har datum för Östgotadagarna blivit av Östsvenska Turistrådet fastslagna till den 6 och 7 september. Vi hade i årsprogrammet preliminärt gissat på en helg senare. Anteckna redan nu denna helg i era almanackor då vi i år planerar att utöka verksamheten i hembygdsgården med ett flertal aktiviteter. Årets tema skall vara: Från kök och visthusbodan.

Årsmötet

Det blev ett par förändringar i styrelsen vid årsmötet som Ni kan se på sidan 2.

Kent Sigedal

Karl-Erik Oscarsson har delgivit oss följande berättelse.

Om August Walfrid Johansson född 1851 vid Klostern på Sköldstad Säteri ägor.

Säteriet ägdes vid denna tid av Fänrik Fredrik Reinhold von Lingen som även ägde ett större hus i övre änden av Storgatan i Linköping. Huset är numera flyttat till Gamla Linköping.

Denna August Walfrid var en av de

hjälppojkar som i 13-årsåldern fick hjälpa till med de många arbeten som förekom i gårdsbruket på Sköldstad. Ofta fick August Walfrid i uppdrag att så fort som möjligt frakta brev och försändelser mellan Sköldstad och von Lingens hus i Linköping. Han har berättat att han sprang till stan på en kvällsstund. Då brev e.d. var överlämnat blev han bjuden på mat och fick även matsäck för förflyttningen tillbaka till Sköldstad.

Efter tiden som hjälppojke vid Sköldstad försökte August Walfrid andra arbeten som exempelvis rallare vid järnvägsbygget mellan Linköping och Bankeberg då enkelspåret drogs fram.

Vid den tiden var det vanligt att unga män och kvinnor emigrerade till USA. August Walfrid hade bestämt sig, och i februari var allt ordnat för överfart. I ett brev överlämnat i Liverpool den 17/2 1880 har han beskrivit början till överfarten. (se nedan)

Han sökte land vid framkomsten och blev farmare. I ett brev hem till Sverige har han berättat om både goda och onda år, hårda vintrar och torka och missväxt.

Han ändrade sitt namn till Wallis (Wallace?) Jonsson

Liverpool den 17/2 1880

Älskade Föräldrar och syskon

Nu får jag tala om för eder att vi äro komna ur Sverige och jag har hälsan och mår bra och jag önskar eder samma goda gåva och resan till Liverpool har gått bra men ni kan tro att det är inte gott att förstå ett enda ord

vad de säger men så länge vi är så många i sällskap så gör det ingenting för vi har flickor i sällskap som kan tala både svenskt och engelskt så på resan går det nog an. I söndags kväll kom vi till Hull och sköresan (sjöresan) gick väl an för det var så vackert väder di andra pankade di va lite sämre än jag. För jag hölls uppå däckat det mästa. Ock i ängland var det vackert så vackert har jag aldrig set och hästar har di så stora som Fyra utav edra vore ihop slagna och det kör di med spörrvagnar (spårvagnar?) med Tjugo och Trettio personer på.

Till mat det får vi om morna kaffe och smörgås, medag soppa ärter kött och fläsk, qvelsmat får vi te och smörgås.

När vi kom till Hull då fick vi åka på banan (järnvägen) till Liverpool då hade vi en tolk som var med och vi fick följa med honom hvart han gick han gick till sina kvarter full oppassning och fritt allting med mat. I morgon den 18 dennes då skal vi lemna england och ges oss ut på stora osian och det blir nog lite bättre än på österskön.

Och resan till Göttebor 12 kronor och från Göttebor till sikago (Chicago) 164.50

Nu har jag inte rid att sita skriva längre för jag kan intet uttala med nån årning.

Jag har intet less någon ännu ock jag har varit som en nõtakarve tecknar vännligen

A.W. Johansson

(Kommentarerna inom parentes infogade av ordföranden.)

Även från Tore Johansson har vi fått amerikabrev som vi tackar för.

Arvid Johansson skriver brev till sin bror Ejnar som ska utvandra till USA.

Överby 25/4 01

Älskade broder

Må så godt är min önskan, jag mår bra som vanligt. Jag vill i korthet skriva några rader till dig och säga dig ett sista farväl, ifall jag ej kommer hem. Jag får önska dig lycka och välgång i den andra verldsdelen. Måtte du få det bra och trivas. Men ett vill jag lägga dig på hjärtat hur det än går dig, väl eller illa var trogen i ditt löfte att avhålla dig från dryckenskapen, o håll dig till Gud ty han styr ditt öde så det går dig väl.

Och tänk ofta på din gamla fader och moder skriv till dem och uppmuntra dem i sin saknad efter dig, ty de komma att sakna dig det vet du. Du skall helsa till Edvin o Bertil o morbror o moster när du kommer dit. Du skall var snäll och skriva till mig ibland o säg hur du har det, skriv när du är på resan så är du snäll.

Hoppas att du ej kommer att ångra dig när du får vara där en tid. Du skall alltid vara lika arbetsam o ordentlig som du har varit hemma, så du ej slarvar bort dig o det du får, så vi en gång kan få se varandra igen

om vi lever till dess. Ty det kan hända att vi aldrig får mötas hemma hos vår älskade Fader och Moder, som vi jorde i Söndags, ty en av oss kommer hit o en annan dit, o vem vet hur det går oss i denna världen.

Men Einar kom ihog, att du aldrig glömmer din far och mor, ty di ha många gånger haft omsorg om dig och kommer att hava det i hela sitt liv. Så hoppas ja att du ej får svårt på resan utan du kommer välbärgad dit. Nu får jag sluta med många tusenden hjertliga helsningar till dig och lycka och välgång må dig följa jag kan ej mer önska dig teknar din broder Arvid.

Skriv till mig ibland är du snäll. Förstör ej mitt brev utan tag det med dig.

På vägen till USA skickar Ejnar detta brev ifrån Hull i England.

Hull 9/5 190?

Älskade Broder må så gott är min önskan jag mår bra som vanligt jag har inte varit sjöskuk någon gång på resan icke haft ont i huvud en gång. När jag kom till Katrineholm fick jag sällskap med en flicka från Norrköping så jag har haft roligt hela tiden och vi får sällskap till Nyvork, vi har haft vackert väder hela tiden så vi har varit uppe på däck hela dagarna.

Vi kom hit klockan 9 i dag och nu får vi vara på båten till i morgon sedan

får vi resa till Liverpool i morgon, sedan får vi resa från Liverpool om tisdag förmiddag om alt går som det ska.

Her på båten för di ett förfärligt lif, di super och spelar kort och dansar men maten har icke varit så xxxxx men jag hade med mig hemifrån så jag åt de sista i går kväll men det blir nog bättre på Atlanten. Nu har jag liget i en hyt som vi var 16 stycken med det var hyglige pojkar alihop men en del är alt ena riktig snorkingar nu har jag icke mer att berätta för dig den gång

Ja har skrivit hem och nu så jag skriva till Americka, nu får ja sluta mitt slarv för dena gong. Ja ska skriva till dig när ja kommer fram får ja se om ja har mer att berätta en nu. Nu får ja sluta med tusen Kära Hälsningar till dig teknar Din Broder

Ejnar Johansson

Har Du något gammalt amerikabrev liggandes i byrålådan? Kan Du tänka Dig att låta oss få publicera det helt eller delvis i Kulturarv Vikingsstad för att visa på hur resan till USA var och hur det blev i det nya landet så hör av dig till.

Anette Sigedal
Gustad Skattegård
590 48 Vikingstad
013-21 80 88

Styrelsens sammansättning 2003

Funktion	Namn	Adress	Telefon
Ordförande	Kent Sigedal	Gustad Skattegård	218088
Vice Ordf.	Torgny Brinkby	Gunnorp Västergård	850 14
Kassör	Gunnar Månsson	Våghusgatan 32	805 25
Sekreterare	Kerstin Trygg	Sälggatan 5 C	805 45
Studieorg/ Kulturomb	Anette Sigedal	Gustad Skattegård	218088
Intendent	Owe Lantz	Våghusgatan 20	804 61
Ledamot	Ingrid Nilseryd	Bäckhemmet	800 54
Ledamot	Inga Jacobsson	Torsgatan 14 A	803 04
Ledamot	Håkan Wiktander	Sörstad Hagbyggnaden	850 23
Ledamot	Maria Hultgren	Torsgatan 12 A	806 16
Suppleant	Rolf Eriksson	Barrskogsvägen 28	812 83
Suppleant	Marianne Hallberg	Barrskogsvägen 30	805 02
Suppleant	Ingemar Carlsson	Mimergatan 21	812 14
Suppleant	Börje Edgar	Folåsavägen 4	800 32
Suppleant	Mary Kindgren	Gunnorp Bäckgård	850 35