

# Hembygdsbladet

Medlemsblad för Vikingstads Hembygdsförening Nr. 4 år 2013.  
Vi avser att ge ut det i februari, maj, augusti och november

## Friluftsgudstjänst 11 augusti



Friluftsgudstjänsten i Hembygdsgårdens trädgård den 11 augusti blev av vädrets makter i form av regn, blåst och råkylla flyttad till stora salen. Det blev ett trevligt möte i den uppvärmda lokalen med ett trettiotal deltagare. Fördelen var att nu satt alla nära varandra och kunde samtala vid kaffet.

## Spelmansträff 18 augusti



Douglas Forselius och Einar Samuelsson höll i det hela där ett tjugotal spelmän deltog. Avslutades med Brännpårs vals och när tonerna klingat ut kom det ett kraftigt regn.



Besökarna lyssnade på den varierande musiken med olika grupper som spelade. Varm korv och kaffe med hembakat serverades. Och alla tyckte det var trevligt.

En ny aktivitet som kanske återkommer nästa år.

### **Berättarafton 28 augusti**



Robert Kolff som studerat konst och varit guide för svenska turister på konstmuseer i Amsterdam visade bilder på där utställda målningar från början av 1600 talet och berättade i detalj vad konstnären ville få fram.

Det var en helt annan upplevelse jämfört med att själv titta på utställd konst.

### **Trägärdesgård mot cykelbanan**



Länsstyrelsen har skickat ut erbjudande om att bidra vid uppsättning av staket vid gamla hus hos föreningar. Vår hagtornshäck var i vägen när cykelbanan anlades, grävdes upp och blev av någon konstig anledning ersatt med berberis! Här borde det lämpa sig bättre med ett staket som dessutom blir en bra skyltning.

Ansökan om bidrag lämnades in, beviljades och här är resultatet.  
Kostnad för föreningen: 1700 kronor

### **Skyltning saknas för cykelbanan**

Cykelbanan blev riktigt bra med belysning i Lagerlunda allé och med tydlig märkning vid korsande vägar där trafikanterna uppmärksammades på att de kommer att korsa en cykelväg, men sedan?

Tog skyltarna slut? I Vikingstads samhälle finns det inga!

Kontakt har tagits med kommunen: Uppsättande av skylt på Bankebergsvägen för anslutande cykelbana utreds. Ingen skylt för korsande cykelbana på Västerlösavägen, används inte utanför samhällen.

### **Höstmarknaden 14 september**



Jularbo klubben från Motala underhöll med sång och dragspelsmusik under dagen.



"Sluggo" Rolf Bergstedt körde sin tändkulemotor som med sitt jämna dunk lockade såväl små som stora "pojkar". En och annan ringformad rökpuff brukar den också åstadkomma. Kylaren står till höger om motorn, det varma vattnet kyls av luften när det följer kedjorna ner till behållaren i botten.



Besökare kom och gick, flera åt "kolbullar" som lunch, lyssnade på musiken och avslutade med kaffe och våfflor i en trivsamt miljö.



Knallarna hade försäljning i trädgården och från bodarna. Det blev en trevlig och lyckad marknad och vädret var också bra.

## Flyttning



Det handdragna tröskverket skall föras till Bäckhemmet för översyn av Veine. Självavläggaren togs med till Rakereds Storgård där den skall förvaras för att ge plats för utställningar och andra arrangemang.



## Nosa på landet ett Leader projekt. Uppföljning den 5 oktober.



Förslag på receptförslag hade lämnats och tolv av dem testats av Fria läroverkets kockar i Vita Husets matsal där matgästerna fick provsmaka och betygssätta. Det som Fria läroverkets servitörer serverade på Leaders träff var: Hjortytterfile, kebab och piroger som efterrätt ostkaka. Konferencier var Göta Kanals tidigare chef Clas Göran

Östlund som överlämnade pris till den som vann, en Somalier kom fram och efter tvekan även hans fru.

Mötet fick betyget Jättebra av styrelsemedlemmar på bilden som deltog.



Dans uppfördes av barn från Bolivia, en liten pojke deltog, övriga var flickor.

Bland deltagarna var det en dam som intervjuades med hjälp av tolk. Hon var från Kazachstan, schackspelare och hade spelat mot den ryska världsmästaren Kasparov. Hon framhöll vikten av att motionera hjärnan gärna

med schack. En musiklejare var där och spelade det som publiken önskade.

Deltagarna var från norra Småland, Södermanland och Östergötland.

## Som avslutning



Ett par bilder från målningen av verandan, Arnold från Målarhistoriska föreningen har tagit fram material, brutit kulören på oljefärgen och instruerat oss i hur arbetet utförs. Här bryter Arnold färg och Gunnar kollar att resultatet blir i samma nyans som tidigare.



Sex olika kulörer har målats två gånger samt oljning och grundning av räcken. Fyrkantiga "rosetter" och "tassar" vid stolpe-golv har tillverkats.



## Höströjning

Marianne, Mary, Ulla och Veine har fått bort löv men det är mycket som återstår.

**Kommande Julmarknad 7 december kl. 11-14.**  
I samarbete med SiV.  
Samverkan i Vikingstad.

Gustenborg.

Ulla Carlsson från Skänninge har skrivit ner en berättelse om hur hon minns julen 1936 hos sin morfar tegelmästaren Gustaf Johansson. Morfar kom från Skatelövs socken i Kronobergs län. Han fick tjänst som torpare hos godsägare Klas Magni. Första tiden bodde familjen på torpet Stenkullen under Rakereds Storgård sedan köpte morfar det gamla soldattorpet Rakered n:r 58 som därefter kallades Gustenborg. Gustaf blev i början på 1900-talet utnämnd till tegelmästare på det nyuppförda tegelbruket vid Rakered. Gustaf var gift med Anna-Catarina och dom fick fyra barn, Hulda, Carl, Hilma och Ester som var yngst av barnen och mor till Ulla Carlsson. Ullas far Arvid Källman var stamanställd vid I 4 i Linköping, och familjen bodde på Regementsområdet i Linköping. När Ullas mormor dog anställde morfar hushållerskan Hanna som skötte morfar tills han gick bort. Hanna blev gammal och slutade sina dagar på Gammelgården i Vikingstad.

Jul I Gustenborg 1936

Julen firades i morfars lilla stuga, två rum och kök, vind och sommarrum uppe. Julaftons förmiddag! En oändlig väntan i hemmet vid I 4. Så kom äntligen Palm med droskbilen och det bar iväg till Gustenborg. Där samlades så småningom morföräldrar, mostrar, morbröder, föräldrar. Systrar, kusiner och hushållerska.

Julmaten avåts vid 13-tiden. Kokt skinka, rökt skinka, revbensspjäll, sylta, bruna bönor, kåldolmar, grynkorv, leverkorv, rökt korv, köttbullar, grisfötter, leverpastej m.m. Till det hembakat bröd och mormors goda honungsdricka.

Efter en lång, däst väntan bars granen in och kläddes med små röda ljus i hemgjorda hållare, glitter, flaggor och vita kritkarameller med änglar på. En gång fick jag smaka på en sådan karamell. Vilken besvikelse!

En julklappshög växte upp vid granen, och äntligen efter kaffe med S saffransbröd och många sorters kakor, samlas alla kring granen. Morfar läste en lång betraktelse, alltid detsamma, många sidor, sövande. En morbror snarkade till, fick en armbåge i sidan. När morfar vände blad i boken sträckte alla på halsen för att se om det var slut på den sidan. Så en av julens prövningar! Morfar och yngsta barnbarnet (jag) skulle sjunga: det är en ros ....! Sen blev det julklappsutdelning!

Inga dyra gåvor: Böcker, strumpor, halsdukar, tofflor och prydnadssaker. Vilken härlig stämning!

**B-Föreningsbrev**

**Vikingstads Hbf**

Returadress

Malmskogsvägen 4

584 22 LINKÖPING

Kent och Anette Sigedal  
Gustad Skattegård  
590 48 VIKINGSTAD



Senare på kvällen bjöds risgrynsgröt med mjölk och smörgås och sedan vidtog bäddning. Två rum, två utdragssoffor, morfar och mormor i en min syster och jag i en. Två stoppade sofflock passade utmärkt för två kusiner, en kusin i en s.k. dragspelssäng, resten på bolstrar och madrasser på golvet. Hushållerskan i köket. Det var skönt att krypa ner mellan hårdmanglade, lavendeldoftande lakan. Men från köket hördes glada skrattsalvor tills sent på natten. Morbror Fritz var en utmärkt berättare, full av roliga historier.

Juldagsmorgon började tidigt. Redan vid 5-tiden väckte hushållerskan och morfar med kaffebricka. Brasor tändes i kakelugnarna och man beredde sig på ännu en jultradition. Julottan i Vikingstads kyrka. Först en vandring på ett par kilometer, så inne i kyrkan med doft av stearin, gamla välkända psalmer, fin predikan, vacker sång och musik.

Väl tillbaka till Gustenborg, vidtog en ganska lugn förmiddag. Läsning av julklappsböcker, prat, lyssning till, nej inte radio, men kristallmottagare med två hörlurar. Hörsnäckorna kunde skruvas ur så 4 kunde lyssna samtidigt. Inte en chans för yngsta kusinen! Men man kunde smyga fram till mottagaren och rucka lite på kristallen. Då försvann ljudet och då var det bäst försvinna själv.

Juldagsmiddag. Traditionell lutfisk, vit sås och som efterrätt fruktsoppa, och nu om julens andra prövning. Jag var placerad bredvid morfar och ombads att läsa bordsbön. Kusin Nisse mittemot, gjorde en gång vilda grimaser, vilket morfar såg och bestämde: I dag läser Nils till bordet! Annandag var uppbrottsdag, packande, tackande. Ännu en traditionsrik jul till ända. En över 20-årig tradition som slutade vid morfars död 1949.

Text och bilder framtagna av redaktionskommittén.

Framtaget i samarbete med Studieförbundet.