

# Verksamhetsberättelse år 2020

för

## Då låter i Bårge

Styrkta av framgången med koncerten på Nora Bibliotek den 29 september 2019 så bestämdes det att göra en till och då i Vikers församlings hem. Den 8 mars spelade musikanterna Blå Bergens Nyckelharpor under ledning av Rune Paulsson upp. Publiken som uppgick till 36 personer, fick stifta bekantskap med många lokala kompositörer genom Rune Pålssons berättelser. Där nämndes t.ex. "Petter-Jansgubben" från Skrekarhyttan, Petter Ersson även kallad "Spelkula" från Älvhyttan, skraddaren "Futter-Petter" från Mårdshyttan och många flera. Alla hade sin speciella historia och Rune Pålsson berättade med stor inlevelse. Det spelades både valser, brudmarscher, polskor och annat. Publiken var med och stampade takten, och hade svårt att följa uppmaningen att inte applådera förrän efter sista låten.

Tanken var att det skulle bli fler konserter, men så kom Corona pandemin och grusade dom planerna.

Men väl den 19 juli blev det spelmansstämma för tredje året i rad, men under stränga restriktioner så 50 personer fick vistas inom inhägnat område vid Smedjan med vägvakter som kontrollanter. Det var soligt å fint väder men blåsigt så det blev lite bekymmer med tälttaken som var uppställda. Spelträffen genomfördes med lokala låtar i allspelet och sedan följde uppspel av flera musikanter både ensamma och i grupp till mångas glädje, och den gamla kiosken blev nyttjad till kaffeservering eftersom allt skulle ske utomhus, allt slutade med buskspel som tradition. NA var på plats och skrev ett väldigt fint reportage om det hela.

Nora den 12 juni 2021

Då låter i Bårge kommitté'n / Örjan Jansson