



VAKSALA HEMBYGDSFÖRENING

Verksamhetsberättelse 2021

Ordföranden har ordet

Verksamhetsåret 2021 präglades liksom året innan av covid-pandemin och dess problematik. Vaccinationerna mot covid-19 kom igång under våren och med det förhoppningar om att kunna återgå till ett normalt liv igen. Det var lättare sagt än gjort. Folkhälsomyndighetens veckoinformation med rekommendationer ändrades gång på gång och ledde dessvärre till frågor främst rörande tillåtet antal personer i samma lokal. För Vaksala hembygdsförening innebar detta tyvärr fortsättningsvis begränsningar i planeringen av program. Vad var möjligt att genomföra? Omtanken om våra medlemmars hälsa sattes som första prioritet. Vi hoppades på förståelse för detta ställningstagande.

Det uppskjutna årsmötet för verksamhetsåret 2020 och för 2021 genomfördes under våren som ett skriftligt årsmöte. Det blev ett lyckat experiment men vi hoppades samtidigt att det var en engångsföreteelse. Det är trots allt mycket trevligare att ses på riktigt.

Med tanke på alla svårigheter under pandemitiden lyckades hembygdsföreningen dock hålla ångan uppe. Resultatet av det blev bland annat en utställning med textilier i Lilla skolan, renovering av Lilla skolans veranda, fortsatt arbete med Brandgaraget i ordningsställande, loppisar och en uppskattad vandring i kyrkbyn samt ett värdigt avslut på året med adventsfirande i Lilla skolan och Brandgaraget. Tack vare alla entusiastiska medlemmar och många arbetsvilliga funktionärer gick detta att genomföra, vilket var mycket glädjande och inspirerande.

När detta skrives har vi passerat vårdagjämningen. Den betyder pånyttfödelse i många kulturer eller vårens första dag. Dag och natt är ungefär lika långa. På kyrkomötet i Nicaea år 325 bestämdes att vårdagjämningen skulle infalla den 21 mars. Men enligt Bondepraktikan inföll vårdagjämningen på Gregoriusdagen den 12 mars. Då skulle vårbruket sättas igång om tjälen gått ur marken. Man skulle också betrakta hur djuren uppträdde och "läsa tydor" i naturen denna dag, alltså utläsa varsel. På så sätt kunde man förutspå hur sådd och grödor skulle bli det året.

Nuförtiden har vi i denna del av Sverige inga speciella traditioner med anledning av vårdagjämningen. Men låt oss ta emot våren med glädje och njuta av alla pånyttfödda blommor och vacker fågelsång. Det får bli en tröst i en annars så dyster tid och värld.

För Vaksala hembygdsförening
Anna Christina von Schantz

Sammanträden och föreningsmöten

Styrelsen har under år 2021 haft 7 protokollförda möten, varav tre digitala. Det skriftliga årsmötet hölls mellan den 6 och 18/4. Förslagen till beslut sändes till medlemmarna via e-post eller vanlig post den 6/4 och kunde således besvaras under denna tid. Sammanfattningen av årsmötets resultat gjordes den 20/4 i Lilla skolan med Karin Winberg, Monica Widegren och ordföranden. Alla förslag till beslut godkändes av 75 medlemmar.

Antalet medlemmar var den sista december 270.

Styrelsen har det gångna året bestått av Anna Christina von Schantz ordförande, Micael Tallberg vice ordförande, Ulf Schmidt sekreterare, Krister Eriksson vice sekreterare, Karin Winberg kassör, Margreth Sjögren vice kassör, ordinarie styrelsemedlemmar Jan Winberg, Åke Englund, Maria Ehn samt ersättarna Carl-Birger Sveidqvist och Lasse Mårtensson.

Revisorer har under det gångna året varit Kjell Danielsson och Åke Andersson (Harberget) och ersättare Anders Eklöf.

Vaksala hembygdsförening har under det gångna året deltagit i olika möten arrangerade av Upplands fornminnes och hembygdsförbund, Länsforskningsrådet och Arbetsgruppen Långhundraleden, både fysiska och digitala möten.

Medlemmarna har under verksamhetsåret fått 3 informationsbrev från ordföranden; 19/2, 3/5 och 13/11.

Något om verksamhetsåret 2021

En bildtävling med motiv från olika delar av ett vintrigt Vaksala ordnades under tidiga våren. Ett tjugotal svar kom in och tre personer belönades med chokladaskar. Tävlingen som uppfattades som ”lite svår” motogs dock positivt.

Årsmötet 2020 (uppskjutet p.g.a. pandemin) och årsmötet 2021 genomfördes i skriftlig form, s.k. per capsulam, 6 – 18/4, som ovan mer detaljerat beskrivits.

Söndagen den 2/5 hissades Upplandsflaggan vid Lilla skolan. En liten skara medlemmar sjöng Upplands-sången och passade på att ha en lugn och trevlig kaffestund i trädgården.



Lilla skolan hölls öppen fem gånger under maj och början av juni, där en textilutställning ordnats. De flesta utställda föremålen kom från Vaksala, bl.a. en svart sidensjal från Bolsta/Skölsta som använts vid kyrkobesök i början av 1900-talet. Utställningen blev mycket uppskattad. Flera sällskap passade också på att träffas i trädgården.



Lilla skolans veranda målades om i maj-juni.

Brandgaraget: Under sensommaren och hösten fortsatte arbetet med att renovera Brandgaragets interiör.

Lördagen den 11/9 var hembygdsföreningen på Vaksala torg och deltog i loppisen där. Trots rätt så tråkigt väder och dåligt med besökare uppgick inkomsterna till cirka 3 500 kronor.



I början på oktober inventerade styrelsen en del av Linnéstigen från Nyby till Jälla. I Eke träffade styrelsen Peter Ekvall, som berättade om renoveringen av Eke säteri, ett mångårigt och omfattande projekt. Styrelsen konstaterade att Linnéstigen var vid god kondition och hade mycket bra skyltning. Etappen Ekensberg – Jälla är dock omöjlig för mindre rörliga personer, eftersom stigen innehåller tre höga stättor.

Lördagen den 9/10 gjordes en vandring i Vaksala kyrkby med Carl-Birger Sveidqvist. Uppslutningen var mycket god med över fyrtio deltagare. Vandringen avslutades vid Lilla skolan för gemensam fikastund i trädgården.



Odlingsgruppens mångåriga arbete med att rekonstruera medeltida odling, främst 1700-talets odlingssätt, fortsatte under verksamhetsåret i Skölsta. Råg såddes på hösten 2020 på bägge avsatta ytor. Därefter skars rågen med lie, bands och sattes på skrakar i början av augusti 2021 av tre personer tre kvällar under 37 timmar. Då vintertemperaturen var lämplig kring nyår tröskades med slagor. Åtta personer deltog vid två tillfällen. Totala resultatet tröskad råg uppskattas bli 200 - 250 kilo.



Fredagen den 19/11 presenterade Monica Widegren och Mikael Tallberg Sviaskriften på Länsforskningsrådets traditionella seminariedag "Uppland i forskningen". Skriften blev under året nominerad som bästa bok av Upplands fornminnes och hembygdsförbund till Sveriges hembygdsförbunds "Årets bok". Tyvärr blev det ingen vinst men mycket hedrande ändå.

Första advent firades i Lilla skolan, i trädgården och i Brandgaraget. Inne i skolan invigdes en fin "Vaksalalykta" tillverkad av Kristina Sundberg, dotterdotter till den ursprungliga lyktans skapare Carin Liljefors-Andersson. Dessutom serverades kaffe med tilltugg inne och glögg och pepparkakor ute runt den värmande elden. Julgrupper och kakor fanns till försäljning. I Brandgaraget erbjöds en julloppis med porslin, glas, böcker och mycket mer.



Ett hjärtligt tack framförs till:

- Alla våra enskilda medlemmar som på olika sätt visat sitt stora stöd för Vaksala hembygdsförening
Tack för att ni uppmuntrar oss i vårt arbete i form av brev, telefonsamtal, i direkta kontakter och hjälpsamhet
- Alla i styrelsen, kommittéerna och arbetsgrupperna, revisorerna, valberedningen och ombuden, som energiskt fortsatt arbeta för vår förening
- Vuxenskolan för gott samarbete
- Vaksala församling och Svenska kyrkan för gott samarbete

Ett särskilt tack framförs till:

- Våra donatorer i när och fjärran som generöst försett oss med penning- och materialbidrag