

## Posten Ängelsberg Minne 1940

För 80 år sedan - i april 1940 - fyllde jag fem år och mormor och morfar som bodde i Östergötland skickade i present 5 kr på postanvisning...

Med den rödlila postanvisningen i handen sprang jag ner till posten - säkert direkt när den öppnades på förmiddagen.

Postdisken var hög - se bilderna - för en femåring och jag minns att Folke Tim, som expedierade, inte bara gav mig en femma, utan gick till kassaskåpet.

Han kom tillbaka med ett stort silvermynt och lutade sig över hela disken för att kunna visa mig den fina slanten.

Kanske berättade han om jubileumsfemman präglad till minne av Sveriges första Riksdag 1435.

( Repetera historien om Engelbrekt och Arboga möte och Ängelsbergs historia!)

Folke Tim hade låg, mjuk, ganska mörk röst: "Den här slanten är lika gammal som du och den ska du spara och komma ihåg att du fick den på din femårsdag"...

Självklart gjorde man som Folke sa - se bilderna.

Ska också sägas att Folke Tim alltid sa "-Hej"- när han hälsade på barn och därmed föll både nigandet och "farbror".

Vi hade "Box 30" - svarta siffror på mörkbrun botten i det den mörkbruna farstun utanför postkontoret. Vårt fack var placerat närmast personalingången till expeditionen och så högt upp att jag till min stora sorg inte kunde hämta posten förrän jag var i skolåldern

Att få hämta posten blev med andra ord ett viktigt steg mot vuxenvärlden.

På bilden med namnen på boxinnehavarna är det svårt att se Gustafsson på fack 30 men Greta - min mamma - kan man se och Söde.... början på mitt nya efternamn.

Gudrun Söderberg, maj 2020

