

HEMBYGDEN

Medlemsblad för
Upplands Väsby Hembygdsförening



Nr 1 Februari 2002
Årgång 31

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Ordföranden har ordet	3
Föreningsprogram feb 2002 - maj 2002	4
Verksamhetsberättelse 2001	5
Susebo - huset som rymmer mycket av Upplands Väsby historia	8
Med backspegeln i ladugården	10
Bertil Lundström belönas för sitt engagemang i Tiokampen	11
Almqvist ur Sesemana	12
Komplement till listan över ök- och smeknamn december 2001	13
Hedlunds historier	14
Nya medlemmar 2001	14
Boktips	15
Varför heter gården så?	16
Våra grannsocknars namn	17
Njurstaholm	18
I Antoins fotspår	19
Lösning till korsord 4/01	22

Årsmöte

Hembygdsföreningens medlemmar kallas härmed stadgeenligt till ordinarie årsmöte i ladugården lördagen den 16 mars kl. 13:00. Kaffeservering, underhållning på durspel och nyckelharpa. Utställning av gamla verktyg.

Bokslut och revisionsberättelse tillhandahålles på årsmötet eller rekvideras från sekreteraren.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 4 mars 2002.

Styrelsen

För innehållet i artiklarna svarar respektive författare.

Ansvärig utgivare: Inga Engdahl • Layout: Tryckpunkten • Tryck: Wäsby Tryckeri

Tryckt med miljövänlig färg och miljövänligt papper i 550 ex.

Ordföranden har ordet



Bästa hembygdsvänner.

Gott Nytt År och en god fortsättning på det nya året.

Ett nytt år har tagit sin början när detta skrives och vi antecknar 2002 i marginalen.

Vad kommer detta år att innebära för oss i hembygdsrörelsen, och i synnerhet för Upplands Väsby hembygdsförening undrar nog en vän av ordning?

Jo om jag försöker att lätta lite på förlåten över det kommande årets program och aktiviteter så kan jag med fog deklarerat att både när det gäller det interna arbetet i de olika arbetsgrupperna och de planerade programaktiviteterna så kommer vi **inte** att spara någon möda på att göra 2002 framgångsrikt.

Förutom de traditionellt återkommande programpunkterna så kommer vi förhoppningsvis att fortsätta med vårt onttyckta sommarcafé och även den uppskattade friluftsgudstjänsten vid hembygdsgården! Dessutom fyller ju faktiskt vår kommun 50 år i år och vi kommer att uppmärksamma detta jubileum med att anordna ett två dagars program vid hembygdsgården. Detta kommer att gå av stapeln en lördag och söndag vid augusti i "Hembygdsgårdens dag" då vi också visar hembygdsgården.

Renoveringen av hembygdsgården

Under första halvåret 2002 kommer enligt planerna hembygdsgården att renoveras och rustas upp. Dock uppgjordes tidsplanen före den myckna snön som fallit och den envisa kylan som kom i december. Detta kan ställa till vissa förseningar vad det gäller utomhusarbetena.

Följande arbeten kommer att påbörjas och slutföras:

1. Samtliga ytterpaneler av trä på fastigheterna inom staketet kommer att nymålas och bytas ut där panelen uppvisar tendens att ruttna.
2. Samtliga yttertak kommer att rengöras och tvättas.
3. Samtliga fönsterkarmar renoveras efter behov samt ommålas (gäller även ladugården).
4. Vattenpost för utkastare kommer att uppsättas för utomhusbevattning vid mangårdsbyggnaden.
5. Alla gamla el-ledningar byts ut i samtliga byggnader.
6. Den gamla förstukvisten på mangårdsbyggnaden uppföres på nytt.
7. Uthuset (stora förrådshuset) renoveras och väggarna tätas.
8. Bom av konstsmide för låsning av ytterdörr sätts upp vid mangårdsbyggnaden.
9. Handikapptolett uppföres i ladugården.

En liten efterlysning till sist: Vi behöver fler frivilliga till sommarcafé. Hör av Er till Inga-Lisa Gustafsson om Ni vill hoppa in och hjälpa till.

Tack för ordet.

Rune Sahlström

Ordförande

Föreningsprogram feb 2002 - maj 2002 (forts. sid. 15)

Upplands Väsby Hembygdsförening inbjuder:

BOKLOPPIS

lördagen den 16 februari

kl 13 - 15.

Romaner, deckare, spänning,
äventyr, barnböcker,
facklitteratur, bokpaket.

Alla böcker till billigaste pris, nytt och gammalt.



**Kom
och
fynda!**

Hembygdsgården: Hagvägen2/Pukslagargatan

Upplands Väsby Hembygdsförening inbjuder:

LOPPIS

i
LADUGÅRDEN



lördagen den 6 april

kl 9.30 - 13.00

Hembygdsgården: Hagvägen2/Pukslagargatan

Upplands Väsby Hembygdsförening inbjuder:

Galleri Ladugården



Medlemmar i hembygdsföreningen
ställer ut konst och konsthantverk
akvarell, olja, akryl,
trasmattor, lapptäcken,
bildväv, trä, smide mm
Underhållning.

Söndagen den 10 mars kl 13.00-16.00

Kom och köp eller bara titta och trivs.

Endast en dag!

Hembygdsgården: Hagvägen2/Pukslagargatan

Upplands Väsby Hembygdsförening inbjuder:

KULTURVANDRING TILL RUNSA FORNBORG



**torsdagen den 9 maj
samling kl 11.30**

Medtag kaffekorg!

Ta buss 532 eller egen bil till parkeringsplatsen
Anmälan till Kjerstin Björkman

Tfn 590 320 82

Hembygdsgården: Hagvägen2/Pukslagargatan

Verksamhetsberättelse för Upplands Väsby Hembygdsförening verksamhetsåret 2001

Organisation och ekonomi

Styrelse:

Rune Sahlström	ordförande
Kjerstin Björkman	vice ordförande
Bo Larsson	kassör
Gunilla Ahlberg	sekreterare
Inga Lisa Gustafsson	registrator
Ulf Gustafsson	boställsvärd
Klas Lundkvist	ledamot
Bengt Hedlund	kommunvald ledamot
Monica Berglind	ersättare
Alf Björkman	ersättare
Gunilla Kinell	ersättare
Arnold Härmark	ersättare
Annika Tingvall	ersättare
Vivi Wallin	ersättare

Medlemsbladet Hembygden:

Inga Engdahl	ansvarig utgivare
Inga Lisa Gustafsson	redaktionskommitté
Carin Törner	redaktionskommitté
Revisorer:	
Lars Eklund	ordinarie
Åke Björkvall	ordinarie
Frank Granåker	ersättare
Anette Ehrnholm	ersättare

Boställsvärdinnor:

Nora Lundberg
Anne Maxe

Valberedning:

Kerstin Hammarin, Harald Torkelsson, Anna
Liisa Bergman

Arbetsgrupper:

Program

Rune Sahlström
Inga Lisa Gustafsson
Kjerstin Björkman

Programgruppen har under året planerat och tillsammans med andra i styrelsen genomfört de programpunkter som redovisas nedan.

Marknadsföring

Kjerstin Björkman
Bo Larsson
Margaretha Johansson

Marknadsföringsgruppens syfte är

Att genom utåtriktad verksamhet få fler intresserade och därmed öka medlemsantalet i föreningen.

Att sprida information om den pågående verksamheten.

Att samarbeta med studieförbund, kommun, bibliotek m fl intresserade av vår verksamhet.

Att medverka vid kulturarrangemang inom kommunen .

Att inspirera till medlemsvårdande åtgärder.

Marknadsgruppen har under året genomfört 10 gruppmöten. Ny uthyrningsbroschyr för Ladugården har lämnat planeringsstadiet.

Under året genomfördes en planeringskonferens för styrelse och arbetsgrupper.

Annonsering av de olika programpunkterna har kontinuerligt offentliggjorts i ett antal media.

Välkomstpaket till nya medlemmar är på planeringsstadiet likaså särtryck av årsprogrammet.

Arkiv

Rune Sahlström
Arnold Härmark
Klas Lundkvist
Gunilla Ahlberg

Gruppens arbetsuppgifter består i att ordna, förteckna och tillgängliggöra föreningens arkiv. Arbetet har startat under hösten med särskild prioritet av egna föreningshandlingar och fotografiskt material.

Medlemsantal

Totalt antal medlemmar 435 st.
Under året har föreningen fått 27 nya medlemmar.

Ekonomi

Verksamheten har huvudsakligen finansierats genom medlemsavgifter, egna aktiviteter och arrangemang samt bidrag från Upplands Väsby kommun. Hänvisas till separat bokslut.

Medlemskap i andra föreningar

Upplands Väsby Hembygdsförening har under verksamhetsåret varit medlem i Stockholms läns Hembygdsförbund, vilket erfordras enligt stadgarna och via dem i Sveriges Hembygdsförbund. Medlemskap i dessa föreningar ger oss information och service i form av råd och stöd i frågor om t ex försäkringar, ekonomi, juridik, utbildning, marknadsföring. Föreningen har även varit medlem i Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund samt Upplands Väsby Folkrorelsearkiv, vilket ger oss viktig information om närliggande verksamhet inom landskapet och kommunen.

Föreningen har varit representerad vid länsförbundets årsmöte i Huddinge.

Styrelsesammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 12 gånger samt haft en planeringskonferens för samtliga medlemmar i styrelsen, tidningsredaktionen, boställsvärdinnorna, arbetsgrupperna samt övriga funktionärer.

Medlemsbladet Hembygden

Hembygden har utkommit med fyra nummer (24-32 sidor per nr) under år 2001.

Remisser och skrivelser

Hembygdsföreningen har under verksamhetsåret avgivit följande remissvar på detaljplaner till Stadsbyggnadskontoret, Upplands Väsby kommun.

*** Området väster om centrum i Vilunda/Centrala Väsby** (utställningsförslag)

*** Norra Bollstanäs 1 - området norr om Borgbyvägen** (två svar på samrådsförslag resp. och utställningsförslag)

*** Norra Bollstanäs 2 - obebyggt område norr om nuvarande sommarstugebebyggelse** (samrådsförslag):

*** Ekbacken** (samrådsförslag)

Då styrelsen beslutat att fortlöpande presentera föreningens remissvar i Hembygden, hänvisas till nr 3 och 4/2001 för ytterligare information om Bollstanäs-förslagen.

Eftersom kommunen saknar en aktuell översiktsplan och/eller fördjudad översiktsplan för Bollstanäs, har styrelsen funnit det svårt att få en helhetsbild av och kunnat bedöma konsekvenserna av de olika, enskilda detaljplanerna för Bollstanäs-området.

Inför utplåningen av sommarstugeområdet kring Borgby- och Västervägen har föreningen genomfört en fotodokumentation i juni 2001. Materialet finns tillgängligt som en miniutställning på Hembygdsgården.

Verksamhet

Programmet för året har innehållit följande punkter, vilka redovisats utförligt i Hembygden:

Januari: Bildvisning från Kina, Ryssland etc. samt Höga Kusten och Väsby.

Februari: 1) I arkivens djup. Förevisning av bibliotekets Väsbyrum och kommunens fotoarkiv

2) Bokloppis i ladugården.

Mars: 1) Oss gallerister emellan, konst- och hantverksutställning i ladugården.

2) Årsmöte med musikunderhållning av PRO-trion.

April: Antuna på Almqvists tid, kåseri av Gunnar Brusewitz, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Maj: 1) Runor och rön. Runstensträff med Marit Åhlén från Riksantikvarieämbetet, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Runstensfaddrar i Upplands Väsby inbjöds till denna träff.

Maj-sept: Sommarcafé. Årets stora satsning på temat ”en levande hembygdsgård”, som pågick onsdag och söndag hela sommaren fram till den 16 september.

Juni: Nationaldagsfirande enligt tradition, i samarbete med Upplands Väsby kommun.

Juli: Friluftsgudstjänst. Ekumenisk gudstjänst med Pingstkyrkan, Missionskyrkan och Eds församling.

Augusti: Hembygdsgårdens dag med loppis, nyckelharpsbyggare och spelmän från Järfälla.

September: Kulturreisa till Sala och Sätra Brunn i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Birgitta-resor.

Oktober: Bokloppis i ladugården.

November: 1) Loppis i ladugården.

2) Trivselkväll i adventstid, med kåseri av Bertil Forsman om gamla radioröster.

December: Traditionsenlig grötfest med underhållning av Quintetten.

Övrig verksamhet

7 skolklasser årskurs 3 har besökt hembygdsgården och blivit guidade runt i husen.

Ladugården har varit uthyrd till olika typer av tillställningar.

Gunnes gård har disponerat ladugården för sin verksamhet under sportlovsveckan

Hembygdsgården har även vid olika tillfällen visats för föreningar, grupper och nyinflyttade.

Färdigställning av en utställning om runstenar i Upplands Väsby pågår och kommer att finnas till beskådning i ladugården.

En hässja har iordningställt på tunet och kryddträdgården har återuppförts.

Keramiker Anneli Runesson har flyttat in i krukmakeriet och bidragit till en levande hembygdsgård under föreningens aktiviteter.

Studiebesök på Torekällberget i Södertälje samt ett antal arbetsträffar har genomförts under året. Även städning av diverse utrymmen har utförts.

Enligt beslut under året kommer upprustning och reparation av hembygdsgården att genomföras av Upplands Väsby kommun med början i mitten av januari 2002.

Upplands Väsby Hembygdsförenings danssektion har upphört 1/5 2001.

Avslutning

Vi är tacksamma för det finansiella stödet från Upplands Väsby kommun till vår verksamhet. Vi tackar även för gott samarbete med de olika föreningar, som vi samverkat med under året samt för goda insatser från enskilda personer och medlemmar.

Upplands Väsby 2002-01-10

Rune Sahlström Kjerstin Björkman Bo Larsson Inga Lisa Gustafsson Gunilla Ahlberg

Klas Lundkvist Ulf Gustafsson

Ny skrift berättar om: Susebo – huset som rymmer mycket av Upplands Väsby historia

Inbäddad i Suseboparkens grönska ligger den snart hundra år gamla byggnaden Susebo. ABF-skylden på fasaden talar om för förbipasserande att det är studieförbundet ABF som huserar här. Men få vet att huset rymmer en annan historia. Under seklets första tredjededel var Susebo känt som bostad för direktörerna vid Optimus AB.

Sixten Berg, väsbybo under många år och en oförtröttlig företrädare för ”Gräv där du står” har intervjuat väsbybor och sammanställt material för att reda ut Susebos historia. En elege till Sixten som fortsätter att dokumentera Upplands Väsby 1900-talshistoria trots att han flyttat tillbaka till sin barndomsstad Boden. Jag har medverkat som redaktör. Resultatet har blivit en skrift om Susebo utgiven i samarbete mellan ABF och kommunen.



Susebo idag.

Skriften kommer lagom till året då kommunen firar sitt 50-årsjubileum. Den som läser om Susebo kommer snart att upptäcka att här döljer sig ännu ett jubileum. Det är Karin Eriksson som kan ståta med detta. Karin berättar i skriften om sin tid som husa hos Optimusdirektör Gilbert Otterström och hans familj och det är nu 70 år sedan Karin, född 1907, arbetade där.

Konsum var de i regel inte mycket för

Så här berättar Karin Eriksson bl a: ”Mjölk köptes i metallhämtare, i regeln från Sven Engströms butik i Björkvallahuset. Engström var mycket tjänstvillig, om man ringde efter ett halvt hekto jäst så kom han som en blixtnedslag med detta. Konsum var de i regel inte mycket för.”

”En eller två somrar hade de anställt en dalkulla, en ung flicka. Hon skötte om trädgården och hönsen.”

Spännande att gå in där

Ulla Velén var barnhusa hos direktör Axel Elfström, som efterträtt Gilbert Otterström som direktör för Optimusfabriken 1937. Ulla arbetade i Susebo 1937-1938 och berättar att Elfströms var en



I Susebos trädgård 1938: Barnhusan Ulla Velén med sonen i huset Bo Elfström och kokerskan Gunhild Lundström.

trevlig familj att arbeta hos. ”Jag tycker fortfarande att det är nästan spännande att gå in där. Är det några nya som arbetar där så berättar jag hur det var, här har jag jobbat.”

Han avskydde Hitler

Ingrid Kilander var barnhusa hos familjen Elfström 1938-1940 och har minnen från krigsåren. ” I herrummet satt Axel Elfström, lyssnade på radio etc. Under kriget kunde man höra Hitler gapa och skrika i radion. Då blev Elfström arg och kom ut i köket för att lugna ner sig; han avskydde Hitler. Båda makarna talade tyska och

engelska flytande. Som försäljare hade han rest till Optimus exportländer.”

Hus för ABF och (s)

Ytterligare två direktörer, Erik Grunander och Sven Storck, bodde i Susebo innan det 1975 köptes av kommunen. 1991 blev ABF ägare till huset, som också rymmer socialdemokraternas partiexpedition.

Hushållsarbete synliggörs

Sixten Berg kommenterar sitt arbete med Suseboskriften så här: – Mina samtal med damerna som arbetade och bodde i huset kände jag som ett spännande tillskott om hushållsarbetets roll i Väsby historia. Intressanta upplysningar lämnades även av Margareta Otterström, Optimusdirektörens sonhustru. Carin Törner har slutligen redigerat mitt material till en tilltalande skrift.

Starkt intryck

– De forna husornas känsla av att vara jämlika med ´bruksortens maktthavare´ gör ett starkt intryck på mig, fortsätter Sixten Berg. Karin Eriksson sa: ”Nej, jag känner mig jämngod med dem. Jag kände mig inte underlägsen på den tiden heller. Hade samma människovärde./.../ Att ABF är där är ju kultur om något. Det är fint att vi kan vara i samma hus som de tidigare direktörerna.”

Den lilla skriften om Susebo kostar 10 kr och kan köpas hos ABF i Susebo

Carin Törner



Med backspegeln i ladugården

I backspegeln kan vi se tillbaka på flera aktiviteter, som vi tycker har lyckats bra, nämligen

1) **Bokloppis den 27 oktober.** Den var välbesökt, som vanligt, av både fasta och tillfälliga kunder, som i de flesta fall kunde hitta något fyndigt. Varför köpa gamla Biggles-böcker på Hötorget för 50:-, när vi säljer dem för 10:-? Det gäller bara att hänga med i svängarna.

Bokförsäljningen inbringade 4.495:-. Ny bokloppis utannonseras i denna tidning. Missa inte gratisboken!

2) *Loppis i ladugården* hade premiär den 17 november. Det visade sig att ladugården är ett utmärkt ställe att ha loppmarknad på, eftersom lokalen är stor, allt kan göras överskådligt och vädret behöver man inte skänka en tanke.

Intäkter: kaffe med dopp 200:-, vykort och böcker 130:50, loppmarknadssaker 4 454:-.

3) *Trivselkväll i adventstid* med kaffe, glögg och pepparkaka hade utannonserats den 25 november och samlade ett femtiotal personer. Även bildvisning från gamla Väsby hade



Foto: Rune Sahlström

aviserats, men närmare granskning av gamla diabilder visade att viss översyn och ommontering måste ske innan allt är i skick för visning, varför programpunkten tyvärr måste utgå. I stället hade Bertil Forsman, känd från Vetandets Värld och andra radioprogram, engagerats. Forsman kåserade om "gamla radioröster" och lät Sven Jerrings, Sten Bergmans, Lars Madséns, Gösta Knutssons och Einar Haglunds röster höras i ladugården. Maj Ödman intervjuade den blinde pojken Bengt och



Foto: Rune Sahlström

Lennart Hyland avslutade kvällen med att försöka få en gumma att uttrycka sig på ett helt annat sätt än hon hade tänkt sig, vilket lockade publiken till många glada skratt.

Inga Lisa Gustafsson

Årets Väsbybo 2001 utsedd:

Bertil Lundström belönas för sitt engagemang i Tiokampen

Bertil Lundström mottog priset, en kopia av en skulptur av Väsby skulptören Axel Nordell, i Väsby Centrum på lördagen den 15 december.

Upplands Väsby Hembygdsförening sitter med i juryn. Vanja Edwinston, kommunstyrelsens ordförande, läste upp juryns motivering:

”För att på ett berömvärt och unikt sätt främja hälsa, gemenskap, glädje och en positiv idrottsattityd bland alla Väsbybor, särskilt dess ungdomar, helt på frivilliga insatser.

Tiokampen är en tävling som kontinuerligt under 40 år arrangerats i Upplands Väsby kommun och är öppen för alla ungdomar mellan 10 - 17 år. Den ger alla deltagare en möjlighet att prova på olika idrottsgrenar. I Tiokampen förenas resultat- och lekriktad idrott på ett unikt sätt.

Bertil Lundström, verksam i Tiokampen sedan 1983 och som ordförande de senaste sju åren, har engagerat sig med hela sin själ i frivilligt ungdomsarbete.

Med sin outtröttliga energi har Bertil inspirerat barn och ungdomar att ta del i de olika tävlingsverksamheterna under året, och även lockat de vuxna att fungera som funktionärer. Bertils entusiasm och känsla för tävlingen som en lek och ett socialt samspel har gjort Tiokampen till en självklar företeelse inom Upplands Väsbybys idrottsliv”.

Årets Väsbybo är en utmärkelse som går till någon som gjort en särskild insats för kommunen och/eller dess medborgare under året och Väsbybor och andra lämnar förslag på kandidat.

Text: Maria Magnusson, informationschef i
Upplands Väsby kommun

Foto: Rune Sahlström





C J L Almqvist, ur "Sesemana"

Nära till Rotebro, på torpet Bendan
bodde en sorglös man, som aldrig tänkte på ändan.
Men hans hustru tänkte på den,
och hon viskade: vänd dig nu om min vän!

Långt till hembygdsgården?

Ta buss 532, 535 eller 562 till Hagvägen!

Komplement till listan över ök- och smeknamn december 2001

Korrigeringar:

Bleking-Olle	(står	Belking-Olle)
Flisan	(står	Flinsan)
Kronis	(står	Kropis)
Pluntan	(står	Plunten)
Slingen	(står	Slingan)
Rockerockerå	(står	Rockerocker)

Tillkommande namn:

Andersson i	Folke Bagarn
Pråmudden	Fimpen
Ank-Lena	Gift-Egon
Anders Bagarn	Gunnar Höns-Lasse
Alfred	Göcke
Bamse	Gunnar Fiskarn
Bille	Gunnar Luta
Bolton	Gunsan
Bryggår-Wicke	Gåsen
Droskan	Gjutår-Johan

Höns-Lasse	Mumme
Hotte	Matte
Kul	Nalle
Kramfors	Odas
Kvast-Anders	Pjatt-Nisse
Kicke	Post-Lotta
Konsum-Johan	Ris-Anders
Kvickman	Spik-Holger
Kålroten	Skutskär
Kele	Schäris
Kalle-Rall	Svarta Anna
Kobran	Skeppar-Lasse
Kalle Hatt	Sill-Nisse
Kalle P	Skruv-Rickard
Lasse Bagarn	Tuppen
Luta	Tjocka Frida
Maja i kiosken	
Maja i kondis	

*Medverka
du
ochså!*

*Hembygden är en
fritidsprodukt som tar
åtskillig tid i anspråk.
Redaktionen tar
tacksamt emot artiklar,
synpunkter och uppslag
från läsekretsen.*

Lennart Hedlund, född och uppvuxen i Upplands Väsby, har lovat ge Hembygden några glimtar av sina barn- och ungdomsminnen. Här kommer den andra av

HEDLUNDS HISTORIER

Ett skolminne

I vår klass, jag tror att det var i trean eller fyran det här hände, hade vi en grabb kallad Kalle-Emma, som inte brydde sig så mycket om ordningsregler. Vi gick i det gamla skolhuset, som stod närmast det Hasseluhnska huset och utanför var en ordentlig vedtrave uppställd. Den gick ända upp till skolfönstret.

Kalle-Emma tyckte väl inte att lektionen var så rolig, så han öppnade fönstret och klev ut på vedtraven och stack upp mot det Holmkvistiska huset vid nuvarande Karlbergsvägen. Holmkvist hade en stor hund, Step kallad, som väl inte Kalle kände till. Men snart varseblev han tydligen den, för det dröjde inte lång stund förrän Kalle-Emma kom tillbaka samma väg som han gått ut. Han for över staketet, som om han hade varit landslagsman i häcklöpning och klättrade in på vedtraven med osannolik längtan efter skolkunskaper.



Nya medlemmar 2001

Vi hälsar 27 nya medlemmar välkomna:

Karl-Erik Apelgren
Lennart Axborn
Pia Barklund
Birgitta Baumann
Ulla Britt Berglund
John Bertheau
Ann Britt Eriksson
Ebon Haglund
Nils-Eric Hermansson
Inga-Lill Ingebo
Monika Svahn-Ivalo
OS Instrument
Brit Jansson
Marguerite Johansson
Christina Larsson
Björn Larsson
Christina Liljegren
Siv Lundbom Hbf
Ulla Britt Löfgren
Rune Milde
Per Olof Mörkens
Kristina Nyers
Paul Persand
Ingrid Pettersson
Sigrid Ragneborn
Anneli Runesson
Siv Simonsson

Vill du bli medlem i hembygdsföreningen?
Sätt in 110:- på postgiro 29 81 91-8
och ange namn och adress.



Upplands Väsby kommun fyller 50 år i år – grattis! – och har för att fira detta givit ut en jubileumsbok: *Upplands Väsby 50 år – ett stycke svensk nutidshistoria*. Boken släpptes redan den 19 november 2001 och väsbyborna hade en given julklapp. Författare är Ingrid Olausson, som i boken skapat en bild av

kommunens utveckling under de gångna femtio åren. Hon har ibland även gått längre tillbaka i tiden, vilket ju är helt nödvändigt för att få en helhetssyn på utvecklingen.

Boken är rappt skriven och balansen mellan då och nu är fint hållen. I publikationens 96 sidor ryms det mesta, som har hänt sedan 1952, då socknarna Ed, Hammarby och Fresta slogs ihop till en kommun.

Ur-, forn-, och dåtidshistoriska skildringar finns redan en hel del av. Nu finns också ett stycke nutidshistoria.

Jubileumsboken finns att köpa i bokhandeln, i kommunens Informationscentrum och på biblioteket. Priset är 125:-.

Inga Lisa Gustafsson

Upplands Väsby Hembygdsförening inbjuder:

"Spåren av kungens män"



Maja Hagerman

vinnare av Augustpriset 1999

berätter ur sin bok söndagen den 21 april kl 13.00
i ladugården. Inträde 40:-

Vi visar våra nya runstenskartor!

Hembygdsgården: Hagvägen2/Pukslagargatan

Varför heter gården så?

Vid **Odenslunda** bör en lund helgad åt Oden ha funnits och vid **Vilunda** – 'vi' betyder kultplats – fanns också en offerplats. **Torsåker** däremot, har inget med guden Tor att göra. Under medeltiden och en god bit in på 1700-talet skrevs namnet Tjursåker (Tjulsåker). Mansnamnet Thivdrhick var vanligt, kanske åkern fick sitt namn efter honom.

Nibble har som grund det fornnordiska ordet –bol, som bl a har innebörden 'boplat, gård'. Tidigare skrivningar av namnet Nibble var Nyböle, alltså en nyodling, kanske för en större gård.

Vallensjö har namn efter en sjö, som lär ha avsnörts från Vallentunasjön omkring 600 e Kr och numera är utdikad. Forskarna är inte eniga om ordet 'vallens' betydelse i detta fall.

Sköldnora (Skieldinor år 1291). Läget vid ett nor, en förträngning av sjön Norrviken, har gett efterleden. Första leden kan vara ett äldre namn på sjön. I Love Almqvists "Folklivsberättelser" heter gården Skällnora.

Fornboda. En uppfattning inom ortnamnsforskningen är att ordet –boda syftar på "primitiva bodar för vistelse vid slättermarkerna samt för förvaring av det slagna höet". Andra betydelser är 'jaktkoja, sjöbod, fiskebod'. Förleden 'forn' är ett fornsvenskt ord, som bl a betyder fjärran. Kanske låg Fornboda långt ifrån gården den hörde till.

Sättra. –Sätternamn är talrikast i Mälarskapskapen och i Östergötland. Det fornsvenska ordet säter kunde dels betyda 'vistelseort, bostad', dels 'utmarksäng, skogsäng'. Det är den senare innebörden, som ordet har i de flesta –sätternamn och säkert gället det också vårt Sättra.

Harva skrevs i medeltida handlingar Hervada. En gissning är att ett vadställe har givit gården dess namn. Det äldsta Harva låg längre åt norr

och närmare vattnet. Ordet 'har(a), hare' har betydelsen 'stengrund, mindre skär, stenig holme'.

Grimstahamn. Namnet ser ut att antyda att Grimsta (Bollstanäs) i Fresta hade ett s k sjöviste vid Skarven för sina mälarfärder.

Älvsunda hette tidigare Erlesunda och har tydligen ingenting med älv att göra. Många gårdsnamn har som förled ett mansnamn, kanske är det så även så när det gäller Erlesunda.

Oxunda slutar ju inte på sunda utan på –unda. Det kan ändå ha att göra med vatten. Und är fornnordiska och betyder sjö och finns som slutled i en rad sjönamn, t ex Jällunden i Småland.

Antuna. Förleden torde inte ha något med anor att göra utan borde rätteligen uttalas med kort a, då det av äldre skrivningar att döma snarast är en förkortning av ett Andor- eller Andartunum (1351). Förleden är dunkel, efterleden –tuna betecknar ofta en stor och viktig by, handelsplats, befäst plats.

Inga Engdahl

Källor:

A Nordström, J Curman

En bok om Upplands Väsby

K Calissendorff

Ortnamn i Uppland

**Har du böcker eller
loppmarknadssaker att
skänka?
Kontakta Nora Lundberg,
tel. 590 335 49**

Våra grannsocknars namn

I Vallentunaboken "Örnen, bilan och stjärnorna" kan vi läsa om tuna. Forskarna har ännu ej kommit tillrätta med "Tuna-problemet". Man anar att bakom namnet döljer sig en tidig administrativ organisation, men man vet inte när den varit aktuell. En tanke är att det rör sig om inhägnade samlings- och övningsplatser för det organiserade försvaret av den egna bygden.

En annan tolkning, som ligger nära den ovanstående, är att följefolkets – hirdens – ledare blev anvisade dessa markområden till boplatser.

Medeltida belägg på sockennamnet **Vallentuna** finns från 1253, "Valandatumum". Varken det medeltida materialet eller jordeböckerna visar klart och entydigt vad namnet åsyftar. Möjligen kan namnet betyda "Valandsbornas Tuna". Existensen av ett Valand görs troligt av det faktiskt belagda Soland, **Sollentuna**, som då skulle betyda Solländernas Tuna. Så långt Vallentunaboken.

Täby. Tå eller tä betyder 'inhägnad fägata' och man talar ännu om Täby-tå.

Järfälla skrevs år 1310 Gerfelli. Tolkningen av namnet är osäker. Efterleden har föreslagits vara besläktad med urfjäll 'odling utanför byns inägor'.

Västra Ryd (Riudh år 1299). Grundordet är bildat till röja, fornsvenska rydhia.

Norrsunda. Första leden i Norrsunda kan vara nor, 'smalt sund'. Äldre kartor visar en försvunnen sjö vid kyrkan och ännu tidigare gick kanske ett sund därifrån till Fysingen.

Skånåla skrevs år 1289 Schanald. I Skånåla kan ingå ett dialektord, skån 'skorpa od' syftande på skrovlig terräng eller skåra 'något i terrängen nedskuret'.

Inga Engdahl

Källor:

Örnen, bilan och stjärnorna
En bok om Vallentuna
Ortnamn i Uppland
K Calissendorff

SE HIT!

Ett par pigga och alerta personer sökes till Hembygdsgårdens sommarcafé, som planeras hålla öppet onsdag och söndag em även 2002 (15 maj-28 augusti). Det är bra om du har ett glatt humör och färdighet i kaffekokning. Hör av dig till Inga Lisa Gustafsson, tel 590 336 42 eller Rune Sahlström, tel 590 335 58.





Njurstaholm

Foto av Njurstaholm, taget med lådkamera vid jultiden 1924 av fru Märta Eriksson, vars mor är på väg in i huset (OBS! Årets första snö).

Huset betecknades Prästgården 1:3, Njurstaholm, Box 367, Upplands Väsby, enligt en förteckning från 1952. 2 km från järnvägsstationen, 4.640 kvm. Hus av trä, reveterat, byggt omkring 1880. 3 rum, kök, hall.

Njurstaholm byggdes troligen av en man vid namn Lennholm, som också själv bodde där några år. Huset såldes sedan till Johan Zetterman, som dock aldrig bodde där, utan

hyrde ut det till familjen Herman Jansson (Märta Erikssons föräldrar).

Fastigheten restaurerades 1948. Ägarna hette då Karl och Ester Palm. De hade förvärvat huset 1945.

Njurstaholm är rivet sedan länge. Det låg vid Älvsundavägen ungefär där trafikljuset vid kollektivhusen finns. Lådkameran finns ännu kvar.

Lennart Hedlund/Inga Lisa Gustafsson

Foto i Lennart Hedlunds ägo



I Antoïns fotspår

Efter att zamoreska släktföreningen i samband med sitt 70-årsjubileum besökt hembygdsgården, fick hembygdsgården ett tackbrev från Birgitta Zamore i Norrtälje samt en resumé av Antoin Zamores liv, kallad ”I Antoïns fotspår”. Släktföreningen hade under två dagar i juni 2001 åkt runt i Uppland och besökt platser i anknytning till Antoin Zamores och hans sons, Carl Magnus, arbete och levnad. Hembygden har fått lov att traska i fotspåren:

... Som vi vet vid det här laget så var Antoin hovlakej på slottet hos Gustav III:s bror, hertig Karl, och därefter trumpetare och regementspukare vid Lifregementet till häst. Sonen Carl Magnus var också trumpetare och senare kvartersmästare vid Lifregementet.

Efter sin tjänst hos hertig Karl blev Antoin i 50-års åldern till häst som pukslagare vid Lifregementet. Det måste ha sett storslaget ut med morianen sittande på hästryggen med sina pukor framför sig. Enligt släkttraditionen skall han ha varit liten till växten, rundhyllt och haft ett gladlynt, lustigt sätt. Säkert hade han börjat bli gråhårig. Vanligt var att hästen skulle vara vit och pukslagaren mörkhyad, detta för att accentuera det utländska främmande, som var så populärt vid den här tiden. Fanns det ingen neger att ta till, så tog man helt enkelt och svärtade en vit man för ändamålet. Vi kan lätt föreställa oss hur det kan ha sett ut, när Antoin framträdde på den tiden – i slutet av 1780-talet. Uniformen ser ut ungefär som idag, med ytterst små förändringar. Pukorna likaså. De silverpukor, som Antoin använde, var troligen Gustav III:s kröningspukor från 1772. Alla beridna förband inom svenska armén är numera indragna, utom Den Beridna Högvakten, som är en sista rest av det en gång så frejdade Kongl. Lifregementets Lifsvadron. Tack vare pengar, som skänkts och insamlats, kan detta populära förband ännu hållas vid liv. Pukarens häst är numera brun och heter Mary, en gåva till kung

Carl XVI Gustav från drottning Elisabeth av England.

Vi vet inte var och när Antoin lärde sig musikyrket – att han kunde traktera både puka och trumpet innan han kom till Sverige i 30-års åldern (?) är vi ganska säkra på. Det är känt att han vid sin ankomst till Sverige bar namnet La Fleur (Blomman). Och vi vet att namnbyten var vanliga vid inträde i franska armén, liksom det var i det svenska indelningsverket. ”La Fleur” var ett vanligt soldatnamn i Frankrike, varför vi tror att Antoin kan ha fått sin musik- och militärutbildning vid något regemente just i Frankrike. Eller kanske i Tyskland.

Antoïns bostad var belägen vid Bredgränd 7. Enligt släkttraditionen bodde han tre trappor upp i hörnhuset med fönster mot Österlånggatan. Han hade nära till sitt jobb – c:a 5-10 minuter bara.

Vi kan bara gissa hur livet kom att gestalta sig där på Bredgränd 7. Här i fastigheten nr 33 i Storkyrkoförsamlingen föddes sex av barnen. Där fanns också en inneboende, Joh. Fredr. Allmanzör, ”den lille mohren”, som även han var lakej vid hertig Karls hov. Vi kan se framför oss de båda arbetskamraterna tidigt på morgonen komma ut från porten vid Bredgränd 7 och hastigt promenera fram till slottet. Säkert samtalade de ofta om arbetet vid hovet. Stockholms slott var nybyggt efter branden år 1697 och stod nu i all sin fräschör. Men bakom all yttre glans fanns den talrika skaran av ”hovbetjänter” vid de olika hovstaterna. Ofta med små löner och enkla bostäder. De kunde bo på slottet, på vindar, i skrubbar, eller ute i staden. De såg säkert bakom kulisserna en helt annan bild av hovlivet än den som syntes utåt. Antoin hade en hygglig inkomst på en ansedd arbetsplats, det förstår vi av kyrkobokföringen; ”Kammar-tjenaren och Morianen vid Fursteliga Hofwet med hustru, amma och piga”, och bouppteckningen efter hustrun elva år senare tyder också på ett visst välstånd.

Antoin var medlem i Franska kyrkan (Humlegårdsgatan 13). I april 1772 lyser det till äktenskap för honom och dottern till vaktmästaren vid Kongl. Tulldirektionen, Johanna Christina Sundgren (omkr. år 1750-1783). Hindersprövningen fördröjdes på grund av Antoins främmande religion och härkomst. Hans ansökan hos Stockholms Konsistorium om att få gifta sig avslogs, eftersom ..”prästerskapet ej blott var emot olikheter i religionen utan även i anseende till släktens fortplantande i riket därför att Zamore är morian”. Antoin, som då var 36 år, tvingades att gå till kungs och efter ett par månader kunde han till slut gifta sig med sin 22-åriga Johanna Christina.

Makarna fick under sitt elvaåriga äktenskap sex barn (två söner och fyra döttrar). Den förstfödde, Charles (1774-1778) döptes i hemmet på Bredgatan 7 och gudföräldrarna var inga mindre än Antoins arbetsgivare hertig Karl och hans hustru hertiginnan Hedvig Elisabet Charlotta. Barnet bars till dopet av herr Wachtmeister, Cavalier hos herr Hertigen och av fröken Lewenhaupt, hertiginnans hovdam. Lille Charles (Karl) som vid dopet fick sin gudfaders förnamn, hade dock ingen glädje av sin upphöjelse. Han dog tre år gammal. De följande barnen fick nöja sig med betydligt enklare faddrar. 1783 var ännu ett sorgens år för Antoin, då han den 3 april förlorade sin hustru, och han stod ensam med fem minderåriga barn.

NEDRA RUNBY 1786 -1814

Antoin fick sin fullmakt till tjänsten som regementspukare den 28 juli 1784, och nu skulle han enligt indelningsverkets regler ha ett boställe att leva av. Enligt en folklig tradition i Eds socken, så gick det till så här: Antoin gick upp till kungen, vilken måste ha varit Gustav III (andra uppgifter finns) och gjorde ställningssteg och anhöll att få ett bra boställe. ”Ja, det ska du visst få, sa kungen, jag skall höra efter hos regementschefen, om det finns

något lämpligt ledigt”. Det visade sig att regementspastorbostället Runby i Eds Socken var ledigt. ”Det ska du få”, sa kungen.

Vid Midfastan år 1786 flyttade Antoin in i Nedra Runby nr 1. Han var fortfarande änkling och barnen var troligen utplacerade på olika håll. Sockenborna i Ed måste ha haft sina funderingar över denne mörkhyade främling, som hade placerats på detta regementspastorboställe. Men man vande sig och Zamore smälte snart in i den lantliga miljön och skaffade sig så småningom ett aktat namn i bygden. Enligt syneprotokollet fanns förutom byggnaderna ”En Kiälla, som ständigt håller vatten En liten Kiörsbärsskog och Kålland. Humlegården kan inte i brist på tjänlig stör på skogen underhållas Åker till 14 tunnors utsäde ... Ång till 50 lass i medelmåttige år En torpstuga på boställets ägor, som gör 12 dagsverken om året

En backstuga härav ingen nytta Fiske har bostället i sjön Skarfven och en liten å, som går genom ägorna”. Att det saknades tjänlig stör till humlegården var säkert en misräkning, eftersom till ett fullgott boställe skulle höra ett visst antal humlerankor.

Här på Nedra Runby nr 1 skulle Antoin bo resten av sitt liv – i 28 år. 1790 finns han upptagen i Generalmönsterrullan i staben över ”Then till Finland Commenderade delen af



Ätten Zamores stamfader kan ses på en tavla i hembygdsgården. Foto: Lennart Stockman

Kongl. Maj:ts Lifregemente Predikantsindelningen: Grå Wallack, 10 quart, 2 t 6/7 II år gammal P". Detta är rullans anteckningar om Zamores tjänstehäst. Nog skulle man önska att noteringarna var lika utförliga när det gällde manskapet. Om Antoins öden och äventyr i Finland i kriget mot ryssarna vet vi inget, men efter kriget kunde han återvända oskadd till sitt boställe och livet återgick till lugnare former, som t.ex. det årliga mötet med förbandet, som brukade inträffa från mitten av mars månad till omkring midsommar. Därefter kunde han rida hem till Nedra Runby och familjen.

1788 gifter Antoin om sig med bonddottern, den 24 år yngre Christina Elisabet Fransson (1760-1829), släktens anmoder. Försöken att utreda hennes härkomst har hittills misslyckats.

Den trevnad och goda anda, som uppenbarligen kännetecknade hemmet i Nedra Runby kan nog tillskrivas hustrun. Hörsägnen inom släkten förtäljer att hon var en god husmor, känd för sin renlighet. Varje lördag gick hon fram till herrgården Runsa för att leverera nykärnat smör till familjen Ankarcrona. Av denna korta obetydliga notis kan vi ana konturerna av "fru Zamore". Hon överlevde sin make med flera år, men fick bo kvar "inhyst" i Nedra Runby ända till sin död. Dödsorsaken var "bröstsjuka".

Med åren blev det allt svårare för pukaren att sitta till häst och händerna blev för stela att hålla i töm och pukstock. De fyra sönerna, Wilhelm, Anton, Frantz och Carl Magnus fick då rycka in och rida för hushållet. Antoin avled i sitt 78:e år, den 15 oktober 1814, en för den tiden mycket hög levnadsålder. I Dödboken för Eds församling har pastorn antecknat: "Död av ålderdom, en rättsinnig man, Begr. 6 nov."-en gravskrift lika god som någon annan, när numera Antoins familjegrav är bortsopad från Eds kyrkogård. Bouppteckningarna efter Antoin och hustrun visar att hemmet efter dåtida mått var välbärgat, i storlek med en bondgård.

Antoin fick i de båda äktenskapen sexton barn. Man skulle kunna tro att Antoin tagit det som en utmaning, då Stockholms Konsistorium 1772 gav honom avslag att gifta sig, dels p.g.a. olikheter i religionen, dels " ... i anseende till släktens fortplantande i riket därför att Zamore är morian". Endast fem av barnen överlevde sin far, däribland nr tolv i ordningen, Carl Magnus, som skulle bli stamfar till ätten Zamore. Den ende, som vederligen har efterlämnat ättlingar.

Barn i första giften:

- 1 Charles/ Karl 1774-1778. Död 3 år gammal.
- 2 Antoinette Edvige /Antoinetta Hedvig 1775-1790. Död i lungсот 14 år, 8 mån.
- 3 Anne Charlotte/Anna Charlotta 1776-1813. Tvilling till nr 4, Gift
- 4 Elisabeth Jeanette/Elisabet Johanna 1776-1813. Tvilling till nr 3. Gift
- 5 Charles Guillaume Francois/Karl Wilhelm Frantz, omkr 1779-1809. Trumpetare. Avled 30 år gammal, enligt dödsboken med "lungorna fyllda av lungсот".
- 6 Marie Louise/Maria Lovisa 1782-1812? Gift

Barn i andra giften:

- 7 Jaques Antoin/Jakob Anton 1789-1836. Trumpetare, hemmansägare. Död genom drunkning.
- 8 August Samuel Johan 1790-1790. Död som spädbarn
- 9 Frantz 1791-1822. Korpral. Deltog i fälttåget mot Tyskland 1813-14.
- 10 Fredrik Isak 1792-1792. Död av "slag".
- 11 Mårten Samuel 1794-1830. Lantbruksinspektör vid Swartsjö gård.
- 12 Carl Magnus 1796-1873. Trumpetare. Kvarterismästare. Släkten Zamores gemensamma anfader.
- 13 August Ferdinand 1797-1798. Död av "magsot".
- 14 Maria Christina 1798-1798. Död av "tvinsot".
- 15 Antoinette Elisabet 1801-1812. Död av "rötfeber".

Lösning till korsord 4/01



Vinnare:

Marianne von Malmberg

Jöran Johansson

Bunnar Blomberg

16 Maria Gustava Sophia 1802-1803. Död av "bröstverk".

Carl Magnus Zamore flyttade från sin födelsesocken Ed till Vassunda socken, vilket även det var Livskvadronens förläggingsområde. Där innehade han bostället Kragsta, först som trumpetare och sedan som regementskvartermästare. Omkring 1826-27 tar han – ännu ogift – hand om tre av sina brorsbarn, som blivit faderslösa. 1832 gifter han sig med bonddottern Lovisa Charlotta Andersdotter Norberg (1805-1839) från Roslagen. Hon var änka efter Carl Magnus bror Mårten Samuel, som avlidit 1830. Själv avled hon nio år senare och Carl Magnus lämnas ensam med deras fyra barn, tre-sex år gamla. Han gifter om sig 1846 med Eva Christina Grandin (1822-1871) och

bröllopet stod troligen i brudens föräldrahem i Uppsala, Bäfverns gränd (Kungsängstull). Han hade då nått de femtio åren, medan bruden endast var tjugofyra år. En barndomskamrat till bruden lär några dagar före bröllopet ha besökt det i hennes ögon omaka fästfolket. Men den mörkhyade och livlige Zamore skall då ha rullat med ögonen och sagt: "Var inte rädd du min flicka, fast jag är gammal och ful som fan". Det måtte dock inte ha varit så farligt med åldern, ty i detta äktenskap föddes inte mindre än åtta barn.

Carl Magnus Zamore avled den 20 augusti 1873. Då han avled var han bosatt i Uppsala och han och hustrun Christina ligger begravda i Grandinska graven på Uppsala kyrkogård.

Birgitta Zamore

Hyr lokal med atmosfär!

Upplands Väsby Hembygdsförening erbjuder Nedre Runby gårds LADUGÅRD för fest, konferens, dop, minnesstund, årsmöte, kurser mm.

LADUGÅRDEN är en modernt utrustad och handikappvänlig lokal med plats för upp till 50 personer.

Tillgång till kök med utrustning för enklare förtäring finns.

LADUGÅRDEN kan hyras privat eller av organisation för enstaka tillfällen eller terminsvis för återkommande verksamhet. Dock ej för dans eller ungdomsfester.

LADUGÅRDEN ligger på bekvämt gångavstånd från pendeltåg vid Upplands Väsby Hembygdsförening, Hagvägen 2/Pukslagargatan, (Runby) Upplands Väsby. Det finns en stor gratis parkeringsplats i anslutning till lokalen och busshållplatsen finns 150 m från entrédörren.

LADUGÅRDEN kostar 550:- i hyra för enstaka sammankomster. Vid kortare sammankomst är timhyran 50:- per timme.

För terminshyra, var god ta kontakt med uthyrningsvärdinnan.

LADUGÅRDEN uthyres genom någon av våra uthyrningsvärdinnor, Nora Lundberg, tel. 08/ 590 335 49 eller Anne Maxe, tel. 08/590 31353.

VÄLKOMNA. Upplands Väsby Hembygdsförening.





Upplands Väsby Hembygdsförening
Box 40, 194 21 Upplands Väsby
Hembygdsgården: Hagvägen 2 / Pukslagargatan
Telefon 08-590 826 40
Postgirokonto 29 81 91-8

STYRELSE 2001-2002

	Telefon
Rune Sahlström, ordförande	590 335 58
Kjerstin Björkman, vice ordförande	590 320 82
Gunilla Ahlberg, sekreterare	590 834 40
Bo Larsson, kassör	590 339 94
Inga Lisa Gustafsson, registrator	590 336 42
Ulf Gustafsson, boställsvärd	590 928 58
Klas Lundkvist, ledamot	590 936 81

Bengt Hedlund, kommunvald ledamot 590 304 95

ERSÄTTARE

Monica Berglind, Annika Tingvall,
Gunilla Kinell, Alf Björkman,
Arnold Härmark, Vivi Wallin

MEDLEMSBLADET HEMBYGDEN

Inga Engdahl, ansvarig utgivare	590 300 20
Inga Lisa Gustafsson	590 336 42
Carin Törner	590 870 69

REVISORER ORDINARIE

Lars Eklund
Åke Björkvall

ERSÄTTARE

Frank Granåker
Anette Ehrnholm

BOSTÄLLSVÄRDINNOR

Nora Lundberg	590 335 49
Anne Maxe	590 313 53

Valberedning

Kerstin Hammarin, Harald Torkelsson, Anna Liisa Bergman