



Där skogen tätnar möts besökarna av en oansenlig grind som leder in till brödernas trädgård, kallad Hemligheten.

FOTO: JANNE ADEEN

Hemligheten – en fridfull trädgård omgiven av skog

På Öland finns en vacker trädgård som kallas för Hemligheten. Den är stor som tre fotbollsplaner och ingången är en oansenlig svart grind. Hemligheten drivs av två bröder och den ligger inbäddad i skogen.

SKOGSBY. I söndags arrangerade Torslunda hembygdsförening en rundvandring i den hemliga trädgården, guide var Lisa Tengö. Deltagarna samlas

des vid parkeringsplatsen på vägen mot Kalkstad och följde grusvägen. Efter några minuters promenad tätnade skogen och sällskapet var framme vid den lilla svarta grinden.

Lisa Tengö gladdes över den goda uppslutningen och läste upp valda delar ur poeten och fotografen Jan Nordströms bok Hemligheten.

Den kom ut för fem år sedan

skildrar i ord och bild den minutiöst skötta trädgården som gränsar till Mittlandsskogen.

– Trädgården är en plats som skyddas av dem som vet om den, men aldrig för att stänga ute andra människor, bara för att bevara innerligheten, skriver Jan Nordström.

Brödernas pappa anlade trädgården i mitten av 60-talet, han odlade potatis och sallad där.

– När de båda bröderna tog över började de med att odla bär och de har fortsatt med blommor, tomater, lök och annat. De har också satt ut bänkar i trädgården, bänkarna finns alldeles säkert där för besökarnas skull för jag har aldrig sett någon av bröderna sitta på dem, sa Lisa Tengö.

Trädgården är skapad utan vattenspridare. Med kannor och hinkar sköter de båda lågmälda bröderna bevattningen.

Bröderna odlar utan



Alldeles invid Mittlandsskogen finns den praktfulla och minutiöst välskötta trädgården.

ekonomisk vinning. De var båda på plats under guidningen och såg nöjda ut över all uppskattning som de fick av besökarna.

– Alla är välkomna hit när som helst, förklarade bröderna.

Bengt Sundström, tidigare kommunalråd för Folkpartiet/Liberalerna i Kalmar, har besökt Hemligheten flera gånger. Han och hustrun har ett fritidshus i Vickleby.

– Det är verkligen vackert

här. När boken kom ut var vi på biblioteket och lyssnade på Jan Nordströms föredrag.

JANNE ADEEN



Bengt Sundström lyssnar på guiden Lisa Tengö.