

Projekt Barnebrattens historia



Denna otroligt vackra vita potta har en Gustaviansk bård. En bård som var vanlig på 1790-talet! Äldre kartor och dokument visar att Barnebratten var bebyggt redan innan makarna Öberg kom hit 1822. Till ett område med tidigare sillsalteribyggnader, manbyggnader (varav hembygdsföreningens ”Öbergska huset” som byggdes 1812 var ett av dem), två trädgårdar, ett ”wäl inrättat bageri” och en väderkvarn!

Här på Styrös Sörgårds utmarker långt från Styrös By låg sedan 1760-talet ett sillsalteri med trankokeri. Men vad hände på Barnebratten de 60 åren innan Johan och Helena Öberg tog över? Vi vet till exempel från skriftliga källor att det redan på tidigt 1800-tal drevs krog på Bratten, långt före Öbergs tid: *Nu vistas här en halvgalen köpmansbokhållare som i kompani med en köpman i Göteborg anlagt ett litet salteri av diverse fisksorter och som tillika håller krog och viktualiehandel, är lurendrejare och låter för ingen del genera sig av någon inkvartering...* (Sjömätningar på västkusten 1803-1805, Schultén 1805)

Så detta vackra nattkärl som vi fann i myllan i Öbergskas husets trädgård när kryddträdgården anlades, det kanske inte ens var Öbergskas nattkärl, kanske inte ens Johanna Hårds. Rent hypotetiskt skulle det kunna vara någon helt annans, men vem skulle haft så lyxiga vanor?



År 1807. Den 16:e Juli infinner sig ... på Sillsalteriwärket Barnebratten beläget på ön Styrso i Askims härad och Götheborgs län ...

Det finns mycket information i de snirkliga och många gånger vackra men svårlästa handstilarna. Testa gärna på www.lantmateriet.se; Historiska kartor; Lantmäterimyndighetens arkiv; 14-STY-10, Enskifte, 1809. Vi behöver hjälp att "översätta" enskiftesbeskrivningen och särskilt sidorna 33-37 samt 39. Vi tror att de är betydelsefulla för att förstå ett viktigt skede av utvecklingen på Bratten. Så vad står det egentligen?

Hembygdsföreningen startar **Projekt Barnebratten** med sikte på en utställning och en bok om Barnebrattens spännande historia – och Öbergaska husets! Du kommer att kunna följa projektet, i nyhetsbrevet, på vår hemsida och i Facebook, och gärna delta med egna artiklar och inlägg. Tillsammans får vi förhoppningsvis en god bild av Brattens historia.

Kontakta oss på styrsohembygd@gmail.com om du har tips och idéer, och om du vill bidra aktivt i arbetet med dokumentationen och utställningen. Nu så här i inledningen söker vi kontakt med dig som kan eller vill prova på att läsa och översätta gamla dokument. Varmt välkommen!

Marinette Törnqvist och Ulla Herlitz har tagit initiativet till Projekt Barnebratten och jobbar nu med att dokumentera den inledande researchen som börjar med en tidningsnotis 1765 om försäljning av Sillsalteriet Barnebratten och slutar med brandförsäkringen för Styrso Hafsbad 1916.

Styrso 2022-01-20