



Dec 2008/85



- Antik&Samlarmässan,... sid. 4.
- Torpet Ryttinge...sid. 8.
- Det händer på...sid 17.
- Den mystiska stigen...sid. 20.
- VP-konferensen...sid. 22.
- Hänt sedan sist fr. o m. sid..25.
- Redaktörens blog...sid.31.

Aktuellt!
Julmarknad i Stock-
stugan. I Backstugan
loppis & servering
Sönd. 14/12 kl.11-15
Välkomna!

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER.

Åke Axelsson	Svanvägen 41	ordf.	070-5930185
Göran Lindgren	Malmavägen 221	v.ordf.	571 43100
Gunilla Wassdahl	Starvägen 8	kassör	570 33654
Britt-Marie Ohlsson	Måsvägen 27	sekr.	571 40033
Johan Edholm	Malmav. 224	ledam.	57143037

Jan-Ove Tannsjö		suppl.	571 40376
Maria Mellberg		suppl.	570 24074
Eva Sander		suppl	718 1221
Hans Widmark		suppl	571 41334
Hans Lindström		revisor	571 40552
Susanne Pantzar		revisor	571 40787
Eva Waerner		rev.supp	571 34633
Henrik Paulsen		valber.	571 40770
Göran Kåhring		valber.	070-7693627

Medlemsavgift för vuxna 150:-/år
Barn och ungdom under 15 år 10:-

Postgiro 98 57 43 – 4

Författarna är själva ansvariga för sina artiklar.
 Plocka gärna material i tidningen, men var snäll ange källan.

Ansvariga för museet: Olle och Britt-Marie Ohlsson
 Ansvarig för lokalbokning: Eva Sander
 Loppisprylar: Kontakta B-M Ohlsson el. Åke Axelsson
 Redaktör för tidskrift och hemsida: Åke Axelsson
 Telefon till Strömma Hembygdsgård är 571 41350.
 E-mail: strommahembygdsgard@telia.com
 Hemsida: www.hembygd.se/stockholm/stromma
 Omslagfoto: Rester av den gamla ångbåtsbryggan vid
 "Ve'uddsannudd", Brevikssundet.//fotograf: Sofia Kronholm

Ordföranden har ordet

Bäste medlem!

Står ute på tunet med handen på (lyckligtvis inte i) en slättermaskin av äldre datum, skänkt av familjen Wågberg Hölö gård i Stavsnäs. En liderbyggnad är nu på G, där vi kan förvara den här typen av föremål under tak för att bevara och förevisa den på bästa sätt.



Det finns ett stort intresse för att besöka vår hembygdsgård och våra aktiviteter i övrigt. Vi håller därför vårt museum, servering och loppis öppen vid ett antal gånger i på nya året och under våren. Mer information finns på vår hemsida: www.hembygd/stockholm/stromma

Fler händer behövs i verksamheten, hoppas Du kan komma med som aktiv medlem under året. Då kan vi tillsammans förverkliga målsättningar från årsmötet i april och VP-dagen i november. Att få ett ekonomiskt stöd är också viktigt. Vår satsning på liderbyggnation är en stor investering för föreningen. Din medlemsavgift för 2009 bidrar till att detta kan förverkligas och ett inbetalningskort sänds med tidskriften.

Till sist, Ett Gott Slut och ett Gott Nytt spännande och händelserikt År tillönskas alla i Strömma Hembygdsförening!

//Åke Axelsson

Antik & Samlarmässa 24/10 - 26/10

Antik & samlarmässa i dagarna tre...

Strömma Hembygdsförening deltog för första gången och i samverkan med Värmdö Skeppslags Fornminnesförening och NyBild.nu. Mässan, som arrangerades i Gustavsbergs gamla fabrikslokaler, var tyvärr inte så välbesökt i år men de som letade sig fram till vår gemensamma monter gav många uppskattande kommentarer och sammantaget fick föreningarna ett mycket gott betyg.



Mässmonter med en väghållningssten från Nyvarp i förgrunden.

Tyngdpunkten för vår förening var att visa symönster till kvinnodräkt och en mansdräkt. Britt-Marie Olsson, som ansvarade för vår monter, har dokumenterat alla kända Värmdö-



dräkter, något som besökarna kunde ta del av i text och bild. En antik

T.v. en redigt gammal fiskebåt (Hedelinsnipa) och i bakgrunden skymtar skolbänkar och planscher, vilka föreslades av Fornminnesföreningen. (Foto: Åke A.)

Värmdödräkt donerad av familjen Ekman till Fornminnesföreningen förevisades. Vår manlige modell Göran Lindgren iklädd mansdräkten var ett av våra dragplåster. Vi bidrog även med utställningen över "Rysshärjningar på Värmdö 1719", som sammanställts av Britt-Marie. Vid försäljningsbordet kunde handlas tidskrifter som producerats av föreningen och ett bildspel om föreningen visades via PC-skärm.



Ovan: Värmdödräkten i två upplagor. Britt-Marie Ohlsson svarade för Strömme Hembygdsförening aktiviteter. I bakgrunden utställningen med gamla vykort från Hemmesta, Fruvik, Grisslinge och Strömme. (Foto: Åke A.)

I hembygdsmontern fanns också NyBild.nu, ett företag som bl. a. är specialiserade på restaurering av foton. Där visades, förutom ett mycket spännande bildmontage på det unika 1500-talssvärd som hittades på Djurö för något år sedan, en digitaliserad färgläggning av den gamla runstenen funnen i Väsby. Den sedan länge avslagna toppen är återskapad efter

en teckning från 1620-talet. NyBild.nu har ritat in det försvunna första tecknet i runraden, runan s i Skalli. Drakens öga har kopierats från en annan sten av samme ristare och en felristning där tecknen i namnet Andvätt har blivit omkastade har rättats till. NyBild.nu har alltså inte bara färglagt stenen



Den digitalt färglagda runstenen. (foto: Foto: Bengtowe Angare. Digital färgläggning och rekonstruktion: NyBild.nu)

utan har också rekonstruerat toppen och fyllt i bortfrusna linjer och detaljer. Den som önskar se runstenen som den faktiskt ser ut idag, kan göra det på hemsidan www.nybild.nu.

I mässmontern visades Strömme hembygdsförenings kamera, som kunde laddas med både bladfilm och glasplåtar. Bankdirektör K. E. Greens bilder från Grantomta, som syns längst till vänster i bilden, kan ha tagits med just en sådan kamera. Man ser bilden på Djurösvärdet, som arkeolog Martin Rundkvist fann i augusti 2007. Svärdet är inte visat för allmänheten än, men det fick fotograferas och bilden visas på mässan

efter specialtillstånd. På bordet ligger material för rengöring av glasplåtar (torrplåtar) och för förvaring av negativ och fotografier. En mycket intresserad besökare får veta hur man bevarar och återskapar blekta, repade och skadade bilder.



Del av mässmonter som NyBild.nu förevisade. (Foto: Bengtowe Angare)

Antik & Samlarmässan var en kul och nyttig erfarenhet som finns med som en möjlighet till nästa års planering. Genom ett gott lagarbete blev mässdagarna en framgång. I utbyte fick vi värdefulla kontakter, några nya medlemmar och möjlighet att få ut information om vår förening. Vi tackar Värmdö Skeppslags Fornminnesförening och NyBild.nu för ett gott samarbete under dagarna tre!

//Åke A.

Besök vår hemsida:
www.hembygd.se/Stockholm/stromma

Ryttinge

ett torp under Vik och Herrvik

Ryttinge fanns redan i början på 1600-talet och kallades då Ryttingsdal. Efter 1673 fick torpet heta Ryttinge. Har undrat lite över namnet på torpet men har inte hittat något som tyder på att där fanns ett ryttartorp. Här på Värmdö hade vi ju båtsmanstorp.



Så här såg Ryttingetorpet ut 1937

Den äldsta födelseboken i Värmdö visar att den 3/10 1680 föddes en flicka i torpet. Hon fick heta Anna. Tyvärr skrev inte prästen in vad föräldrarna hette.

Den första husförhörslängden i Värmdö är från 1704 och i den boken har prästen tydligen helt glömt Ryttinge. Inte förrän 1712 dyker torpet upp och fram till 1715 bor här Erik Ivarsson med sin son Nils.

1723 hittar vi en person som heter Cajsa. Tydligen bor hon

ensam.

Nästa gång torpet dyker upp är 1740 och torparen heter då Pär Johansson. Han bor här med hustrun Annika och mågen Anders med hustru Karin. Både Pär och hans måg avlider 1743.

1745-46 bor Jöns Nilsson i torpet tillsammans med hustru Karin och dottern Maria.

Mellan 1747 - 48 hittar vi en före detta båtsman i torpet. Han heter Zackris Lind och är född 1694 och antogs till båtsman 1713 i Södra Roslags 2:A båtsmanskompani. Han fick avsked 1744. Han tillhörde Rote Kolvik & Össby och bodde tidigare i båtsmanstorpet i Gustavsberg. Hans son Johan Zackrisson bodde i Ryttinge 1750.

1760 heter torparen Jonas Jonsson. Han är gift med Zackris Linds dotter Brita och de har en son som fått namn efter morfar, Zackris.

Både Zackris Lind och hans hustru Anna Persdotter bor nu tillsammans med dotter och måg i torpet.

Så småningom utökas familjen med flera barn. Förutom Zackris som är född 1754 har familjen fått ytterligare två barn, Jonas f. 1761 och Anna Brita f. 1768.

Den 13/12 1771 avlider Jonas Jonsson i vattusot endast 50 år gammal. Änkan bor kvar i torpet tillsammans med sin far som nu är 84 år.

1777. Zackris Jonsson f. 1754 har nu gift sig med Anna Cajsa Jonsdotter f. 1751. De har fått en son som föddes 1776.

1780 9/11 föds nästa son Jan Fredrik.

Faddrarna vid dopet är Olof Lindgren i Sandbacken, drängen Jonas Jonsson i Brevik, Anna Brita Nilsson i Uppgården och pigan Brita Stina Jonsdotter i Lilla Stadsvall.

Modern, Brita Zackrisdotter f. 1722 bor fortfarande kvar i torpet. 1784 flyttar hela familjen till Lilla Brevik där de fortfarande finns kvar 1802 då Zackris Jonsson avlider av slag.

Mellan 1784 - 1790 heter torparen Pehr Pehrsson f. 1750. Hustrun heter Brita Larsdotter f. 1750. Sonen Olof f. 1781 kommer från Lidingö 1786 och flyttar vidare till Herrvik 1790. Varför han inte bott med familjen tidigare har inte prästen antecknat. Två döttrar föds, Brita 1786, avlider efter 12 dagar av slag, Ulrica föds 1788 och avlider efter 3 veckor av slag. Samma år avlider modern av vattusot.

Från Beatelund kommer nu änkan Lisa Larsdotter, men hon flyttar snart vidare till Mörtnäs.

1784 bor även skomakaren Jonas Jonsson f. 1761 i torpet. Han är ju son till Jonas Jonsson som avled 1771 i vattusot. Han bor kvar till 1786 då han flyttar till Kolström.

Från Fågelvik på Ingarö kommer 1790 änkan Anna Kajsa Andersdotter f. 1755. Hon är änka efter båtsman Eric Fogel vid båtsmanstorpet vid Björnsjön på Ingarö. Han avled året innan i gulsot. Hon har sina båda barn med sig, Maria Stina f. 1780 och Carl f. 1788.

1791. Torparen Pehr Pehrsson bor fortfarande kvar i torpet. Han blev ju änkling 1788, men gifter nu om sig med änkan efter båtsman Fogel. Fler barn föds i familjen. Jan Peter f. 1792, Anna Gretha f. 1794 och Eric f. 1796.

Från Hanskroka på Ingarö kommer 1791 en tjänstegosse som heter Per Olsson f. 1788. Han flyttar till Uppgården året efter.

1798 flyttar familjen till Fågelbro men kommer tillbaka 1801 men flyttar samma år vidare till Malma.

1801. Från Rosendal kommer nästa torpare. Han heter Pehr



Källarstugan vid Ryttinge 1937.

Olsson f. 1755. Hustrun heter Gretha Pehrson f. 1765. Fyra barn finns i familjen. Jan Peter f. 1791, Adolph f. 1794, Gustafva Lotta f. 1796 och Anders Gustaf f. 1800. Familjen flyttar till Ingarö 1805.

1805. Nästa torpare kommer från Saltarö. Han heter Carl Larsson f. 1752. Hustrun heter Stina Nilsson f. 1766. Barnen heter Carl Eric f. 1791 avlider 1808 i bröstfeber, Anders f. 1797 avlider 1808 i lungsjuka, Anna Sophia f. 1801 och Johan Gustaf f. 1807. Även fadern avlider 1808.

Nästa torpare kommer från Nora. Det är Christ. Nilsson f. 1782 med hustru Wendela Andersdotter f. 1784.

1811 flyttar dom vidare till Ö. Elfsala.

Torparen Anders Fredric Södergren f. 1779 flyttar nu in i torpet med sin hustru Hedvig Charlotta f. 1780. Dom får en dotter 26/2 1812 som avlider den 26/4 samma år av slag. Den 3/7 1818 avlider Hedvig Charlotta i lungсот.

Åtskilliga pigor och drängar flyttar ut och in i torpet hela tiden. Ibland kommer dom tillbaka ett tag men flyttar snart igen. Det skulle ta allt för mycket tid om jag skulle ta med alla. Jag får hålla mig till torparen med familj.

1819 kommer nästa torpare från Stora Haghulta. Han heter David Lindgren f. 1780 och hustrun heter Cajsa Nilsson f. 1785. De har fem barn, Carl David f. 1810, Anna Kajsa f. 1813, Nils Gustaf f. 1816, Sofia Carolina f. 1819 och Johan Adolph f. 1822. Familjen bor kvar till 1825 då dom flyttar till Wedhamn på Ingarö.

Nu flyttar en dräng in i torpet med hela familjen. Han kommer från Skeppsdal 1825. Det är Hans Olofsson f. 1782 med hustru Maja Stina Jansdotter f. 1784 och barnen Johan

Eric f. 1814, Anna Stina f. 1823 och Carl Olof f. 1826.

1826. Från Hedvigsberg på Ingarö kommer nu torparen Carl Lundberg f. 1784 med hustrun Brita Andersdotter f. 1796. Familjen har två barn, Carl Gustaf f. 1821 och Per Adolph f. 1823. Familjen flyttar vidare till Fågelbro 1828.

Ibland undrar man om den ene torparen hinner ur huset innan nästa flyttar in. Enligt kyrkböckerna bor dom ibland flera familjer samtidigt.

Torparen Carl Adam Barnelin (han heter faktiskt så) f. 1782 kommer från Beatelund 1827 med hustru och tre barn.

Hustrun heter Anna Greta Persdotter f. 1781.

Barnen heter Carl f. 1813, Johan August f. 1816 och Johan August f. 1825.

Familjen flyttar till Gustavsberg 1829.

Drängen Carl Eric Ersson f. 1788 kommer från Wik 1830 tillsammans med hustru Charlotta Svedin f. 1796 och två barn, Fredrika Josefina f. 1826 och Carl Johan f. 1831.

Familjen flyttar till Tranarö 1831.

1833 heter torparen Lars Peter Ekman f. 1794. Han kommer från Eriksberg. Hustrun heter Brita Cajsa Ullberg f. 1799. De fem barnen heter, Johanna Charlotta f. 1822, Anna Cajsa f. 1824, Lars Gustaf f. 1828, Carl Erich f. 1830, Maria Margaretha f. 1833 och Carl Eric f. 1835.

Familjen flyttade till Gustavsberg 1837.



Ryttinge ladugård 1938.

Nästa torpare kommer från Lillströms torp. Det är Olaus Didrik Severin f. 1801 och Brita Stina Andersdotter f. 1803. Barnen heter Matilda Carolina f. 1831, Sofia Vilhelmina f. 1833 och Johan Fredrik f. 1837.

Olaus Didrik avlider 1838 i lungсот och resten av familjen flyttar då till Herrvik.

Från Myttinge kommer nästa torpare 1838. Han heter Carl Eric Ersson f. 1819.

Samma år flyttar hans mor och mormor till honom. Det är änkan Brita Stina Ersdotter f. 1793 och hennes mor änkan Anna Greta Hansdotter f. 1760 som kom från Tegelnora. Flera pigor och drängar och även en inhysning finns nu i torpet.

1851 avlider änkan Anna Greta Hansdotter i bröstfeber. Hon är då över 90 år.

Carl Erics mor avlider 1855 och 1857 flyttar Carl Eric.

1858. Nästa torpare heter Adolf Lindberg f. 1823 med hustru Christina Sofia Sundstedt f. 1841. Två söner finns i familjen, Carl Johan f. 1860 och Gustaf Adolf f. 1863.

Familjen flyttar till Nora 1865.

Från Myttinge kommer nästa torpare 1838. Han heter Carl Eric Ersson f. 1819.

Samma år flyttar hans mor och mormor till honom. Det är änkan Brita Stina Ersdotter f. 1793 och hennes mor änkan Anna Greta Hansdotter f. 1760 som kom från Tegelnora. Flera pigor och drängar och även en inhysning finns nu i torpet.

1851 avlider änkan Anna Greta Hansdotter i bröstfeber. Hon är då över 90 år.

Carl Erics mor avlider 1855 och 1857 flyttar Carl Eric.

Kartan är från 1650. Man kan se både Herrvik och

Ryttingstorp och nere till höger ser man Strömma, Fågelbro och Norrvik. Innan Brevik ser man torpet Sylrumpan (numera Dalen). Man ser även Galleke och Fagerdala.



1858. Nästa torpare heter Adolf Lindberg f. 1823 med hustru Christina Sofia Sundstedt f 1841. Två söner finns i familjen, Carl Johan f. 1860 och Gustaf Adolf f. 1863. /forts. sid. 19.



Julmarknad

Strömma Hembygdsgård

14/12 11.00-15.00

Gamla Fågelbrovägen 1
i Strömma

Försäljning av hantverk,
hembakat och julgodis

Servering Loppis

Museét öppet

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Samarbete Strömma Hembygdsgård och SV Värmland

**Besök vår hemsida för mer info:
www.hembygd.se/stockholm/stromma**

Det händer på Hembygdsgården!

- **Julmarknad** i Stockstugan söndagen 14/12.
Kl. 11-15. Servering och "loppis" öppna.

- **2009 Jan- mars: Öppethållande!**

Museum, servering och "loppis"
öppna sönd. 25/1, sönd. 22/2 och
sönd. 29/3. Kl. 11 - 15.



- **"Spisa i Backstugan"**.

Under vårvintern vill vi rulla gamla stenkakor (78-
varvare), LP och EP tillsammans med något gott
och enkelt att äta och dricka. Särskild
inbjudan delas ut.



- **STUDIECIRKLAR**

Digitaliseringsprojekt "NOWA". Du kan vara
med att dokumentera och skanna gamla
bilder. Info har lämnats vid medlems-
utskick i oktober, i förra numret av
tidskriften (2008/84) och finns på hem-
sidan. Kontaktperson: Jenny Nilsson,
tfn: 070-721 31 30.



- **Dokumentation** av föremål i SHF:s
samlingar fortsätter. Kontaktperson:
Britt-Marie Ohlsson, Tfn: 08-57140033.

**Vi återkommer med mer info i början på året om aktivi-
teter under 2009. Då får Du också medlemsmatrikeln.**

Forts. från sid. 15/

Familjen flyttar till Nora 1865.

Sadelmakare Axel Reinhold Lindström gör nu en kort visit i torpet. Han kommer från Nora. Hans hustru Christina Charlotta bor kvar i Hedvig Eleonora förs. i Stockholm.

1866 kommer torparen Carl Nilsson Stenström f. 1820 från Västar Tollstad i Östergötland med hustru Johanna Fredrika f. 1817.

De tar hand om två fosterbarn som är födda på Värmdö. Johan Edvin Blomqvist och Carl Johan Jansson. Båda är födda 1849. Carl Nilsson Stenström avlider 15/1 1890.

Nu kommer en torpare som blev kvar väldigt länge. Han heter Johan August Johansson f. 1/11 1851 i Ljunga i Jönköpings län. Hustrun Ulrica Carolina Ekelund f. 26/6 1860 i Spånga. Familjen har ett barn, Carl Johan f. 9/10 1881 i Värmdö förs.

Änkan efter den förre torparen bor kvar ytterligare några år i torpet.

På 1920-talet bor fortfarande familjen



Köket i Ryttinge

Johansson kvar, men det är sonen, Carl Johan som nu tituleras torpare. Han är nog den siste torparen i Ryttinge.

På 1930-talet började man med tomtavstyckningar, främst för fritidshusbebyggelse. Tomten där torpet låg köptes nu av Gustav Jakobsson, som blev permanent boende. Ättlingar till honom bor fortfarande kvar.

Samtliga foton tillhör Strömma Hembygdsförening.

Britt-Marie Ohlsson

Källa
Kyrkböcker i Värmdö
Karta från slutet av 1600-talet.

Tack alla generösa givare!

Ett stort tack till Er alla som är vänliga att donera föremål och skänka saker till vårt museum och "loppis". Vi försöker på bästa sätt ta tillvara allt som kommer in till hembygdsföreningen, vilket oavkortat tillfaller och används i föreningens verksamheten,

//Styrelsen

Ps. Lämna du saker vid Backstugan så ring innan! Bifoga en uppgift över namn & tfn.

Den mystiska stigen...

Någon i Strömma hembygdsförening har undrat över den byggda, smala stigen som finns en bit upp i backen på Herrvikstomterna mitt emot Tranarö. Jovisst, det finns en förklaring ur stigen kom till — men då får man söka sig långt tillbaka i tiden.

År 1903 sålde kapten Gustav Emil Tillman sitt hus Strömmadal till stadsfiskalen Per Cederborg (1837-1923). Efter bara några år lät sonen, Birger Cederborg (1870-1950) uppföra ett stort stenhus på tomten intill som stod färdigt 1908.

Den dåvarande Cederborgska tomten omfattade då ytterligare mark, nämligen de nuvarande fyra tomterna i riktning in mot Stockholm. Man ägde även mark på andra sidan Värmdövägen — i form av en tårtbit med spetsen ända upp till Krok-sjön.



Birger Cederborg och hans hustru Inga Katarina (1886-1952) fick efter några år tre barn. Det var vid den tiden som Birger Cederborg kom på idén att låta bygga en stig utefter vattnet och det fanns tre anledningar till detta. Först och främst ville herrskapet cederborg att deras barn skulle lära sig att cykla och det skulle de göra på denna stig. På en av tomterna (mitt emot Råttholmen alldeles intill Tranarö) finns ett litet berg vid vattnet och det kallade familjen Cederborg för "Badberget" och dit tog sig familjen ofta för att bada. Men så fanns det en ytterligare en stig en bit längre upp i backen och anledningen till detta var att när Birger Cederborg tog sig en promenad på den nedre stigen så tyckte han att det var lite enformigt att gå samma väg tillbaka, så det var anledningen till att han lät bygga den övre stigen!

Då det gällde byggnationer tog Cederborg vid flera tillfällen hjälp av "Torparen på Ryttinge" Johan August Johansson varför man kan ana att det är just han som är byggherre till dessa båda stigar. Stora delar av stigarna finns ännu bevarade. Strömmadal ägdes av familjen Cederborg fram till omkring år 1926 då det såldes och familjen flyttade därefter till Djurö.

// Kåa Wennberg

Sagt & gjort av styrelsen

Liderbygget

Styrelsen har vid sitt senaste möte 2008-11-23 antagit ett kostnadsförslag för genomförande av byggnationen av ett lider, vilket skall placeras på berget bakom befintliga Stockstugan. Utförandet sker via Värmdö Föreningsråd och arbetet skall igångsättas så snart väderförhållandena tillåter.

Vill du veta mer? Ta gärna en kontakt med Olle Ohlsson i föreningens arbetsgrupp för detta bygge. 08-57140033.

VP-konferensen Sjöliden 23/11

Nu var det åter dags för vår gemensamma verksamhetsplanering. Vi började med den här typen av lättam "konferens" förra året och det gav ett bra resultat. Dessutom hade deltagarna trevligt.

Det som 2007 var en första trevande start har nu blivit en tradition och en behövlig kontrollstation att under hösten ta sig tid att utvärdera genomförda och planera kommande angelägenheter för föreningsaktiviteter.

- **En som drar eller många som skjuter på?**
- **Varför kommer de inte när jag ropar?**

Ovan teman var två fokusområden för årets möte. Det handlade om hur vi ska inspirera fler att vara med i vårt gemensamma arbete och hur vi skall locka fler att delta i våra arrangemang och bli medlemmar.

Konferensen öppnades kl. 09.30 med att Åke Axelsson hälsade alla deltagare välkomna till VP-mötet med en kort återblick på genomförda aktiviteter 2008.



Stafettpinnen lämnades därefter över till

Lennart Karlsson, medlem och vår moderator för sammankomsten. Förmiddagens handgripliga aktiviteter startade med en deltagarpresentation, kombinerad med en fordonsinspirerad och längdbaserad gruppindelning.

En första uppgift för grupperna var att se möjligheterna i det gemensamma arbetet i föreningen och de eventuella hinder som kan uppstå. Vägen fram för att hitta gemensamma ståndpunkter, vilka spände över handfasta uppgifter, ekonomi- och värderingsfrågor, gav upphov till livliga diskussioner med många engagerade synpunkter och inlägg.



(Foto; Sofia Kronholm)

Mitt på dagen serverades en smaklig buffé, levererad från Mats Eriksson catering. Efter denna kunde arbetet gå vidare med behovet av marknadsföringsinsatser.

Under eftermiddagen diskuterades mål, kriterier och förslag på aktiviteter för att hitta och nå ut till potentiella nya medlemmar. Ett förslag var att genomföra en enklare enkät vid nästa aktivitet på hembygdsgården för att inhämta ytterligare material.

Slutresultatet från de båda fokusfrågorna togs ned i ett dokument för återkoppling, utvärdering och som stöd för det fortsatta arbetet i styrelsen och föreningen.

Vid den avslutande samlingen framfördes ett stort tack till Lennart Karlsson för hans insatser och till övriga deltagare som medverkat till att få dagen lyckad. Nästa år ses vi gärna på Sjöleden igen!

// Åke A.

Lyssnar Du på skärgårdsradion 90,2?

Då kanske du hört vår reklam inför julmarknaden 14/12? Sofia Kronholm har spelat in en jingel och träffade då bl.a. deras reporter Martin Loogna. Skärgårdsradion startade sina sändningar den 20 juni 2007 på 90,2.



Sofia med Martin Loogna, Skärgårdsradion 20/11. Kolla in www.skargardsradion.se/

Intresserad av skärgårdslitteratur? En av våra annonsörer, Kymmendö Internetbokhandel, som nu varit igång i drygt ett år, hjälper dig att hitta rätt i bokfloran. Tfn: 08-50154324 eller gå in på deras hemsida, se adr. nedan.



Skärgårdsintresserad!!

KYMMENDÖ INTERNETBOKHANDEL
erbjuder

**litteratur mm från hembygd-föreningars och
små förlags produktion
såväl som från de etablerade förlagen**

www.kymmendointernetbokhandel.se

Nationaldagen och Svenska flaggans dag 6/6

En av många som samlades vid flaggstången var vår nykorade hedersmedlem Gudrun Gröndahl, vilken nu fick sitt välförtjänta diplom. Förra ordförande Roland Johansson med hustru Britt-Marie Johansson tilldelades Hembygdsförbundets hedersnål och diplom för förtjänstfulla insatser för vår förening. Senare på dagen överräcktes till Annika och Totten Lillienwall nålar och diplom i samband med besöket på utställningen "Rysshärjningar på Värmdö", producerad av Britt-Marie Ohlsson.



Foton: Åke Axelsson.

Vi tackar alla som gästade och firade nationaldagen på hembygdsgården.

Studiebesök på Tavastboda Gårdsslakteri den 14/6

Vi fick en spännande och intressant stund på gårdsslakteriet med mycket information och kunskap kring satsningen på de lokalproducerade köttprodukterna. Ett värdefullt bidrag till att säkerställa en levande skärgård. /Forts.



(Foto: Lennart Karlsson)

Forts./ Kristina och Olle Eriksson – nyckelpersonerna som gjort detta möjligt var värdar för vårt besök. Vi tackar önskar lycka till med fortsatta verksamheten!

// Åke A.

Strömmadagen den 22/6

Frisk vind, sol och klarblå himmel över hembygdsgården, när den traditionella friluftsgudstjänsten genomfördes utanför vårt museum.



Kyrkoherde Hans Gårdh ledde predikan tillsammans med diakonissan Jenny Holmberg och kyrkvärden Anna-Lena Wallbom. För skön sång svarade Erika Skyt ackompanjerad av Björn Borsemann vid pianot. En kollekt togs upp med Strömma hembygdsförening som mottagare. Efter gudstjänsten kunde historiskt intresserade ta del av den spännande utställningen "Rysshärjningarna på Värmdö 1719" som visades i Stockstugan. I Backstugan servering och loppis.

Vi framför här ett stort tack till Värmdö Församling och till alla som besökte oss denna vackra somardag.



// Åke A.

Hembygdsgårdens dag den 3 augusti

Det sa bara klick....

Många kom till Stockstugan för att bese våra utställningar "Rysshärjningar på Värmdö" och denna gång även "Skärgårdsbåtar", inlånad från Skärgårdsmuséet. För vägledning svarade våra guider Britt-Marie i Stockstugan, Jan-Ove i komplementhusen och Olie, som visade kamerasamlingen.



Generationer av kameror täcker väggarna. (Foto:Sofia Ohlsson.)

Vid Backstugan togs svängen ned till loppisförsäljningen och fyndades till låga priser. I det soliga vädret kunde man ute på verandan få något gott att äta och dricka. Där fanns också uppdukad med mängder av böcker till försäljning.

//Red.

Ps. Under sommaren var hembygdsgården öppen även 6/7, då "tryckfelsnisse" varit framme i Nacka-Värmdötidningen.

Höstens arbetsdagar på hembygdsgården

Trots få deltagare lördagen 20/9 uträttades det ändå en hel del. Denna dag rensades garaget och gallrades i loppisbokhyllor bokhyllor. Desto fler händer var vi på arbetsdagen lördagen 18/10 – en strålande vacker höstdag – då röjdes, klipptes gräs, målades skylt, städades enligt schema uppgjort av Britt-Marie och Olle Ohlsson. Dagarna avslutades med kaffe med goda tilltugg. (Foton: Olle O. och Åke A.)

// Red.



Johan E. fejade i backen



Anders O. röjde.



Raimo & Anja K.
transporterade ris

Eva S. klippte till!

Höstöppna dagar på hembygdsgården

Under höstmånaderna har hembygdsgården hållits öppen ytterligare två söndagar, den 14/9 och den 9/11. Då har vi erbjudit möjlighet att se våra samlingar och handla i servering och "loppis" i Backstugan. Många hittar hit, framförallt lockar försäljningen av loppisprylar, vilket gett ett gott tillskott till föreningens kassa. Vi tackar alla besökare och hälsar dem välkomna åter till vår kommande julmarknad söndagen 14/12!

// Red.

Ärtsoppekvällen den 7/11

Denna fredagskväll i Backstugan samlade totalt 32 deltagare!

Kvällen startade med ett uppskattat bildspel där Freddy Weiss visade en serie av sina vykort med motiv från Värmdö.

Årets ärtsoppekok Johan Edholm har legat i hårdträning under året och övat på hemvärnsgubbar. En satsning som gett resultat



Foto: Johan Edholm

och betyget över anrättningen var högt. Under kvällens glam framförde Göran Lindgren en visa akapella tillägnad Britt-Marie Ohlsson, som nyligen fyllt år.

Tack för en glad och trevlig afton!

// Red.

Samlingslokal att hyra!



Obs!
Eva Sander
 ansvarig för
 lokalbokning-
 en.
 Kontakta Eva
 för bokning och
 information.
Tfn:
08-718 1221.

Vill du anordna en fest eller möte så finns samlingslokalen att tillgå i Backstugan. All nödvändig utrustning för ca 35 personer. Prislista: Söndag -Torsdag 300:- ; Fredag - Lördag 500:-. Du kan också gå in på vår hemsida för mer info.



"Gamla" Strömmabor träffas gärna på hembygdsgården, den här gången på Strömmadagen 22 juni. fr. v Åke Axelsson, Erik & Maud Eriksson och Olle Ohlsson.

Besök vår hemsida:
www.hembygd.se/Stockholm/stromma

Utsikt från en holme...

I skrivandes stund yr flingorna i luften, sikten är begränsad och ett tunt snötäcke breder ut sig över den frusna och av vågorna iskantade strandlinjen. En stark vind sveper in från norr och rör upp ett skum på vågtopparna.

Att få vara innanför det lilla husets väggar känns skönt, dagen får ägnas åt inomhusaktiviteter, fisket får vänta någon dag. I frysen ligger redan en havsöring i väntan på att bli anrättat. Fastnade i näten för några veckor sedan tillsammans med ett par gösar och ett gäng feta abborrar. Det glada fiskarfänget ägde rum när vattenståndet var på väg att vända från ett bottenläge. Det har nu höjt sig ytterligare med nästan en halv meter och gett anledning till att se över förtöjning av båtar och bryggor. En nyuppförd liten "plockepinnbod" behöver täckas för lite bättre, golvbeläggning av spån tål måttligt med fukt och "Japan-pressar" är inte alltid tillförlitliga (men billiga...).

Häromdagen landades några sikar. Då fångsten innehöll en och annan romstinn hona, kunde redaktören, som förrätt till den ugnstekta lök- och trattkantarellisfyllda gösen, servera en med olivolja och vitlök ingniden rostad toast, toppad med rom, finskuren charlottenlök, hackad dill, svartpeppar och ett par stänk konjak. Till och med den inbjudna yngre generationen verkade välvilligt inställda till den suprisen.

Just nu smakar det med en kopp kaffe. Öppnar fönstret, hör en korp kraxar över viken i ett nybildat snölandskap. Blir det is är en lodjursspårsrapport i vardandet, tänker en förhoppningsfull redaktör, som lovar återkomma.

Foto t.h.: Redaktören läsande ABC-boken 1953, Fågelbro skola.



Strömma Hembygdsförening, en kanal som förenar!



(foto: Sofia Kronholm)

Vill Du bli medlem eller bli aktiv
inom föreningen är Du mycket väl-
kommen, kontakta oss i styrelsen!
Uppgifter finns på sid. 2 och nedan.
Du behövs!

Medlemsavg: 150 kr. Postgiro: 98 57 43 - 4
Besök vår hemsida för mer info:
www.hembygd.se/Stockholm/stromma