



Maj 2000/69

STRÖMMA
hembygdsförening

Den gamla ekon på Malma

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER.

Roland Johansson	Tavastbodav. 28	ordf.	571 43230
Lars Hedrén	Grenvägen 1	v. ordf.	571 40628
Olle Ohlsson	Måsvägen 27	kassör	571 40033
Britt-Marie Ohlsson	-"-	sekr.	571 40033
Monica Ohlsson	Lärkstigen 10	ledam.	571 40567
Sigvard Lönnqvist	Djuröhemmet	hedersledamot.	
Maria Mellberg		suppl.	570 24074
Henrik Bohm		-"-	571 40004
Annika Lillienwall		-"-	571 40521
Carina Sundström		-"-	570 10815
Kurt Johansson		-"-	571 41347
Ann Rådberg		adj.	571 40761
Hasse Lindström		revisor	571 40552
Rolf Rådberg		-"-	571 40761
Evert Wikholm		suppl.	
Edgar Pettersson		valberedn.	571 41274
Totten Lillienwall		-"-	571 40521

**Medlemsavgift för vuxna 100:-/år
barn och ungdom under 15 år 10:-**

Postgiro 98 57 43 - 4

Författarna är själva ansvariga för sina artiklar.
Plocka gärna material i tidningen, men var snäll ange källan.

Ansvariga för muséet är Britt-Marie Ohlsson och Henrik Bohm.
Dataansvarig är Arne Rådberg
Ansvarig för lokalbokning är Monica Ohlsson och Ann Rådberg
Redaktör för tidningen är Britt-Marie Ohlsson

Ordföranden har ordet.

Hej !

Jag heter Roland Johansson och har blivit vald till ordförande i Strömma Hembygdsförening lagom till föreningens 20-årsjubileum som avses att firas i maj. Då finns jag på plats och kan presentera mig närmare.

Mer om detta längre fram i tidningen.

På återseende

Roland Johansson



S:ta Birgittas Örtagård
Kontakt information

S:ta Birgittas Örtagård i Vadstena.

Den 2 juni kl. 7.30 planerar vi starta en resa med buss från Gustavsberg och målet är S:ta Birgittas Örtagård i Vadstena.

Vi blir guidade i 45 minuter och har sedan möjlighet att själva se oss omkring.

Priset är ca 300:-

för resan inkl. förmiddagskaffe, lunch och guidning.

Vi är tillbaka i Gustavsberg ca kl. 19.00.

Arr: WHHG, LRF samt SV Värmdö.

20-års jubileum

27 maj 2000

**I mars månad var det 20 år sedan Strömma
Hembygdsförening bildades.
Styrelsen vill uppmärksamma detta med en
jubileumsdag där alla är välkomna.**

Kl. 13.00

**Alla hus är öppna. Muséet visas.
Handelsboden med hantverk och loppishörna är
öppen.
Caféet är öppet till kl. 16.00
Tippromenad med anknytning till föreningen.
Lotterier**

Kl. 19.00

Buffé

**Till kvällens buffé tar vi emot anmälningar,
dels för att utrymmet är begränsat och för att
inköp ska beräknas.**

**Detta till självkostnadspris.
Anmälan till Monica tel. 571 40567 eller
Annika tel 571 40521 senast 21 maj.**

Tack

Johannes Blomkvist i Boda, för de fina gamla dock-kläderna som tillhört Anna Maria Elisabeth "Maja" Sundberg, som i februari i år skulle blivit 100 år.



Tack

Lena Sahlström för alla fina sybehör vi fått efter Din mor och mormor som båda bodde och arbetade i Gustavsberg. Tack också för den fina symaskinen från 1914. På den har mormor Olga, som var sömmerska, sytt fina kläder till familjen Odelberg i Gustavsberg, Olga är flickan med hängselkjol och rosett, nr 3 från höger.



Tack

Sonja Lönnqvist för de fina föremål som föreningen fått tillgång till.

Det gäller 1 st korgsläde, 1 st handsåningsmaskin, 1 st kälke och 1 st spark av trä. Dessa föremål kommer att berika museet och göra det ännu mera sevärt.

Tack

Alla Ni andra som skänkt både stora och små saker till museet.

Styrelsen.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Strömma Hembygdsförenings verksamhet under 1999

Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande	Arne Rådberg
V. ordförande	Lasse Hedrén
Sekreterare	Britt-marie Ohlsson
Kassör	Olle Ohlsson
Lokalbokning	Monica Ohlsson
Hedersledamot	Sigvard Lönnqvist

Suppleanter:

Annika Lillienwall, Carina Sundström, Maria Mellberg.
Roland Johansson, Henrik Bohm, adjungerad Ann Rådberg.

Revisorer:

Hans Lindström, Rolf Rådberg, suppl. Evert Wikholm.

Valberedning: Edgar Pettersson, Totten Lillienwall.

Redaktör: Britt-Marie Ohlsson

Ansvariga för Valborgsmässoafton 30 april var Totten L. Benny O.
Ansvariga för Strömmadagen den 27 juni var Monica O. Carina S.
Ansvariga för Hembygdsgårdens dag 1 aug. var Maria O. Britt-Marie O.
Ansvariga för Julmarknaden 4 dec. var Arne R. Ann R.

Föreningen har under året varit representerad i Värmdö Hembygdsråd och
och varit medlem i Stockh. läns Hemb.förb. och Sveriges Hembygdsförbund.

Föreningen har, utöver löpande erforderliga samråd haft 11 protokollförda
möten.

Tidskrifterna n:r 67 och 68 har givits ut under året.

Forts. verksamhetsberättelse.

Aktiviteter

Föreningens samlingslokal i Backstugan har varit uthyrd till föreningar, privatpersoner. Vägverket har hyrt lokalen i samband med brobygget över Strömma kanal.

Styrelsen har kallat till 2 arbetsdagar under året, vi har också hämtat fiskeutrustning från Norrvik som donerats av fam. Boström.

Under juni - aug. har Backstugan upplåtits till kaféerörelse.

Hela Stockstugan disponeras nu som museum, gamla samlingslokalen är nu utställningslokal.

I garagebyggnaden har ett utrymme iordningställt för försäljning av hantverk m.m. i allmänt tal kallad " Handelsboden ".

I källarplanet Backstugan har ett permanent kontor inrett för föreningens administration.

Under året har föreningen haft studiecirklar och föreläsningar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Verksamheten under 1999 har varit stimulerande beroende på att vi fått större utrymme men har också inneburit en större arbetsbörda för styrelsen..

Styrelsen vill framföra sitt stora tack till alla som genom personligt arbete, gåvor eller på annat sätt visat generositet och välvilja i vårt arbete att hålla Strömma Hembygdsförening aktuell och livskraftig.



Arne Rådberg



Britt-Marie Ohlsson



Lasse Hedrén



Monica Ohlsson



Olle Ohlsson



Protokoll

**Fört vid Strömma Hembygdsförenings årsmöte i Backstugan
den 17 mars 2000.**

1. Ordförande Arne Rådberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Till ordförande för mötet valdes Arne Rådberg och till sekreterare Britt-Marie Ohlsson.
3. På frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst blev svaret ja.
4. Till att justera dagens protokoll valdes Malte Hellefors och Edgar Pettersson.
5. Styrelsens årsredovisning med bokslut godkändes och lades till handlingarna.
6. Revisionsberättelsen upplästes där revisorerna godkände styrelsens arbete och tillstyrkte ansvarsfrihet.
7. På frågan om mötet gav styrelsen förnyat förtroende blev svaret ja.
8. Nyval av Roland Johansson som föreningens ordförande.
9. Omval av ord.styrelseled. Lasse Hedrén och Britt-Marie Ohlsson vardera på 2 år.
Omval av styrelsesuppl. Carina Sundström och Annika Lillienwall vardera på 2 år.
Som fyllnadsval på 1 år efter Roland Johansson som gick upp som ordförande, valdes Kurt Johansson.

10. Revisorerna Hans Lindström och Rolf Rådberg omvaldes, likaså Evert Wikholm som ersättare.
11. Omvaldes Edgar Pettersson samt Totten Lillienwall som valberedare.
12. Beslöts att årsavgiften för år 2001 blir oförändrad.
13. Olle Ohlsson informerade om vilka behov av underhåll som finns under innevarande verksamhetsår.
14. Inga motioner eller ärenden hade inkommit.
15. Övriga frågor.
Ansvariga för olika aktiviteter under året.
 - a) Strömmadagen, Britt-Marie och Sofia Ohlsson.
Julmarknaden, Annika Lillienwall och Carina Sundström.
Hembygdsgårdens dag, Kurt Johansson och Olle Ohlsson.
Valborg, Hasse Jonsson, Totten Lillienwall, Ulf Nilsson och Benny Ohlsson.
 - b) Beslöts att föreningens 20 - årsjubileum skall äga rum i maj.
 - c) Till data-ansvarig i föreningen valdes Arne Rådberg.
 - d) Olle Ohlsson tackade avgående ordförande för åren som gått samt överlämnade gåva och blommor från föreningen.
16. Mötet avslutades av den nye ordföranden Roland Johansson.


En utsökt måltid serverades till självkostnadspris efter mötet.
Stort tack till festarrangörerna Monica, Annika och Carina.

Vid protokollet


.....

Justeras


.....
Malte Hellefors


.....
Edgar Pettersson

STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING

ÅRSBOKSLUT 1999-12-31


RESULTATRÄKNING

Intäkter:	Medlemsavgifter	25,810:-
	Kommunala bidrag	15,000:-
	Gåvor	9,980:-
	Försäljning	9,971:-
	Föreläs. cirklar	2,721:-
	Uthyrning lokal	8,850:-
	Ränteintäkter	333:67
	<hr/>	
	Summa intäkter	72,665:67

Kostnader:	Föreningsaktiviteter	360:-
	Forskning	1,114:-
	Drift underhåll	25,131:-
	Kontorsmaterial	3,136:-
	Hyra fastigheten	9,000:-
	Tryckning tidskrift	6,938:-
	Telefon porto	4,407:-
	Föreningsavgift till SHF	3,794:-
	Försäkringar	906:-
	Inköp hantverksmaterial	1,222:-
	Inventarier	8,235:-
	Övriga kostnader	1,636:-
	Årets vinst	6,786:67
	<hr/>	
	Summa kostnader	72,665:67

Resultaträkningen är granskad och godkänd


Rolf Rådberg revisor


Hans Lindström revisor

STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING

ÅRSBOKSLUT 1999-12-31


BALANSRÄKNING

Tillgångar:	Kassa	1,499:80
	Postgiro	15,834:20
	Bank	56,033:-
	<u>Summa</u>	<u>73,367:-</u>

Skulder:	Ungdomsfond	6,000:-
	Forskningsfond	10,000:-
	Eget kapital	57,367:-
	<u>Summa</u>	<u>73,367:-</u>

Balansräkningen är granskad och godkänd


.....
Rolf Rådberg revisor


.....
Hans Lindström revisor

Torp och sjöar norr om Strömma kanal.

1. Brevik
2. Klippan
3. Galleke by
4. Galleke torp
5. Kapellet .
6. Fagerdala
7. Falkensberg
8. V. Äivsala
9. Österdalen
10. Norrgärdet
11. Mor
12. Kristineberg
13. Sägtorpet
14. Andersdal



- | | |
|-------------------|---------------------|
| 15. Petersberg | 28. Sandbackatorp |
| 16. Frimodig | 29. Dalholmen |
| 17. Tuna | 30. Nora |
| 18. Fredriksberg | 31. Morträsket |
| 19. Kullsveden | 32. Norrängsträsket |
| 20. Norrängen | 33. Sägträsket |
| 21. Lilla Klippan | 34. Tuna träsk |
| 22. Finnitorpet | 35. Hampträsk |
| 23. Lilla Brevik | 36. Svart -" |
| 24. Daleke | 37. Gärds -" |
| 25. Dalen | 38. Örtträsk |
| 26. Kappen | 39. Kroksjön |
| 27. Strömma Gård | 40. Korsmosjön |
| | 41. Dyppehn |
| | 42. Lillmosträsk |





Vid krysset låg torpet Lilla Brevik. foto Hilding Engströmer.

Lilla Brevik.

Lilla Brevik eller Breviks torp som det hette i slutet av 1600-talet och en bit in på 1700-talet låg norr om Breviks gård. Hur länge torpet fanns kvar har jag ännu inte lyckats ta reda på, men 1883 är det fortfarande nämnt i kyrkböckerna.

Tyvärre var inte prästerna så noga vid den här tiden att nämna torpen vid namn. Ofta skrevs torparna och alla drängar som var inhysta i torpen men arbetade på gården, in under gårdens namn. Därför försvinner många torpnamn i kyrkböckerna under 1800-talet.

Lilla Brevik måste ha legat väldigt vackert på bergslutningen, med syrenberså nedanför huset och omgivet

av krikonträäd, vinbär- och krusbärsbuskar. Kring grundresterna finns fortfarande kvar förvildade buskar och krikonträäd. Dessutom växer det rikligt med spansk körvel samt kajp (en sorts lök som liknar purjo).

På 1600-talet och troligen in på 1700-talet kunde man ta sig med båt ända hit, så det är inte så svårt att tänka sig en brygga nere vid åkerkanten.

På baksidan av berget har efter avverkningen i skogen kommit fram rester av flera grunder. Kanske är det ladugården eller andra uthus. Med tanke på hur många som samtidigt bodde i Lilla Brevik enligt kyrkböckerna så fanns det säkert fler byggnader. Man fick inte ha så stora krav på eget utrymme på den här tiden. Man fick vara glad om man hade tak över huvudet.



Syrenbersån nedanför torpgrunden. Foto BMO.



Grundrester av torpet Lilla Brevik. Foto BMO

Nu tillbaka några hundra år i tiden till torparna och deras familjer.

1694 torparen Hans Mattsson

1704 - 1718 Jöns Ersson med hustru Margareta.

1718 - 1721 Johan Carlberg med hustru Carin.

1726 Matts Jonsson med hustru Lisbeta.

1740 Nils Bengtsson med hustru Valborg och dotter Maria.

1755 - 1763 Nils Nilsson med hustru Catharina och barnen Nils, Brita, Stina, Anders, Catharina och Ulrica.

1764 Anders Hindriksson f. 1727 död 1780, hustru Maria Jansdotter, barnen Anders f. 1757, Erik f. 1765, flyttade till Tuna 1778 samt Maja Lisa f. 1769.

1778 drängen Anders Andersson, son till föregående torpare. Han var troligen dräng på Brevik men fick bo i Lilla Brevik. Hustrun hette Maria Ersdotter f. 1756 död 1783. Barnen Anders f. 1779 och Maja Greta f. 1782.

1780 Torpare Erik Andersson f. 1742, hustrun Anna Kajsa Andersdotter f. 1744. barnen Anders f. 1768 död 1782, Erik f. 1780, Anna Brita f. 1771, Kajsa Lena f. 1773, Hedvig Charlotta f. 1776 och Greta f. 1783.

1781 - 1790 Torpare Anders Andersson död 1789 hustrun Maja Ersdotter död 1783, sonen Anders f. 1779 död samma år, dotter Maja Greta f. 1782. Andra hustrun Anna Kajsa Lundberg f. 1762. De båda sistnämnda flyttade till Lemshaga 1791.

1790 - 1797 Torparen Anders Jansson f. 1756, kom från Daleke 1790, flyttade till Dufnäs 1797 med hustrun Maria Stina Lundberg f. 1762, son Jan Erik f. 1790 samt dottern Anna Maria f. 1793.

1784, 1790, 1796 och 1802 bodde Zackris Jonsson i torpet. Han var född 1754 och avled av slag 1802. Han var troligen dräng på Brevik. Hans hustru hette Anna Kajsa Jansdotter f. 1757, barnen Carl Gustaf f. 1776, Jan Fredrik f. 1780, Erik f. 1787.

Modern Brita Zackrisdotter f. 1720 bodde kvar 1796.

1785 kom Båtsman Anders Efling från Simpan vid Bullandö till torpet. Han var född 1708 och avled 1788. Hustrun hette Kajsa Ekman och var född 1704.

1799 Torparen Carl Gustaf Zackrisson f. 1776 flyttade till Sågen 1802 då fadern dog. Flyttade tillbaka igen 1804.

Hustrun Beata Charlotta Holm f. 1756 kom från Sandbacken 1799.

(Sandbacken var ett litet torp som låg strax intill Västerängens busshållplats).

Sonen Gustaf f. 1802, Carl Johan f. 1769. Dottern Ulrica Lindgren f. 1764, flyttade till V. Elfsala 1803 samt sonen Jan Fredrik Zackrisson f. 1790.

Två av barnen är tydligen från tidigare äktenskap.

1810 Rättare vid Stora Brevik, Jan Fredrik Zackrisson f. 1780. Hustru Sara Fredrica Öberg f. 1785.

Sonen Carl Gustaf f. 1810 samt dotter Johanna Fredrika f. 1814. Modern och änkan Anna Kajsa Jansdotter f. 1757.

Hela familjen flyttade till Norra Lagnö 1815.

1811 Eric Zackrisson f. 1787 och hustrun Anna M. Mattsdotter f. 1790. Familjen flyttade till Kappale 1815.

1815 från Finntorpet kom nästa torpare. Han hette Erik Jansson och var född 1780.

Hustrun Anna Greta Jönsdotter f. 1779 avled 4/6 1829. dottern Anna Stina f. 1812 flyttade till Ö Älfsala 1829 samt dottern Wendela Sophia f. 1816 1/1.

1820 från Stora Brevik kom skräddaren Peter Cronberg f. 4/1 1775. Prästen har skrivit "sjuk" i kyrkboken.

1832 är han död.

1829 Från Brevik kom pigan Anna Greta Fisk Ersdotter f. 1800. Dotter till båtsman Fisk i Bullandö.

Hon hade tidigare kommit från Norsund 1820.

Norsund ligger i Hemmesta och heter numera Nolsund.

Hon gifte sig med änklungen Erik Jansson. De flyttade till Norrgärdet 1832.

Väldigt många drängar och pigor var inhysta i Lilla Brevik vid den här tiden, men arbetade på Stora Brevik.

1833 - 1842 Carl Gustaf Sundstedt f. 1797 kom från Kovik och arbetade som dräng på Stora Brevik.

Hustrun hette Brita Lisa Mattsdotter f. 1798.

Barn, Hedvig Sofia f. 1824, flyttade till Norrvik 1840.

Gustav Adolf och Carl Johan hette sönerna. Döttrarna Ulrica Johanna och Greta Stina avled båda 1837.

Anna Charlotta f. 1833 död 1834. Familjen flyttade till Herrvik 1842.

1833 Från båtsmanstorpet Falkensberg kom korpral Isac Erland Falk f. 1785 22/9 död 22/10 1852 i vattusot.

Sonen från tidigare äktenskap var med, Clas Wilhelm f.

1818. Nuvarande hustrun Anna Stina Ekholm f. 1805

avled 18/12 1838. Sonen Johan Ludvig f. 1836 24/2 eller

1835 26/2 båda alternativen finns i kyrkböckerna, var

också med.

Då modern avled flyttade Clas Wilhelm till Stockholm,

men sonen Johan Ludvig stannade kvar. Då fadern avled

1852, var enligt bouppteckningen Johan Ludvig enda

arvingen. Han flyttade nu till Väsby där han arbetade

som dräng.

1853 Inhysemannen Joh. Erik Andersson Norberg f. 1790 kom från Mohr. Hustrun Maja Stina Ersdotter f. 1796 avled 1859. Dottern Wilhelmina f. 7/12 1839 samt Carolina f. 1831 som kom från Norrängen 1854, flyttade 1856 till Norrgärdet.

Sonen August Norberg f. 1834 kom från Österdalen 1854 och blev torpare på Lilla Brevik.

1859 kom snickargesällen Nils Lundqvist från Stockholm. Han var född i Lockne 1815.

Hans hushållerska hette Carolina Åstedt f. 1827. Hon hade två oäkta barn, Rudolf Ferdinand f. 1855 samt Elinda Matilda f. 1857. Båda barnen avled 12/10 1859 genom "Vådlig händelse". Även i dödboken har prästen angivit som dödsorsak vådlig händelse.



De gamla krikonträden vid Lilla Brevik Foto BMO

1861 Nu har torparen August Norberg gift sig med Johanna Carolina Malmberg f.29/8 1835. Hon kom från Ingarö 1861.

Sonen Carl August föddes 11/1 1865 och dottern Alfrida Wilhelmina föddes 9/3 1867.

Fadern Joh. Erik Andersson Norberg bodde kvar till sin död 16/8 1862. Dottern Wilhelmina hade flyttat 1861

1868 Torparen Anders Gustaf Olsson f. 28/5 1822 i Gillberga samt hustrun Maja Stina Ersdotter f. 28/6 1824 i Stenquista.

Barnen Olof Gustaf f.7/12 1846 i Gillberga, Maria Charlotta f. 4/6 1851 i Boo, Mathilda Sofia f. 2/6 1858 samt Johanna Lovisa f. 17/7 1849. Båda födda i Boo.

Olof Gustaf blev statdräng på Brevik och gifte sig 14/11 1872 med Anna Maria Lindberg f. 14/12 1849.

Barnen kom snabbt, Anna Wilhelmina föddes 10/3 1873 men avled redan den 21/5 samma år. Hulda Maria föddes 11/3 1874.

1874 Jonas Eriksson f. 7/12 1839 i Persnäs. Hustrun hette Agnes Fredrika Carlsdotter f. 11/2 1834.

Hennes son Carl Edvard Hjalmar f. 6/2 1859 flyttade till Nora för att arbeta som dräng. Han flyttade sedan till Stockholm 1881. De båda andra flyttade till Stockholm 1882.

1882 Torparen Johan Erik Johansson f. 22/2 1831 i Fenningsbro. Hustrun hette Anna Stina Carlsdotter och var född 14/10 1840 i Ramsberg. Fyra barn följde med

Carl Erik f. 21/1 1867, Amanda Charlotta f. 9/10 1869,
Johan Ferdinand f. 24/12 1878 samt Gustaf Leonard f.
5/10 1881. Hela familjen flyttade till Daleke 1883.

Trots ihärdigt letande i kyrkböckerna har jag inte lyckats hitta Lilla Brevik senare. Namnet finns med ytterligare tio år i kyrkböckernas register, men när man plockar fram nämnda sida på mickrokorten så finns den inte kvar.

Troligen fanns torpet kvar ännu någon tid men står som jag tidigare nämnde under Brevik. Det finns heller ingen karta från den här tiden där man kan hitta torpet.

Britt-Marie O.

*Källa:
Kyrkböckerna.*



*På väg till Lilla Brevik i slutet på 1980-talet Foto H. Engströmer
Från vänster Sigvard Lönnqvist, Sigurd Lindstaf samt
Gudrun Gröndahl och Britt-Marie Ohlsson.*



Linhantering.

Årets studiecirkel i linhantering startar den 15 maj kl. 19.00 i SV:s studierum i Vårdshuset i Gustavsberg. Vi kommer då att planera för vidare verksamhet, som t.ex. när vi ska så årets lin, röta det lin vi redan har och allt annat kring linhanteringen. Är Du intresserad av att vara med i cirkeln, ring oss på SV tel. 570 30870 eller till Britt-Marie tel. 571 40033.

Cirkeln är ett samarr. mellan SV Värmdö och Strömma Hembygdsförening.

Hembygdsrörelsens betydelse

Hembygdsrörelsen i Sverige driver några av nutidens viktigaste frågor. Tillsamman med de ca 1800 hembygdsföreningarna är vi med och formar framtiden.

Varje år genomförs tusentals projekt.

Det dokumenteras, renoveras, snickras, sys, målas, fotograferas och skrivs. Kunskapen lever vidare och presenteras med former, färger, dofter och smaker i allt från hembygdsmuséer, utställningar och skrifter.

Utan kompetens, engagemang och framför allt stödande medlemmar skulle detta inte vara möjligt.

Riksdag och regering talar om hembygdsrörelsen som en kraft att räkna med.

Vår verksamhet väger allt tyngre och vårt ansvar ökar.

*Skärgårdsgubbar
vet vad dom vill
å får vad dom vill
å får dom inte
som dom vill
så gör dom
som dom vill.*

Läst på Djuröhemmet.

