



Maj 1998/65



STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Arne Rådberg	Ripvägen 17	ordf.	571 40180
Lars Hedrén	Grenvägen 1	v.ordf.	571 40628
Olle Ohlsson	Måsvägen 27	kassör	571 40033
Carina Sundström	Aborrstigen 14	sekr.	571 40439
Monica Ohlsson	Lärkstigen 10	ledam.	571 40567
Sigvard Lönnqvist	Gla.Fågelbrov. 1	hedersled.	571 40145
Annika Lillienwall		suppl.	571 40521
Karin Wellstadius		-"-	571 41141
Maria Ohlsson		-"-	570 24074
Britt-Marie Ohlsson		-"-	571 40033
Henrik Bohm		-"-	571 40004
Hasse Lindström		revisor	571 40552
Rolf Rådberg		-"-	571 40761
Evert Wikholm		suppl.	
Edgar Pettersson		valberedn.	571 41274
Totten Lillienwall		-"-	571 40521

**Medlemsavgift för vuxna 100:-/år
barn och ungdom under 15 år 10:-**

Postgiro 98 57 43 - 4

Strömma Hembygdsförening

Författarna är själva ansvariga för sina artiklar.
Plocka gärna material i tidningen, men var snäll ange källan.

Ansvariga för muséet är Britt-Marie Ohlsson och Henrik Bohm.

Redaktör för tidningen är Britt-Marie Ohlsson tel. 571 40033

Ordföranden har ordet.

Hej!

Nu har vi lämnat vintern bakom oss och ser fram mot en varm och händelserik sommar med bl.a. Strömmadagen den 21 juni.

Ingen har väl missat det påbörjade brobygget ? Den nya bron beräknas vara körklar vid årsskiftet -98 -99. Därefter rivs den gamla bron och markområdet omkring snyggas till.

Välkomna på Strömmadagen

Arne Rådberg

Strömma Hembygdsförenings verksamhet under 1997

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen har bestått av följande personer.

Ordförande. Arne Rådberg
 V. ordförande Lasse Hedrén
 Sekreterare Carina Sundström
 Kassör Olle Ohlsson
 Ledamot Monica Ohlsson
 Hedersledamot Sigvard Lönnqvist

Suppleanter.

Annika Lillienwall. Karin Wellstadius.
 Maria Ohlsson. Patrik Palm. Kerstin Sjödahl.

Revisorer.

Hans Lindström. Rolf Rådberg. Suppleant Evert Wikholm.

Valberedning. Edgar Pettersson. Totten Lillienwall

Redaktör. Britt-Marie Ohlsson.

Ansvariga för Strömmadagen den 22 juni var Monica O. Gunnilla P. och Carina S.
 Ansvariga för Julmarknaden den 29 nov. var Lasse H. Monica O. Carina S. Olle O.

Föreningen har under året varit representerad i Värmdö Hembygdsråd och varit medlem i Sveriges Hembygdsförbund och Stockholms läns Hembygdsförbund.

Föreningen har, utöver löpande erforderliga samråd, under året haft 9 protokollförda möten.

Tidskrifterna n:r 63 och 64 har givits ut under året.

Aktiviteter.

Det sedan länge planerade uthuset har uppförts under året. Detta har krävt stora insatser av styrelsen.. (Återstår vissa arbeten som ska utföras under -98).

Styrelsen har kallat till två arbetsdagar dels den 31 maj då uthuset målades samt den 13 sept. då en del röjningsarb genomfördes.

Samlingslokalen har varit uthyrd till bl. a. föreningar i Strömmaområdet samt till privatpersoner för fester.

Forts. aktiviteter:

Öppet hus i Stockstugan fr.o.m. 21 jan. 5 tisdagkvällar.
 Årsmöte den 14 mars.
 Strömmadagen den 22 juni.
 Hembygdsgårdarnas dag den 3 augusti.
 Öppet hus i Stockstugan fr.o.m. 6 sept 3 lördagar.
 Julmarknad den 29 november.

Aktiviteter i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan:

Studiecirklar i nätbindning och dräktsörmad.
 Linutställning under juni mån. på Garnpaletten i Gustavsberg.
 Den 27 juli visades linberedning på skärgårdsmarknaden Ingarö.
 Föreläsningar om sista avrättningsplatsen på Värmdö, den 8 aug. i Gustavsbergs
 Vårdshus och den 28 sept. i Saltarö Hembygdsförening.
 Utställning om Fågelbro Säteri visades i nybygget under aug. mån.

Verksamheten under 1997 har varit intressant och spännande, mest beroende på att uthuset blivit uppfört och att vi därmed fått mer utrymme att förvara stora utrymmeskrävande föremål. En del arbeten återstår bl.a. den planerade toaletten som ska inrymmas i östra delen av uthuset.

Styrelsen vill framföra sitt stora tack till alla som genom personligt arbete, gåvor eller på annat sätt visat generositet och välvilja i vårt arbete att hålla Strömma Hembygdsförening aktuell och livskraftig.



Arne Rådberg



Carina Sundström



Lasse Hedrén



Olle Ohlsson



Monica Ohlsson

STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING
ÅRSBOKSLUT PER 1997-12-31

BALANSRÄKNING

Tillgångar:	Kassa	1,157:30
	Postgiro	11,373:13
	Bank	20,090:-
	Summa	32,620:43
	Lager	2,073:50
	Summa tillgångar	34,693:93

Skulder:	Ungdomsfond	6,000:-
	Forskningsfond	10,000:-
	Eget kapital	17,530:86
	Årets vinst	1,163:07
	Summa skulder	34,693:93

Balansräkningen är granskad och godkänd

Rolf Rådberg

Rolf Rådberg
Revisor

Hans Lindström

Hans Lindström
Revisor

STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING**ÅRSBOKSLUT PER 1997-12-31****RESULTATRÄKNING**

Intäkter:	Medlemsavgifter	20,225:-	
	Komunbidrag	15,000:-	
	Gåvor	850:-	
	Försäljning	11,984:-	
	Försäljning dräktmaterial	12,109:-	
	Uthyrning lokal	2,050:-	
	Summa intäkter	62,218:-	
Kostnader	Dräktmaterial	8,054:-	
	Hantverksmaterial	2,130:-	
	Aktiviteter	1,014:-	
	Drift underhåll	13,246:-	
	Kontorsmateriel	1,127:50	
	Tidskrift	10,400:-	
	Telefon porto	3,294:-	
	Div. kostnader	4,343:-	
	Uthusbygge	17,752:-	Se kommentar
	Summa kostnader	61,360:50	
	Resultat före avskrivningar	857:50	
	Uppburna räntor	305:57	
	Årets resultat	1,163:07	

Hembygdssfonden har krediterats uthusbygget där hela kostnaden slutar på 94,619:-

Resultaträkningen är granskad och godkänd

Rolf Rådberg
 Rolf Rådberg Revisor

Hans Lindström
 Hans Lindström Revisor

PROTOKOLL FÖRT VID STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENINGSS
ÅRSMÖTE, LÖRDAGEN DEN 14 MARS.

Ordförande Arne Rådberg hälsar alla välkomna och förklarade mötet öppnat .

1. Till mötesordförande valdes Arne Rådberg och sekreterare valdes Carina Sundström.
2. På frågan om mötet blivit stadgeeligt utlyst blev svaret JA.
3. Till att justera årsmötes protokoll valdes Ann Rådberg och Rolf Rådberg.
4. Verksamhetsberättelsen lästes upp - godkändes och lades till handlingarna.
5. Revisionsberättelsen lästes upp där revisorererna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året .
6. På frågan om mötet gav styrelsen ansvarsfrihet blev svaret JA.
7. Till ordförande valdes Arne Rådberg.
8. Till styrelseledamöter valdes Lasse Hedrén och Carina Sundström på 2 år. Till styrelsesuppleant valdes Henrik Bohm 1 år, Britt-Marie Ohlsson och Annika Lillienwall på 2 år.
9. Till revisorer omvaldes Rolf Rådberg och Hasse Lindström. Suppleant omvaldes Evert Wikholm.
10. Valberedningen .Omvaldes Edgar Pettersson och Totten Lillienwall.
11. Sigvards hus och kanaltomten.
Årsmöte enades om att ge styrelsen i uppdrag att skriva och driva frågorna vidare till det bästa för Strömma Hembygdsförening.
12. Fastställande av årsavgift. 1999. Vuxen 100:- Barn 10:-
13. Övriga frågor.
Festkommitté.
Valborg. Benny, Hasse, Olle och Totten.
Strömma dagen. Monica , Gunilla och Carina med frivilliga.
Julmarknad. Britt-Marie J. Lasse, Olle, Annika B, Annika L.
Tidningen. Årsmötet beslutar att vi skall ha kvar vår kära tidning .
Arbetsdagar Söndagen den 26 April kl:10.00.
Samling utanför Stockstugan medtag egen mat.
14. Mötet avslutas och vi åt en mycket god middag och umgicks.

Vid protokollet

Carina Sundström

Ann Rådberg

Rolf Rådberg

Frågan om Hembygdsföreningens lokalbehov.

I kallelsen till årsmötet, punkt 11 på dagordningen, fanns frågan om föreningens intresse att överta bostads-
huset på nedre delen av fastigheten Gla Fågelbrovägen 1,
där Stockstugan ligger på den övre delen.

Historik:

Under sista delen av januari sades Sigvards del av
nyttjanderätten upp, då Sigvard på grund av sjukdom
flyttat till äldrevården på Djurö. Föreningen fick via
kommunjuristen Lena Blixt en förfrågan om vi var
intresserade av att disponera huset för förenings-
aktiviteter. Efter styrelsemöte den 20 januari skrev vi
svar att intresse fanns men att årsmötet skulle ta beslut i
frågan. Den 2 februari, citat, *kommunstyrelsens arbets-*
utskott beslutar att uppdraga till kommunlednings-
kontoret att upprätta förslag till avtal med hembygds-
föreningen om de är intresserade av fastigheten, att om
inget intresse finns från hembygdsföreningen, uppdraga
till kommunledningskontoret att försälja fastigheten.

Slut citat.

När frågan togs upp på årsmötet var enigheten stor och
man ansåg att föreningen avstår kanaltomten och
sammanför verksamheten till fastigheten Gla Fågelbro-
vägen 1. Styrelsen fick i uppdrag att förhandla med
kommunen på, för föreningen, fördelaktiga villkor.

Vi har den 16 mars skrivit till kommunsekreterare Per
Fogelström i kommunstyrelsen och framfört våra önske-
mål. Den 2 april har vi per telefon fått besked att
kommunjuristen arbetar på ett avtal och att föreningen

får överta huset på samma villkor som vi har Stockstugan men att vi också måste avstå från kanaltomten.

Om nu avtalet med kommunen blir vad vi tänkt oss, är avsikten att utnyttja huset på nedre delen av fastigheten till samlingslokal och Stockstugan till museum / utställningslokal.

Vill någon ha ytterligare upplysningar om aktiviteterna i föreningen, i synnerhet om det gäller vad som sagts ovan, så kontakta Olle på tel. 08-571 40033.

Styrelsen

eu Olle Ohlsson.

Rapport från årsmötet.

Årsmötet den 14 mars blev som vanligt ett möte med stadgeenliga frågor som rutinmässigt togs upp och beslut togs enl. styrelsens förslag. Fråga nr. 11 på dagordningen, där beslut skulle tas om föreningens intresse att överta huset på nedre delen av fastigheten, diskuterades ingående och mötet kom fram till att ge styrelsen i uppdrag att förhandla vidare med kommunen i syfte att få överta huset .

Efter mötet intogs en supé som bestod av hjortstek och potatisgratäng med tillbehör, allt ordnat av Monica och Annika (som vanligt). Festligheterna efter mötet betalades av deltagarna så att inga kostnader skulle drabba föreningen.

Detta rapporterat av en som var med.

Sista april på kanaltomten.

Valborgsmässoafton arrangerades en sista gång på kanaltomten. Förhandlingarna med kommunen har avanserat så långt att styrelsen, på sitt styrelsemöte den 4 maj, accepterade ett förslag från kommunen , med vissa marginella ändringar.

Avtalet innebär att kommunen övertar kanaltomten och föreningen samlar sin verksamhet på den tomt där Stockstugan ligger. "Därför den nostalgiska inledningen"

Valborgsfirandet avlöpte i all enkelhet med brasa och varm korv samt ett lotteri där Strömma Handel och Lillienwalls Båtar och Motorer skänkt värdefulla vinster. Många människor kom för att fira vårens ankomst.

Vårhälsningar
Olle

Slätterängen vid Vargstenarna.

Slätterängen vid Vargstenarna är en av de få kvarvarande ängsmarker av det hundratal som fanns i Värmdö omkring 1900. Det finns ju ytterligare ett tjog i behåll men de hotar i stort sett att växa igen, eftersom de inte får någon målmedveten skötsel.

Vi upptäckte dess värden för ca tio år sedan i samband med den riksinventering som Naturvårdsverket då gjorde av hotad ängsmark. Den ligger på Andra kärret i Nora långdal och korsas av Värmdöleden. Den ägs av bröderna Karlsson på Nora Gård.

Sedan dess har vi rensat - fagat - den varje vår, rensat från rötter och sly och öppnat skogsbrynet. På "Ängens dag" i augusti slås ängen, främst av Anders Karlsson som har slätterbalk. Höet torkas och hässjas om nödvändigt.

Som belöning har vi fått tillbaka en rad av de gamla ängsblommorna, bl.a. flera orkidearter.

Ängen är emellertid ganska stor - nära 1 ha - och därför arbetskrävande. Vi hoppas att några från Strömma Hembygdsförening vill komma med i vårt gäng - det är bara att ringa mig på 570 20925, så lovar jag att varsko när det gäller!

För att komma till slätterängen går man lämpligen in vid vägbommen vid Strömmadalsv. 50. Stigen går genom Tvistskogen och över åsen till Noradalen - ca 700 m.

Till sist en efterlysning!

Vi brukar ha redskap förvarade i ett hägn i skogen vid ängen. Därifrån har det försvunnit en trädräfsa och en fyllhacka. Om Du vet var dom finns, var snäll ring oss eller lämna dem till Henrik Bohm Strömmadalsvägen 36.

Sigurd Lindstaf, Naturskyddsföreningen på Värmdö.



Vargstensängen i april 1998. Foto BM Ohlsson

Norrvik, ett fiskartorp.

Under 1500-talet var Norrvik ett kronohemman. Kronohemman ägdes av kronan och brukades av åbo eller landbo (arrendator) mot arrende till kronan. Brukningsrätten kunde säljas och ärvas.

1562 skänkte Erik XIV Fågelbro, Hesselmara, Malma och Norrvik till sin sekreterare Måns Jönsson. Nu blev Norrvik ett 1/2 skattehemman, där bonden fick betala skatt till Fågelbro, som nu var frälsegård.

Enligt jordeboken från 1687 fanns på Norrvik en skvaltkvarn och en fotekvarn. Enligt boken "Svenska kvarntermer" är både skvaltkvarn och fotekvarn vattenkvarnar, möjligen av olika storlek.

Skvaltkvarn var en tämligen liten kvarn som drevs av vattnet i en bäck eller dyligt. Det var inte ovanligt att varje hemman hade sin egen skvaltkvarn där förhållandena tillät det. Då är frågan, var hade Norrvik sina kvarnar? Här kommer mina egna teorier om var en av dem kan ha legat.

Sydost om Norrvik, på höger sida av den nya vägen till Fågelbro finns en bäck som rinner ner i sjön Norrviken. Efter vad jag kan förstå, borde där vara ett lämpligt ställe att placera en kvarn på. Här går också en gammal väg fram mot Fågelbro. Den är väldigt backig och man kan fortfarande se stenläggningen vid vägkanten.

För att den nya vägen till Fågelbro inte skulle bli så brant,

sprängde man bort berget på krönet och därmed försvann fortsättningen på den gamla vägen. Nedanför ligger sedan golfbanan. Tänk vad enkelt det är att nästan helt utplåna en gammal väg.



Den gamla vägen till Fågelbro. Foto BM Ohlsson

Nu tillbaka till Norrvik.

Den förste bonden på Norrvik är enligt kyrkböckerna Jöns Hansson, som fanns där mellan 1712 och 1740 då Johan Olofsson tog över. Han stannade till 1769 då Per Mattsson flyttade in med hustru Lisbeth Nathansdotter och fem barn. Jöns Jansson hette nästa bonde som kom 1779. Han hade med sig hustrun Maria Olofsdotter och sonen Erik Gustaf. Efter två år flyttade familjen till Fågelviks kvarn på Ingarö. Erik Jansson hette nästa bonde och hustrun Lisa Jansdotter. Två döttrar hade dom med sig. Stina Lena och Maja Lisa. Även den här familjen stannade i två år och flyttade sedan till Mörtviken på Ingarö.

Från Lilla Brevik kom 1783 skräddaren Gabriel Ersson med hustrun Maja Jansdotter och dottern Greta Stina. Den här familjen stannade lite längre. 1791 gick flyttlasset till Rådalen, där hustrun avled 1797 i bröstfeber. Dottern fick då arbete som piga på Malma och Gabriel själv flyttade till Gabrielsdal. Kan det vara så att han själv byggde det lilla torpet och gav det sitt namn? Gabrielsdal var ett litet torp beläget mellan Malma Kvarn och Tavastboda. Grundrester finns fortfarande kvar.

Hans Hansson Sjöblom från Skarpö blev nästa bonde. Han var född 1759. Hustrun Anna Lisa Dahlberg var född 1756. Dottern Beata Lisa var född 1786. I kyrkboken från 1800 har prästen "förmanat" henne. Hon kanske inte var tillräckligt duktig på husförhöret. Hon avled året efter i "koppor".

Sonen Carl Magnus som föddes 1787, var blind. Han drunknade 1830. Tvillingarna Jan Erik och Ulrika föddes 1791. Båda avled i maj 1821 i bröstfeber. Sonen Hans som var född 1794 flyttade till Bergvik på Ingarö men kom tillbaka till Norrvik 1831. Sonen Anders Gustaf född 1796, flyttade till Notgisttåppan (Tåppan) 1829 då hustrun dött året innan. (se artikel i nr. 61). De fyra barnen följde med. Ett av barnen, Sofia Charlotta flyttade senare till sin farbror Hans Sjöblom på Bergvik som fosterbarn. Jonas Fredrik, född 1799 var Hans H-son Sjöbloms yngsta barn.

Den 3 december 1827 avled Hans H-son Sjöblom, troligen i lunginflammation. Hustrun Anna Lisa som lidit av "vattusot" sedan 1805, avled den 26 januari 1829.

I bouppteckningen efter Hans H-son Sjöblom framgår att förutom husgeråd och kläder efterlämnade han:

En sjöskumspipa med silverbeslag, en handkvarn med tvenne par stenar, en strömmingsnot med töggar, en lång tåln not, en nottög, ett parti Winter Not Tålnar, en större Öka med lyse, en mindre dito, en Not Ökstock, en mindre dito.

Av kreatur fanns en Häst, ett Sto, en Tjur, nio Kor kallade Sköna, Slottza, Lillja, Majrosa, Blomstra, Stormloppan, Sommarlöfva, Scharla och Blomman.

En Tjurkalv, fem Tackor, en Sugga och fem Höns.

Åker- och körredskap fanns en hel del enligt bouppteckningen.

Nu fick yngste sonen Jonas Fredrik ta över tillsammans med hustrun Anna Stina Holmgren. Vad

man kan utläsa av kyrkböckerna så var Jonas Fredrik fiskare. Tillsammans fick dom tre barn. Carolina Vilhelmina född 1829, död 1830 av "slag". Christina Vilhelmina född 1833 och Jonas Fredrik född 1836.

Brodern Hans Sjöblom kom tillbaka till Norrvik efter att ha varit bonde på Bergvik sedan 1828. Hustrun Maria Sofia Hedlund är med och fosterdottern Sofia Charlotta är nu åter tillbaka på Norrvik. 1834 avled hustrun i "koppor".

De båda bröderna bodde nu samtidigt på Norrvik. Jonas Fredrik som fiskare och Hans som bonde. Jonas Fredrik avled 1861 efter en förkylning.

1866 fick Norrvik en ny fiskare igen. Carl Abraham Severin född 7 augusti 1836 i förs. samt hustrun Anna Sofia Holmberg född 1839 i Östra Husby. De hade inga egna barn, men 1879 tog de hand om barnhusbarnet 7107 Anna Maria, född 1877 i Hedvig Eleonora förs. Efter fostermoderns död den 28 juni 1880 på Serafimerlasarettet, flyttade Anna Maria till Skepparviken.

1887 den 10 november, flyttade Carl Abraham, nu omgift sedan 1882 med Fredrika Sofia Albertina Jansson född 1853, till Ingarö. De hade nu två barn, Carl Werner född 8 december 1882 och Johan Erik Albert född 18 april 1886.

Fiskaren Carl Vilhelm Sundstedt flyttar nu till Norrvik. Han är född 27 mars 1845 i förs. Han blev änklång 1885 då hustrun Sofia Vilhelmina Ekström avled 35 år gammal i lunginflammation. Familjen bodde då i

Södra Eflinge och hade två barn, Carl Algot född 2 juli 1872 samt Augusta Vilhelmina född den 5 augusti 1881. Modern till Carl Vilhelm, Agnes Fredrika, var änka och flyttade nu med till Norrvik. Hon avled 1892, 76 år gammal.

1900 finns Carl Vilhelm och dottern Augusta Vilhelmina fortfarande kvar på Norrvik, men han står nu i kyrkböckerna som förre torparen. Sonen Carl Algot har nu gift sig och tagit över torpet. Hans hustru Bernhardina Vilhelmina Carlsson är född 1869 på Lofö. Dom har två barn. Carl Edvard född 1893 och Knut Edvin född 1898.

1905 kom släkten Boström till Norrvik. Det var torparen Carl Rickard Boström f. 1877 i förs. Han avled 1962. Hustrun hette Hedvig Sofia Maria Ekström och var född 1879 i Nyköping och avled 1951. Dottern Elsa Maria är född 1906 och sonen Erik Rickard föddes 1912 Han avled den 1 oktober 1996.

Carl Rickards föräldrar följde också med till Norrvik. Det var Frans Teodor Boström född 1843 i torpet Eriksdal på Norra Värmdö. Han avled 1930. Hustrun Vilhelmina Vallgren var född 1845 i Skara. Hon avled 1916 i ledgångsreumatism.

Rickard Boström fick nu skriva under ett arrendekontrakt med Fågelbro Gård. Detta skrevs den 14 mars 1905 och löd på 15 år. I kontraktet finns åtskilliga villkor som ska uppfyllas och en hel del saker som är förbjudet för torparen.

På nästa sida har jag plockat ut en del av dem.



*I mitten Frans Teodor Boström,
till höger sonhustrun Maria*

Boström skall vid Fogelbro, Malma o Didriksdal och på dess egor utgöra 78 sommarkdagsverken räknadt från 1sta april till den 1sta oktober, samt 78 vinterdagsverken under den öfriga delen af året, 50 st hjondagsverken under sommaren. Dessutom lemnas till hushållet i mån af behov 118 kg grov fisk, 11 valar strömming och en tunna saltströmming som lemnas den 1sta november samt kontant Femtio (50) kronor som erlägges till gårdskontoret den 14 mars vid sluträkning -allt per år räknat.

Utom de dagsverken som utgöres för torpet skall utgöras 2 öfverdagsverken i veckan, emot sommarersättning som de öfriga torpare få.....

Detta är bara första punkten i kontraktet som består av 17 punkter. Lite längre fram i kontraktet finns en rubrik som lyder.

Brukaren förbjudes:

att hysa löst folk eller hos sig låta mantalsskrifva någon som icke verklig är i hans tjenst.

att utöva jagt eller annan djurfångst på egendomens område, samt att innehafva hund.

att från torpet bortföra eller under hvad förevändning som helst afyttra foder, gödsel, virke eller andra skogseffekter.....

Det som är förbjudet för torparen är så väl utskrivet i kontraktet att ingen möjlighet fanns att på något vis tjäna en extra slant.

Nödigt byggnads- och stängselvirke jemte vedbrand av ris och vindfällen får tagas på gårdens skog dock endast efter af jordegaren eller hans ombud lemnad anvisning och gjord utstämpling. Vedbrand till spiggkokning erhålles efter utsyning kostnadsfritt.

Vidare i kontraktet framgår att om torparen inte följde alla punkter och att detta kunde bevisas, blev han skadeståndsskyldig till jordägaren.

Hesselmara fiskevatten får Boström arrendera mot det att han förbjudes att fiska i Norrviken samt ofvanförbron räknadt från sten vid stranden på norra sidan och rätt öfver till 2dra telefonstolpen på södra sidan af viken.

Äfven förbjudes att utlägga nät, ryssjor eller annat fiskredskap som kan hindra fisken inkomma i Norrviken. Egaren förbehålles att för sig och sitt sällskap utöfva s.k. amatörfiske.

Med detta kontrakt förklarade sig Rickard Boström nöjd.

Tillägg:

Under den tid på våren då iden leker eger Boström tillåtelse att i Norrviken fiska "Id" med nät.

Fågelbro Gård.

Rickard Boström köpte sedan Norrvik 1931 då Fågelbro började stycka tomter.

Britt-MarieO.



Carl Rickard Boström.



Elsa Henning f. Boström i april 1998. Foto BM Ohlsson



Erik Boström

Stort tack

Ett stort tack till dem som hörsammade vår vädjan om sponsring av toalettbygget.

Fortfarande saknas en del pengar, så fler sponsorer är hjärtligt välkomna.

Många bäckar små.....



Ett stort tack till Alice Tannsjö för de fina hemvävda mattorna hon skänkt till föreningen. Mattorna har varit högsta vinsten i lotterier och har till föreningen inbringat en bra slant.

Redaktören



Bilden på första sidan är Norrvik i April 1998. Foto BMO.