

58

STRÖMMA
hembygdsförening

OKTOBER
1994



Man har funnit små statyetter, som varit
symbol för svampgudar man dyrkat i
Sydamerika ca 300 år e.Kr.

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Arne Rådberg, Ripvägen 17	ordf.	571 401 80
Monica Ohlsson, Lärkstigen 10	v.ordf.	571 40567
Lars Hedrén Grenvägen 1	kassör	571 40628
Kerstin Sjödahll Våmfjärden	sekr.	571 40768
Annika Voltaire G:la Fågelbrov. 1	ledamot	571 41441
Sigvard Lönnqvist Fågelbrov.2	hedersl.	571 40145
Annika Lillienwall	suppl.	571 40521
Gun Segerqvist	-"-	571 40604
Karin Wellstadius	-"-	571 41141
Maria Ohlsson	-"-	571 547 86
Patrik Palm	-"-	
Hasse Lindström	revisor	571 40552
Rolf Rådberg	-"-	571 40761
Olle Ohlsson	suppl.	571 400 33
Edgar Pettersson	valberedn.	571 412 74
Totten Lillienwall	-"-	571 40521

**Medlemsavgift för vuxna 75:/ år 1995
barn och ungdom under 15 år 10:-**

**Postgiro 98 57 43 - 4
STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING**

Författarna är själva ansvariga för sina artiklar.
Plocka gärna material ur tidningen, men var snäll ange källan.

Tillfällig redaktör för tidningen är Britt-Marie Ohlsson.

Ordföranden har ordet

Hej!

Jag hoppas att sommaren har varit bra det har i alla fall varit en rekordvarm och fin sommar.

Nu är hösten här och aktiviteterna börjar ta fart i Stockstugan.

Vad har hänt med Strömmabron sen sist?

Kommunstyrelsen har den 14/9 tagit tillbaka sitt beslut ifrån den 4/5 om att förorda "Diagonalen" Anledningen är att vägverket måste göra en miljöprövning av flera alternativ "Diagonalen och Porten"

Tyvärr har både tidningar, radio, tv och politiker blivit lurade av Aktionsgruppen för Strömma Miljös Bevarandes utalande.

Vid kontakt med reportrarna så är de medvetna om att de har gjort fel men vägrar att göra en rättelse.

Det bästa för Strömma är fortfarande att få en så smal bro med gång och cykelbana så nära den gamla som möjligt.

Trevlig höst

Arne Rådberg

Roligt att veta



Karl Johanssvampen är uppkallad efter kung Karl XIV Johan som odlade den i parken kring Rosersbergs Slott utanför Stockholm.

I Finland är det vanligt att man mosar den röda flugsvampen med lite socker och lägger på ett fat, för att fånga flugor. De dör av giftet.

I kalla Sibirien var det svårt att få alkoholhaltiga drycker att jäsa. Man lärde sig därför snart att flugsvampen gav en berusande drog. På senvintern kunde en torkad flugsvamp bytas mot en renko, så högt stod den då i kurs.



Mexikanska indianer lär ha berusat sig genom att framställa en drog av den svarta flugsvampen *Amanita muscaria*, som är släkt med vår röda flugsvamp.



Historien om "Rotvägarna"

Det började med Alrotsvägen . Det var Lasse Lindgren, som då bodde på Alrotsvägen 8, som kom upp med idén. På den tiden bodde förutom Lindgren även Rosén, som fortfarande bor kvar på Alrotsvägen 12, Ohlsson, som bor kvar på nr. 16 samt Tannsjö på nr 6.

Andersson på Alrotsvägen 10 byggde aldrig något hus. Lasse hade klurat ut att om man plockade ihop första bokstäverna i var och ens efternamn, så skulle det kunna bli något. Så här blev det.

ALROT
NIOHA
DNSLN
EDES
RGNSS
SR OJ
SE NÖ
ON
N

S+ vägen lade man till dessa bokstäver och Alrotsvägen var döpt.



De övriga "ROT"-vägarna kom långt senare.

Ekrotsvägen, Häggrotsvägen och Lindrotsvägen har tror jag en naturligare förklaring till sina namn.

Är det någon som vet hur Hägg-, Ek- och Lindrotsvägen egentligen kom till ?

Vi är även intresserade av hur andra vägnamn kommit till. Du som vet, skriv till oss och berätta.

Patrik Palm



Visste ni att.....

Under 1600-talet påstod den irländske ärkebiskopen James Usher på fullt allvar att jorden skapades klockan 9 på morgonen den 23 oktober år 4004 f. Kr.

I slutet av 1300-talet förbjöd de italienska myndigheterna de s. k. snabelskorna. Eftersom de långa och spetsiga snabelskorna utgjorde ett hinder att knäböja vid bönen i kyrkorna så ansåg man att de var ett djävulens påhitt.

Landsfadern Gustav Vasa var sparsam när det gällde statens finanser. Desto generösare var kungen när det gällde utgifter för kläder åt honom själv och hans närmaste omgivning. År 1552 fick en fransk pärlstickare tillverka en huva prydd med 20.327 pärlor åt Katarina Stenbock, kungens blivande gemål.

Den 21 oktober 1805, då Nelson dog ombord på sitt amiralsfartyg vid Trafalgar, lades hans lik i ett konjaksfat för att man skulle vara säker på att det skulle komma välbehållet till England. När Lord Nelsons skepp Victory ankrade i Portsmouth den 11 december fann man att kroppen var välbevarad i konjakstunnan.

Hämtat ut 1000 fantastiska fakta.



KURSVERKSAMHET I STRÖMMA

Verksamhet tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har nu kommit igång på allvar.

Att göra arrangemang med torkade blommor är verkligen populärt. Annika Voltaire, vår duktiga "Blomsterflicka", har redan fått igång två studiecirklar i veckan.

Vi har också många intresserade på väntelista.

Till veckoslutskursen har vi fortfarande några platser kvar. Är Du intresserad, ring 570 22162 och anmäl Dig.

KOM OCH LEK.

Barnverksamheten "Kom och lek" har startat i Stockstugan. Varje onsdagförmiddag träffas en grupp på tolv barn i åldern 3-5 år, för att jobba med gips och lera.

Vår ledare för gruppen heter Carina Sundström.

Även här har vi väntelista.



SKOLRESA TILL GOTLAND

med barnen i Fågelbro skola.

Ur Britt-Maries dagbok höstterminen 1948.

Vi har haft skolresa till Gotland. Vi fick lämna 30 kr. var till resan. Det var en farbror som skänkte mycket pengar till oss, för att vi skulle kunna stanna en dag längre på Gotland.

Båten vi åkte med hette Gotland. Vi fick ligga i lastrummet i våra sovsäckar.

Bredvid mig låg en farbror. Han pratade med mig, men jag förstod inte vad han sa. Han var gotlänning. Det blåste ganska mycket och flera av oss mådde illa. Inte jag.

Vi fick bo i en skola i Visby och vi badade i Suderstrand. En dag åkte vi till Fårön. Farbrorn som körde bussen talade om för oss att ön hette inte Fårön för att det fanns många får där, för på Fårön kallades fåren lamm.



Vi skickade kort hem till våra mammor. Vi hade så roligt så. Vi köpte minnen på Gotland. Vi skulle egentligen åka till Karlsöarna, men pengarna räckte inte. Vi var inne i många kyrkor, och vi åkte förbi fyra kvarnar som hette Högan, Lågan, Käringen och Plågan.

Vi tittade också på stora Raukar. De såg ut som stora vilddjur tyckte jag. Vi åkte till Snäckgårdsbaden, men där var stängt.

När vi skulle åka hem, gick vi från skolan på Gotland klockan elva. Båten skulle gå klockan 12. Båten vi åkte hem med hette Drotten. Vi sov som stockar hela natten.

Vi var framme i Nynäshamn tidigt på morgonen och där mötte jag mormor, som bor där.

När vi åkte tåget till Stockholm, somnade jag. När jag vaknade satt det en gammal farbror bredvid mig och jag fick en karamell av honom.



När vi kom till Stockholm gick vi av tåget, och sen fick vi åka med en abbonerad buss som skulle gå till Strömme. När vi kom fram tyckte farbrorn som körde bussen, synd om oss som skulle gå från Strömme till Rådalen, så han skjutsade oss till Malma. När vi klev av bussen vid Malma kräktes Hans-Olov.



Då vi kom hem gick vi direkt ner till sjön och badade. Vi hade rysligt mycket att berätta för mamma och pappa. Jag har aldrig haft så roligt någon gång som på Gotland

Tjej träff.

Fredagen den 23 september träffades vi igen för att äta och dricka gott. Den här gången blev det ost, kex och vin.

Vi var 13 stycken tjejer som kom så det blev mycket prat och fniss plus lite allvar.

Så nu gubbar, är det väl dags för er att träffas.



Annika L.



PS.

Det gick fortare än man trodde. "Gubbarna" finns lite längre bak i tidningen, men där kallar dom sig "Grabbar".

DS.



BrittMarie



**Just nu händer det saker kring
Stockstugan.**

Snart har vi belysning utefter vägen till
Stockstugan.

Ungdomarna har grävt, Benny och Olle
har gjutit och nu väntar vi bara på
elektrikern som lovat komma vecka 41.

Skönt, tycker vi som har lite svårt att
hitta hem på kvällen.

Britt-Marie

Öppet hus

Tisdagskvällar är det som vanligt "Öppet hus" i Stockstugan.

Alla är välkomna att titta in . Vi brukar dokumentera museiföremål när vi känner för det. Vi brukar också måla korgar och mycket annat.

Just nu försöker vi tillverka grejer som vi kan sälja på julmarknaden.

Du ska inte känna att Du måste gå till Stockstugan bara för att arbeta. Det är lika roligt att bara träffas och prata. Det finns så mycket man behöver ventilera.

Så, titta in när Du känner för det.

Britt-Marie

VÄRMDÖDRÄKTEN

Har Din dräkt krympt !!!!! Eller har några delar blivit utslitna ?

Vi startar en veckoslutscirkel i höst. Första träffen blir lördagen den 15 oktober kl. 9.00 i Stockstugan. Vi träffas 3 gånger under hösten (ca 15 timmar).

Avgift 400:-

Ledare Kerstin Sjädhall.

Har Du frågor, ring

Britt-Marie tel. 57022162 eller 57140033



JA eller NEJ till EU

Söndagen den 13 november närmar sig med stora steg. Då ska bl.a. Du och jag avgöra våran, och framför allt, våra barns och barnbarns framtid.

Det här bör grunda sig, så långt det nu går, på en egen åsikt om EU. EU är, lika litet som vårt land, lång ifrån "färdigbyggt". Det pågår en ständig utveckling. Och precis som i vårt land är en del ideér och förslag bra och andra mindre bra. En del tycker vi gemensamt är bra - en del tycker Du är bra men inte jag, och tvärt om. Precis som när det gäller våra val i Sverige.

Men man bör komma ihåg att besluten i EU:s minister-råd inte är några hastverk - det tar uppåt två år för att en ide/ett förslag skall komma fram till beslut. EU är ett fantastiskt samarbetsprojekt med många inblandade - - tycker en del. Andra tycker att det är odemokratisk byråkrati på "terfötter".

Speciellt viktiga frågor som EU driver idag är, förutom den "fria rörligheten" inom medlemsländerna, freds- och miljöfrågorna. Fredsfrågan är inte bara en fråga om att undvika förstörelse och omänskligt lidande, utan också att skapa ekonomiska förutsättningar att utveckla välfärden. Och miljöfrågan känner inga gränser utan kräver att allt fler länder samverkar om våra barn och barnbarn ska kunna gå mot en "frisk framtid".

Får vi svenskar det bättre om Sverige blir medlem i EU -

- och framför allt: är EU en väg till en fredligare framtid, en bättre miljö och en högre välfärd för oss alla i Europa och på sikt i hela världen. Tänk själv, men tänk inte för egoistiskt !.



Om Du är tveksam till hur Du ska rösta i folkomröstningen så försök skaffa Dig (mer) information. Rekvirera t.ex. broschyren EU och Sverige, från SEKRETARIATET FÖR EUROPAINFORMATION (Box 16121 Stockholm - tel 08-786 60 00, fax 08-723 1176). Den ger en mycket bra information i EU-frågan inkl. bakgrund, beslutsvägar, regelverk m m och en omfattande förteckning över informationsmaterial - det mesta helt gratis.

Till valurnan den 13 november alltså!
Till dess står jag gärna till tjänst med att svara på både JA - och NEJ - frågor om EU.

Göte Sundqvist tel.08-571 548 01

Grabbarna i Stockstugan.

Så var det då dags. Det var premiär faktiskt, världspremiär t om så vitt man vet.

Första fredagen i oktober samlades grabbarna i Strömman för första gången i Stockstugan. Tjejerna har visst gjort detta massor med gånger. Samlats alltså, utan att det var varken båtklubbar eller vägföreningar som hade möte. Grabbar gör inte sådant sades det. Men på initiativ av Lasse Hedrén och Olle Olsson träffades ett 25-tal grabbar på fredagskvällen för att umgås, prata politik och affärer. Grabbar gör ju sånt, inget gardin och knyppelsnack här inte. Grabbar och grabbar förresten. Det var inte många som var under 40. Struntsamma. Efter en välkomstpilsner, från Richard på Strömman Handel, satte vi oss till bords. Käket hade Olle ordnat. Suveränt god potatisgratäng med kallskuren kassler och tillbehör.

Allteftersom kvällen fortskred blev ljudvolymen märkligt nog högre och högre. Vi skrattade, skrek och försökte sjunga diverse dryckesvisor. Inget som direkt hade imponerat på Pavarotti, men i sammanhanget helt acceptabelt. Arne Rådberg hade tidigare konstaterat, att Stockstugans inventarier var lite påvra, vad gällde snapsglas i alla fall. Men tro nu inte att detta var något problem av allvarlig karaktär. Nej detta löste vi ändå.

Som utböling boende i Strömman tyckte jag det var extra smickrande att jag blev bjuden till detta kalas, bland alla dessa Strömmainfödingar. Tack skall ni ha! Det visade sig senare att majoriteten var utbölingar dom också. Hur som helst, vi fortsatte att diskutera politik och affärer (eller vad det nu vad) till långt fram på nästföljande morgon. Jag tror att jag och Benny snubblade igenom min trädgård vid 3-tiden på vägen hem.

Märkligt att man blir så trött av att diskutera och sjunga. På lördagen hade jag både huvudvärk och var så trött att jag inte orkade någonting.

Men jäkligt kul hade vi.

