

# Vandring vid husen i ”Libanonområdet” 2024-09-14

Detta är ett samlingsdokument med fakta kring husen. Det har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Hans Öberg, Maggan Källman, Eva Sandström, Lena och Mikael Wingren.  
2024-09-11

## Innehåll

Bakgrund .....	2
Nuvarande förhållande vid området .....	3
1 Libanon eller Tängsta Åsen 1:8.....	4
2 Björkåsen Tängsta 1:55 .....	5
3 Furudal Tängsta 1:56.....	6
4 Solhöjden Tängsta 1:54 .....	8
5 Lindåsen Tängsta 1:53.....	9
6 Solgärdet Tängsta 1:52 .....	10
7 Tallåsen Tängsta 1:51 .....	11
8 Solbacka Tängsta 1:42.....	13
9 Björkhamra Tängsta 1:43 .....	14
10 Västerbo Tängsta 1:44.....	15
11 Tallebo Tängsta 1:49.....	16
12 Olslund torp på Tegnsta ägor senare Tängsta 1:6.....	18
13 Erikslund Vallersta 1:5 .....	21
14 Karlslund .....	22
Stigtomta Frivilliga Skytteförening.....	24
Gamla dansbanan i Stigtomta.....	26

*Klicka på rubrikerna ovan för att komma till respektive hus.*

## Bakgrund.



*Foto från 1950-talet som kommer från Maggan Källman. Husen från vänster är Lindåsen, Solhöjden, Furudal och Björkåsen. I Solhöjden bodde Maggans morfar och mormor Ragnar och Hilda Andersson.*

Många av husen är enligt Curt Oskarsson byggda som "barnrikehus".

Barnrikehussatsningen tillkom 1935 då riksdagen, efter utredning från Bostadssociala utredningen fattade beslut om en satsning på särskilda Barnrikehus som innehöll bostäder avsedda speciellt för barnrika och "mindre bemedlade" arbetarfamiljer. Barnrikehusen var den första statliga åtgärden för att generellt förbättra bostadssituationen i Sverige som en första genomgripande åtgärd för att minska trångboddheten i de hastigt växande svenska städerna. *Källa Wikipedia.*

Här nedan följer beskrivningar av husen med uppgifter om byggnadstid och i viss mån också vilka som bott i husen.

*Källor är kyrkböcker, Arkiv Digital, Sveriges dödbok 1860-2017, Gravstensinventeringen, muntliga berättelser och fotografier som vi fått av Stigtomtabor.*

## Nuvarande förhållande vid området.

	Husen	Nuvarande ägare
1	Åsen (Libanon)	Ingen boende
2	Björkåsen	Anna Karlsson
3	Furudal	Lars Lager
4	Solhöjden	Fredrik Forsberg och Tina Nordmark
5	Lindåsen	Linus och Sofia Breberg
6	Solgårdet	Robin Spörk och Lisa Andersson
7	Tallåsen	Sten Krister Olsson
8	Solbacka	Kenneth och Carola Krånglin
9	Björkhamra	Anneli Pettersson
10	Västerbo	Stefan och Jenny Skantze Moscarda
11	Tallebo	Lars Olsson
12	Olslund	Simon och Klara Kjellberg
13	Erikslund	Leif och Dennis Juopperi
14	Karlslund	Rivet torp





# 1 Libanon eller Tängsta Åsen 1:8

Byggår 1908



*Ett kollage av foton på Libanon 2024 Mikael Wingren.*

Huset bör vara byggd 1908 och finns i församlingsboken från 1908. Förste ägare var Stationskarl Robert Källman, han bodde dock inte där. Fastigheten avsåndrades 1908 från Olslund Köpare var då Grundläggaren G W Karlsson och priset 1875 kr. Från början bodde Anders Käll på Libanon men år 1919 flyttar han till Karlsro.

År 1919 kommer en ny ägare, Karl Forsberg. Troligen sålde Robert Källman Libanon när han skulle bygga Vilsta o:2. (Nuvarande Almnäsvägen 16).

År 1930 flyttar familjen Tidblom in. Karl Johan står som ägare. Han avlider 1931 och hustrun Elsa står då som ägare, dottern Elsy bor där med sin mamma. Bergsingenjör Gösta Odelberg flyttar in 1935. Gösta gifter sig 1941 med änkan Elsa. Elsa avlider redan 1949.



*Gösta och Elsa Odelbergs gravstenar på Stigtomta kyrkogård, fotograferade av Barbro Stålheim. Källa Gravstensinventeringen*



Under perioden då Gösta Odelberg bodde i Libanon byter fastigheten namn till Åsen. Detta namn verkar inte ha använts av de boende i Stigtomta, man kallar än idag huset för Libanon. Gösta ska ha skött skjutbanan som låg nära Libanon.

När Gösta avled 1969 blir den nya ägaren Elsa Odelbergs dotter Elsy. Elsy gifte sig med 1968 med Kjell-Olof Jonsson. Elsy och Kjell-Olof rustade upp fastigheten, vilken dessförinnan varit i dåligt skick. Efter Elsys bortgång såldes år 2017 såldes fastigheten för 1,3 mkr till RJ mark & bostad AB, Askim.

## 2 Björkåsen Tägnsa 1:55

Byggår 1946



 **ArkivDigital**  
Din nyckel till historisk kunskap

Bilden tillhör ArkivDigital ([www.arkivdigital.se](http://www.arkivdigital.se)) och är en digitalfotograferad ArkivDigital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige Du får publicera enstaka bilder om du låter denna text stå kvar.

*Björkåsen flygfoto 1978*

Första ägare var Edvard Pettersson (1894-1977) med hustru Hilda (1896-1979). De flyttade in årskiftet 1946/47. Han kallades för Bryggjar-Pelle och drev åkeri. Petterssons bodde kvar 1971 enligt folkräkning, men flyttade till Nyköping 1973.

Enligt 1976 års folkräkning bor familjen Heydorn här. Familjen bestod av Siegfried Heydorn, född 1940, Barbro född 1946, Conny född 1964, Thomas född 1966, Jens född 1968 och Andreas född 1974. Barbro Heydorn dog i en trafikolycka 1980

Från 1984 bor här Kurt Sjöström (1920-1996) med hustru Augusta kallades Anna (1924-2009). Det måste ha bott någon mer här innan nya ägaren tog över. Nuvarande ägare Anna Karlsson flyttade troligen hit 2021.

### 3 Furudal Tägnssta 1:56

Byggår 1948



*Furudal flygfoto 1978*

Första ägare var byggnadssnickare Ivar Linder f 1900 med hustru Ella f 1914 hennes dotter Gunbritt f 1932 och deras gemensamma barn Ulla f 1938, Birgitta f 1940 och Kjell f 1945. Familjen hade tidigare bott vid Yngersdal. År 1960 har familjen Linder flyttat till Nyköping och ny ägarfamilj har flyttat in.

Enligt 1960 folkräkning bor här nu Sigvard Persson (1928-2015) med hustru Inga-Lill (1933-1971) och sonen Jonny f 1953. 1973 gifter Sigvard om sig med Terttu f 1933. Sigge köpte huset i slutet av 1950-talet och bodde där till 2004. Sigge var anställd av försvaret och arbetade på F11, han var också en välkänd sändaramatör. Enligt hörsägen så störde radiosändningar ut bilden på grannarnas TV apparater.

*Föreningen Sveriges Sändareamatörer. Enligt [SSA:S kansli den 12/ 12 1959](#) finner vi anropssignal SM5BLA Persson, Sigvard, Furudal, Stigtomta. Kallad "Sigge BLA".*



# Svensk världsmästare talar med hela världen

**Mannen på bilden är vår mest okände världsmästare – Sigge Persson, den verkliga (radio)-amatören. Men överallt i hela världen talar man om – och med – honom.**



Sverige, Island, Grönland, England – Sigge Persson från Stigtomta i Södermanland anropar på sin radioanläggning. Vem talar han med? Ja, i stort sett kan det vara vem som helst världen över. Sigge Persson är radioamatör i stor skala, världsmästare och nordisk mästare två år i rad. Men det är ingen billig hobby. Med antenner och radioanläggning kostar Siggas utrustning över 100 000 kronor!!

– Men jag kan tala med världens alla hörn, säger Sigge Persson, som talar engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska och dessutom behärskar telegrafi.

Sigge i Stigtomta har blivit ett namn världen över. När Thor Heyerdahl gjorde sin uppmärksammade resa med pa-

pyrusbåten "Ra" var Sigge med på ett hörn. "Ra", som var utrustad med radioanläggning, fick plötsligt höra hur Sigge anropade. Sigge Persson konverserade med bl a Thor Heyerdahl, och på så vis kunde han följa upp den intressanta händelsen hemma i sin villa i Stigtomta. Radiokontakten oss emellan var utmärkt, berättar Sigge Persson.

– Tack vare att anläggningen är så kraftig kan jag få kontakt med alla radiostationer överallt på jorden. Jag har talat per radio med Amerika, Afrika, Australien, Asien och hela Europa. På Sönderhavsöarna finns det många radioanläggningar, och jag känner många människor där nere. Jag har kontakt med folk på Fidjiöarna och Tonga samt dessutom Nya Zeeland, Galapagos, Madagaskar

m fl öar.

I landet Sikkim vid Himalayas sydslutning har Sigge "träffat" prinsen och talat med honom. Genom prinsen har Sigge fått veta en del om landet, och Persson i sin tur har berättat om Sverige.

– Ibland har jag kontakt med soldaterna i Vietnam, och vi diskuterar varierande problem. De berättar hur de utnyttjar radioanläggningarna för att kontakta anhöriga i Amerika.

– Ofta talar jag med svenska sjömän världen över. Sedan slår jag en signal och kommer med en hälsning till de anhöriga. Under oroligheterna i Kongo fick jag förmedla meddelande till anförvanter här i Sverige. På detta vis får man mängder med bekanta.

Sigge Persson har blivit världsmästare i amatörradiotävlingar. Tusentals deltagare från hela världen var med och tävlade, men ingen kunde konkurrera. De två senaste åren har han blivit etta i NRUs (Nordiska radiounionen) tävlingar. I närmare tjugo år har Sigge ägnat sig åt radio och kontakterna har blivit många. En byrålåda med vykort från hela världen talar sitt tydliga språk.

– Det händer att man lär känna varandra så väl genom radiokontakt att man blir verkliga vänner. Jag hade kontakt med ett par amerikanska missionärer som var i Nigeria i Afrika. Vi hade kontakt i tre års tid och genom radion fick jag följa upp deras arbete. En dag meddelade de att de skulle till England via Sverige. Så en morgon stod det en bil utanför villan och mina "radiovänner" från Nigeria var här. □

Läs gärna tidningsartikeln om ["Svensk världsmästare radioamatör"](#). Klicka på länken eller artikeln ovan så kan du läsa.

Nuvarande ägare Lars Lager flyttade in i december 2005, han har dokument gällande fastigheten:

Avstyckning av fastigheten gjordes 1944-45, det finns ett köpebrev från 1946 mot byggmästare Albin Wahlström, Karlberg.

## 4 Solhöjden Tägsta 1:54

Byggår 1946



### *Solhöjden Flygfoto 1978*

I november 1946 flyttade den första ägarfamiljen in. Det var träindustriarbetaren Ragnar Andersson (1908-2006), Hilda (1906, Gunvor f 1930, Ulla-Britt f 1933, Ingrid f 1937 och Jarl f 1940. De flyttade in 1946-11-21 från Åsby. Ragnar arbetade på Ny-Ge ramfabrik, Friberg o Still och sedan på Charles Westerberg till sin pension.

Ragnar sålde huset år 2001 till nuvarande ägare Fredrik Forsberg. Maggan Källman bodde i sin ungdom här några år hos sin morfar och mormor. Ragnar och Hilda.



## 5 Lindåsen Tägsta 1:53

Byggår 1945



*Lindåsen flygfoto 1978*

År 1945 flyttade familjen Andersson in, Gösta Andersson (1920-2000) med hustru Elisabeth (Lisa) (1921-2008) sönerna Bruno f 1946 och Tomas (1950-1997). Göstas far Arvid Andersson (Tallåsen) byggde huset och Gösta planterade en Lind framför huset, därav blev namnet Lindåsen.



Eva Sandstöm: Bruno är gift Selstig och bor i Bergshammar. Gösta och min far John spelade fiol. Här vid invigning av Stigtomta-Pottan 1998 och cykelloppet Hallbosjön Runt.

Hans Öberg: Tomas och jag åkte skidor ofta samt den förnämliga Bobben som var snabb och byggdes av farfar Arvid. Göstas föräldrar bodde på Tallåsen. Gösta var scoutledare, startade tillsammans med Björn Klaesson ungdomsgård vid NTO-lokalen. Bruno jobbade som lärling vid smedjan (Halla vägen 14) Tomas utbildades till snickare.

En ytterligare ägare har funnits innan de nuvarande ägarna som är Linus och Sofia Bredberg.

[Till innehållsförteckningen](#)



## 6 Solgärdet Tägnsa 1:52

Byggår 1945



*Solgärdet flygfoto 1978*

År 1945 flyttade familjen Astfeldt in, Greger Astfeldt (1921-2017) med hustru Margit f (1920-2009) och dottern Anne-Cathrine f 1946.

Eva Sandström berättar:

Anne-Chatrine och jag var klasskamrater, hon gifte sig med Sture Sparrner. 1962 bodde Margit och Greger vid Bärsta.

Maggan Källman berättar: År 1960 bodde Lisa Gustavsson med dotter Gunilla där. Gunilla var damfrisörskeelev hos Ingrid Helin. Efter Lisa Gustavsson dog 1970, köpte Sven och Märta Karlsson stället. De var barnlösa. Sven jobbade vid Stigtomta soptipp, de bodde på Solgärdet till 1987 då de flyttade till Parkudden.

Därefter inflyttade Anita Örneteg f 1949 med barnen Anette f 1975 och Robert f 1980. Efter Örnetegs var det ytterligare någon som jag inte vet något om. Kanske Lars-Ove Gustavsson f 1948?

Nuvarande ägare är Robin Spörk och Lisa Andersson



## 7 Tallåsen Tägsta 1:51

Byggår 1945



*Tallåsen flygfoto 1978*

Huset byggdes 1945 av byggnadssnickare Arvid Andersson f 1887 med hustrun Ester f 1894. Deras barn var Gösta, Karl-Axel, Lennart f 1924, Britta och Margareta (Greta) f 1925. (Barnen flyttade dock inte in i Tallåsen.)



Hans Öberg berättar: Arvid byggde Tallåsen själv med lösvirke, även ett dass vid uthuset. Han tyckte alla borde ha utedass men fick senare bygga toa inomhus. Arvid byggde senare också Lindåsen där sonen Gösta med familj flyttade in. Arvid byggde även Solgärdet samt några hus i Bergshammar. Han var en duktig snickare och lärde upp Gösta som snickare. Han byggde även vagnar och en fin bobb som fortfarande finns i Brunos ägo. Lennart var en glad speleman som spelade i en orkester samt i Stigtomtarevyn. Bruno har också minne av Esters goda bullar.

Maggan Källman berättar: Deras son Gösta och Lisa Andersson bodde på Lindåsen. Ester bakade goda bullar och dit gick fröken Pingel och Ester läste upp brev och hjälpte till med brevväxling. Nils och Olga Ekelöf flyttade in slutet av 1960-talet han var tapetserare. De flyttade senare till Parkudden.

Nuvarande ägare är Krister Olsson som flyttade in 1978.



*Familjen Arvid Andersson ca 1930. Familjen bodde tidigare i Furubo, Granhammarsvägen 7. Ester 1887, Karl-Axel 1922, Lennart 1924, Gösta 1920, Brita 1918, Margareta 1925 och, Arvid 1887.*



## 8 Solbacka Tägnsa 1:42

Byggår 1940



**ArkivDigital**  
Din nyckel till historisk kunskap

Bilden tillhör ArkivDigital ([www.arkivdigital.se](http://www.arkivdigital.se)) och är en digitalfotograferad ArkivDigital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige. Du får publicera enstaka bilder om du låter denna text stå kvar.

*Solbacka flygfoto 1978*

År 1940 flyttade familjen Åström in. Martin Åström f 1903 med hustru Valborg f 1917 och dottern Lis-Britt f 1945.



Martin körde runt med ved i en Fargo lastbil på beställning.

Eva Sandström berättar:

När mina föräldrar bodde vid Björkhamra var Valborg ensam kvar då Martin dog 1982. Valborg dog 1993.

Dottern Lis-Britt Nordin bor i Växjö.

Maggan Källman berättar: Bernt i Frubäckens mamma Karin var syster till Martin Åström.

När Valborg dog 1993 köptes huset av nuvarande ägare Krånmlin.

Angående Valborg se också text om huset Nykyrkavägen 33 [Alma](#).

## 9 Björkhamra Tägna 1:43

Byggår 1970-71



*Björkhamra flygfoto 1978*

Uppgifter saknas i församlingsboken då åtkomsten sträcker sig fram till 1950. Huset är byggt i början av 1970-talet.

Eva Sandström berättar:

Tomten köptes av Nils Eriksson på 1930-talet berättar sonen Ove. De byggde först ett litet hus på tomten bakom nuvarande hus.

Familjen Eriksson bestod av Nils Eriksson, f 1899 och hans hustru Eva, f 1906 samt barnen Barbro f 1932 och Ove född 1946. Familjen flyttade från Valinge till Björkhamra ca 1971, då det stora huset stod färdigt. Ove berättar vidare att de grävde för hand en stor brunn på 8 meters djup. Ove och jag Eva var klasskamrater.

Mina föräldrar John och Margit Sandström köpte Björkhamra av Erikssons ca 1980 och sålde 1991 till nuvarande ägare.

Nuvarande ägare är Anneli Pettersson som byggt det stora garaget.



## 10 Västerbo Tägna 1:44

Byggår 1940



**ArkivDigital**  
Din nyckel till historisk kunskap

Bilden tillhör ArkivDigital ([www.arkivdigital.se](http://www.arkivdigital.se)) och är en digitalfotograferad bebyggelsebild från hela Sverige. Du får publicera enstaka bilder om du låter denna text stå kvar.

*Västerbo flygfoto 1978*

År 1940 flyttar den första ägaren vägarbetare Karl Albin Hagberg in. Han var född 1900 hustrun Klara f 1905 med dotter Astrid Viktoria f 1924 samt Klaras föräldrar Viktor och Albertina, de senare flyttar år 1946 till Katrineholm.

År 1946 övergår ägandet till Erik Öberg (1920-1950) och hans hustru Birgitta (1916-1983) som kallas Britta och drev kiosken vid busstationen.

Även Eriks syster Karin Öberg och hennes make Gösta Engström flyttade in 1946 med sönerna Göran och Kent. Familjen flyttade till Århammars skola, Nykyrka 1948

Evas Sandström berättar: Någon gång under 1950-talet kom Erik Magnus Pettersson, f 1881 och hustrun Johanna Amalia Pettersson troligen att äga huset. Ägandet övergick senare till deras dotter Signe.

Under 1980-tal då mina föräldrar bodde vid Björkhamra bodde Signe Pettersson, (1922-2010) och sambon Evert Gustavsson, (1918-1992) där. Evert var bror med Ella Eriksson i Kavlinge. Sonen Lars flyttade från Stigtomta och bor i Stockholm.

Hans Öberg: Erik Öberg var min farbror och Karin min faster som var gift med Gösta Engström. Kiosken byggdes för Erik och Britta skulle kunna försörjas. Brittans dotter Marianne f 1934 arbetade också i kiosken.

Nuvarande ägare är Stefan och Jenny Skantze Moscarda

## 11 Tallebo Tägnssta 1:49

Byggår 1945



*Tallebo tillbyggt. Foto ca 1960. Foto från Björn Klaesson.*

Ägare från 1945 var åkeriägare Hjalmar Eriksson (1916-1970) med hustru Vera (1922-1991), sonen Ingvar född 1943 och dottern Lilian född 1946.

Hyresgäster från 1950 var Olof Nilsson med familj. 1950 flyttade Olofs son Rune Nilsson f 1929 med familj in. Båda generationerna kom hitflyttade från Frösö och bodde där till 1952.

Filip och Margit Klaesson köpte huset av Hjalmar Eriksson år 1952 och flyttade in. Filip drev åkeri och hade lastbilarna vid Tallebo. Där fanns också smörjgrop och bensinmack. Enligt Thomas Karlsson (barnbarn till Filip) finns macken dvs byggnaden utmed väg 52 vid Lundby Bettna.

Maggan Källman berättar: När Filip avlidet körde Kurt och Björn vidare åkeriet. Bosse jobbade på macken hos Rune-Pelle. Ove jobbade på Friberg och Still. (Ove är Thomas Karlssons pappa). Margit jobbade på ICA Berggrens.





*Bensinmacken  
(Caltex) med  
tillhörande  
smörjgrop drevs  
under åren 1953 –  
1957 Foto från Björn  
Klaesson.*



*Tallebo Familjen Klaesson bestod av Filip Klaesson 1907–1958 och Margit 1912–1993. Samt barnen Kurt 1936–1977, Björn 1939, Bosse 1945–1996 och Ove 1950–2006. Foto från Björn Klaesson.*

Klaessons sålde Tallebo till Lennart Karlsson år 1971. Familjen Karlsson bestod av Nils Lennart Karlsson 1930-2013, Valborg Berit Gunilla 1947, Berit Ulrika Karlsson 1966 och Nils Peter Karlsson 1970. Enligt mantalsskrivningen bodde Karlssons på Tallebo 1990.

Nuvarande ägare är Lars Olsson.

## 12 Oslund torp på Tegnsta ägor senare Tägnssta 1:6

Byggår 1836.



*Oslund flygfoto 1978*

Olofslund verkar ha tillkommit år 1836. Där bor då Olof Olsson f 1780 med hustru Maja Greta Andersdotter och sönerna Olof f 1828 och Per Fredrik f 1822. Kallas i husförhörslängden 1836 för Olofslund. Det verkar som man först tänkt kalla torpet för **Stenklämman**, vilket är överstruket och därefter står det **Olofslund** namnet är hämtat från första torparen. 1871 kallas torpet Oslund. 1942 Henning Emanuel Jonsson f 1893 med hustru Lydia Elisabet senare var Henning gift med Ester Maria.



*Oslunds manbyggnad uppförd 1865. Renoverad 1944.  
Foto Sörmlands museum.*



## Lena Wingrens utredning:

*Resultat av min forskning hämtad från Stigtomtas husförhörslängder (hfl) och församlingsböcker. Det inledande stycket finns redan noterat. Det sista stycket kopplar samman med Evas noteringar. Jag har även, som kuriosas, uppmärksammat några särskilda anteckningar som prästen har gjort om sina församlingsbor. /Lena*

**Olofslund\*** nämns första gången i hfl 1836 som ett torp på Tengstas ägor namngivet av den första torpare, **Olof Olofsson** f.1780. Olof brukade torpet fram till sin död 1842, tillsammans med hustrun Maja Greta Andersdotter f.1783 och deras två söner.

Ytterligare sju olika torpare brukar Olofslund fram till 1896.

1842–1867 heter torparen **Erik Olsson** f.1807 med hustrun Stina Kajsa Nilsdotter f.1810. Paret blir år 1865 varnade av kyrkorådet för oenighet i äktenskapet och därmed utestängda från nattvarden, vilket noterades i hfl.

1867–1874 **Gustaf Nilsson** f.1830 med hustru Hedvig Charlotta Andersdotter f.1829 och en dotter flyttar in från Bärbo och övertar torpet.

1874–1878 heter torparen **Erik August Ersson** f.1841 med hustru Johanna Sofia Andersdotter f.1842. De är inflyttad från Nyköpings Västra.

1878–1887 Inflyttade från Mellantorp kommer nu torparen **Carl Erik Jansson** f.1831 för att bruka Olofslund. Med sig har han sin stora familj, hustrun Anna Sofia Andersdotter f.1835 och deras sex barn (mellan 0–13 år) samt en fosterpojke och en dräng.

1887–1894 **Johan Erik Andersson** f.1840 med hustrun Anna Kristina Larsdotter f.1832 och deras två söner.

1894–1896 blir **Karl Alfred Fredriksson** f.1869 med hustrun Johanna Maria Lindberg f.1864 de sista som brukar torpet.

I november 1896 flyttar före detta korpralen **Karl Johan Linder\*** f.1843 in med hustru Anna Albertina Karlsdotter f.1845 och tre barn. Linder tituleras arbetare vilket tyder på att familjen är inhyrd här och att Linder arbetar på Tengsta gård. Då Linder avlider 1906 flyttar änkan med två barn till Karlslund på andra sidan landsvägen.

\* Karl Johan var tidigare soldat nr 81 Stora Fäbro soldattorp i Stigtomta. Enligt födelseboken i Nykyrka är Karl Johan son till grenadier Linder i Skuggbol.

1906 avstyckas Olofslund från Tengsta

Enligt kontraktet är köparen Oskar Hallén. En man som aldrig kom att bo i Olofslund.

I församlingsboken finns den första ägare noterad som bor i Olofslund. Nämligen Karl Andersson f.1836 i sitt andra gifte med Anna Mathilda Lindberg f.1861. De flyttar in 7 /11 1907 och blir de bofasta vid Olofslund till Karl avlider 1912. Änkan ägare fram till 1917.

Ny ägare blir före detta trädgårdsmästaren Karl Alfred Blomberg f.1861 som flyttar in 1919 med fru Karolina Vilhelmina f.1861 och deras fem barn/ungdomar. År 1928 då alla barn lämnat hemmet säljer de Olofslund och bosätter sig vid Frubäcken.

Köpare och därmed ny ägare blir jordbruksarbetaren Henning Emanuel Jonsson f.1893. Han flyttar in med hustrun Lydia Elisabet Sjöberg f.1887 samt två söner. I församlingsboken finns mycket tydligt noterat om var och en i familjen att de inte är döpta.

Då Lydia Elisabet avlider 1944 skaffar Henning hushållerskan Ester Maria Larsson f.1905. De blir senare ett par och gifter sig 1946. Henning avlider redan i januari 1949 därmed lämnar änkan Olofslund./ Lena 2024-03-21

Evas Sandström berättar:

Nils Höglund med hustrun Kristina, kallad Stina flyttade in 1950 från Skåra och flyttade 1956 till Svedelius väg Nyköping. Nils kallades för Kamelen, varför? Stina var född Sandström och kusin med min far John Sandström. De hade en dotter Iris Höglund f 1934 och en son Ingvar alltså syslingar till mig. Ingvar gifte sig och flyttade till Halland. Jag har viss kontakt med Ingvars son Mikael Höglund. Nils och Stina hade biodling och sålde honung. När de flyttade till Nyköping fortsatte de med biodling vid Anderslund koloniområde.

Från 1956 bor här Einar Karlsson (1904-1990) och hans hustru Helga (1908-1983). Einar bodde fortfarande kvar där till sin död 1990. Einar arbetade vid Cementfabriken.

Einar och Hildas dotter Birgit Pettersson bodde här mellan 2000 och 2024. Birgit var gift med Lars Pettersson (1932-2021).



*Bildtext: Lars Pettersson arbetade för ANA med test och utveckling av Ferguson-traktorer. Detta vid Hedenlunda gård.*

Lars och Birgits son hyrde av mannen under tiden 1990-2000.

Nuvarande ägare är Simon och Klara Kjellberg. De köpte Olslund 2024 av Birgit Pettersson



## 13 Erikslund Vallersta 1:5

Byggår 1889.



*Erikslund flygfoto 1978*

År 1889 är Erikslund en nybyggd backstuga på Wallerstas ägor. Troligen namngiven av den första hyresgästen, arbetaren vid Wallersta Erik Eriksson. Han bor här med hustru och en son i fyra år. Därefter noteras i hfl att den lilla familjen flyttar till Norra Amerika.

Därefter kom arbetaren/*egaren?* Johan Ulrik Jansson f. 1837 med hustrun Johanna f.1840. Johan Ulrik dör 1901 varvid änkan flyttar till Rogsmo.

Ny ägare blir nu Anders Petter Pettersson i Brotorp som hyr ut stugan i olika perioder till bl.a. f.d. handlaren K-A Callerstedt, målare Spångberg med familj och Erik August Johansson med hustru och son. 1907 flyttar ägaren Pettersson med hustru till Erikslund. Då Pettersson avlider 1914 blir det änkan Kristina Charlotta som hyr ut huset i fyra år.

Ny ägare från 1918 blir Karl Johan Karlsson f.1861 med hustru Elin Kristina f.1869 och sonen Karl Helge f.1905 som flyttar till Alen för att försörja sig själv 1923. När Karl Johan dör 1938 flyttar Elin Kristina till Näs i Bärbo. Erikslund får åter en ny boende, den förre arrendatorn på Listorp Erik Axel (Karlsson) Larsson f.1878 flyttar in med hustrun Ida Sofia f. 1883. De bor här men ägare är Karl Johan Karlssons sterbhus fram till 1950. / *Lena Wingren 2024-09-09*

Maggan Källman berättar: Fia Ledberg (Sofia Ledberg f 1884) kom troligen till Erikslund 1953 ifrån Thorsta 1:2 Nykyrka. (Ålderdomshemet fd Fattighuset) och bodde på Erikslund till sin död 1964.

Kurt (1936-1977) och Yvonne Klaesson (1942-2012) köpte troligen Erikslund 1965. Kurt drev åkeri, han omkom 1977 genom att han klämdes ihjäl i lastbilsolycka. Yvonne flyttade till Finspång. Deras barn heter Anneli f 1958 och Ted 1961.

Därefter kommer en annan Klaesson familj, nämligen Ove Klaesson f 1950 med hustru Inga f 1949 och barnen Helen f 1972 och Johnny 1974.

Dagmar Elisabet Boman (1925-2016) bodde här 1983 och 1990 enligt Sveriges folkräkning.

Nuvarande ägare är Leif Juopperi. (Eller Dennis?)

## 14 Karlslund



*Teckning av Karlslund. Okänd konstnär. Via Stigtomta hembygdsförening.*

*På baksidan av tavlan står: Torpstugan "Karlslund" - Linderstugan. Här bodde rättare Linder. Torpet tillhörde Tängsta (Tegnesta) i Stigtomta socken. Stugan revs 1941 på grund av att den breddade vägen gick så nära.*

**Karlslund** - var ett torp på Tengstas ägor som finns med i hfl 1791. Den första dokumenterade torparen hette Jan Jansson (1765). Han var förmodligen liksom de efterföljande brukarna, dagsverkstorpäre. Vilket innebar att de betalade markägaren med ett visst antal dagsverken på gården för att ha brukanderätt till den mark som var tilldelat torpet. Torpet innebar också en egen bostad för familjen vilket inte var självklart vid den här tiden.

Hur såg det ut här år 1800? Fanns det någon övrig bebyggelse efter landsvägen som gick alldeles intill torpet. När man söker i hfl över åren 1791-1800 hittar man en ganska obebodd bygd. På den södra sidan intill landsvägen fanns ingen övrig bebyggelse vid den här tiden. Troligen var där mest skog. På den norra sidan om vägen fanns milstolpen som var jämnårig med Karlslund. Längre fram på denna sida fanns Malmstugan och Oxelgården innan man kom fram till kyrka. Lite längre från vägen fanns gårdar och torp som t.ex. Grindäng, Fäbro, Kavlinge, Frubäcken, Ynnerstorp och Mellantorp.

Det skulle dröja många decennier innan det blev ett samhälle här.

Under de åttiofem år som Karlslund var dagsverkstorp kom cirka tolv olika torpare att avlösa varandra, [se särskild dokumentation](#).

Därefter återtog Tängsta jordbruksdelen och därmed blev Karlslund hyresbostad framför allt till arbetare på gården Tängsta. Ofta kom och gick dessa arbetare med ett eller några års tjänst på gården innan de flyttade vidare. Det blev alltså en stor omsättning på hyresgäster i den lilla stugan.



När Albertina Linder (1845) vid Olslund blivit änka, år 1906, flyttade hon till Karlslund med dotter Anna Juliana (1876). Tio år senare flyttade Albertinas son Johan Emil Linder (1874) in från Tengsta där han tjänstgjorde som statdräng. Han ancerade under 20-talet till rättare på gården. Johan Emil bor kvar vid Karlslund tills Albertina avlider 1932 då han lämnar socknen. Rätterestugan eller Linderstugan kallas Karlslund i folkmun vid den här tiden. Ernst Emil Andersson (1882) som varit ladugårdsarbetare vid Tengsta avled 1935. Därmed erbjöds änkan Elin Lovisa Andersson (1889) med söner Helge (1922) och Einar (1924) ett boende vid Karlslund som just blivit ledigt. Vid den här tiden var den lilla stugan rätt förfallen, förmodligen i brist på underhåll under en lång tid. Allt enligt Einar som kallade stället för "ett rättbo".

Sista boende vid Karlslund enligt kyrkböckerna var svinuppfödaren Folke Ferdinand Jonsson (1903) med hustru Svea (1910) och tre barn. De blev här ett år men flyttade till Brink 1938.

Karlslund revs 1941 på grund av att den breddade vägen gick så nära.

Först på 1830-talet fick torparen vid Karlslund grannar så nära som tvärs över vägen. Ytterligare ett torp tillhörande Tengsta tillkom 1836, namngivet efter den första torparen Olof Olsson. [Se särskild dokumentation.](#)

*/2024 Lena Wingren*

Källor:

Stigtomta (D) AI:3 (1791-1800) Bild 145 / sid 136 (AID: v61343.b145.s136, NAD: SE/ULA/11450)

Stigtomta (D) AI:10 (1831-1835) Bild 128 / sid 122 (AID: v61356.b128.s122, NAD: SE/ULA/11450)

*2024-03-28: Maggan Källman minns att hon som barn sett grundstenar och att hon plockat smultron och körsbär mm på den gamla tomten.*

## Stigtomta Frivilliga Skytteförening



*Ekonomisk karta 1958 från lantmäteriet. Här syns skjutbanan och Hemvärnsbaracken*

Efter föredrag av Professor H von Eckerman, Edeby i Ripsa, bildades Stigtomta Frivilliga Skytteförening den 8 februari 1940. Styrelsen bestod av ordförande Olle Olai, Sture Nordblom, H Hjort och E Agrell. Föreningens första skjutbana var förlagd på Rogsta mark, men då denna på grund av säkerhetsskäl ej var lämplig, exproprierades mark på andra sidan Stigtomta festplats, även denna mark från Rogsta. Där uppförde man en ny ändamålsenlig skjutbana för en kostnad av 13 000 kronor förutom eget arbete. Intresset var stort inom skytteföreningen. Det kan man utläsa av ett protokoll av 1947 då ej mindre än 16 082 skott avlossades. En hemvärnsbarack uppfördes även på området till gagn för såväl skyttar som hemvärnsmän. Men även nu måste denna förening läggas ner på grund av minskat intresse.

Hans Öberg berättar: När det gäller skjutbanan har jag inte fått fram så mycket mera info utöver vad jag själv kommer ihåg.

Skjutbanan låg mellan parken och Åsen. Det fanns både pistolskyttebanor och övningsbanor för hemvärnet. Banorna var uppdelade med olika skjutavstånd.

Den finns med på våra kartor under 60-talet men fanns troligen under 50-talet då hemvärnet startade efter kriget.





*Flygfoto 1960. Här syns skjutbanan och Hemvärnsbaracken*

I slutet av 70 och in på 80 talet användes den även som jaktskyttebana. Hemvärnsbaracken fanns under samma tid och användes också flitigt av Stigtomtabor för fest och danskalas. Jag kommer ihåg att min pappa firade sin 40 års dag där. Pappa var en ihärdig dansare med bland annat Sörmlands kultis på meritlistan.

Baracken revs bit för bit av både inbjudna och objudna personer. Området användes av SIF som byggde iordning omklädningsbaracker där.

## Gamla dansbanan i Stigtomta.



*Skylt på platsen där den gamla dansbanan i Stigtomta stod till 1924. Foto 2024 Mikael Wingren*

Dansbanan i Rogsta Hage utgjorde samlingspunkt för traktens ungdom under några år fram till 1924 då den flyttades till Idrottsföreningens mark där tennis-banan nu är anlagd. Tidigare fanns en dansbana i björkdungen vid järnvägs-stationen. Där anordnades danskvällar med publik från många håll. "Rogsta Hage" är utmärkt med torpskylt.

*Uppgift om dansbanan är lämnad av förre målaren Gustaf Spångberg, Skogsäng, Stigtomta.*

*Läs mer om dansbanan vi [länken till vår hemsida](#).*

Dokumentationen är framtagen av Bygdegruppen Stigtomta Hembygdsförening 2024-09-11