

Årets program, med reservation för eventuella förändringar!
Hemsida www.hembygd.se/stigtomta Facebook: Stigtomta
Hembygdsförening. Annons i SN lördagen före evenemanget.
Välkomna till våra träffar. Ta med er fika och något att sitta på!

Söndag 21 april kl 14; Samling vid Klockarbol. Kulturvandring till Falkebo torpgrund, cykeltur till några andra platser.
Torsdag 9 maj kl 07; Gökotta vid Bollbacken, Skåra, med Vrena Husby-Oppunda Hbf
Torsdag 6 juni kl 10; Traditionsenligt Nationaldagsfirande vid Friluftsgården
Söndag 7 juli kl 10.30; Tiondebodsdag vid Skillra Prästgård
Lördag 3 augusti kl 11 firas hemvändardag vid Bärbo
Lördag 17 augusti kl 14; Besök vid Valinge Gård och äppelodlingarna.
Lördag 7 september firas Vrenadagen. Ångbåten Munter.
Lördag 14 september kl 14; Vandring vid Libanonområdet i Stigtomta
Söndag 13 oktober kl 14; Höstmöte Klockarbol.
Lördag 2 november kl 10-16; Öppet Hus. Alla Helgons dag.

Kontrollera evenemangen genom QR-koden eller gå in på hemsidan. hembygd.se/stigtomta
Ibland måste vi ändra plats eller tid



Så här ser vår styrelse ut efter årsmötet 3 mars 2024:

Ordförande Margareta Granat 076-1355137; kassör Eva Sandström 076-0342080; vice ordförande Mikael Wingren 070-5214530; sekreterare Susanne Säfström 073-9247709; ledamot Birgitta Falkeborn 072-7245189
suppleanter Siv Nordblom, Ingrid Lindqvist och Laila Levin Österberg

Du som ännu inte är medlem. Välkommen till oss i föreningen!

Kontakta ordförande Margareta, se ovan eller kassör Eva Sandström 076-0342080, evasandstrom77@gmail.com. Årsavgiften är 150 kr, bg 5326-8777 eller Swish, 123 267 8225 Stigtomta Hembygdsförening.

Stigtomtabygden

En hälsning från Stigtomta Hembygdsförening Våren 2024



Stigtomta
Hembygdsförening

”Stigtomta, där stigarna möts”

Välkomna till ett nytt verksamhetsår!

Vi vill särskilt hälsa alla nya medlemmar till vår trevliga förening där vi försöker spara minnen från nutid till framtid. Skolbarn kommer på besök till Klockarbol och ställer underfundiga frågor om våra saker. Förhoppningsvis väcker det ett intresse som kan utvecklas i vuxen ålder.

Och så ett tack till alla som hjälper till i intressegrupperna med information till våra träffar. Tack också för gåvor till föreningen. Men vi saknar fortfarande ett 20-tal medlemsinbetalningar och önskar så klart att ni hör av er med betalning eller om ni inte längre vill vara med.

Du som har minnen från Stigtomta med omnejd är välkommen att skicka det till oss. Vi skriver gärna in dem i ”Stigtomtabygden”.

I år har vi samlat några små berättelser:

Familjen Karlsson vid Gölstugan. Äldste sonen Erik (senare Kallerström), har nedtecknat hela sitt leverne. En del handlar om när han efter avslutade studier skulle söka arbete som lärare. Berättelsen beskriver den lantliga idyll som Stigtomta en gång var. Vi följer honom och brodern David (senare Mohed) på resan. *Berättelsen har vi fått av dottern Elisif Öhman.*

Någon gång under sommaren 1912 företogs resan till Björkvik. Vi åkte efter Elsa, fars häst. Min 18-årig broder David höll i tömmarna. Det gick inte fort. Färden till Björkviks prästgård var dryga 3 mil hemifrån. Vi åkte genom en del av Södermanland, som vi inte besökt förr. När vi kom till Korshäll i Stigtomta hade vi en hänförande utsikt över södra delen av Yngarens långsträckt yta. På båda sidor om sjön vackert lövklädda stränder. När vi kommit lite längre, utbredde sig odlade fält på båda sidor om vägen, som var kantad av en allé av ädla lövträd. Det var tydligt, att det fanns en krongård i närheten. Vägen slingrade uppför en brant backe genom skog och sen bar det utför en annan lika brant backe. Till höger om vägen låg Viks herrgård nära en vik av Yngaren. Naturligtvis ledde en allé fram till herrgården omgiven av en park.

Sörmland är ju som bekant rikt på herrgårdar, omgivna av parker, med läge vid någon vacker insjö, och vägarna i närheten kantade med alléer. Vägen slingrade sig fram backe upp och backe ned genom odlade fält omväxlande med skogspartier. Emellanåt skymtade Yngarens blå vatten fram. Det var varmt och klart väder. Det var en lust fara på upptäcktsfärd efter häst genom detta fagra landskap. Snart var vi framme vid Valinge, ett av landskapets mönsterjordbruk, ägt av ingenjör Kleen. Där åkte vi genom en lindallé, som välvde sitt gröna valv över vägen. Där allén slutade kom vi till ett hagparti, en sörmländsk björkhage.

Till höger låg Valinge skola. *Foto Nyköpings Kommunarkiv*



En grind stängde vägen för oss. Det blev min lott att vara grindpojke. Jag kan inte exakt säga hur många jag hade att öppna och stänga. Men det var nog 4 eller 5. Den näst sista grinden stod på krönet av en hög backe.

Erik bildade familj och kom att bli lärare i Björkvik hela livet.

Nästa minnesberättelse är av en Stigtomtabo, Gunnar Nyström, som var aktiv i PRO bl a. Här berättar han om Tista gamla Festplats

Festplatsen var belägen i hagen norr om vägen mellan Tista grindar och Haga. Fester anordnades av Idrottsföreningen och andra föreningar under första hälften av 1900-talet. Den togs ur bruk och revs omkring 1945. Hagen är senare planterad med skog. Gunnar Nyström, som är född vid Listorp, (Tista Grindar), berättar att hans far var med och byggde dansbanan. Fadern skötte sen bl a inträde och vakthållning. Gunnars mor arbetade med servering mm. Det gick buss från Nyköping och många cyklade också dit.

Hembygdsföreningen har satt upp skylt ca 5 m in i terrängen, ganska långt ner mot gärdet och exakt mitt emot vägen in i skogen söder om landsvägen. Den skogsvägen går för övrigt förbi Sandmon och fram till vägen som går till Kappla källa. Hagen där dansbanan låg är helt igenväxt och i den snåriga terrängen fanns ca 25 m längre in delar av grundfundament kvar hösten 2011.

Gunnar berättar också att källare för Grindstugans boende fanns iordningställd i den skarpa kurvan som är strax på vänster sida av vägen mot Stigtomta. Det var en källare nergrävd i marken och med ett ganska stort tak. En trappa fanns ner till ingångsdörrarna. Där förvarades potatis för hela året. Dessutom fanns grävda potatisgröpper med taktäckning av halm och trälock för att potatisen inte skulle frysa under vintern. Källaren är nu borta sen många år.

Birgit Johansson f Malmqvist berättar:

”Midsommar med dans kring lövad stång, och vid dansbanan dans, café och skjutbana”.

Redaktör Eva Sandström