

# TORPINVENTERINGEN

## HALLA

Socknen, i Jönåkers härad i Södermanland, finns omnämnd i skrift 1314 och namnet kommer av "hall" flat häll, sten eller klippa. Hallbosjön dvs hallboarnas sjö utgör gräns mot öster och mot väster ligger sjön Yngaren. Halla utgör ett smalt näs mellan sjöarna. Socknens huvudnäring är åkerbruk, i dag väl egentligen utan boskapsskötsel. Ett fåtal gårdar sköter den åkermark som odlats upp av generationer odalmän. [Klicka här för att se karta.](#)

### Innehåll

1. Eggardsnäs .....	1
2. Hagstugan .....	1
3. Sofielund .....	2
4. Baldersnäs f. d. kalkugn .....	2
5. Fredriksnäs.....	2
6. Malmstugan.....	2
7. Hammarstugan.....	2
8. Perstorp .....	2
9. Stenvik .....	2
10. Algöstugan.....	3
11. Eckerstalägre.....	3
12. Kalkbruk.....	3
13. Flygarstugan.....	3

*Denna version med klickbar innehållsförteckning innehåller den ursprungliga texten från "Torpinventeringen". 2024-01-26 Mikael Wingren*

1. **Eggardsnäs.** På en udde vid Hallbosjön på vad som idag är Ekeby ägor låg Eggardsnäs. Det ägdes av Eggard van Küren vars hustru Katarina var dotter till Birgitta "den Heliga". Under 1300-talet bodde Eggard och Katarina här några år.
2. **Hagstugan.** Torp på Ellesta ägor. Revs någon gång under första hälften av 1900-talet.

3. **Sofielund.** Torp på Ellesta ägor. På 1920-talet bodde här Per Erik Ling, född 1837. Hans hushållerska hette Anna Matilda Lundberg. Torpet revs på 1930-talet.
4. **Baldersnäs f. d. kalkugn.** Belägen ca 120 m sydsydväst om torpet Baldersnäs. Omgivningen består av kalkrikt berg. I början på 1900-talet bröts kalksten som obearbetad fraktades bort. 1930 byggde Kälkestas dåvarande ägare godsägare Rundlov en kalkugn på platsen. Där brändes sedan jordbrukskalk till försäljning i trakten. Stora mängder bränsle förbrukades. Bland annat revs flera torp som eldades upp vid kalkframställningen. Driften var inte lönsam och i slutet av 1930-talet brändes den sista kalken varefter ugnen revs.
5. **Fredriksnäs.** Torp på Kälkesta ägor beläget vid sjön Mäskarens utlopp i Skräddartorpsån. Bebyggd från 1823. Sista boende Ada Gustavsson med make flyttade omkring 1918 varefter torpet revs.
6. **Malmstugan.** Beläget i närheten av Grindstugan. I husförhörslängden från 1841.
7. **Hammarstugan.** Soldattorp i Eneby rote beläget nära Plåstugan och Malmstugan. I husförhörslängden från 1689. Enligt uppgift har torpet rivits och flyttats till Julita.
8. **Perstorp.** Torp på Eneby ägor. Kronatorp. Beläget norr om Grindstugan och sydväst om Stenvik. I husförhörslängden från 1776. Sista boende var familjen Klas Alfred Andersson med hustrun Elin Sofia och sex barn. De flyttade härifrån 1917.
9. **Stenvik.** Soldattorp nr 74 på Eneby ägor beläget vid sjön Mäskaren. I husförhörslängden från 1743. Sista boende var torparen Johan Gottfrid Johansson och hustrun Augusta Vilhelmina f. Andersson som flyttade 1918. Såväl Stenvik som Perstorp revs 1932-33 och användes som bränsle i kalkugnen.

10. **Algöstugan.** Torp i Eneby rote beläget på ön Stora Algö i Yngaren omedelbart väster om Eckersta udde. Enligt husförhörslängden bebott från 1781. Se vidare särskild historik. Skylt uppsatt 1999-07-28.
11. **Eckerstalägre**t. Beläget på Eckersta udde vid Yngaren. Byggs under kriget på 1940-talet som uppsamlingsläger för norska flyktingar. Norska staten bedrev här polisutbildning fram till krigsslutet. Efter kriget användes lägret som förläggning för polska kvinnor. Lägret revs i slutet av 1940-talet. En av barackerna köptes av Stigtomta SLU-avdelning och flyttades till Harstamon där den fortfarande ligger. Den har använts som föreningslokal för SLU mm. En annan barack flyttades till Björkvik. Skylt uppsatt 1999-07-28.
12. **Kalkbruk.** Beläget vid Sunds gård. Vid Sund fanns två kvarnar för framställning av kalkstensmjöl men även en mindre kalkugn. Där lades driften ned 1918. Berggrunden utgörs i huvudsak av gnejs men vid Sund och Ballersta finns områden med urkalksten i dagen. Kalkbrytning har här ägt rum åtminstone sedan 1700 talet. Vid Ballersta i "Kalkhagen" har funnits en kalkugn där man brände kalk fram till 1936.
13. **Flygarstugan.** Soldattorp nr 73 tillhörigt Södermanlands Regemente, livkompaniet. Beläget på Sörkärrs ägor alldeles vid gränsen mot Lillkjulsta tillika gräns mot Stigtomta socken.. 22 soldater finns förtecknade för torpet med början 1682 i Evert Wahlbergs arkivuppgifter. Den siste soldaten J A Ros fick avsked utan underhåll 1902. Skylt uppsatt 2004-05-15.