

Bygdevandring i Stigtomta, Skolvägen 2022-09-03, anteckningar

Innehållsförteckning

Klicka på kapitelrubrikerna nedan.

Innehåll

Nykyrkavägen 12, Nynäs	4
Skolvägen 2 Tomtebodan	6
Skolvägen 1, Björkhyddan	11
Oxelvägen 8 Stigtomta kvarn	12
Karlsrovägen Stigtomta	12
Karlsrovägen 1	13
Karlsrovägen 2	13
Karlsrovägen 3	13
Karlsrovägen 4 Solberga (St Sandstugan)	13
Karlsrovägen 6 Karlsro	15
Karlsrovägen 8 Solhöjden	16
Karlsrovägen 10 Solliden	16
Skolvägen 4 Stigtomta skola	17
Skolvägen 7 Bråvalla	18
Skolvägen 9 Tomtastugan	19
Skolvägen 13 Bråvalla handelsträdgård	20
Skolvägen 14. Villa Rogsta	22
Skolvägen/ Elvägen Transformator	22
Skolvägen 16, Sandstugan (Lilla Sandstugan)	23
Skolvägen 21 Lyckebo	24
Skolvägen 23 Bilsbol	25

Skolvägen flygfoto 1960



*Skolvägen
flygfoto 1960*

Skolvägens infart har senare gjorts om till vinkelrät mot Nykyrkavägen.
Klicka gärna på [Flygfoto 1960](#)

Skolvägen karta 1958



Ekonomisk karta 1958 över ungefär samma område som fotot ovan.
Klicka gärna på [Ekonomisk karta 1958](#)

Nykyrkavägen 12, Nynäs

Nuvarande ägare Per-Olof Pettersson



Nynäs foto 2021 Mikael Wingren



Nynäs troligen nybyggt. Kanske är flickorna systrarna Ebba och Signe födda 1899 och 1896.

[Innehållsförteckning](#)

Fastigheten styckades av från Rogsta 1911 med beteckningen Rogsta 1:9, 27,5 ar. Köpare var August Albert Pettersson i Rogstorp och säljare J E Pettersson i Rogsta. Köpeskillingen 500 kr. En gångstig skulle finnas kvar mellan fastigheten och Solberga. [Karta och köpebrev](#).

Nynäs no 1 (lägenhet). Ägare är arbetare August Albert Pettersson, född 1862 i Lunda och hans hustru Ida Charlotta född Gustafsson född i Björkvik samt två döttrar. Dessutom fd Jordbrukaren Gustaf Erik Persson född 1839 i Stigtomta.

Trädgårdsägare och lägenhetsägare August Albert Pettersson och hustrun Ida Charlotta samt dottern Olga Charlotta Blomqvist född Pettersson 1886. (August avled 1932 och Ida 1944).
Vägarbetare Gustaf Emil Pettersson född 1878 i Stockholm, dotter Maria Kristina född 1920 i Bälinge samt hushållerskan Anna Leontina Andersson i 1881 i Risinge, Östergötland med dotter Eva Charlotta Evelina tjänarinna född 1915 i Tingstad, Östergötland.

Ny ägarfamilj 1939:

Erik och Gunhild Pettersson från Hacktorp i Kila, köpte fastigheten i oktober 1939 av tidigare ägaren änkan Ida Pettersson. Se mer om tiden i Kila på nästa sida.

Ida Pettersson bodde kvar på övervåningen till sin död 1944. Därefter bodde Johanna Charlotta Berg, "tant Berg" där som var mycket omtyckt av barnen berättar Bengt Pettersson. Hon kunde skoja med barnen och trösta om man var ledsen. Johanna Charlotta avled 1949.
Syskonen var Karl f 1935, Margareta f 1937, Astrid f 1939, Bengt f 1940 och Per-Olof f 1953.
Fastigheten ägs nu av Per-Olof Pettersson, yngste sonen, som tog över fastigheten på 1980-talet. Per-Olof var chef och drev Larslunds Plantskola under ett antal år.



Nynäs 1930-tal troligen. Till vänster ser man Anneberg Almnäsvägen 6 och till höger Fjällstugan Nykyrkav 11 och lite av Valsberg Nykyrkav 13.



Nynäs, Malmstugan, Parkudden, Kristineberg och Björkhyddan Skolvägen 1. Man ser också en liten bit av Fjällstugan Nykyrkavägen 11 och Valsberg nr 13 ovanför taket av Nynäs. Foto 1930-40.

Familjen Erik och Gunhild Pettersson från Karlsholm och Hacktorp i Kila

12 oktober 1939 flyttar familjen från Karlsholm i Kila till Nynäs i Stigtomta.

Erik och Gunhild bodde på Karlsholm i Kila innan de flyttade till Stigtomta. Gunhild var född Hartzell.

I Karlsholm bodde de inneboende hos Gunhilds föräldrar, Gustav Emil Hartzell f 1878 och Hulda Charlotta f Broms 1881. Dessförinnan hade familjen bott inneboende i Eriks föräldrahem Hacktorp se bilderna ovan från församlingsboken

Hacktorp såldes 1938 till David och Eivor Grahn. Erik Petterssons mamma Anna Charlotta f 1871 och bror Karl f 1902 flyttade då till Nyköping. Brodern Karl var inte intresserad av lantbruk, vilket däremot Erik var, men man kan väl anta att Eriks del pengarna som försäljningen gav räckte till att köpa Nynäs.

Skolvägen 2 Tomteboda

Nuvarande ägare: Magdalena och Andreas Palmblad köpte huset 2008

Tomteboda byggdes 1899 Förste ägare och den som troligen byggde huset var snickaren Karl Johan Nilsson f 1868

Här bodde enligt församlingsboken 1900:

Snickare Karl Johan Nilsson, född 1868 i Bärbo och hans hustru Elin Maria Johansson född 1878 i Stigtomta och hennes bror, arbetaren Gustaf Oskar Johansson född 1880.

Timmerkarlen Axel Konrad Vahlberg född 1851 i Björkvik och hans hustru, barnmorskan Anna Matilda Andersson född 1868 i Nykyrka samt sonen Axel Emanuel född 1887 i Bettna.

Inhyses Änkan Ulrika Johanna Ljungman född 1811 i Stigtomta.

Arbetaren Karl Arvid Pettersson född 1872 i Tuna och hans syster, hushållerskan Amanda Pettersson född 1879 i Nikolai

[Innehållsförteckning](#)



Tomteboda omkring 1900 nybyggt. Karl Johan Nilsson med sin hustru Elin Maria.



Tomteboda 1909 Paret Amalia Augusta och Karl Johan Karlsson.



Betty och Anton framför Tomteboda i början av 1920-talet. Oskarsberg syns till höger.

Anton och Betty Andersson kom till Stigtomta 1921 och startade upp Stigtomta kvarn. De bodde i huset Tomteboda från 1923. De fick inga egna barn men adopterade flickan Ann-Marie som ettåring 1926. Familjen bodde här till 1939 och flyttade då in i den nybyggda Majgården (idag Tryggs v 5), detta i samband med kvarnen såldes till Elof Andrén.



Betty, Anne-Marie och Anton i trädgården, Tomteboda ca 1936. Bilderna är kolorerade.



Tomteboda-1930-tal. I bakgrunden Emiliero och Lindgården fotograferat från kvarnen



Tomteboda 1965

Här bodde mjölnaren Elof Andrén och hustrun Maj-Britt. Elof Andrén kom hit som mjölnare men blev politiskt aktiv och så småningom kommunalkamrer och dokumenterade bygden och donerade allt, både fotografier och skriftligt material till Hembygdsföreningen. Föreningen har gett ut Elof Andréns "En Sörmlandsbygds historia", en kulturhistorisk beskrivning av Stigtomta kommun med församlingarna Stigtomta, Bärbo, Nykyrka och Halla.



Tomteboda finns inritad på en karta från 1866 troligen i samband med lagfartsbeviljandet.

Noteringar från församlingsböcker 1896-1925

Förste ägare och den som troligen byggde huset var snickaren Karl Johan Nilsson f 1868 han flyttade in tillsammans med sin hustru Elin Maria f 1878. De hade gift sig några dagar dessförinnan.

Församlingsboken [1901-05](#). Snickare Nilsson säljer huset 1905 till Karl Johan Karlsson f 1837. Karlsson flyttar in med hustru Amalia Augusta f 1854.

Församlingsboken [1911-15](#) Karl Johan Karlsson avlider 1912 hustrun flyttar till Tegnefos samma år och en ny ägare flyttar in, fjärdingsman Johan Fredrik Andersson f 1847 med hustru Ulrika Mattilda f 1849 med två barn och ett barnbarn.

Församlingsboken [1921-25](#) Johan Fredrik avlider 1921 och hans hustru 1922. Då kommer kvarnägare Anton Andersson f 1883 och hans hustru Betty f 1884 inflyttade från Tegnefors 1923.

Skolvägen 1, Björkhyddan

Nuvarande ägare Ingrid Gustafson Ålin



Huset byggdes 1923. Den första ägaren var snickeriarbetaren Johan Andersson f 1887 med hustru Ester och fem barn. 1925 inflyttade en ny ägare Josef Öhlin skrädderiarbetare f 1897 och hustrun Matilda Sandén f 1895. De blev kvar till 1935.

Ny ägare 1939 blev snickaren Oskar Johansson. Han var pappa till Curt Oskarsson som växte upp här. Från början var det två lägenheter. Familjen Johansson bodde på nedervåningen och en mjölnardräng Ahlström bodde på övervåningen. Larsson från Viksberg flyttade in efter Oskarsson. Oskar Johansson var Byggnadsnämndens ordförande i Stigtomta kommun.



Oxelvägen 8 Stigtomta kvarn



Stigtomta kvarn ca 1930. Framför står Betty och Anton Andersson som var den första mjölnaren.
[Läs mer via hemsidan.](#)

Karlsrovägen Stigtomta.



Bilden tillhör ArkivDigital (www.arkivdigital.se) och är en digitalfotograferad bild. ArkivDigital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige. Du får publicera enstaka bilder om du låter denna text stå kvar.

Karlsrovägen. Fr v Siv Johanssons hus, Solliden, Solhöjden, Solberga i mitten, i bakgrunden Kristineberg och Karlsro foto 1958

1958 togs en ny väg upp över ett gårde tillhörande Solberga. Den gick från nuvarande Skolvägen till Parkuddens tomt. Namnet blev Solbergavägen. Efter inkorporeringen med Nyköping ändrades namnet till Karlsrovägen eftersom det redan fanns en Solbergaväg i Nyköping. Tidigare hade det bara använts husnamn. Karlsrovägen 3 började detta år byggas sedan tomten köpts och Solberga ladugård, som inte användes, rivits. Karlsrovägen 2 byggdes 1960, Karlsrovägen 1 några år senare. Nr 4, 6, 8 och 10 hade tillkommit tidigare. *Text av Siv Johansson.*

Karlsrovägen 1.

Nuvarande ägare familjen Lindström.

Byggt 1961 av Oskar Johansson, som tidigare bodde i Björkhyddan, Skolvägen 1. Familjen flyttade alltså till Karlsrovägen 1 1961.

Karlsrovägen 2.

Nuvarande ägare familjen Jerner.

Byggt 1960 av Ruben (1921-1985) och Britt-Marie (1919-2014) Ek. 4 barn. Kom från Vallmotorp, Katrineholm för att bli föreståndare för Larslunds plantskola. Kort efter Rubens död sålde Britt-Marie huset och flyttade till Hallavägen sedan Nyköping. Huset har bytt ägare några gånger, nu bor här familjen Jerner med nybildad byggfirma.

Karlsrovägen 3.

Nuvarande ägare Siv Johansson.

Byggt av Hans (1932-2010) och Siv Johansson 1958, inflyttning 14 mars 1959. Huset ritat av ark. Brunzelius och uppfört av Hans far Yngve med hjälp av sonen Lars. Tillbyggt. 5 barn. Siv bor fortfarande kvar.

Nämnas kan att här bildades OK Hällen som hade sina styrelsemöten här och gjorde arbetena med sina stora tävlingar i husets källare mellan 1960 då klubben bildades till 1970 då Hällens medlemmar byggt Friluftsgården.

1972 startade Hans firman Golvmaterial med kontor och försäljning i källaren och var kvar 2-3 år innan han övertog lokalen i gamla Berggrenshuset. Firman finns nu i Nyköping i annan ägo. Siv Johansson har arbetat som småskollärare i Stigtomta kommun från 1955-1995.

Karlsrovägen 4 Solberga (St Sandstugan)

Nuvarande ägare familjen Fanny Persson.

Från början fanns här torpet St Sandstugan, den finns med i husförhörslängd 1831 då bebodd av Nils Frolin f 1792 med hustru Marta Greta f 1891. År 1906 finns namnet Solberga med.

1914 köptes Solberga av Axel och Albertina Karlsson

”Gösta i Tallstuga”, Gösta Sandbergs berättar om sina morföräldrar Axel och Albertina Karlsson: Nedtecknat av hans släkting Fredrik Carlsson.



Edith och hennes bror Einar och deras föräldrar Albertina och Axel på Solberga

Edith och Robert tar över Solberga 1934 dör Göstas mormor och morfar på Solberga. Axel får en blodpropp i hjärnan och dör den 1 april, 82 år gammal. Han står lik i tvättstugan på gården i väntan på begravningen i Stigtomta kyrka. Albertina dör av hjärnblödning den 11 september, 75 år gammal. Även hon står lik i tvättstugan i innan begravningen. Göstas syster Barbro har berättat att man lade ut granris på gården när det var begravning. Vid bouppteckningen efter Axel och Albertinas bortgång bestämmer sig Robert och Edith för att köpa Solberga. De köper det men behåller Tallstugan och bor kvar där. Sen gör de om bostadshuset på Solberga till tre lägenheter, två ettor på nedervåningen och en på övervåningen, som de sen hyr ut. Det fanns inget vatten inomhus då, utan det fick man hämta från en vattenpump intill huset. Det fanns ett utedass längre bort på gården. På den tiden var Solberga en gård med åkermark, ladugård och ett uthus. Driften av själva gården tar Robert och Edith hand om.

Solbergas tre lägenheter

Den ena ettan på nedervåningen utgjordes av det som idag är kök och rummet bakom det. Där bodde sotaren Karl Landin som flyttade in med sina två söner när han blev änklings. Till sin hjälp hade han svägerskan Anna Gustavsson. Hon hjälpte till med tvätt hos folk då man inte hade tvättmaskin på den tiden. Den andra ettan på nedervåningen utgjordes av rummen som under Göstas tid var vardagsrum och finrum. Där bodde två personer.

På övervåningen bodde sedan 1931 änkan Augusta Larsson med sina tre barn Signe, Märta och Rune. Hos henne kom man först in i det avlånga lilla köket. Då fanns ingen balkong som det gör idag, där fanns bara ett fönster. I köket stod en soffa och i den satt Augusta och sydde. Det fanns en spis och en diskbank men ingen slask. Sen kom man till det lilla sovrummet med ett fönster ut mot gården. De övriga rummen där uppe var bara kalla vindsutrymmen. Gösta minns Augusta Larsson väl. Hon var sömmerska och sydde kläder åt folk på sin egen symaskin hemma i lägenheten. Gösta berättar att det ofta kom tanter till Solberga för att prova kläder. Efter Augusta blev det ingen mer hyresgäst däruppe. Hon slutade sina dagar på ålderdomshemmet Parkudden i Stigtomta.

Karlsrovägen 6 Karlsro

Nuvarande ägare familjen Isacsson, Kristineberg.



Torpet Karlsro, tidigare under Stora Sandstugan. Mycket vacker bil med suflett och välpolerad huv. Troliga personer på bilden Johan Lindberg med någon av sönerna. Pingsten 1927.

Torpet finns nämnt första gången 1875 i husförhörlängd under Stora Sandstugan. Då flyttar f d Grenadieren Gustaf Rogstedt (f 1824 i Halla) och hustrun Charlotta Persdotter (f 1818 i Lunda) samt sonen Johan Arvid (f 1858 i Stigtomta) in från Lilla Sandstugan. Även arbetskarlen Carl Fredrik Carlsson (f 1849 i Stigtomta) och hustrun Edla Matilda Andersdotter (f 1849 i Bergshammar) flyttar dit. Man bodde alltså två familjer i detta lilla torp.

Information om Karlsro som kommer från Ingalill Hensdal januari 2016.

Information om min morfar Johan Lindberg och min mormor Rosina född Nilsson

Carl Johan Lindberg * 1865-12-26 i Bettna "Lötha Storgård"

+ 1950-04-24 i Nyköping V:a, Industrigatan 1

Anna Rosina Nilsson * 1871-11-08 i Bärbo "Utängstugan"

+ 1925-10-14 i Stigtomta "Karlsro" Gifta 1897-10-27 i Stigtomta

Barn Karl Harald * 1899-04-02 i Stigtomta "Lilla Sandstugan" soldattorp

+ 1976-03-29 i Norrtälje

Johan (John) Edvard * 1901-03-18 i Stigtomta "Lilla Sandstugan" soldattorp

+ 1991-01-24 på Lidingö

Nils Gustaf * 1903-01-22 i Stigtomta "Lilla Sandstugan" soldattorp

+ 1986-05-21 i Söderbärke

Anna Teresia Maria * 1904-09-02 i Stigtomta "Lilla Sandstugan" soldattorp

+ 1982-07-05 i Nyköping Ö:a

Ebba Amalia * 1904-04-20 i Stigtomta "Lilla Sandstugan" soldattorp

+ 2006-01-06 i Huddinge Ebba är min mor

[Innehållsförteckning](#)

Johans far hette Carl Gustaf Lindberg född 1833-09-06 i Nicolai "Stora Källstugan", död 1886-04-12 i Nicolai "Stora Strandstugan". Modern Maria Lovisa Häll född 1838-05-02 i Lerbo "Barnbacken", död 1910-12-04 i Stigtomta på fattighuset. Johan var fotsoldat nr 64 i Stigtomta "Goglundastugan" nov 1886-mars 1887 därefter soldat nr 103 i soldattorpet "Lilla Sandstugan" 1897-1911. Tog avsked mars 1911 och flyttade med familjen till Nykyrka "Gustafslund" (bild år 1919 hela familjen + barnen år 1919) 1920 flyttade familjen tillbaka till Stigtomta. Johan köpte torpet "Karlsro" (bild år 1926 + år 1927) och blev yrkesfiskare. Rosina avled 1925 och Johan slutade med fisket. Johan flyttade från Karlsro (1937-12-18 Nyköping Ö stadsäga 407). I församlingsboken för 1925-1930 fanns han kvar tillsammans med dottern Anna och mågen Ivar Larsson och deras dotter Elvsvy född 1929-01-01. Ivar var jordbruksarbetare. 1945 bodde Johan hos dottern Anna med familj i Nyköping "Trillingsberg" där Ivar var arrendator fram till 1946. 1948 bodde Johan hos mina föräldrar i Stockholm. 1950 avlider Johan som då bodde i Nyköping V:a på Industrivägen 1

Frans Svensson (1877-1939), köpte Karlsro 1938, nu Karlsrovägen 6, och bodde där med sonen Hugo (1916-1959). Sonen var gift men bodde kvar här till 1959.

Karlsrovägen 8 Solhöjden

Nuvarande ägare familjen Karlsson.

Byggt av Edvin (1910-1990, född i Stigtomta) och Signe (1914-1987) Karlsson 1945. Huset hette tidigare Solhöjden. Edvin murare. Signe skolans matbESPisning. 2 söner. Signe bodde i huset till sin död. Edvin slutade sina dagar på Parkudden. Huset har haft åtminstone 2 ägare sedan. Nu bor här fam Ted Karlsson.

261

Solbaga 3² en. Solhöjden 1

1. Torp, lägenhet, verk och inrättningar m. m. under ovanstående fastighet. Personens för- och tillnamn samt familjeställning, ävensom personens titel, om annan än den i kol. 2 angivna.	2. Yrke (tjänst, näringsförg.). S t a m (främmande). L y s e (släktförhållanden, släkt- slöhet, bändhet, dörrström- het, följande).	3. 4. F ö d d		5. Födelseort (församling i län eller i stad).	6. Vaconomans nämnd eller hett skoppes nämnd	7. Gift, år, dag och månad.	8. Änklig, söka eller franskild, år, dag och månad.	9. 10. Inflyttad eller överförd	
		år	dag och mån.					Från förs. i län eller i stad, eller uppslag i församlingsbok eller boken över obefatt.	År, dag och månad.
<i>Hemming Edvin Karlsson</i>	<i>murare</i>	<i>169</i>	<i>11</i>	<i>Stigtomta v</i>				<i>Tegsbo</i>	<i>p. 122 45</i>
<i>h. Signe Maria f. Grangvint</i>	<i>causarb.</i>	<i>174</i>	<i>30</i>	<i>St. Nikolai v</i>		<i>37/10</i>			
<i>p. Jan Olof Edvin</i>		<i>163</i>	<i>5</i>	<i>St. Nikolai</i>					
<i>p. Lars Åke</i>		<i>41</i>	<i>20</i>	<i>Nyköpingsst v</i>					
		<i>161</i>	<i>8</i>	<i>St. Nikolai</i>					
		<i>45</i>	<i>23</i>	<i>Nyköpingsst</i>					
			<i>4</i>						

Första som står som boende var ovanstående.

Karlsrovägen 10 Solliden

Nuvarande ägare familjen Hällegard.

Byggt för Ture (1911-1994) och Rut (1908-1985) Nilsson år 1945. Huset hette tidigare Solliden. Ture snickare, Rut hade stora trädgårdsodlingar och sålde jordgubbar och hallon. En son. Både Ture och Rut bodde där till sin död. Huset har bytt ägare ett par tre gånger.

262 *Sollunda 38* *Sollunden*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Torp, lägenhet, verk och inrättningar m. m. under ovanstående hushåll. Personens för- och tillnamn samt familjeställning, ävensom personens titel, om annan än den i kol. 2 angivna.	Yrke (hjänt, näringslag). S i a m (främmande). L y t t e (sinnessjukdom, släms- skhet, blindhet, dövstum- het, fallandesot).	F ö d d		Födelseort (församling i län eller i stad).	Vacknings- eller hett doppen	Gift. år, dag och månad.	Änkling, änka eller fskuskild, år, dag och månad.	Indflyttad eller överförd	
		år	dag och mån.					Prin. förs. i län eller i stad, eller uppdrag i församlingsbok eller boken över obefintl.	År, dag och månad.
2. 1. 1. <i>Ture Sigfrid Nilsson</i>	<i>Byggnadsarbetare</i> <i>Byggnadsarbetare</i>	167	4/3	<i>Kalva</i> <i>Åhlavä</i>		<i>B</i>		<i>Åhlavä</i> <i>p 518</i>	<i>4/3</i>
2. 2. 1. <i>P. h. Rut Bechhof Pettersson</i>	<i>Byggnadsarbetare</i> <i>Byggnadsarbetare</i>	168	2/6	<i>Lånsta</i> <i>Lån P. B.</i>		<i>4/3 2/5</i>			
2. 3. 1. <i>P. S. Knut Sigge</i>		165	3/7	<i>Nybygd</i> <i>Åhlavä</i>					
2. 4. 1. <i>J. b. Marianne Elisabet Engström</i>		166	1/4	<i>Åhlavä</i> <i>Åhlavä</i>				<i>Åhlavä</i> <i>Åhlavä</i>	<i>4/3</i>

Första som står som boende var ovanstående.

Skolvägen 4 Stigtomta skola



[Läs mer om skolorna!](#)

[Innehållsförteckning](#)

Skolvägen 7 Bråvalla

Nuvarande ägare familjen Hammarlund.



Bråvalla, ägdes av friherrinnan Rappe.

Bråvalla, nuvarande Skolvägen 7, en historisk byggnad i flera skepnader. Marken tillhörde tidigare St Sandstugan (Solberga) men frånsåldes 1911 av Agda och Herman Kewenter till en homeopat Backlund som sålde ”medicin” gjord av kvickrot och hade en trädgård med trädgårdsmästare.

1943 köpte Forstmästare (Friherre sedan 1929) Carl-G Rappe (1880-1943) gift 1911 med Friherrinna Ebba Sofia Ingegerde Margareta Aschan (1889-1968) med fosterdottern Sonya Margareta. De flyttar från Lövdalens pälsdjursgård i Björkvik som man arrenderade. Man drev på Bråvalla Lövdalens pälsdjursgård från 1948 och in på 60:talet.

I vårt arkiv finns en [fin dokumentation, sammanställd av ägarna 2005](#), Harald och Karin Eklom.

Skolvägen 9 Tomtastugan



ArkivDigital
Din nyckel till historisk kunskap

Bilden tillhör ArkivDigital (www.arkivdigital.se) och är en digitalfotograferad bild. ArkivDigital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige. Du får publicera enstaka bilder om du låter denna text stå kvar.

Villa Rogsta, Tomta och Sandstugan 1958

Tomtastugan mitt emot Sandstugan, Skolvägen 9 revs på 1950-60 tal. 1971 byggdes nuvarande hus, ägare var då Leif och Kerstin Blomdal. 1975-76 köptes huset av Åke och Dagmar Andersson. Ägare har bytts. En period bodde här Jan-Olov Andersson. Här bodde också lantbrukare Lidstedt, tidigare rättare vid Kjellkesta

Uppgifter delvis från Göran Lindmark uppvuxen på Villa Rogsta.

Skolvägen 13 Bråvalla handelsträdgård

Nuvarande ägare familjen Kroegsaeter Söderlund.



Bråvalla handelsträdgård 1958. Arrenderades under 1940-talet av Lennart och Ella Eriksson.

Nuvarande ägare Linda och Oskar Söderlund.

Huset byggdes omkring 1920 och hörde från början till Bråvalla. Det fungerade bl a som trädgårdsmästeri och arbetarbostad för dem som skötte minkfarmen. Många av byggnaderna finns kvar än idag, dock inte växthuset.

[HFL 1921-24, sid 513 \(Bråvalla – Lilla Sandstugan\)](#)

Längst ner på sidan står att 1923 kom trädgårdsmästare Gustaf Alfred Ivarsson, f 1854 i Bettna och hustrun Hilda, Lilla Mellösa. De kom från Nykyrka 1923. Men Ivarsson dog i november 1924.

Noteras då att en trädgårdsarbetare, Gustaf Emil Björklund, f 1896 i Svärta, bor här från 1924 – 1930, fru Klara och två söner.

1930 - 1934 var Birger Harald Valerius Nyman, f 1886 i Nikolai, trädgårdsmästare här. Hustru Elna Nyberg, född 1895 i Bärbo och tre barn. Avflyttade till Bergshammar 1934.



Bråvalla familjen Andersson och två fosterpojkar

[1931-41](#) Efter honom kom trädgårdsmästare Ragnar Andersson, född 1903 i Döderhult, Småland och hans hustru Märta född Sundberg 1902 i Järlåsa, Uppland. De kom från Risby, Röo i Rimbo, Uppland, där de drivit handelsträdgård. Deras dotter Birgitta föddes 1939 i Stigtomta. En bror till Märta hade rekommenderat dem att söka som trädgårdsmästare i Bråvalla. Brodern hade cykel- och radioaffär i Nyköping på Öster.

(En fosterson Rolf Vesterberg född 1931 i Matteus, Stockholm, är skriven med familjen 1934-1936. Jan Olov Nordin, född 1934 i Hedvig Eleonora bodde också här som fosterson här mellan 1937-1938, sen till Drottningholm.)

Ragnar och Märta Andersson flyttar 1939 till Björkbacken, tidigare Lilla Fäbro. Se *Björkbackens handelsträdgård*.

1939 kommer Lennart Eriksson, f 1913 i Bettna hit från Eskilstuna – Fors och driver trädgårdsmästeri. Han gifter sig 1941 med Elvira (Ella) Gustafsson, född 1920 i Bogsta. I juni 1945 köper de Kavlinge och fortsätter trädgårdsmästeri där. Det utvecklas till att bli en av de stora handelsträdgårdarna i Stigtomta.

Någon gång under 1960-talet köpte Erik och Inga Andersson "röda huset Bråvalla" (Skolvägen 13) av friherrinnan Rappe. 1967 bor här Erik Allan Andersson f 1915-04-30 och Inga f 1924-10-24. De flyttade in från Skogsv 3 Nyköping.



Karlsro, Bråvalla Villa Rogsta, Tomta, Sandstugan och Bråvalla handelsträdgård 1958

Skolvägen 14. Villa Rogsta

Nuvarande ägare Anna Dalbäck och Markus Wässing.

Marken köptes av Lundblad på Rogsta och har givit namnet "Villa Rogsta". Curt Oskarsson berättar att på denna tomt stod ladugården tillhörande L Sandstugan. Där hämtade han ofta mjölk när han var liten. 1955 köpte Arne Calmerman (1923-2008), kapten vid F11, tomten av kommunen och 1957 var huset klart för inflyttning, hans hustru Maud var småskollärare. Maud (1926-1986) var dotter till Karl och Ester Göransson. Maud Calmermans son Göran Lindmark köpte huset 1989 och hade det kvar till år 2000.

Uppgifter delvis från Göran Lindmark uppvuxen på Villa Rogsta.

Skolvägen/ Elvägen Transformator



I korsningen Skolvägen/ Elvägen fanns tidigare detta transformatorhus.

Isdös

Intill huset gick då en stig där Elvägen går idag. På andra sidan stigen fanns en isdös med isflak isolerade med sågspån. Isen användes för att kyla mjölk på gårdarna.

Curt Oskarsson berättar att barnen ofta gick dit på somrarna och stack ned fötterna genom sågspånen för att känna på den kalla isen.

Det fanns ett kärr i skogen till vänster om vägen till Grindäng, där åkte barnen skridskor.

Skolvägen 16, Sandstugan (Lilla Sandstugan)

Nuvarande ägare är Maria Craig.



Grenadjärstorp nr 103 Lifregementets Grenadjärer Södermanlands kompani under Rogsta. Nuvarande adress Skolvägen 16. Ryttare Olof Rogstedt född 1754 bodde här 1783. Sista soldaten var Karl Johan Lindberg som flyttad härifrån 1911.

[Se församlingsbok 1931-41](#)

Petrus Lidstedt kom till Sandstugan 1936-37 från Tängsta, där han var rättare. De hade en häst, 4-5 kor, grisar och höns.

Därefter brukades Sandstugan av Frans Svensson, (1877-1939). Mjölken från korna lämnades till Stigtomta Mejeri, mejerist Alhammer. Svensson köpte Karlsro år 1938, nu Karlsrovägen 6, och bodde där med sonen Hugo (1916-1959).

1945 renoverades Sandstugan som hade inköpts av Ilona Maxin-Engström. Hon var ungrare och startade minkfarm. Minkfarmen på Sandstugan stoppades av ordsborna, men flyttades till Bråvalla och drevs sedan tillsammans med friherrinnan Rappe.

1953 såldes marken tillhörande Sandstugan till kommunen. Robert Sandberg drev lantbruket fram till 1960 då idrottsplatsen byggdes.

Kerstin Johansson berättar att hennes pappa Lennart Eriksson ofta körde minkmat från Norrköping. Det luktade förfärligt. Även Björn Klaesson minns att hans pappa körde minkmat.

Sandstugan rustades av byggmästare Oskar Johansson. Under 1960-talet flyttade änkan Anna Gustavsson in men dog strax därefter, hon bodde tidigare i Bernsborg (1950). Därefter bodde olika personer. Familjen Karl och Ester Göransson, föräldrar till Maud (Calmerman) Friberg köpte huset som användes som sommarstuga. Senare köpte hennes dotter Margareta Sandstugan av sina morföräldrar Karl och Ester Göransson.

Från 1991 har det varit flera ägare till Sandstugan.

[Innehållsförteckning](#)

Skolvägen 21 Lyckebo

Nuvarande ägare är Emma Pettersson och Simon Andersson



Lyckebo byggdes 1929. Första ägare var snickaren August Hjalmar Johansson f 1896 med hustru Alice Vilhelmina född 1902 och deras barn Karl Olov f 1924 och Maj f 1926. Troligen var det August som byggde huset.

1932 kom polisman Nils Petter Nilsson f 1858 med hustru f 1873 in som ägare. De var kvar till 1939.

De efterföljdes 1939 av Karl August Malmqvist f 1875-1958 med hustru Ida Charlotta f 1878-1948. Enligt folkräkning 1960 bor här Karl Allan f 1903-1957 Lundkvist, Karl Allan med hustru Jenny Alice f 1908-1995 och dottern Margareta f 1943, affärsbiträde.

År 1966 hittar vi här Åke Rylander f 1917 med makan Margit f 1911 och sonen Leif. Leif Rylander startade Rylanders bil i Nyköping som kanske ni minns.

De efterträdes ca 1972 av syskonen Ester Axelsson f 1901, Elin Axelsson f 1903 och brodern Erik f 1921. 1980 och 1985 bor Ester och Elin där. Dessa syskon hade också en bror Edvin som ägde och brukade Skillerhult. Han köpte loss Stentorp från luftfartsstyrelsen.

Enligt Sveriges befolkning 1990 bor här familjen Rolf och Pia Erlandsson, med döttrarna Regina, Mikaela och Rosanna.

Skolvägen 23 Bilsbol

Nuvarande ägare Lars-Åke och Agneta Svensson



Det äldsta huset byggdes av soldaten Carl Bild f 1775 ca 1820. Detta hus var placerat framför högra delen av nuvarande hus. Familjen bestod av Carl och hans hustru Brita f 1774-1851 och deras söner Per f 1900 och Karl Fredrik f 1902. Carl avled 1863.

År 1906 flyttade Karl Johansson f 1875 med hustru Hedda Matilda f 1873 in. De byggde nuvarande hus 1907, huset var då ca 3-4 meter kortare än huset på bilden ovan. De flyttade ut 1916.

År 1919 fick huset en ny ägare, Johan Emil Andersson f 1871-1956 med hustru Gerda f 1881-1955 och dottern Tora Karolina f 1910 småskollärare avled 1955 i Torshälla. Emil var försäkringsagent för bolaget Framtiden.

År 1956 köpte Alma och Helge Johansson huset av Gerdas dödsbo. De flyttade in i mars 1957.

Nuvarande ägare Lars-Åke och Agneta Svensson flyttade in 1974 då de hade tagit över huset efter Agnetas morföräldrar Alma och Helge Johansson.

Huset har sedan byggts till åt söder av nuvarande ägare i slutet av 1980-talet. Tidigare hade huset en frontan men vid utbyggnaden fick det en till, vilket ger huset ett intressant och ovanligt utseende.



Karta hämtad från [Bondeby 1834](#) av denna framgår att Bilbol var ett torp under Bondeby.

Vem av följande kända personer tror du har en koppling till Stigtomta? Tage Erlander, Ulf Adelsohn eller Carl Bild?

Vi går den gamla landsvägen mot Bärbo, som idag heter Skolvägen. När vi kommer till Skolvägen 25 stannar vi till. Det är ett märkligt hus, med 2 gavelspetsar på långsidan!

Vad har det för historia?

År 1812 flyttade "vår person" med hustru och 2 söner från Bärbo till Björkstugan (idag Björkbacken) i Stigtomta, familjen bodde där till 1820. Under dessa år kunde vår person bli överens med ägaren till Bondeby om att få bygga ett litet torp på Bondebys mark utmed landsvägen mellan Grindäng och Kavlinge.

Man kan tänka att det var ett tungt arbete att dels driva Björkstugan och samtidigt bygga det nya torpet utmed den gamla landsvägen.

Timmer skulle fällas och ta tas hem, formas till stockar som först fick torka och sedan anpassas och byggas till ett hus. En liten lagård skulle också byggas. Det var nog en ganska enkel stuga som byggdes från början. Pojkarna nu i övre tonåren var säkert till god hjälp vid bygget. Huset blev klart 1820.

Huset som ni nu ser framför er är troligen påbyggt på både höjden och längden. Det har en rejäl stenfot, kanske delar av den var med redan vid nybygget? (Det hus man nu ser byggdes 1907)

Huset heter idag Bilbol som nog många av er vet, men var kommer det namnet ifrån? Ändelsen -bol lika med boplats finns på många hus i Stigtomta och på andra orter, tex Uddbol och Tegnebol. Men Bil är det plogbil eller vad avses?

Här kommer svaret, huset har fått namnet efter mannen som byggde det.

I husförslängden står han som avskedade soldaten Carl Bild f 1776 i Bärbo. Där fick ni svaret på varför huset heter Bilbol som från början stavades Bildsbol.

Carl blev kvar på sitt torp till 1863 då han avled 88 år gammal. Hans hustru Brita Pehrsson var född 1774 dog redan 1851.

Lustigt nog har vi inte hittat något bevis på att han verkligen varit soldat med namnet Bild!

I Bärbos kyrkböcker heter han Carl Pehrsson men vid flytten till Stigtomta är han inskriven som soldaten Bild.

Så nu vet ni också vem av de kända namnen som har en anknytning till Stigtomta. Dock stavar de efternamnet olika. Vår Stigtomta Carl har inget t efter Bild.



Efter diverse avstyckningar ligger numera Bilbols ladugård på Bondebyvägen 29 som ägs av Björn och Yvonne Klaesson.

Vi tackar våra uppgiftslämnare:

Curt Oskarsson, Siv Johansson, Per-Olov Pettersson, Birgitta Falkeborn, Birgitta Johansson, Frubäcksvägen 2, Ingalill Hensdal, Kerstin Johansson "Kavlinge", Lars-Åke och Agneta Svensson Bilbol, Björn och Yvonne Klaesson, Göran Lindmark. Fredrik Carlsson

Källor

Husförhörslängder, Församlingsböcker, Historiska kartor mm.

För Stigtomta Hembygdsförening Mikael Wingren 2022-08-30.

[Innehållsförteckning](#)