

Simonstorp i Stigtomta

2021-01-24, brev från Christer Nylund, boende i Canada. Läs hans berättelse.

Christer är son till Ernst Gunnar Nylund som föddes vid Simonstorp 1920.

Min syster har gjort en del släktforskning och hittat en del intressanta namn och datum. Jag tänkte att det kanske var av intresse för föreningen.

Min Farfar var Ernst Rikard Nylund (född 1887 född i Tuna församling) var soldat i Stockholm, vet inte var dock, men vi har sett hans skyttemedaljer, mm. Han gifte sig troligen 1918 eller 1919 med Edith Elisabeth f. Jonsson. Deras förstfödde son var Nils Rikard och föddes i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Farfar dog 1958 och farmor 1965.

Vi vet inte när de flyttade till Simonstorp med deras följande 2 söner (Ernst Gunnar - min pappa - och Anders Herbert) föddes vid Simonstorp 1920 och 1922.

Efter det är det ett glapp till 1928 då Carl Fredrik föddes, de bodde då vid Lövgölet, Stigtomta. Ytterligare en son föddes 1930, Percy. De fick en son till (George) men han dog antingen vid födseln eller strax därefter men vi vet inte vilket år.

Samtliga söner utom Carl Fredrik har avlidit i relativt tidig ålder, 60-70 år gamla bara. Carl Fredrik lever fortfarande och bor på Lövgölet, Stigtomta.

Vi ser från min systems forskning att samtliga i släkten har verkat i Södermanland. Vi har kommit så långt ner som till mitten av 1750-talet. Nu ligger forskningen nere då min syster har kommit till åren.

Jag själv är son till Ernst Gunnar och bor numera i Canada. Mina systrar är utspridda i Sverige.

Har läst Husförhörslängden, mycket intressant information.

Mvh Christer Nylund