

Jansson i Simonstorp

Adolf Fredrik Jansson var född i Skiren i Björkvik 1870. När han var 22 år och hade avslutat värnplikten i Malmköping reste han till Göteborg. Där köpte han en båtbiljett för att resa till Amerika, för drömmen var att bli rik. Han började jobba i skogen, men efter en tid fick han arbete i gruva. Efter några år så hade han hört att man vaskade guld i trakten. På söndagarna blev det upptäcktsfärd för att ta reda på var det fanns och hur man vaskade guld.

Efter ungefär två år i Amerika började Jansson att vaska guld. Han blev inte rik, men han klarade sig bra på inkomsterna av guldet och nu köpte han en häst för att transportera sig. Han var guldgrävare ända fram till 1896.

Nu började också hemlängtan till Sverige bli märkbar, så Adolf Fredrik köpte en båtbiljett till Göteborg och for sedan hem till Björkvik. Under den här tiden i Björkvik tog han arbete på gårdar i trakten och på lördagar och söndagar förlustade han sig med traktens galanta damer. På sommaren 1896 träffade han Hanna från Husby-Oppunda. De blev fästfolk under sommaren. Kärleken till Hanna och till Sverige var stor, men kärleken till guldet var större. Han reste tillbaka till Amerika. Nu var han tillbaka och vaskade guld och första halvåret tjänade han bra. Men tiderna blev sämre för guldgrävare och även för Adolf Fredrik Jansson och nu hade också hans hälsa fått en törn. Han var tvingad att ta ett beslut om att gräva guld eller resa hem till Sverige.

Han sålde sin häst och sina verktyg och köpte båtbiljett tillbaka till Sverige och reste sen till Björkvik. När han kom hem till Skiren för att friskna till, fick han också reda på att hans Hanna hade fött en dotter 1897. Nu var han tillbaka till arbete på gårdarna i trakten eller rättare sagt, han fick ta de jobb som fanns för att tjäna pengar. Runt 1900 gifte han sig med Hanna från Husby-Oppunda och köpte Fogelsunds Västergård i Bettna. Här föddes Elsa Maria 1905 (mor till Anna-Lisa, Ulla, Janne och Elsie i Fredriksborg i Stigtomta) och familjen brukade gården ett antal år.

Noppkärr i Lunda var till salu och familjen Jansson bestämde sig att köpa gården i Lunda och sälja Fogelsunds Västergården i Bettna. Den här gården var större och här kunde Jansson tjäna pengar. Under ett antal år drev Adolf Fredrik Jansson gården, men ekonomin blev sämre på 1920-talet. 1927 såldes gården och familjen flyttade till Simonstorp där de hyrde. Jansson fick arbete i Enbygropen och lastade grus, och hjälpte bönder i trakten. Runt 1933 köpte han en häst och en vagn för att köra på Stigtomta flygfält och sedan på Larslunds flygfält.

Adolf Fredrik dog 23 november 1943 och fru Hanna flyttade till Fredriksborg i Stigtomta. Huset vid Simonstorp var uthyrt ett år efter, men sen stod det tomt och revs runt 1944-45. Hanna dog 9 december 1947.