

## Marieberg, Nykyrkavägen 6

Byggår 1905

Nuvarande ägare Sara och Kenneth Keyser flyttade in 2010



Foto Sara Keyser 2021



Fastigheten avstyckad från Oxelgården 1905. Säljare: Fredrik Wachtmeister, Tistad.

Köpare: Byggmästare Carl Johan Nilsson.  
Köpeskilling 500 kr för marken.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Marieberg äger handlanden Eriksson i Rogsmo.									
Karl Olov Höglund	Prästg. an.	57 <sup>30</sup> / <sub>1</sub>	Vadobro	v.	82				69 g. 6.
k. Amalia Johanna Kristina Höglund f. Ringkvist		59 <sup>7</sup> / <sub>9</sub>	Björnsålla	v.	<sup>27</sup> / <sub>10</sub>				
Vera Sofia Strömqvist	Sjukvårstörskan	94 <sup>14</sup> / <sub>11</sub>	Björklunda	v.					19 <sup>12</sup> / <sub>12</sub> 217

Församlingsboken [1916-1920](#) sid 75 Ägare var handlanden Eriksson i Rogsmo. Vera Strömqvist flyttade in 1919 och flyttar till Björklunda 6/11 1929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Marieberg äger handl. Eriksson i Rogsmo									
Karl Olov Höglund	Prästg. an.	57 <sup>30</sup> / <sub>1</sub>	Vadobro	v.	82				g. 6. 75
k. Amalia Johanna Kristina f. Ringkvist		59 <sup>7</sup> / <sub>9</sub>	Björnsålla	v.	<sup>27</sup> / <sub>10</sub>				
Gustaf Ragnar Jansson	Prästg. an.	85 <sup>17</sup> / <sub>11</sub>	Bälänge	v.	<sup>28</sup> / <sub>10</sub>				pag 37c 22
k. Judith Olivia f. Lagerström	ike v. 12	90 <sup>30</sup> / <sub>12</sub>	Botuna	v.					"
k. Yrma Rajkivi Olivia		13 <sup>27</sup> / <sub>10</sub>	"	v.					
k. Gunnar Elisabet		16 <sup>24</sup> / <sub>3</sub>	Åhöggen	v.					
k. Yngve Margareta		19 <sup>13</sup> / <sub>17</sub>	"	v.					
k. Barbro Linné		20 <sup>13</sup> / <sub>17</sub>	"	v.					
Adolf Isak Säfström	f. d. Banvakt	59 <sup>16</sup> / <sub>11</sub>	Kila	v.	85 <sup>27</sup> / <sub>7</sub>				fol 443 <sup>16</sup> / <sub>11</sub> 24
k. Eva Charlotta Johansson		57 <sup>28</sup> / <sub>7</sub>	S. A. Nikolai	v.					" "

Församlingsboken [1921-1924](#) sid 76 En ny arrendator flyttar in nämligen Gustaf Ragnar Jansson med hustru Judith Olivia och fyra döttrar. 1924 flyttar f d banvakt Adolf Isak Säfström f 1859 med hustru Eva Charlotta f 1857 in.

## 2 Folkräkningar:

### **Boende enligt 1910 års folkräkning var fyra familjer:**

Prästgårdsarrendator Karl Olof Höglund, född 1857 i Vadsbro och hustrun Amalia Johanna Kristina Ringqvist, född 1859 i Gjörsäter, Östergötland.

Handelsbiträdet Axel Hjalmar Landberg, född 1884 i Hyltinge, med hustrun Linnéa Sofia Andersson, född 1882 i Floda och dottern Emmy Sofia Linnéa, f 1908 i Stigtomta.

Snickeriarbetare Karl Leonard Andersson, född 1859 i Bergshammar, hustrun Augusta Matilda Johansson, född 1859 i Stigtomta och barnen Helga Eleonora, född 1899 och Gustaf Adolf, född 1902 i Stigtomta. Dessutom Ingeborg Linnéa, född 1904 i Hedvig Eleonora, Stockholms stad.

Stenarbetare Gustaf Harald Hurtig, född 1885 i Stigtomta, hustrun Ida Gunilla Bernhardina Johansson, född 1888 i Råby-Rönö. Nils Gustaf Gustafsson, född 1909 i Stigtomta.

### **Boende enligt 1930 års folkräkning:**

Pensionär, f d banvakt (skomakare) Adolf Isak Säfström, född 1859 i Kila, hustrun Eva Charlotta Johansson född 1857. Flyttade från banvaktsstuga 9 år 1922.

Vägarbetare Nils Ragnar Nylund, född 1899, hustrun (sömnad) Gerda Vilhelmina Karlsson, född 1899 och dottern Gerd Ragnhild, född 1926.

Chaufför Nils Gottfrid Karlsson, född 1903 och hustrun Eva Amalia Margareta Lundkvist, född 1904.

Velocipedreparatör Karl Arvid Johansson, född 1904, hustrun Eleonora Kristina Forsberg, född 1904, döttrarna Aina Eleonora, född 1925 och Dagny Virginia, född 1929.

### **Boende 1970:**

Klas Herman, f 1895 och Erika Sofia Pettersson, f 1899  
Oskar Helge, f 1906 och Anna Viktoria Hellqvist, f 1909  
Anna Elisabet Gustafsson, f 1891 och Hildur Jansson f 1899

*Avskrift från samhällsvandringen kompletterad 2011/Mikael Wingren 2021*

### 3 Sjuksköterskor i Stigtomta

#### Carl Anderssons text modifierad:

*Enligt Carl Andersson Vallersta hade Syster Blenda sin mottagning vid Marieberg Nykyrkavägen 6 och hade där en liten bostadslägenhet. Hon var mycket kunnig och omtyckt. Vi har inte någon mer information om Blenda.*

Efter henne (1919) kom som distriktssköterska Vera Strömqvist, som var ca 10 år vid Marieberg, hon flyttade till Björklunda Bärbovägen 3 1929, där distriktssköterskorna därefter bodde.

Det kan sägas att Vera stupade på sin post. Hon besökte en sjuk man vid Stockstorp och fick därvid någon smittobacill, som föranledde att hon fick blodförgiftning i en arm och dog på Nyköpings lasarett tre dagar därefter. Hon sörjdes djupt av en stor del av socknens befolkning. *Enligt kyrkboken dog Vera 1933-01-01 i Nyköping.*

Efter syster Vera kom syster Thyra Karlsson f 1902, hon uppehöll tjänsten i många år tills hon 1941 sökte och fick en tjänst i Nyköping. Efter henne kom syster Herta. De s k pigmöblerna som funnits hos distriktssköterskan utbytte syster Herta mot egna moderna. Pigmöblerna tros ska finnas i Strandbergsstugan. Syster Herta arbetade i många år under svåra arbetsförhållanden med mottagning i den gamla "fattigstugan", *Klockarbol*, där det inte fanns värme eller vatten.

*(Herta Hardenberger f 1899 flyttade in i Björklunda från Mariefred 1 april 1943, hon var kvar 1969 då hon flyttade till Skåne 1969. Hon avled i Malmö 23 juni 1987.)*

Carl Andersson berättar en episod från syster Hertas mottagning:

En av topparna inom Stigtomta kom en dag till mottagningen för att få en handskada omsedd och gick då förstås förbi väntekön. Vid tillfället stod Herta vid sin diskbänk och avläste vissa tagna prov. Den "mäktige" blev emellertid tillsagd att ställa sig i kön i mottagningens väntrum, som var husets veranda. Då besökaren var en kommunalman i ledande ställning, föranledde det inträffade att då kommunalnämnden strax därefter hade sammanträde, förslag framlades om förbättrade arbetsförhållanden för distriktssköterskan.

*Kursiv text i stycket om sjuksköterskor är ändring och kompletteringar som är gjorda 2021/Mikael Wingren*