

Godbo Hallavägen 16

Nuvarande ägare: Tomas och Åsa Karlsson
 Byggår 1903-1904 troligen uppfört av förste ägaren, snickare Johan Erik Andersson i Björktorp.

Kommentarer via Facebook på sista sidan.



Godbo i förgrunden och därefter Fridsta och Mejeriet. Ca 1924

Historik.

Den första tiden användes huset som bostad för ett antal hyresgäster. I november 1904 flyttade det in tre olika hyresgäster: Målaren Ernst August Ljungman f 1879 med hustru och dotter. Frånskilda hustrun Anna Sofia Wetterberg med 3 barn. Arbetaren Axel Robert Andersson med hustru och son.

1905 blev det nya ägare, Anders Gustav Ryd f 1845 (f d Grenadjer) och Johanna Sofia Andersson. Anders Ryd bor där tillsammans med sin hustru Kristina och hennes dotter Märta. Det finns också hyresgäster, två familjer. A G Ryd avlider 26/2 1918. Därefter finns Stigtomta Kooperativa Byggnadsförening noterad som ägare.

Parti	Ägare	Stigtomta	Byggnadsförening
1	Godbo äger	Stigtomta	Byggnadsförening
2	Ernst August Ljungman	19/10	1904
3	Anna Sofia Wetterberg	24/10	1904
4	Anna Sofia Wetterberg	24/10	1904
5	Anna Sofia Wetterberg	25/10	1904

Så förblir det till 1930 talet då det istället står, överstruket och med blyerts tillskrivet: Stigtomta Konsumtionsförening noterat som ägare.

18 januari 1924 kommer en ny handelsföreståndare att flytta in. Nils Johansson f 1893 med hustru Greta (Margareta) f 1894. Familjen bodde i Godbo till 1944.

Redan 11 mars 1924 föddes deras första dotter Ulla. Om henne vet vi att hon gifte sig med Karl-Axel Andersson som arbetade som vaktmästare på Rosenkällaskolan. Karl Axel var född vid Furubo, Granhammarsvägen 7. Ett år senare utökades familjen med Siv f 24 mars 1925. Hon gifte sig senare med Torsten Eriksson och bodde i Krokek

Konsumföreståndare

1. Axel Karlsson 1919-24
2. Nils Johansson 1924-44
3. Holger Selg.1944-47
4. Gösta Ahlberg 1947-?
5. Gunnar Karlsson ?-1996

Gunnar Karlsson fd charkuterist berättar: Jag började i Konsum 1939 då var Nils Johansson föreståndare, efter honom kom Holger Sälge som var kvar några år fram tills Gösta Ahlberg med hustru Ingrid kom. Ahlbergs har en dotter Berit. Fram till i slutet av 1950-talet drevs konsum med handel över disk samt med en separat bröd och mjölkdel. I samband med ombyggnaden 1976-77, till snabbköp byggdes affären ut mot Hallavägen och fick den form som huset har idag.

Gösta Engström berättar: Åkare Hjalmar Eriksson hade körningar från Konsumlagret i Norrköping till Konsumbutikerna i Stigtomta, Vrena och Bettna. Gösta körde dessa basvaror med bil och släp ungefär var fjortonde dag. Det var ganska trångt och krångligt att komma in med släp bakom butiken.



Bakom Konsum, Magnussons skomakeri 1948. Majlis Claesson, Kerstin Pettersson, Gertie Jansson och Marianne Eriksson

Skomakeri.

I backen bakom Konsum låg tidigare ett litet rött hus där skomakare Magnusson drev en liten rörelse. När husets revs är idag inte känt.

Nuvarande verksamhet.

Affären lades ned i augusti 1996 av Konsumtionsföreningen. Fastigheten köptes då av Lennart Karlsson ”sotarn” för att ge dottersonen Tomas med familj möjlighet att överta fastigheten. Familjen T Karlsson köpte fastigheten 2004. Där drivs företaget Halla bil & plåt, som startades i cementfabrikens lokaler 1995.

Stigtomta konsumtionsförening Historik

Stigtomta konsumtionsförening bildades den 2 maj 1908 och fick vid starten 41 medlemmar. Den första styrelsen kom att bestå av följande personer: Axel Malm, Åsbystugan ordf. Ernst Ljungman, Godbo, C. Joh. Pettersson, Mellantorp,

A. Pettersson, Rogstorp och C.A. Forsman Godbo. Den 8 juli 1908 träffades överenskommelse om övertagande av fröken Janssons affärsrörelse vid Uddbol. Hyran blev 250:- per år och samtliga inventarier löstes med 210 kr. Den 25 augusti samma år väcktes förslag om upprättande av eget bageri.

Frågan hänsköts till styrelsen och längre tycks inte förslaget gått. Den 2 mars 1913 antogs ett förslag att upphöra med inköpen från handlaren Carl Eriksson Rogsmo, då dessa kunde göras förmånligare på annat håll. Lokaliteterna vid Uddbol började bli för små och föreningen växte sig starkare. Den 1 oktober 1918 flyttade föreningen till Godbo. Under första tioårsperioden 1908-1918 såldes för ca 375,000 kr.



Stigtomta konsumtionsförening höll den 25 mars årsmöte. Föreningen har under året haft en

omsättning av 133,872 kr. Medlemsantalet var vid årets början 194 och vid årets slut 206. Under året har föreningen skaffat den fastighet där butikerna äro inrymda.

Den av föregående årsmöte beslutade nybyggnaden har under året verkställt. Sålunda har en ny och ändamålsenlig butik inretts. Dessutom har källarutrymme tillbyggt och centraluppvärmning indragits. Nybyggnaden har dragit en kostnad av 11,502 kr. Den nynnredde butikslokalen är ljus och trevlig och fyller de anspråk, som kunna ställas på en tidsenlig lokal.

Efter mötesförhandlingarna var samkväm anordnat med musik och kaffeservering m. m. Mötet var besökt av 100 personer. (Avskrift från tidningsurklipp).



Ulla och Siv Johansson 1935.



Vintersport bakom Konsum. Här bakom lutade man fisk och hade även brygghus.



Backen bakom Konsum 1948



Harald, Nils och Erik. Troligen avses handelsbiträdet Harald Ohlsson f 1907, Handelsföreståndare Nils Johansson f 1893 Vem Erik var vet kanske någon? Fotot bör vara taget ca 1925, då Harald var där 1924-27.



Bensinpumpen vid Konsum. Troligen samma personer och tillfälle som bilden ovan.



Konsum före utbyggnaden



Och ombyggd.



Personal 1946. Föreståndare Holger Selg, Gunnar Karlsson Majlis Claesson, Nils Jansson, Kerstin Pettersson, Hans Österlund, Marianne Eriksson, Gertie Jansson och Olle Pettersson.



Personal 1946 bild 2.



Kerstin Pettersson och Gertie Jansson på trappan till mjölkbutiken. 1948



Konsum troligen 1950-tal.

*Anteckningar och insamling gjorda av Curt och Birgit Oscarsson.
Gösta Engström intervjuades av Eva Sandström som också sammanställt materialet.*



Foto 2008, Eva Sandström, vid samhällsvandringen: Åsa Karlsson, Nisse Ramlöv, Mannen med mikrofonen är okänd, damen till höger om honom är troligen Siv Eriksson (född Siv Johansson i Godbo 1925), Berith Ahlberg samt Curt Oscarsson med ryggen häråt.

Avskrift från samhällsvandringen 2008 med kompletteringar /Mikael Wingren 2021

Kommentarer via Facebook 2021

Åsa Karlsson: Vårat mysiga hus med sååå mycket historia. Berätta allt ni vet och kommer ihåg är ni snälla.

Carina Hjälsten: Åsa Karlsson, min mamma arbetade där och är med på bilderna, Kerstin Pettersson är min mamma och min morfar John-Pelle har ni skrivit om tidigare. Verkligen roligt att få läsa och se dessa bilder. Tusen tack för det.

Lillemor Carlsson: vad roligt att se hur husen ändrar utseende genom åren.

Morgan Lee Andersson: På slutet av 70 talet, pantade vi flaskor där som de ställde ut på baksidan. Vi gick och hämtade dem och pantade en gång till.

Eva Sandström: Och tänk vad Konsumkvitton man har sorterat och räknat. Det var kul och lärorikt. Det blev lite återbäring för föräldrarna att handla för. Minns särskilt den separata ingången för att handla charkuterier på gaveln. Den sköttes av Gunnar Karlsson. Han var duktig på att spela piano, eller hur?

Håkan Hindsefelt: Kommer ihåg bensinpumpen på gården, men det var nog en senare modell än den på bilden. Man pumpade upp en viss mängd för hand i glaskupolen och sedan fick det rinna med självtryck ned i tanken. I ingången från gaveln köpte man också mjölk i medhavd kanna, det stod stora mjölk- och gräddflaskor i en kylbox på golvet längst bak.

Maud Ekdahl: Varje år gjordes en inventering av alla varor i butiken, det gjordes efter stängning lördag och sedan hela söndagen. Jag var flera år med och räknade varorna på hyllorna och Valborg Licke (som hade hand om mjölkavdelningen) var den jag samarbetade

med, hon förde protokollet, det var ett bra sätt att tjäna en extra slant. Minns mycket väl Gösta Ahlberg, som var konsumföreståndare och hans fru Ingrid, efter honom Gunnar Carlsson. Gunnars fru Ingrid var väninna med min mamma.

Morgan Lee Andersson: De körde även ut varor, min farfar och farmor (Erik och Aina) i Sandstugan fick varorna levererade till dörren. (son till Leif Andersson).

Maud Ekdahl: Konsum hade på -50 och -60-talet springschas som med cykel körde hem varorna till kunderna i samhället. Jag minns en gång från slutet av -50-talet, då springschasen kom med varor till oss och slog huvudet i en kryddhylla ovanför arbetsbänken, varpå han sade: "Det måste ha varit en riktig klåpare som satte upp den här" och min pappa svarade, det har jag gjort, oj vad vi skrattade åt det!