

Nyborg 2, Hallavägen 12 ”Åströms Slakteri”

Ägare: Ylva Österberg och Carl van Zweigbergk
Byggår 1906-1907

Kommentarer via Facebook på sista sidan



Foto 2017, Eva Sandström

Verksamhet Slakteri, Telefon Stigtomta 23

Historik:

Nyborg 2 byggdes 1906-1907. Den första skrivna där var Hilma Charlotta Hurtig som flyttade in i november 1907. Handlanden Karl Ludvig Lindblad f 1852 flyttade in 1908 och ägde fastigheten fram till 1915.

Pers Åströms farfar Johan Åström, född 1886, flyttade till Tegnebol 1906 och arbetade då hos slaktare Svensson. Under tiden de bodde där föddes Pers far Tage.

Den 4/11 1915 köpte Johan Åström Nyborg 2 och startade då slakteriet där.

Familjen bestod av Johan Åström f 1886, hustrun Ester f 1885, sonen Tage f 1909 och dottern Brita f 1910.

Någon gång mellan 1915 och 1920 byggdes uthus. Huvudbyggnaden byggdes till och fick sitt nuvarande utseende. Tage Åström upphörde med sin verksamhet på 1960-talet. Sonen Per har återupptog under några år verksamheten tillsammans med sin fru. Nu är dock även den perioden avslutad.

Enligt Andréns bok fanns också slakteri vid Almnäsvägen 12, ägare Johan Karlsson. Den verksamheten upphörde på 1940-talet.

Gösta Engström berättar: Ibland smet någon gris eller kalv och man fick jaga in dom igen. Åström var "världsberömd" för sin konjakskorv, enligt ett "zigenarrecept" om man får tro historien. Av Åströms fick man alltid en smakbit. De hade en stor S:t Bernhardshund som ofta fick sig ett ben att gnaga på. Hästar som skulle till slakt var känsliga för blodlukt och därför var nog det de svåraste djuren att handskas med.

På väggen till slakteriets gavel hade Fotograf David Rundqvist en inglasad reklamskylt med fotografier insatta. T ex hade Gösta Engström sitt fotografi där under sin värnplikt utan att veta om det. Rundqvist hade sin ateljé på Almnäsvägen, Anneberg mellan 1939 och 1948 då han på sommaren flyttade sin verksamhet till Malmgatan 23 i Oxelösund.



Hallavägen 12 är första huset till vänster och längre fram ligger Berggrenshuset. Björkhagen till höger är inhägnad, så där går troligen betesdjur. Kolorerad.

Anteckningar och insamling gjorda av Curt och Birgit Oscarsson. Gösta Engström intervjuades av Eva Sandström som också sammanställt materialet.

Avskrift från samhällsvandringen 2008 med kompletteringar/Mikael Wingren 2021

Gösta Engström berättar för Eva Sandström, september 2008:

Hallavägen 12, Nyborg, Åströms slakteri

Det fanns en park i Björkhagen i början på 1900-talet med en dansbana som byggdes upp då den skulle användas. Gösta känner inte till så mycket om det.

Men han minns att Jojo satte upp en golfbana i parken, men det gick inte så länge för det lönade sig inte. Det har funnits en väg genom parken. Den användes när man skulle bygga om viadukten. En plankorsning fanns då och det stod en vakt vid övergången. Lennart Landin var vakt bl a. Man hade någon typ av bom som fälldes för vägen så att ingen skulle åka ut och bli överkörd.

En man som jobbade på posten hade alltid väldigt bråttom. Han kallades Stampe, kanske för att han stämplade posten. Han var bra men ibland kunde han vara otålig när man skulle in och hämta något. Det var före Tore i Klockartorps tid på posten. Förr cyklade man med posten till Bärbo. Också upp till Århammar, i alla fall till Nystugan vid en stor mjölkpall där gamla skolan var. Gösta med familj bodde där i sju år precis när skolan hade lagts ner. Gösta minns en kvinna med starka ben och kärra efter cykeln.

Uppåt Århammar fanns en stuga på höger sida om vägen som hette Grindstugan, där finns bara äppelträd mm kvar.

Det låg en smedja bredvid Åströms slakteri. Vi väggen på Åströms gavel fanns en tavla med glas och hönsnät över. Där satte fotograf Rundqvist upp fotografier som reklam för sin verksamhet. Det var under kriget och Göstas foto hade visst suttit uppe i ett och halvt år utan att han visste om det, men hade i alla fall svarat ja när Rundqvist frågat om han fick sätta upp Göstas kort. Gösta låg i lumpen och var 19-20 år och fick se fotot när han kom hem därifrån. Det var också lite populärt att lära sig framkalla själv, men Gösta gjorde inte det.

Kommentarer via Facebook:

Johan Åström: *En decemberkväll för 40 år sedan tog jag moppen ner till farfar och skulle kolla om det kommit in någon mer älg.*

Såg tomt ut på gårdsplanen men det lyste i köksfönstret så jag gick in och möter min farbror Pelle, som var uppklädd för fest. Precis då hör vi en bil svänga in på gårdsplanen, Fan säger Pelle nu kommer det någon med en älg och jag som ska på fest!

Jag fick slakta min första älg den kvällen och var överlycklig för dom 75kr jag fick. Ulf min Pappa kommer ned efter 2 Tim och undra vart jag tagit vägen!

Där står jag blodig trött men rik och glad, när jag får höra att det var bra slaktat av mig! Kan tillägga att han är väldigt noggrann min far. Sen åkte vi hem och tog en kvällsmacka Och ni kan ju bara gissa vad det var på den