

## Björkhem 1 Hallavägen 10

Ägare: Lena och Kjell Carlsson Blacksta Bergshammar  
Kommentarer från Facebook i slutet av dokumentet.

Byggår Fastigheten fanns redan 1890 och ägare var då troligen Per Edward Pettersson född 1839 i St Malm



*Hallavägen från vänster: Berggrens, Björkhem och Tegnebol. Del av flygfoto ca 1935, från Britta Bergström.*



*Här ser man att huset byggts om under senare delen av 1930 talet. Foto: Nils Granell 1939.*

Verksamhet i fastigheten

Hyresrätter

Telegrafstation

Sybehörsaffär drevs först av Fru Nanny Persson och togs över av fru Aronsson.

Post

## Historik

1942 köpte Karl-Julius Eklund (född 1882 död 1960) och överlät sedan huset till son och dotter, Henrik och Dagmar Eklund. De sålde huset till Ebba Sundberg 1962 (moster till Birgitta i Björkbacken). E Sundberg sålde vidare till Kihlberg som sedan i sin tur sålde till sotare Lennart Karlsson. Efter sotarens död ägs huset av dotter och måg, Lena och Kjell Carlsson.

Fastigheten byggdes på under 1930 talet för att kunna härbärgera post och telegraf.

Det lilla bostadshuset öster om Gamla Posten byggdes upp av Karl Julius med son under åren 1942 till 1946 då det stod klart för inflyttning. Att byggtiden blev så lång berodde på att allt gjordes för hand. Schaktningen i slutningen utfördes med skyffel, massorna kördes med skottkärra ned till dungen mot järnvägen. Där byggdes då Pensionärshemmet upp.

Hildegard Öberg berättar: Här fanns telefonväxel, sybehörsaffär, post mm Gulli Lindkvist skötte växeln (hustru till Anton Lindkvist från Vrena). Öbergs hyrde två år och Evert Öberg var med och byggde pensionärshemmet liksom Gösta Engström.

*Anteckningar och insamling gjorda av Curt och Birgit Oscarsson. Gösta Engström intervjuades av Eva Sandström som också sammanställt materialet.*



*Foto 2017, Eva Sandström*

*Avskrift från samhällsvandringen 2008 med justeringar /Mikael Wingren 2020*

## Kommentarer från Facebook:

*Annika Nilsson: Min farmor Märta Nilsson arbetade på posten. Är osäker om de (Robert och Märta m familj) bodde i någon lägenhet i huset innan de flyttade till Hallavägen 14. Det kan vara så eftersom det finns ett klassfoto på Nils Nilsson där det står "Nils Nilsson, Posthuset" från 1941. Frågade min mor som är änka efter Rolf Nilsson och hon trodde det.*

*Här är ett kort från Posten vet inte vilka som är på kortet förutom farmor Märta, högst upp till höger. Inte heller vilket år. Kortet kommer från min kusin som släktforskat och har delat med sig av en del kort.*



*Foto från Annika Nilsson: Mannen på bilden är Wihr som drev taxirörelse. Kvinnan till höger om honom är Märta Nilsson som arbetade på posten.*

*Anette Andersson: Jag kommer ihåg när vi gick dit till posten och jag fick sitta på bänken och titta när mamma tog ut pengar genom luckan. Måste varit 45 år sedan.*

*Göran Lundbom: När jag var liten, arbetade min mamma i telefonväxeln där. Jag minns att jag, när hon arbetade natt, fick följa med och ligga och sova i rummet där hon arbetade. Var troligen i slutet av 1940-talet. Karin Lundbom?*

*Maud Ekdahl. När jag var barn fanns det inte egna brevlådor vid husen, utan man hade ett låst postfack på posten dit man gick varje dag och hämtade sin post och det var ofta barnens uppgift. Om jag inte minns helt fel hade vi nr 52. Minns tant Nilsson som då hade hand om postkontoret.*

*Postkontoret låg i ingången på husets framsida, man kom först in där postfacken var och till höger låg själva postkontoret.*

*Till vänster på gaveln mot Berggrens låg Ibes, en allt i allo affär med allt från presentartiklar till sybehör, det var inte Nanny Persson som hade den, hon hade sin affär hemma hos sig vid Dalby och den hade hon där hela -50 och -60 talet så länge som jag bodde kvar i Stigtomta.*

*Minns att jag i slutet på -50talet, på Ibes, köpte ett pippilångstrumppussel i present till en kamrat då jag var bjuden till henne på födelsedagskalas.*

*Britt-marie Ljungman Nordlund Kan sybehörsaffären hetat " Ibes" på -60-talet? Man kunde köpa lite av varje, presenter mm*

*Mårten Andersson: Bodde nere till vänster för 25 år sen*

*Maud Ekdahl: Annika Nilsson jag minns din pappa Rolf, han var väl musiker? Och din farmor, som jag skrev, från posten.*

*Annika Nilsson: Maud Ekdahl, ja, han var musiker, basist. Farmor flyttade från Stigtomta 1970, in till stan. Och vår familj flyttade till Stigtomta 1974.*

*Eva Sandström: Vilket bra kort som visar dåtidens miljö, nästan som att de har uniformskläder.*

*Malin Johansson: Måste även ha varit någon kulturverksamhet där - jag gick på gitarrkurs där för 35-40 år sedan*

*Lillemor Carlsson: Mannen på kortet, kan det vara post-Tore som vi sa. Han jobbade väl på posten tills den lade ner i huset.*

*Maud Ekdahl: Nej, det är inte Tore, kan vara Wihr som hade taxirörelse, undrar om inte han även körde post på landsbygden.*

*Barbro Ekström: Mannen är mycket riktigt Wihr (taxirörelse). Min mamma Nanny drev sybehörsaffär i fastigheten fram till 1949 (tror jag det var). Därefter hade hon den hemma i Dalby.*



*Barbro Ekström: Läger ut ett mycket gammalt foto (min morfar och mormor) utanför sybehörsaffären. De hette Elin o Hjalmar Andersson och bodde på Eneby. Fotot är troligen från 1940-talet.*