

Bärbovägen 2 Nyborg Byggår ca 1880



Hallavägen 12 är första huset till vänster och längre fram ligger Nyborg "Berggrenshuset" Foto ca 1940.



Här ser man huset innan ombyggnad. Fotograferat ca 1910 från Järnvägsstationen. "Berggrensgatan" är ännu inte byggd.

Sören Jansson berättar om Berggrenshuset.

År 1883 flyttar gårdfarihandlaren Per Svensson från Hallaryd in i Tegenbol (Hallavägen 8). Troligen var han påskyndare till att affären Nyborg startade upp. Han flyttade 1889 in där med hustru och 5 barn.

1890 bodde den familjen samt Urmakaren Ljungberg från Björkvik med hustrun barnmorskan Anna Charlotta Wahlberg från Bettna samt 2 barn och en piga, 17 år. Även skraddaren Adolf Fredrik Johansson från Bettna med hustru och 2 barn samt en skradderiarbetare och en piga.

År 1891 kommer en ny handlare på plats, Karl Ludvig Lindblad med familj. Han blir änkeman 1892 och blir kvar till 1899.

Berggrens

Under den tiden arbetar en ung man med namn Karl Gustaf Berggren som handelsbiträde på Rogsmo. När Karl Gustaf gifter sig med Gerda 1899 passar det bra att den unga familjen flyttar in i Nyborg. De blev kvar under många år och har givit namn till affären som än i dag kallas för Berggrens.

År 1900 bodde 11 personer i Nyborg;

Handlanden Karl Gustaf Berggren från Söderköping med hustru Gerda och nyfödda dottern Alice. Som hyresgäster finner vi skraddaren Anders Johan Sandén från Viby i Östergötland med hustru och 4 barn, varav 3 var så stora att de arbetade som skradderiarbetare.

Vidare två mesostkokerskor, Hedda Karolina Andersson från Bärbo och Anna Sofia Broman från Lunda.

Berggrensgatan

Gustaf Berggren var inte nöjd med placeringen av affären. Han jämförde med Rogsmo och Uddbol som båda låg vid vägskäl. Han uppväktade då markägare och andra betydande personer och lyckades få till stånd en väg från hans affär tvärs över till Nykyrkavägen. Alltså nuvarande Bärbovägen men som ”alltid” hetat ”Berggrensgatan” i folkmun.

Gustaf Berggren avled 1930 då man magasinet just var färdigt.

I församlingsboken 1931-41 finner vi som ägare Gerda Berggren f 1880, dottern Alice f 1900, dottern Ingrid f 1902 och dottern Helfrid Gerda Anna Lovisa f 1910.

Alice ansvarade för köket med frukost, lunch em-kaffe o middag. Anna? arbetade på länsstyrelsen och Ingrid var butiksföreståndare.

Handeln drevs i detta hus in på 1970-talet då ICA flyttade till nuvarande plats vid Tängstaområdet.

Avskrift från samhällsvandringen 2007 med kompletteringar /Mikael Wingren 2020

Kommentarer från Facebook:

Richard Oskarsson: *Gamla Ica, där var man ofta med mormor/morfar...*

Britt-Marie Ekoff: *Där bodde jag ett par år i början av 80-talet. Fick en dag ett vackert skrivet korrespondenskort där den anonyma avsändaren klagade på att jag hängde tvätt i trädgården. Det glömmar jag aldrig!*

Christina Renman: *Min pappa, Helge Andersson, arbetade hos Berggrens från juli 1936 till oktober 1949. Han jobbade först som springpojke och från 1939 som affärsbiträde. Mamma, Ingegerd Fredriksson, arbetade också där som hembiträde från juni 1946 till oktober 1949. De gifte sig i Stigtomta kyrka den 1 november 1952, på mammas 24 årsdag.*

Jill Svensson: *Såå fint det var att se det med riktiga fönster och vitt!*

Kjell Karlsson: *Några av er minns säkert att det i slutet på 80-talet fanns en bilservice-firma i magasinet. Bosse Hultman hette han som drev den. Han hade Alfa-Romeo service...och huserade tidigare på Fruängsgatan 2.....nånting, men fastigheten där var så risig så kommunen beslöt att riva den o bygga nytt. Hur länge han hyrde i Stigtomta minns jag inte, vet inte heller vart firman sen tog vägen. Idag ägs fastigheten av Guy Åhlin & Maria Källman F.D. Bo Zenk AB.*

Gunilla Karlsson: *Å min moster Dagny Nyström jobbade på Berggrens i många år!*

Siv Johansson: *Golvmaterial, Hans Johansson AB som bildades 1971 flyttade in i affärslokalerna 1974 efter att tidigare ha varit i Bärsta nedlagda skola. Företaget var kvar där till 1982 då det flyttades till Hemgårdsvägen Nyköping. Ägare till Nyborg var då Ismar Larsson som även styckade av tomter från fastigheten. (Hans Johansson var Siv Johanssons make).*

Guy Åhlin: *Ismar Larsson ägde fastigheten troligen från 1977 till 1997, då Maria och jag köpte den. Vi flyttade in 2002, dessförinnan var lägenheterna uthyrda. Det har varit många olika verksamheter i huset, på 1980 talet Cocosbollsbageri och på 1990-talet till 2003 Pizzeria.*

Se också bilder på sista sidorna!



Margit Claesson, Rune Larsson från Stenkvist Eskilstuna, Berit Karlsson Nyberga, Jonas Larsson kusin med döttrarna Berggren, Ingrid Berggren butiksföreståndare. Bild ca 1969





Hallavägen-Bärbovägen, Berggrens, 20170926, Eva Sandström