

BETEL Bärbovägen 6. ”Berggrensgatan”

Nuvarande ägare Anna Och Nicklas Nyström

Kommentarer från Facebook på sista sidan



Flygfoto 1958. I mitten ser man Betel eller som huset heter i kyrkböckerna Fridshyddan

Betel. Frikyrka för Baptistsamfundet (Missionsförbundet)

Frikyrkan i Sverige har anor från början av 1800-talet. Då rådde inte religionsfrihet här i landet, Guds ord fick endast framföras av präster i statskyrkan.

I Stigtomta hölls i början av 1900 talet frikyrkogudstjänster hos skräddare Johan Sanden vid Emiliero, Nykyrkavägen.

Efter några år tog Sanden initiativ till att bygga ett frikyrkokapell. Det bildades då en byggnadsförening bestående av Baptister och Missionsförbundare, föreningens namn blev ”Fridens vänner”. [Se FB 1931.](#) Under år 1910 påbörjades bygget, stengrunden lades stenarbetare Karlsson, gamla ”Putte”, far till murare ”Putte”.

Efter ca 5 år, 1915, stod kapellet klart.

Den förste pastorn blev Alfred Lindahl.

1910	Alfred Lindahl	
1920	Nathanel Kronsjö Algot Berg Harald Stenberg	Var även en känd homeopat Dotter Britt Gift med Britt Kronsjö. ”HS” drunknade vid skridskoåkning på en sjö vid Gnesta.
	Börje Hellmark Leif Boström Werner Johansson Åke Nilsson	Kom från Örebro Kom från Österåker
1990	Inger Jansson	Under ”IJ” tid renoveras kyrksalen. Arbetet utfördes av frivilliga samt Bröderna Eriksons Snickeri från Vrena.

I kapellet hölls under alla år gudstjänster.

Ungdomsverksamhet bedrevs även som tex Junior, GK, scouting och söndagsskola.

Inger Jansson var pastor fram till samgående med Hjortensbergskyrkan i början av 80-talet. I början av 90-talet togs beslut om nedläggning och försäljningen.

Lokalen köptes då av fam Randbäck ägare till företaget All-Kommers i Nyköping.

Lokalen hyrdes då ut till olika aktiviteter, vävstuga, festlokal vid bröllop, födelsedagar mm.

I början av 2000 då fam Randbäck flyttade såldes lokalen till en ung familj som byggt om lokalerna så att de passar som familjebostad.

Stigtomta den 29-juli 2007

Curt Oskarsson



Bärbovägen 6, Betel eller Fridshyddan. Foto 2020 Mikael Wingren

Avskrift från samhällsvandringen 2007 med kompletteringar /Mikael Wingren 2020

Kommentarer från Facebook:

Jörgen Sörberg: Där bodde min farfar och farmor några år på 60-talet. Jag tror farfar var någon form av vaktmästare där. De hette Henning och Hildur Sörberg.

Katarina Jansson Lange: Jörgen Sörberg då bodde de grannar med min farmor och farfar, Judith och Ragnar Jansson, som bodde på Haga. De flyttade dit från Skillra i slutet av 1950-talet och bodde där till 1971

Jörgen Sörberg: Va världen är liten ändå: din farmor och farfar sålde väl Haga till fam Nyström som vi vår tur köpte Haga av.

Katarina Jansson Lange: Jörgen Sörberg, det stämmer. Farfar gick bort i dec 1969 och farmor i april 1971 och Haga såldes då till familjen Nyström.