

Uddbol 1, Hallavägen 2

Byggår: Det är inte känt men bör vara i slutet av 1800-talet

Ägare: Emil Renfjäll och Sofie Israelsson

Kommentarer via Facebook se sista sidan



Uddbol 1 till vänster, i mitten Tegnefors (Almnäsv 7), och till höger Uddbol 2, Tryggs hus.

Historik

Tiden som torp

Första gången Uddbol nämns är i HFL (husförhörslängden) för år 1806-1810. Då bor Jonas Karlsson f 1773 med hustru Anna Katriona Andersdotter f 1780 samt enkan Katharina Jonsdotter f 1752 där. Paret Jonas och Anna Katharina blir kvar i många år, i HFL 1831-35 står Jonas som skräddare.

I HFL för 1846-50 byter Uddbol ägare, Jonas Karlsson dog 1848 och hans hustru var då redan död, okänt vilket år.

Den nya ägaren blir torpare Carl Olof Ersson f 1801 med hustru Brita Stina Jensdotter f 1807 samt deras 2 barn. Familjen blir kvar till 1853 då torpare Johan Lundblad f 1816 med hustru Stina Lotta Pehrsson f 1817 med fyra barn tar över. Johan Lundblad dör 1863 och familjen flyttar ut 1865.

Tiden som handelsbod

Den 8 juli 1865 flyttar handlanden Lars Eriksson med hustru och tre barn. Familjen blir kvar bara något år, de flyttar till Kvarsebo 24/10 1866.

Nu kommer en ny handlanden inflyttad från Lunda, Gustaf Jansson 1816-1893 f i Björkvik och hans hustru Stina Kajsa Mod 1821-1896 f i Björkvik. Deras barn Helena, f 1846, Carl Gustaf f 1852, Emelie f 1858, Claes Edmund f 1861, Selma Amanda f 1863 och Henning f 1866-1888.

Man kan anta att huset byggdes eller byggdes om till det vi ser på de äldre fotografierna under Gustaf Janssons tid.

När Gustaf Jansson dör 1893 och Stina Kajsa dör 1896 tar deras döttrar Helena och Emilie över verksamheten. Deras bror Edmund Jansson (sergeant) bodde också där och blev så småningom poststationsföreståndare. 1890 bodde också en murare Wilhelm Pettersson från Husby-Oppunda med fru och två barn i huset.

I slutet av 1890-talet då telefonen kom till Stigtomta återfanns telefonstationen i Uddbol. 1931 togs ett beslut att Stigtomta-Nykyrka-Halla-Bärbo skall utgöra ett eget polisdistrikt och Fjärdingsman Folke Malmberg anställdes. Han bodde i Uddbol fram till sin avgång 1949, då såldes fastigheten såldes då till Familjen Levander, vilka i sin tur 1957 sålde till Olle Eriksson. Huset var i Olle Eriksson och hans barns ägo till omkring 2016.

Numera ägs fastigheten av Emil Renfjäll och Sofie Israelsson, den unga familjen har renoverat huset med mycket känsla. Det är vackert och påminner om hur det en gång såg ut!

Här startades Stigtomta konsumtionsförening

Stigtomta konsumtionsförening bildades den 2 maj 1908 och fick vid starten 41 medlemmar. Den första styrelsen kom att bestå av följande personer: Axel Malm, Åsbystugan ordf. Ernst Ljungman, Godbo, C. Joh. Pettersson, Mellantorp,

A. Pettersson, Rogstorp och C.A. Forsman Godbo. Den 8 juli 1908 träffades överenskommelse om övertagande av fröken Janssons affärsrörelse vid Uddbol. Hyran blev 250:- per år och samtliga inventarier löstes med 210 kr. Den 25 augusti samma år väcktes förslag om upprättande av eget bageri.

Frågan hänsköts till styrelsen och längre tycks inte förslaget gått. Den 2 mars 1913 antogs ett förslag att upphöra med inköpen från handlaren Carl Eriksson Rogsmo, då dessa kunde göras förmånligare på annat håll. Lokalitetserna vid Uddbol började bli för små och föreningen växte sig starkare. Den 1 oktober 1918 flyttade föreningen till Godbo. Under första tioårsperioden 1908-1918 såldes för ca 375,000 kr. (*Uppgifter om Konsum kommer från Åsa Karlsson*).



Stigtomta Telefonstation, (Södermanland)

Lanthandel 1865-1908

Konsumtionsförening 1908-1918

Telestation från början av 1890 talet

Post till slutet av 1930-talet. I 1926 års telefonkatalog står Edmund Jansson som poststationsföreståndare.

Rum för resande

Taxirörelse bedrevs av H W Wihr från 1940-talet.



Uddbol 2017. Foto Eva Sandström

Gösta Engström berättar för Eva Sandström, september 2008:

Det fanns post där i slutet av 30-talet. Gösta var 16 år och stalldräng vid Ytterstäng där han börjat arbeta. Han körde med planvagn och häst med mjölk från alla bönderna där uppe, 9 st. Man turades om från gårdarna så det blev ungefär en gång per vecka var. Det var från Sandstugan, liten flaska, Solö, Fjälln och Siggånäs vid vägen, Brotorp, Rödjan, Nystugan, Ladäng och Ytterstäng.

Man fick handla åt alla när man var nere i samhället, mest från Konsum, ibland från Berggrens. Man handlade på bok som det hette. Det var för Solö och Ytterstängs räkning. Det var en allé och sen kom man in vid Uddbol. På väggen fanns en krok som man kunde binda hästarna vid när man gick in. Inne i posten fanns en liten lucka där satt Lovisa, fjärdingsman Folke Malmbergs svärmor. Man skojade om att hon måste krupit in där när hon var mycket liten. Rakel Malmberg hjälpte också till.

Uddbol hade ladugård och loge och var ett litet lantbruk tidigare. Marken där lagård och loge låg köptes loss av mjölnare Anton Andersson, som sen byggde sitt hus där. (Majgården Tryggs väg 5).

Avskrift från samhällsvandringen 2008 och 2011 med kompletteringar /Mikael Wingren 2021

Se också sammanställning i föreningens pärm.

Kommentarer via Facebook januari 2021

Maud Ekdahl: *Hela 1960-talet och säkert 40 år framåt ägdes Uddbölen av Ingrid och Olle Eriksson. De hade fyra barn Torbjörn, Gunnar och Per och Christina som var tvillingar. Torbjörn var jag klasskamrat med från trean till sexan. Annette Sjölund, du var väl kompis med du var väl kompis med tvillingarna, kanske du vet något mer om Uddbölen?*

Annette Sjölund: *Olle bodde där tills han dog. Jag tror han blev 98 år. Jag kan kolla lite mer med Kristina som liksom jag numera bor i Västerås. Olle var mycket engagerad i scouterna och framförallt när det gällde sjöscouterna med segelbåtar och kanoter.*