

# Stigtomtagården Hallavägen 1

Byggår 1961

Ägare Svenska Kyrkan Stigtomta Vrena församling

**Kommentarer från Facebook: se sista sidan**



*Stigtomtagården foto 2017 Eva Sandström.*

Verksamhet Församlingshem

Distriktsköterskemottagning

Barnvårdscentral

Bibliotek till slutet av 1980-talet

Kyrkans barntimmar och ungdomsverksamhet från början av 1970-talet

Historia

Byggdes av f d Stigtomta Storkommun och togs i bruk sommaren 1961.

Svenska kyrkan bidrog med en fjärdedel av byggkostnaden.

Här arbetade bland andra Kommunalkamrer Elof Andrén, vilken har skrivit "En Sörmlandsbygds historia", en kulturhistorisk beskrivning av Stigtomta kommun med församlingarna Stigtomta, Bärbo, Nykyrka och Halla.

Kontorist var Åke Melander. 1952 – 1955 var kommunalkontoret i Andréns bostad men från 1955 – 1961 hyrdes en lägenhet på 1 rum och kök i bostadsrättsföreningen Skillran, Hallavägen 5. Därefter i Stigtomtagården.



*Invigning av Stigtomtagården 1961. Herrarna i främre raden är från vänster Fredrik Wachtmeister, Fjällskär, landshövdingen Ossian Sehlstedt och biskop Gösta Lundström. (De två sistnämnda är lite osäkert). Kvinnan till höger är okänd.*



*Bild Nationaldagsfirande. Tidningen Sörmlandsbygden 23 juli 2012*

*Anteckningar och insamling gjorda av Curt och Birgit Oscarsson. Gösta Engström intervjuades av Eva Sandström som också sammanställt materialet.*

**Gösta Engström berättar för Eva Sandström, september 2008:**

Gösta Engström arbetade som skolvaktmästare från 1963 på hösten. Gösta körde även skolbuss till skolorna i Stigtomta kommun. Vid Stigtomtagården satt kommunalordföranden Andrén och dit fick Gösta gå för att få påskrivet för att få någonting köpt till skolan och få det beviljat. Han var bra enligt Gösta och Andrén frågade ibland om det var något mer som behövdes. Gödning, kalk, gräsfrö och mycket annat. Där jobbade också bl a Åke Melander. Kyrkan hade också sin expedition här.

Här nedan foto från bygget av Stigtomtagården.



## **Kommentarer från Facebook 2021-01-10:**

Britt Olsson: *Tack för Information, 1972 flyttade vi till Stigtomta fick vårt andra barn i oktober och då har jag för mig att jag fick gå till Stigtomta gården (kanske var det en filial till Försäkringskassan) och jag fick gå dit och hämta mödravårdspengar heter det så? Jag kan ha fel men det är ett minne*

Maud Ekdahl: *Biblioteket minns jag mycket väl, där tillbringade man mycket tid och fick goda råd av Greta Hindsefeldt som var bibliotekarie och gift med kantor/skollärare Gustav Hindsefeldt.*

*Som flicka skulle man också vara med i URK (ungdomens röda kors) ledare var Jenny Norrman, kyrkoherde Sigurd Norrmans fru. URK hade samling varje lördag em, efter skolans slut, i Stigtomtagården. Då var vi klädda i mörkblå kjol, ljusare blå skjorta med tillhörande mörkblå slips och basker. Vi pysslade, broderade, gjorde apelsinsaft, lärde oss lägga förband och lekte olika lekar. Varje år hade vi i URK luciatablå i Stigtomtagården. Musikskolan hade också uppvisning där, minns att jag och en klasskamrat en gång spelade ett klassiskt stycke på piano och fiol tillsammans. På baksidan av Stigtomtagården hade skolan syslöjdslokal, dit fick vi flickor gå och ha syslöjd med vår lärare Signhild Burbeck. Konfirmationsundervisningen ägde också rum i Stigtomtagården, vilken utnyttjades flitigt då den var nybyggd, många minnen ger sig till känna.*

Niklas Turesson: *Var väl både distriktssköterska och kyrkans barntimmar där om jag inte minns fel?!*

Gunilla Karlsson: *Jadå! I första porten där dagiset varit fanns syster Betsy till vänster och till höger i trappan bodde min mormor och morfar, Kalle o Greta Björklund. Jag vistades där mycket som barn och jag minns att jag var livrädd för syster Betsy! Hon hade ju sprutor inne hos se*

Maud Ekdahl: *Gunilla Karlsson, din morfar var väl vaktmästare i Stigtomtagården och så körde han skolbussen på 1960-talet minns jag.*

Gunilla: *Ja det stämmer mycket bra!*

Maud Ekdahl: *Gösta Engström började som skolvaktmästare och körde skolbussen det sista året jag gick i Stigtomta skola. Dessförinnan var det Kalle Björklund och ibland även rektor Christian Falkeborn som körde skolbussen.*

Maud Ekdahl: *Gunilla Karlsson, var inte din morfar även skolvaktmästare före Gösta Engström?*

Anna-Lena Stengård: *När jag åkte skolbuss körde Gösta "Hallarundan" och Kalle "Bärborundan"*

Catharina Spaarf Johansson: *Jag gick i skolan där åk 4-5 när Stigtomta byggdes ut. 1975 eller så. Åk 6 fick vi åka till Jönåker.*